

DE STEM VAN ROSA MYSTICA

MOEDER VAN DE UNIVERSELE KERK
FONTANELLE DI MONTICHIARI - (Brescia)

OKTOBER - DECEMBER 2022 - JAAR 32 - N. 4

Driemaandelijks bulletin van de Stichting Rosa Mystica - Fontanelle Montichiari (Bs) - Italy



MARIA, KONINGIN VAN DE VREDE

Paus Franciscus, misschien wel de enige overgebleven stem in Europa, blijft de machtigen van de wereld aansporen om concrete stappen te ondernemen om de oorlog te beëindigen en de nucleaire ramp af te wenden. Sinds enige tijd roept hij alle partijen op om de absurde draaikolk van vernietiging te stoppen: *"Ik denk aan zoveel wreedheid, aan zoveel onschuldigen die moeten boeten voor die waanzin, de waanzin van alle partijen, want oorlog is waanzin!"* Hij nodigde ons uit om te bidden voor alle landen die in oorlog zijn, en in het bijzonder voor Oekraïne en Rusland, en vroeg vooral om de voorspraak van de Maagd Maria: *"Beide landen - herhaalde hij afgelopen augustus - heb ik gewijd aan het Onbevlekt Hart van Maria. O Moeder, kijk naar deze twee geliefde landen, kijk naar Oekraïne, kijk naar Rusland en breng ons vrede. We hebben vrede nodig"*. En hij herhaalde tijdens zijn recente apostolische bezoek aan Kazachstan: *"Ik geloof dat het altijd moeilijk is om een dialoog aan te gaan met de staten die de oorlog zijn begonnen... Het is moeilijk, maar we moeten het niet verwerpen, geef de mogelijkheid*

tot dialoog aan iedereen, iedereen! Want er is altijd de mogelijkheid dat we met een dialoog dingen kunnen veranderen, zelfs een ander gezichtspunt kunnen bieden. We sluiten een dialoog niet uit met welke macht dan ook die in oorlog is... Soms moet de dialoog zo worden uitgevoerd, altijd een stap vooruit, een uitgestoken hand, altijd! Omdat we anders de enige redelijke deur naar vrede zouden sluiten".

Het is precies voor deze intenties dat we in ons Heiligdom de Maagd Maria blijven aanroepen als Koningin van de Vrede om nieuwe en onverwachte wegen van dialoog en verzoening te openen in de harten van de machtigen en de volkeren, en om de zinloze escalatie van dood en verderf te overwinnen.

De Mariale titel van Koningin van de Vrede, die het christelijke volk vooral dierbaar is dankzij de spirituele ervaring die in Medjugorje is ontstaan, werd eigenlijk enkele decennia geleden ingevoerd, tijdens de vreselijke bloedbaden van de Eerste Wereldoorlog: nl. op 5 mei 1917 toen Paus Benedictus XV de bisschoppen van over de hele wereld beval om een smeekbede tot de Onbevleete Ontvangenis te richten en Haar

aan te roepen als *Koningin van de Vrede* en om de aanroeping *"Koningin van de Vrede bid voor ons"* in de litanieën van Loreto op te nemen. Het was een krachtige beslissing, een universele roep van de Paus en de Kerk aan de hemel, aan het Hart van Christus, om de oorlog te stoppen op voorspraak van de Moeder van de Heer, Middelaars van alle genaden. Dit pauselijke pleidooi werd erkend als de bepalende oorzaak van de verschijningen van Fatima: Onze Lieve Vrouw reageerde prompt, als Koningin van de Vrede, op de oproep van het volk van God, acht dagen later, op 13 mei 1917, in de Cova da Iria (*wieg van de vrede*) in Portugal. Dit pauselijke pleidooi werd erkend als de bepalende oorzaak van de verschijningen van Fatima: Onze Lieve Vrouw in Fatima kondigde onmiddellijk de instrumenten aan om dit geschenk van de hemel te verkrijgen - rozenkrans, boete, bekering - en het dreigende gevaar van andere, nog ergere oorlogen als de Kerk en de wereld zich niet nederig in deze geest van bekering tot God hadden geplaatst, terug naar de Vader.

VERVOLG OP BLZ. 2 B

MARIA, KONINGIN VAN DE VREDE

VERVOLG VAN BLZ. 1

Ik denk dat de huidige geschiedenis deze dramatische urgentie nog meer benadrukt, alsof we op een kruispunt staan dat het lot van de mensheid zelf en het heil van vele zielen kan bepalen: op deze emblematische en unieke kruispunten van de geschiedenis en beschaving van volkeren, die onvermijdelijk ook een sterke spirituele betekenis hebben, speelt de voorspraak van de Maagd Maria een beslissende

rol, in staat om het lot van de mensheid, die soms onverbiddelijk gericht lijkt te zijn op iets onzinnigs en op zelfvernietiging, te besturen en te veranderen. Wij vertrouwen onszelf met hernieuwde hoop toe aan de Koningin van de Vrede, zodat Zij ons in deze tijd zal helpen "tegen alle hoop in te hopen" (Rm 4:18), angst en berusting te overwinnen en de beperkte wereldse logica te overwinnen die ons het lot

van de mensheid volgens de ogen van de machtigen toont en niet volgens de barmhartige ogen van de Vader.

In deze periode willen we precies met deze ogen kijken naar een sterk teken van hoop dat onlangs is opgebloeid in ons Heiligdom en ons helpt om de intensiteit van het gebed en ons toevertrouwen aan de Maagd te beleven: de aanwezigheid van een grote gemeenschap van jonge gewijde personen, de Franciscaanse Missionarissen van de Onbevleete Maagd Maria, opgericht in de maand juli door onze bisschop Pierantonio en dagelijks aanwezig in het heiligdom, om zang, gebed en aanbidding te bezielen.

We zijn Rosa Mystica heel dankbaar voor het geschenk dat Zij ons heeft gegeven door het enthousiasme en de vreugde van deze toegewijde zielen, een ondubbelzinnig teken dat waar Zij aanwezig is, de Heilige Geest haar Kerk blijft bevruchten, zelfs in tijden waarin de droogheid lijkt te overheersen van harten en de angst om je leven te geven voor het Koninkrijk der Hemelen.

DE RECTOR
Mgr. Marco Alba



De Rector van het Heiligdom met de Gemeenschap van jonge toegewijde vrouwen, Franciscaanse Missionarissen van de Onbevleete Ontvangenis, opgericht in juli door onze Bisschop Pier Antonio en dagelijks aanwezig in het Heiligdom, om zang, gebed en aanbidding te animeren.

Van Fatima tot Montichiari: het belang van de Communie van Eerherstel

Maria Rosa Mystica vraagt Pierina Gilli dat de beoefening van de Communie van Eerherstel, uitgelegd aan zuster Lucia van Fatima, wordt uitgebreid over de hele wereld op elke 13 oktober.

Maria Rosa Mystica "verscheen" in Fontanelle di Montichiari op 6 augustus 1966, tijdens het feest van Christus Verheerlijking, en zei: "Mijn Goddelijke Zoon Jezus heeft me opnieuw gestuurd om te vragen om de Wereldbond van Eerherstellende Communies. En dat moet op 13 oktober gehouden worden. Deze toewijding is voor iedereen, en om Pierina te laten begrijpen hoeveel ze erom geeft, bezegelde de Heilige Maagd het met een belofte gericht aan de dienaren van God en aan de toegewijden die naar haar zullen luisteren: "Ik wens dat het nieuws van dit heilige initiatief over de hele wereld verspreid wordt; het moet dit jaar voor het eerst gehouden worden en dan verder ieder

jaar herhaald worden. Die eerwaarde priesters en gelovigen die deze eucharistische praktijk uitvoeren, zullen een overvloed aan mijn genaden ontvangen".

Toen vroeg de Heilige Maagd om de tarwe van de velden rond Fontanelle te snijden en naar paus Paulus VI te sturen om door hem gezegend te worden: "Zeg hem dat het gezegend is door ons bezoek".

Er is een gedocumenteerd bewijs dat deze wens is uitgekomen: Mgr. Enrico R. Galbiati meldde in zijn boek *Maria Rosa Mystica Moeder van de Kerk* dat de bisschop van Fatima Venanzio Pereira bedankte voor de gift van tarwe die hij uit Rome had ontvangen, ter-

wijl in de *dagboeken* van Pierina een indirecte bevestiging staat toen het jaar daarop, op 4 mei 1967, de Heilige Maagd de zieneres aanspoorde opdat haar biechtvaders Giustino Carpin en Ilario Moratti, evenals de toen toekomstige heilige Luigi Novarese, hun uiterste best moesten doen in eenheid van doel met de bisschop van Fatima "voor de wereldwijde uitbreiding van de Communie van Eerherstel op 13 oktober".

In 1968 "verscheen" Maria Rosa Mystica aan Pierina op 19 oktober om haar dankbaarheid te tonen: "Zeg aan alle kinderen die zich willen houden aan mijn verlangen om samen te komen voor de Heilige Communie van

Eerherstel, dat ik hen een overvloed aan genaden zal schenken ”.

Alle verwijzingen naar de Communie van Eerherstel in de Boodschap van Montichiari onderstrepen drie zeer belangrijke aspecten van deze Mariadevotie. Op volgorde van belangrijkheid: 1. De realiteit en de centrale plaats van de Eucharistische Tegenwoordigheid van Christus in de geschiedenis; 2. Maria's verlossende, delende en effectieve bemiddeling, gesymboliseerd in haar Onbevlekt Hart; 3. De connectie tussen Montichiari en Fatima.

Het eerste feit dat in het oog springt is dat Maria Rosa Mystica op 13 oktober, de herdenking van de laatste verschijning in de Cova da Iria, vroeg om de Wereldunie van de Communie van Eerherstel, waarmee ze opnieuw een rode draad met die gebeurtenis verbindt, maar er zijn nog andere aspecten waarmee rekening moet worden gehouden voor de definitieve verzegeeling tussen Fatima en Montichiari.

In haar eerste "verschijningen" aan Pierina in 1947, presenteerde de Moeder van God zichzelf als Onze Lieve Vrouw van Fatima, en legde ze uit dat ze naar Brescia kwam in het spoor van wat er op Portugese bodem werd gedaan. "Ik kwam naar Fatima voor de heiliging van de hele wereld", onthulde ze op 6 september 1947 aan Pierina, "en voor Bonate voor de heiliging van christelijke gezinnen. Ik kom naar Brescia voor de heiliging van religieuze zielen".

En nogmaals, op 7 december: "In Fatima heb ik de toewijding van de Toewijding aan mijn Hart verspreid. In Bonate heb ik geprobeerd het door te laten dringen in christelijke families... In Montichiari wens ik dat de toewijding van Rosa Mystica gecombineerd met dat voor mijn Hart, verdiept wordt in religieuze instituten, zodat de zielen van godgewijde personen meer overvloedige genaden van mijn moederlijk Hart kunnen aantrekken". Bij deze gelegenheid verklaarde de Maagd een enkele cyclus / project met Montichiari af te sluiten, die in 2017 in Portugal was begonnen en die als bijzondere ontvangers in elk deel van de mensheid, christelijke gezinnen en godgewijde personen had.

Het is in Fatima dat Onze-Lieve-Vrouw voor het eerst om de Communie van Eerherstel vroeg als een

remedie voor het lijden dat door de zonden van mensen specifiek aan haar Onbevlekt Hart werd toegebracht; in Montichiari vroeg ze er nog een keer om voordat ze de cyclus sloot. In Portugal, nadat ze de beschrijving van de hel had voltooid, vertelde de Witte Dame op 13 juli 2017 aan de drie kleine herders dat ze, om een nieuwe wereldoorlog te voorkomen, zou terugkeren om de toewijding van Rusland aan haar Hart en de Eerherstellende Communie af te smeken op de eerste 5 zaterdagen van de maand.

Een paar jaar later, op 10 december 1925, bezocht ze Lucia dos Santos in Pontevedra en terwijl ze haar hart vol doornen liet zien, legde ze haar uit "dat ondankbare mensen voortdurend diep in haar hart priemen" en dat "er niemand is die iets doet aan een herstel". Treurend om de godslasteringen, de ontheiligingen, de onverschilligheid jegens God en het slechte gedrag van de mensheid, vroeg de Maagd de zieners of ze haar wilde troosten ... en beloofde op het moment van de dood de heilige vertroosting, zeer nuttig voor de redding van de ziel, voor al diegenen die tijdens hun leven, gedurende vijf opeenvolgende maanden, op de eerste zaterdag de Heilige Communie naderen en er ook voor zorgen om te biechten, minstens één rozenhoed te bidden en de mysteriën gedurende minstens 15 minuten te overdenken.

Het was toen Jezus zelf, die in de nacht van 29 mei 1930 aan de drie kleine herders verscheen om hun uit te leggen dat het aantal aangegeven zaterdagen wordt verklaard door het feit dat "het een kwestie is van het goedmaken van de vijf overtredingen tegen het Onbevlekt Hart van Maria", als volgt: 1. De godslasteringen tegen haar Onbevleete Ontvangenis; 2. tegen haar maagdelijkheid; 3. tegen haar goddelijke moederschap en de weigering haar te erkennen als de moeder der mensen; 4. De laster van hen die onverschilligheid of zelfs minachting voor de Allerheiligste Maria in de zielen brengen; 5. de ontheiliging van haar heilige afbeeldingen.

De Communie van Eerherstel "herstelt" daarom vooral het Onbevlekt Hart van Maria dat door zielen is verwond. En natuurlijk, zoals Jezus zelf ooit rechtstreeks aan Pierina uitlegde, door Maria te beledigen, wordt ook

haar Zoon diep beledigd.

De tijd verstrijkt, maar de reactie van de mensen is duidelijk onvoldoende. Zo verscheen de Heilige Maagd opnieuw in Montichiari en op de genoemde datum van 6 augustus 1966 weer in Fontanelle, nog steeds lijdend omdat, ondanks haar bezoeken, haar talrijke verschijningen, "de mensen de Heer blijven beledigen: dit is de reden voor mijn wens voor de 'Wereldbond van de Communie van Eerherstel'.

"Wereldwijd", dat wil zeggen, als een handeling, een heilige rite die de hele Kerk en de wereld geestelijk verenigt. De urgentie van dit initiatief wordt bevestigd in de eerder genoemde verschijning van 1968. Het beroep op haar Onbevlekt Hart en op de liefde voor de Heilige Eucharistie, zei ze, zijn de dochters van haar grote zorg voor "de zielen van de hele wereld, die naar de ondergang gaat", met "de Kerk die, zoals nooit voorheen, in een apocalyptische duisternis ondergedompeld is".

Het hart zonder zonde en vol van Genade van de Moeder en vooral de Eucharistie, Jezus levend in de vorm van Brood en Wijn, zijn daarom het tegengif tegen ongelof en onverschilligheid enerzijds, en anderzijds tegen godslastering en beledigingen, tegen alles wat God is en Hem toebehoort. Het Hart van Maria en de Eucharistische Jezus eren en liefhebben, zich toewijden aan Onze Lieve Vrouw en communiceren met geloof en een zondeloos hart zijn de beste methoden om degenen die God beledigen te herstellen en de wereld te vernieuwen. Op 11 november 1966 openbaarde de Heilige Maagd aan Pierina dat Jezus haar op de dag van Corpus Domini had gezonden met de specifieke bedoeling "zielen op te roepen tot liefde voor de Heilige Eucharistie, omdat er zoveel mensen zijn, onder degenen die zichzelf christenen noemen, die het alleen maar tot een symbool willen reduceren!» En na een pauze voegde ze eraan toe: "Dit is ook de reden waarom ik kwam om de Wereldbond van de Communie van Eerherstel te vragen".

Riccardo Caniato

TIJDSHEMA VAN OKTOBER – NOVEMBER – DECEMBER 2022

1^e zondag van de maand - Jongerenavond
 3^{de} zondag van de maand - Dag voor de heiliging van de diocesane geestelijkheid
 4^{de} zondag van de maand - Dag voor de heiliging van het godgewijde leven en gebed voor religieuze roepingen
 4^{de} zondag van de maand - 11:45 Heilige Mis van de Singalese gemeenschap

OKTOBER

<i>Tijdens doordeweekse dagen</i>	<i>Tijdens feestdagen</i>
16:00 Biecht	10:00 - 12:00 en 16:00 - 18:00 Biecht
16:30 Rozenhoedje	16:00 Rozenhoedje
17:00 Heilige Mis	16:30 Eucharistische aanbidding
	17:00 H. Mis

13^{de} van de maand - MARIALE DAG
 (12 dagen van tevoren: gebed van eerherstel)

Speciale vieringen

1 - 2 oktober - Interdiocesane bedevaart van de Indiase gemeenschappen van Zwitserland
 10:30 uur Mis voorgegaan door drie bisschoppen en begeleidende priesters, het zal worden georganiseerd door de Indiase Gemeenschappen van Duitstalig Zwitserland

Vrijdag 7 oktober - Feest van Onze Lieve Vrouw van Overwinningen, Koningin van de Rozenkrans

Behalve de dagelijkse viering, om 20:00 uur Eucharistieviering

Zondag 9 oktober - Dag van de Wereldbond van Eerherstellende Gemeenschap
 10:00 Op het plein van het Kruisbeeld, Liturgie van de broodzegening, gevolgd door de processie met het beeld van Rosa Mystica en het Mariagebed
 10:30 Eucharistieviering
 16:00 Eucharistische Aanbidding als eerherstel voor heiligschennis en overtredingen tegen het Heilig Sacrament - Eucharistische zegen
 17:00 Eucharistieviering

13^{de} van de maand - MARIALE DAG
 (12 dagen van tevoren: Gebed van Eerherstel)
 16:00 Biecht en stille Aanbidding
 17:00 Eucharistieviering

Zondag, 30 oktober WINTERUREN
 De heiligdomsvieringen worden verwacht tegen 13:00

Tijdschema:

Tijdens doordeweekse dagen	Tijdens feestdagen:
15:00 Biecht	10:00- 12:00 en 15:00 - 17:00 Biecht
15:30 Rozenhoedje	15:00 Rozenhoedje
16:00 H. Mis	15:30 Eucharistische aanbidding
	16:00 H. Mis

Dinsdag, 1 november - Hoogfeest van alle heiligen
 Zie tijdschema feestdagen

Woensdag, 2 november - Herdenking van alle overleden gelovigen
 16:00 Eucharistieviering voor alle weldoeners van het Heiligdom

*** VOLLE AFLAAT ***

- Ter gelegenheid van de herdenking van alle overleden gelovigen is het mogelijk om de volle aflaat in te roepen door een bezoek aan het Heiligdom of een kerk vanaf 1 november 12.00 uur tot en met 2 november (hele dag)
- Ter gelegenheid van het Octaaf van de Doden is het mogelijk om de volle aflaat in te roepen door een begraafplaats te bezoeken van 1 tot 8 november

De voorwaarden voor het verkrijgen van de volle aflaat zijn:

- Onthechting van zonde
- De sacramentele biecht
- Eucharistische communie
- Gebed volgens de intenties van de Paus (Onze Vader en Geloofsbelijdenis)
- Een lichamelijk of geestelijk werk van barmhartigheid uitvoeren
- Met liefde de pijnen en beproevingen van het leven aanbieden aan God

Eerste zaterdag van november en december
 Viering ter nagedachtenis van het Onbevlekt Hart van Maria

10:00 Rozenhoedje - Biecht
 10:30 Eucharistieviering, sacramentele zegen en gebed voor geestelijke genezing
 15:30 Rozenhoedje
 16:00 H. Mis

Zondag, 20 november
 Hoogfeest van Onze Heer Jezus Christus, Koning van het Universum
 Onder de gebruikelijke voorwaarden, volle aflaat voor alle pelgrims die het Heiligdom bezoeken in een geest van berouw en in gebed.

Zondag, 27 november
 1e zondag van de Advent
 Begin van het kerkelijk jaar

Woensdag, 7 december - Feest van Sint Ambrosius, patroonheilige van Lombardije
 Verjaardag van de canonieke grondwet van het Heiligdom

15:00 Biecht
 16:00 Avondwake van het Hoogfeest van de Onbevleete Ontvangenis
 Pauselijk voorgegaan door de vicaris-generaal van het bisdom Brescia, Mgr. Gaetano Fontana
 Akte van vertrouwen aan de Heilige Maagd Maria, Rosa Mystieke Moeder van de Kerk

Donderdag, 8 december - Hoogfeest van de Onbevleete Ontvangenis
 Op deze dag is het in het Heiligdom mogelijk om de volle aflaat te verkrijgen (Biecht, H Communie, onthechting van alle vormen van zonde, gebed volgens de intenties van de Paus)
 09:30 Ochtendloflied
 10:00 Biecht
 11:00 Eucharistieviering geleid door de Bisschoppelijke Rector
 12:00 "Uur van de Universele Genade"
 15:00 Biecht
 Uitstelling, Eucharistische aanbidding, Rozenkransgebed
 16:00 Eucharistieviering

Zondag, 11 december - 3de Zondag van de Advent - Gaudete
 Zie tijdschema feestdagen en aan het einde van de middag H. Mis - Zegening van de beelden van het Kind Jezus

Donderdag, 15 december - Feest van Santa Maria Crocifissa di Rosa

Vrijdag, 16 december - Begin van de noven van de geboorte van de Heer

Zaterdag, 24 december - 16:00 Avondmis op Kerstavond

Zondag, 25 december - Hoogfeest van de geboorte van de Heer Jezus Christus
 Zie tijdschema feestdagen

Maandag, 26 december - Feest van de H. Stefanus, de eerste martelaar.
 Zie tijdschema feesten

Zaterdag, 31 december - Avondwake Hoogfeest van de Heilige Maagd Maria Moeder Gods
 Op deze dag is het in het Heiligdom mogelijk om de volle aflaat te verkrijgen (Biecht, H Communie, onthechting van alle vormen van zonde, gebed volgens de intenties van de Paus)
 15:00 Biecht
 15:30 Rozenhoedje
 16:00 Eucharistieviering
 Loflied «Te Deum» en Eucharistische zegen

Zondag, 1 januari 2023 - Hoogfeest van de Heilige Maagd Maria, Moeder van God
 Op deze dag is het in het Heiligdom mogelijk om de volle aflaat te verkrijgen (Biecht, H Communie, onthechting van alle vormen van zonde, gebed volgens de intenties van de Paus)
 Zie tijdschema feesten

Informazioni: +39 030 964111 - info@rosamisticafontanelle.it

De verzendkosten voor de bezorging per post van het bulletin "De Stem van Rosa Mystica" zijn verhoogd; we vragen onze lezers te helpen om de relatie met de gelovigen te kunnen handhaven. Graag ontvangen we het e-mailadres van degenen die het per e-mail willen ontvangen. Aan degenen die de papieren nieuwsbrief per post willen blijven ontvangen, vragen wij om een minimale bijdrage voor de kosten. De Stichting zal de bulletins per post blijven sturen aan hen die dat wensen, maar niet in staat zijn om bij te dragen.

ZIJ DIE WILLEN BIJDAGEN MET DONATIES KUNNEN GEBRUIK MAKEN VAN DE VOLGENDE BANKGEGEVENS:
Opschrift: STICHTING ROSA MYSTICA - FONTANELLE
"Burgerrechtelijk erkende Kerkelijke Instelling - Ingeschreven in het register van rechtspersonen onder nr. 550 d.d. 15/04/2016"

BANCA CREDITO COOPERATIVO DEL GARDA
Filiale di Montichiari - Via Trieste, 62
IBAN: IT 24 R 08676 54780 000000007722
BIC/SWIFT: ICRAITRRIS0 (laatste karakter is een "nul")
POSTE ITALIANE - Filiale di Montichiari - Via Trieste, 69
IBAN C/C POSTE: IT 93 O 07601 11200 000029691276
BIC/SWIFT C/C POSTE: BPPIITRRXXX

Driemaandelijks bulletin
 van de **Stichting Rosa Mistica - Fontanelle**
Cas. post. 134 - 25018 MONTICHIARI (Brescia) - ITALIË

Voor satelliet navigatiesysteem: **Via Madonnina**

Voor contacten:
Loc. Fontanelle - Via Madonnina - Tel.: 030 964111

E-mail: **info@rosamisticafontanelle.it**
 Zie web site: **www.rosamisticafontanelle.it**

Nonprofit-tarief van de Stichting:
 Poste Italiane S.p.A. - Sped. in abb. Post. - D.L. 353/2003
 (conv. L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2 / DCB Brescia

Expedition en abbonement postal
Taxe perçue - Tassa riscossa - Filiale di Brescia

Verantwoordelijk directeur: **Riccardo Caniato**
 Uitgegeven door de **Stichting Rosa Mistica - Fontanelle**
 Tribunale autorisatie van Brescia nr. 61/90 d.d. Nov. 11, 1990
 Vertaling: **Sylvia Hetarihon**
 Typografie: **Tipopennati srl - Montichiari (Bs)**