

DE STEM VAN ROSA MYSTICA

MOEDER VAN DE UNIVERSELE KERK
FONTANELLE DI MONTICHIARI - (Brescia)

JULI - SEPTEMBER 2022 - JAAR 32 - N. 3

Driemaandelijks bulletin van de Stichting Rosa Mystica - Fontanelle Montichiari (Bs) - Italy



EEN BAND DIE DE DOOD OVERWINT

In de afgelopen paar maanden hebben twee geweldige mensen die de Voorzienigheid me heeft leren kennen sinds ik de dienst bij het heiligdom begon, hun aardse reis afgesloten, twee vrienden die ook deel uitmaakten, als oprichters en actieve leden van de Rosa Mystica Fontanelle Stichting: Giuseppe Magoni (overleden 16 december 2021) en Rosanna Brichetti Messori (overleden op Stille Zaterdag 16 april 2022). Lijden markeerde het laatste stuk van de aardse reis van beide, hen op een nog mysterieuzere en onlosmakelijkere manier verenigend met het Lijden en de Verrijzenis van Jezus: hiervan waren beiden zeker en met grote gezindheid van ziel en hart boden ze zich aan de Vader aan, zoals met grote ontroering degenen konden zien die hen in de laatste dagen van hun aardse leven naderden.

Beiden getuigden mij, met verschillende temperamenten, hun oprechte liefde voor de Kerk en voor de Heilige Maagd, met een bijna kinderlijk

gevoel van vertrouwen, wat de woorden van Jezus begrijpelijker maakte: "Als jullie niet als kinderen worden..." Deze innerlijke houding maakte hun hart blij en verlichtte de glimlach en de blik, zelfs toen we enkele moeilijkheden doormaakten die verband hielden met het leven van het Heiligdom: ze wensten met heel hun hart dat de cultus van Rosa Mystica en de boodschap van Pierina bekend en verspreid zouden worden in de hele Kerk, hadden de vruchten van genade als eersten gezien in hun persoonlijke en gezinservaring, voelden een enorm potentieel voor het goede, voor bekering, dat altijd tot uiting kwam in hun woorden, in hun initiatieven en in hun plannen voor de toekomst. Vooral Giuseppe maakte deel uit van die kleine groep leken die voor het eerst samenkwamen en zich organiseerden om de heilige plaatsen van Fontanelle te beschermen en de eerste gestructureerde ontvangst te geven aan de vele pelgrims die begonnen te komen, geduldig beginnend met de

eerste niet altijd gemakkelijk stappen van de relatie met het kerkelijk gezag, in een geest van kinderlijke gehoorzaamheid. Pas later betrad Rosanna dit pad, met haar kostbare bijdrage van redenering, gracieuze diepgaande studie en hielp ze ons het verhaal van Fontanelle te herlezen in de bredere context van de reis van de Kerk van de lange en ononderbroken geschiedenis van Mariaverschijningen. Via verschillende paden, soms zeer verontrust en in verschillende tijden, waren ze zo tot de spirituele kennis van Rosa Mystica gekomen, die hen vervolgens verenigde met dezelfde nederige en vasthoudende passie: in gehoorzaamheid aan het gezag van de Kerk en levend volgens hun zowel leken als familiale roeping, om te getuigen dat het geloof in Christus, ondersteund door de omhelzing van Onze Lieve Vrouw – die ze in Fontanelle op een gevoelige, bijna "fysieke" manier hebben waargenomen – de enige hoop is die het leven en

VERVOLG OP BLZ. 2 & 3

EEN BAND DIE DE DOOD OVERWINT

VERVOLG VAN BLZ. 1

de wereld redt, de enige rots op de om elke persoonlijke, kerkelijke en sociale vernieuwing op te bouwen. Wij danken de Heer samen met alle leden van de Stichting voor de gaven die wij via hen hebben ontvangen en zullen blijven ontvangen; in



de gemeenschap van heiligen die de levenden en de doden verbindt, zijn we er zeker van dat Giuseppe en Rosanna ons nog steeds vergezellen op de reis, vanuit een ander perspectief en met nog grotere kracht. In de aanloop naar de vieringen die we op



13 juli zullen beleven, vertrouwen we hen op zo'n delicaat historisch moment voor onze geschiedenis en die van de universele Kerk ook de zaak van Rosa Mystica toe: de nederige en vaak verborgen reis van vele gelovigen die toegewijd zijn aan leken die zich door liefde voor Rosa Mystica aan Onze Lieve Vrouw hebben toegewijd, blijft op mysterieuze en verrassende wijze haar vruchten voortbrengen in het kerkelijk lichaam, zelfs na hun overgang van aardse tot het eeuwige leven. Vaarwel Giuseppe en Rosanna, bid voor ons!

Mgr Marco Alba

Rector van het Heiligdom

DE "NIEUWE DEVOTIE" VAN 13 JULI DIE DE HEILIGE MAAGD MARIA IN MONTICHIARI ENST

13 juli nadert, de datum waarop de Heilige Maagd speciaal voor de godgewijde zielen om een bijzondere devotie vroeg. Dit verzoek werd gedaan aan "onze" Pierina Gilli in Montichiari op 13 juli 1947, nog steeds aan het begin van de indrukwekkende cyclus van privé-openbaringen die vandaag het onderwerp van de studie van de Kerk zijn en waarvan haar dagboeken verslag doen; deze namen een belangrijke periode in van haar leven in beslag van december 1944, toen ze 33 was, tot aan haar dood in 1991.

Het eerste bezoek van de Maagd dateerde van de nacht tussen 23 en 24 november 1946. Als gast van de Dienstmaagden van Liefde zag Pierina bij die gelegenheid Haar zwijgend staan met drie zwaarden in Haar borst: gekleed in paars en met een witte sluier die Haar hoofd bedekte waarbij ze in tranen slechts drie woorden uitsprak: "Gebed, offer, boete". Haar tweede verschijning, na vele buitengewone gebeurtenissen, is vastgelegd op 1 juni 1947, in dezelfde vorm als de vorige keer en met de zwaarden die Haar nog steeds duidelijk zichtbaar doorboorden. De Smart-

volle Maagd zweeg. De gezegende en later heilige Maria Crocifissa Di Rosa, die vanuit de hemel de Moeder Gods vergezelde, gaf uitleg aan Pierina. Aan de stichter van de Dienstmaagden van Liefde, die leefde in de negentiende eeuw, werd de taak toevertrouwd om Pierina voor te bereiden op de verschijningen van de Heilige Maagd en Jezus, net zoals het gebeurde met Gabriël van de Moeder van Smarten met Gemma Galgani. Di Rosa legde aan de zieneres, die net was teruggekeerd van een dramatisch visioen van de hel bevolkt door religieuze zielen, uit dat dit is toegestaan als eerherstel voor de overtredingen die de Heer van zoveel godsgewijden ontvangt en om haar de ernst te laten kennen van zonde, zodanig dat ze een helse straf krijgen. De stichteres vertelde aan Pierina dat de Hemel wenste dat in haar instituut het ware geloof en de praktijk van vroomheid moesten terugkeren, zodat elke gemeenschap zou worden als een boeket rozen dat waard is om aan de Moeder van Jezus te worden aangeboden. "Ten eerste een witte roos, dat wil zeggen, de geest van gebed om de overtredingen ten opzichte

van de Heer te herstellen door vrouwelijke religieuzen die hun roeping verraden. Ten tweede, een rode roos, de geest van opoffering om de beledigingen toegebracht aan Onze Heer door vrouwelijke kloosterlingen die in doodzonde leven te herstellen. Ten derde, een geelgouden roos, dat wil zeggen, de geest van totale opoffering om de overtredingen te herstellen die Judaspriesters onze Heer aandoen, en in het bijzonder voor de heiliging van priesters". Pierina hoorde de uitleg dat "de Judassen" priesters zijn die Jezus net als Judas verraden en dat deze drie rozen, gekweekt in gebed, offerande en boete "ervoor zouden zorgen dat de drie zwaarden van de Allerheiligste Harten van Jezus en Maria zouden verdwijnen".

Voor zover ze kon, maakte Pierina zich de aanbevelingen van de Heilige Maagd eigen, bereid om volgens het kruis van de Heer te leven voor het heil van de toegewijde zielen. En misschien was het alleen maar om deze genereuze inzet van haar te belonen als in de daaropvolgende verschijning van 13 juli, degene die ons het meest interesseert voor de doeleinden van

deze rede, de Madonna haar niet langer pijnlijk lijkt, maar in de gloed van haar witte gewaden stond en met de drie beschreven rozen – de witte, de rode en de goudgele – fonkelend op de borst. Het illustreert de nieuwe devotie die niet alleen de dienstmaagden betreft, maar die over alle religieuze congregaties en diocesane priesters wordt uitgebreid.

Laten we proberen deze verschijning te beschrijven, die ook in detail terug te vinden is in de Dagboeken. Rond 4 uur in de ochtend van de 13de, na het bidden van de rozenkrans met de dienstmaagden, «verscheen plotseling een mooie Dame te midden van een zeer helder licht, gekleed in het wit, in het fijnste satijn in de pracht van het licht met zilversch reflecties. Een witte mantel, vastgemaakt onder haar hals als door een onzichtbaar haakje, daalde van top tot teen en onthulde een paar plukjes bruinkleurig haar op haar voorhoofd. De rand van de mantel was van fijn geborduurd goud. Zodra ik de mooie Dame zag, kon ik het niet nalaten om steeds maar weer hardop uit te roepen: "Oh! Wat is Ze mooi! "». Pierina zei dat ze in die situaties graag wenste dat de Maagd haar meenam naar de Hemel. Hoewel ze Haar herkende, vroeg ze Haar om zichzelf voor te stellen: «Ze antwoordde: "Ik ben de Moeder van Jezus en de Moeder van jullie allemaal"».

Een symbolisch visioen volgde: "Toen opende Ze Haar armen en daarmee Haar mantel om me te laten zien dat de drie zwaarden die in Haar hart waren gestoken er niet meer waren." Pierina zag ze nu, "Op de grond, aan de voeten van de Maagd en tussen Haar voeten en de zwaarden zag ik witte, rode, gele rozen, die zich vertakten rond de Maagd en een nis vol rozen vormden.

En de Heilige Maagd vertelde me: «Onze Heer zendt mij om een nieuwe mariale devotie te brengen aan alle religieuze instituten en congregaties, mannelijke en vrouwelijke, en ook aan seculiere priesters" ».

Hier, in de aantekeningen, onderbrak de zieneres een ogenblik de boodschap van de Heilige Maagd, en vroeg Haar vroeg om de betekenis van "seculiere priesters" uit te leggen... hierdoor kon een nauwgezette geleerde van de verschijningen van

Montichiari, de bijbelgeleerde Enrico Rodolfo Galbiati, de openhartigheid van de zieneres en de niet-vooropgezette authenticiteit van haar hemelse dialogen ontdekken.

Maar hier komt via de stem van Maria de inhoud van de nieuwe devotie: "Ik wil dat de 13de van elke maand de 'Maria-dag' is, waarvoor speciale voorbereidende gebeden van 12 dagen een voorwaarde zijn". Ze werd bedroefd en legde uit: "Deze dag moet een eerherstel zijn voor de overtredingen, begaan tegen onze Heer door toegewijde zielen die met hun zonden drie scherpe zwaarden doen doordringen in mijn hart en in het Hart van Mijn goddelijke Zoon". Toen glimlachte Ze opnieuw en voegde eraan toe: "Op die dag zal ik een overvloed aan genade en heiligheid van roepingen naar religieuze instituten of congregaties zenden die mij zullen hebben geëerd. Moge die dag worden geheiligd met speciale gebeden, zoals de Heilige Mis, de Heilige Communie, de Rozenkrans, het Uur van Aanbedding".

Voorts, met betrekking tot de dag die voor de verschijning is gekozen: "Ik wens dat 13 juli van elk jaar door elk instituut wordt gevierd, dat in elke congregatie of religieus instituut zielen zijn die leven met een grote geest van gebed, om te verkrijgen dat geen roepingen meer zullen worden verraden. Ik verlang ook dat er andere zielen zijn die vrijgevig en liefdevol leven voor offers, beproevingen en vernederingen om de overtredingen te herstellen die onze Heer ontvangt van toegewijde zielen die in doodzonde leven. En tot slot wens ik dat andere zielen hun leven volledig opofferen om het verraad te herstellen dat onze Heer moet incasseren van de Judas-priesters". Terwijl de Maagd sprak, zag Pierina de drie rozen die ze in haar boezem droeg, beurtelings herleven.

Met betrekking tot de verjaardag van de 13de dag van de maand, willen we toelichten dat de Moeder van God ook aan Pierina heeft uitgelegd dat Zij naar Montichiari was gekomen in een ononderbroken samenhang met Fatima: "Daar, in Portugal, om Haar Onbevlekt Hart te tonen aan de hele mensheid die God hadden vergeten; hier, in Brescia, om het opnieuw voor te stellen voor de redding van de vele toegewijde personen die zichzelf heb-

ben verloren en het gevoel van hun eigen roeping blijven verliezen". Over de dienstmaagden openbaarde de Heilige Maagd: "Ik koos ten eerste voor dit Instituut, omdat de stichteres Di Rosa haar dochters de geest van naastenliefde bijbracht, zodat ze als vele kleine rozen een symbool van naastenliefde zijn. Daarom stel ik me nu voor omringd door een rozentuin". Het is een identieke uitleg zoals die van Sint Paulus dat Gods oordeel over ieder van ons gebaseerd zal zijn op de gegeven liefde.

Het zegel van de verschijning was een belofte van het goede voor degenen die Haar oproep hadden aanvaard, "die de oorspronkelijke geest van de heilige stichters tot opbloei brengen": "De opoffering van deze zielen zal van mijn Moederlijke Hart de heiliging verkrijgen van deze dienaren van God en een overvloed aan genaden op hun congregaties. Ik wens dat deze nieuwe toewijding van Mij wordt uitgebreid naar alle religieuze instituten".

En nogmaals: "Ik beloof aan die religieuze instituten of congregaties die mij het meest zullen eren, dat ze door mij zullen worden beschermd, een grotere bloei van roepingen zullen hebben, minder verraden roepingen en minder zielen die de Heer beledigen met zware zonde, en grote heiligheid in Gods dienaren".

De boodschap van 13 juli 1947, die begon met de openbaring: "Ik ben de Moeder van Jezus, de Moeder van jullie allemaal", eindigt met de onthulling van de titel die vanaf dit moment aan de Mariaverschijningen van Montichiari en Fontanelle het ware karakter geven: "U zult de eerwaarde oversten vertellen dat de titel van de nieuwe devotie tot de Maagd Maria "Rosa Mystica" is, de ene en ware Maagd van religieuze zielen".

Voor elk van deze zielen die zich in wanhoop bevinden, kwam Maria uit de hemel naar deze plaats om Haar Hart te tonen als de Moeder van het Mystieke Lichaam, van de Kerk die, ondanks alle ontrouw en tekortkomingen van haar kinderen, op een dag zal zegevieren met Christus.

Riccardo Caniato

GETUIGENIS VAN EEN DAME UIT MONTICHIARI

Ik ben een gepensioneerd lerares, afkomstig uit de regio Emilia, maar van Brescia qua adoptie. Ik ben een praktiserende katholiek en wend me vaak tot Onze Lieve Vrouw die me advies geeft in moeilijke tijden. Ze gaf me Haar hulp laatst op zondag 18 april 2021. Ik liep op een strook gras op een 2 meter hoge muur aan de achterkant van mijn huis. Opeens werden mijn ogen troebel. Ik dacht: "Nu ga ik vallen" en snel riep ik de Maagd om hulp. Ze wikkeld me in een witte mantel en legde me neer op de betonnen vloer diep beneden me. Ik viel op dat beton zonder enige angst en ernstige gevolgen. Daar Zij naar Montichiari kwam en ROSA MYSTICA genoemd wilde worden ben ik ervan overtuigd dat ik op wonderbaarlijke wijze door Haar werd gered. Ik dank Haar met grote toewijding en sluit me aan bij de Rosa Mystica-gebedsgroepen.

TIJDSHEMA JULI-AUGUSTUS-SEPTEMBER 2022

DOORDEWEEKSE DAGEN

16:00 Biecht

16:30 Rozenkransgebed

17:00 Heilige Mis

Feestdagen

10:00-12:00 en 16:00-18:00 Biecht

16:00 Rozenkransgebed

16:30 Eucharistische Aanbedding

17:00 H. Mis

Speciale vieringen

1e zaterdag van de maand

10:00 Biecht

10:00 uur Rozenkrans

10:30 Eucharistieviering, sacramentele zegen en gebed voor geestelijke genezing

13e van elke maand Mariadag zoals gevraagd door de Heilige Maagd

16:00 Biecht

17:00 Heilige Mis

1e zondag van de maand Jongerendag met speciaal gebed

3e zondag van de maand Dag voor de heiliging van de diocesane geestelijkheid

4e zondag van de maand om 11.45 uur Heilige Mis van de Singalese gemeenschap

13 juli – Hoogfeest van Maria Rosa Mystica

10:00 Biecht

16:00 Biecht

10:00 – 16:00 – 19:30 uur Rozenkransgebed

17:00 Heilige Mis

20:00 H. Mis voorgedaan door de vicaris-generaal van het Bisdom

Zondag, 14 augustus

20:30 uur Processie en Rozenkransgebed aan de vooravond feest Hemelvaart van H. Maagd Maria

Maandag 15 augustus, volgens feestschema

Zondag 11 september – interdiocesane bedevaart van de

Singalese Gemeenschappen. De ochtendvieringen zijn in het Singalees. Alle herhalingen volgens de gebruikelijke tijd.

Informaties: +39 030 964111 - info@rosamisticafontanelle.it

Een hartelijke groet aan alle toegewijden van Rosa Mystica in de wereld. Laten we altijd van elkaar blijven horen, allen verenigd in gebed in het moederlijk hart van Maria Rosa Mystica.

Stichting Rosa Mistica Fontanelle

De verzendkosten voor de bezorging per post van het bulletin "De Stem van Rosa Mystica" zijn verhoogd; we vragen onze lezers te helpen om de relatie met de gelovigen te kunnen handhaven. Graag ontvangen we het e-mailadres van degenen die het per e-mail willen ontvangen. Aan degenen die de papieren nieuwsbrief per post willen blijven ontvangen, vragen wij om een minimale bijdrage voor de kosten. De Stichting zal de bulletins per post blijven sturen aan hen die dat wensen, maar niet in staat zijn om bij te dragen.

ZIJ DIE WILLEN BIJDAGEN MET DONATIES KUNNEN GEBRUIK MAKEN VAN DE VOLGENDE BANKGEGEVENS:

Opschrift: STICHTING ROSA MYSTICA - FONTANELLE

"Burgerrechtelijk erkende Kerkelijke Instelling - Ingeschreven in het register van rechtspersonen onder nr. 550 d.d. 15/04/2016"

BANCA CREDITO COOPERATIVO DEL GARDA

Filiale di Montichiari - Via Trieste, 62

IBAN: IT 24 R 08676 54780 000000007722

BIC/SWIFT: ICRAITRRISO (laatste karakter is een "nul")

POSTE ITALIANE - Filiale di Montichiari - Via Trieste, 69

IBAN C/C POSTE: IT 93 O 07601 11200 000029691276

BIC/SWIFT C/C POSTE: BPPIITRRXXX

Driemaandelijks bulletin

van de **Stichting Rosa Mistica - Fontanelle**

Cas. post. 134 - 25018 MONTICHIARI (Brescia) - ITALIË

Voor satelliet navigatiesysteem: **Via Madonnina**

Voor contacten:

Loc. Fontanelle - Via Madonnina - Tel.: 030 964111

E-mail: info@rosamisticafontanelle.it

Zie web site: www.rosamisticafontanelle.it

Nonprofit-tarief van de Stichting:

Poste Italiane S.p.A. - Sped. in abb. Post. - D.L. 353/2003

(conv. L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2 / DCB Brescia

*Expedition en abonnement postal
Taxe perçue - Tassa riscossa - Filiale di Brescia*

Verantwoordelijk directeur: Rosanna Brichetti
Uitgegeven door de Stichting Rosa Mystica - Fontanelle
Tribunale autorisatie van Brescia nr. 61/90 d.d. Nov. 11, 1990
Vertaling: Sylvia Hetarihon
Typografie: Tipopennati srl - Montichiari (Bs)