

DE STEM VAN ROSA MYSTICA

MOEDER VAN DE UNIVERSELE KERK

FONTANELLE DI MONTICHIARI - (Brescia)

APRIL - JUNI 2022 - JAAR 32 - N. 2

Driemaandelijks bulletin van de Stichting Rosa Mystica - Fontanelle Montichiari (Bs) - Italy



TOEWIJDING TOT DE HEILIGE MAAGD MARIA

Paus Franciscus wijdde op vrijdag 25 maart, het Hoogfeest van de Aankondiging, Rusland en Oekraïne toe aan het Onbevlekt Hart van Maria in een groots gebaar van gebed, die in gemeenschap met de universele Kerk beleefd werd, in het bijzonder met het Heiligdom van Fatima en nodigde alle Mariaheiligdommen uit om zich bij zijn intenties aan te sluiten. Het is een zeer oude vorm van gebed, geworteld in de Kerk, die minstens teruggaat tot de achtste eeuw, die een bekende historische nederdaling vond in de verschijning van 13 juli 1917 in Fatima: bij die gelegenheid had de Heilige Maagd, zoals bekend, uitdrukkelijk gevraagd om de toewijding van Rusland aan Haar Onbevlekt Hart.

Het is een serieus en tegelijkertijd eenvoudig, direct religieus gebaar en het geeft blijk van een verlangen dat nooit werd onderbroken in de harten van de gelovigen en in het kerkelijk geweten van het Christelijke volk; de kinderen van God, herborren in het Doopsel, geven het nooit op om volledig bij Maria te willen horen en zich

totaal aan Haar te geven. Zij zien in de toewijding het meest adequate antwoord om zich aan Haar moederlijke bemiddeling te houden en, volledig aan Haar toevertrouwd, in de beproevingen van het leven een bepaalde manier van troost en heiliging te ervaren. "Zichzelf toewijden aan de Heilige Maagd", benadrukte pater Gabriele Amorth, "betekent Haar verwelkomen als een echte Moeder, naar het voorbeeld van Johannes, omdat hij de eerste was die haar moederschap voor de mensheid serieus nam".

We wijden ons aan Maria toe om geheel en al eigendom van Haar te zijn, om een diepe innerlijke overeenstemming met Haar te bereiken. We bieden onszelf aan Maria aan om geleidelijk eigendom te worden van de Geest die de menselijkheid van de Zoon en haar eigen moederlijk Hart heeft gevormd.

Zij die zichzelf op deze manier aan Maria geven, beginnen in het leven de zachtheid en delicate aandacht te ervaren die Zij heeft voor Haar geliefde kinderen, zij beginnen de charme te voelen van de grote

deugden die in Haar Hart heersen: geloof, kracht, beschikbaarheid voor de stem van God, voorzichtigheid, zachtmoedigheid, grenzeloze liefde voor God en voor de mensheid. Ons toewijden aan Maria kan nooit onze volledige toewijding aan Jezus, aan Zijn Hart, verdoezelen, maar regelt het zelfs steeds beter, vergemakkelijkt het, versterkt het; als God ons Zijn genaden heeft willen schenken via Maria, Haar tot de universele Middelaressen van het heil makend, is het verwelkomen van de Zoon via Zijn eigen Moeder de eenvoudigste manier om het geloof te omarmen en te herontdekken. God biedt ons Maria's bemiddeling aan omdat Hij weet hoezeer Ze kan beantwoorden aan de diepste behoeften van ons hart, dorstend naar moederlijke genegenheid en de zoetheid van Haar Onbevlekt Hart.

In de traditie van de Kerk wordt dit gebaar niet alleen op persoonlijk, intiem niveau beleefd, maar heeft het in de loop van de geschiedenis vaak ook een openbaar,

VERVOLG OP BLZ. 2 B

TOEWIJDING TOT DE HEILIGE MAAGD MARIA

VERVOLG VAN BLZ. 1

plechtig karakter gekregen in de wens om door Haar een volk, een natie, de hele mensheid toe te wijden.

Zelfs in dit geval, zoals het gebeurde op 25 maart jongstleden, neemt zo'n handeling geen magische toon aan, alsof formele automatismen in werking zouden treden, maar het brengt zijn vruchten van genade voort door onze persoonlijke bekering en ons berouw, zoals onze Rosa Mystica ons altijd daaraan herinnert (gebed, offer,

boete): St. Maximiliaan Kolbe zelf, stichter van de Militie van de Onbevleete, heeft onophoudelijk gevraagd dat de hele wereld aan Haar Hart wordt gewijd, in de zekerheid dat ons pad niet alleen tot onszelf is gericht, maar ook tot bekering en heiliging van allen door de Onbevleete Ontvangenis.

Met deze geestesgesteldheid beleven we met intensiteit de dagen van de Goede Week en de Paastijd, terwijl we aan het Hart van Maria de roep van vrede toever-

trouwen, opstijgend uit de stemmen van de door oorlog gekwelde volkeren, de aanleg van wegen van herstel van de vrede tussen naties, en onze reis van bekering, in de zekerheid dat onze vrede alleen kan worden gevonden in de bevrijding van kwaad en zonde die de verrezen Christus voor ons heeft verdiend.

Mgr Marco Alba
Rector van het Heiligdom

Zondag in Albis (zondag na Pasen), in Montichiari, is op voorstel van de Madonna al sinds 1966 het feest van de Goddelijke Barmhartigheid.

Het Paasfeest is de spil van alle geloof, alle hoop en het Christelijke goede nieuws. Jezus sterft voor ons, maar Hij staat weer op en overwint de dood van de zonde en doorbreekt de muur van de fysieke dood die de maximale uitdrukking is van het kwaad en zijn vernietigende kracht. Het hele liturgische jaar, vanaf het moment van de memorisatie van de Menswording, loopt synchroon met Pasen, wordt daarop ingesteld en begint van daaruit opnieuw als in een nieuwe draairichting van de klok, ritme gevend aan de dagen, de tijd van werken en rusten in contemplatie van de verwachting en de reis van Christus onder ons. Al op de eerste zondag na Pasen voegt het nieuwe kleuren toe voor een verdieping en grotere bekendheid van het paasgebeuren.

De nadruk wordt hier gelegd op de Goddelijke Barmhartigheid die zojuist zijn maximale uitdrukking heeft gevonden in het offer van het Kruis. De heilige paus Johannes Paulus II legde dit accent bij het luisteren naar een verlangen dat Jezus zelf manifesteerde aan de Poolse mystica Faustina Kowalska: «Ik wens dat de eerste zondag na Pasen het feest van Mijn Barmhartigheid is. Mijn dochter, spreek tot de hele wereld van Mijn onmetelijke Barmhartigheid! De ziel die op die dag heeft gebiecht en de Communie heeft

ontvangen, zal volledige vergeving van zonden en straffen ontvangen. Ik wens dat dit feest plechtig gevierd wordt in de hele Kerk». Paus Woytjla stelde het Feest van de Goddelijke Barmhartigheid in op de vereiste dag vanaf het Heilig Jaar 2000. Op die dag verklaarde hij ook Zuster Faustina heilig en noemde hij Onze-Lieve-Vrouw de «Moeder van Barmhartigheid».

Het is veelbetekenend dat de Poolse Paus op zaterdagavond 2 april 2005, na Pasen, naar de hemel ging, toen de Kerk al het Feest van de Goddelijke Barmhartigheid was binnengegaan. Voor die 3 april 2005 had hij eerder een tekst voorbereid die na de requiemmis in de Regina Caeli werd voorgelezen. De extreme leer van Johannes Paulus II is gewijd aan de Goddelijke Barmhartigheid op de eerste zondag na Pasen: «Ook vandaag weerklinkt het vrolijke Paashalleluja. De pagina van het Johannes-evangelie van vandaag benadrukt dat de Verrezenen op de avond van die dag aan de apostelen verscheen en «hun Zijn handen en zijde toonde» (Joh 20,20), dat wil zeggen, de tekenen van het uiterst pijnlijke lijden onuitwisbaar op de Zijn lichaam zelfs na de Opstanding. Die glorieuze wonden, die Hij acht dagen later de ongelovige Thomas liet aanraken, openbaren de barmhartigheid van God, die «de wereld zo liefhad dat

Hij zijn enige Zoon gaf» (Joh 3,16). Dit mysterie van de liefde staat centraal in de huidige zondagse liturgie «in Albis», gewijd aan de cultus van de Goddelijke Barmhartigheid. Aan de mensheid, die soms verloren lijkt en gedomineerd wordt door de macht van het kwaad, egoïsme en angst, biedt de verrezen Heer Zijn liefde aan als een geschenk, dat vergeeft, verzoent en de ziel weer opent voor hoop. Het is liefde die herten bekeert en vrede geeft. Hoeveel heeft de wereld nodig om de Goddelijke Barmhartigheid te begrijpen en te verwelkomen!».

De «tweede zondag van Pasen» of «zondag van het octaaf van Pasen», volgens de aanduiding gecodificeerd door het Tweede Vaticaanse Concilie, werd traditioneel aangeduid als «zondag in Albis». Dit impliceert de Latijnse uitdrukking «in albis vestibus» die verwijst naar de oude traditie waarbij de pasgedoopten die het sacrament op Paasnacht hadden ontvangen, witte gewaden moesten dragen tot de volgende zondag. Het kenmerk van Gods Barmhartigheid is specifiek het wegwassen van de zonden van degenen die om vergeving vragen: de witheid van de kleding van de gedoopte herinnert aan het feit dat, voor de verdiensten van Christus, al het vuil van de zonde is uitgewist.

Bij de gebeurtenissen van Montichi-

ari is er een buitengewone samenloop van de onthullingen van zuster Faustina, het leergezag over de Goddelijke Barmhartigheid van St. Johannes Paulus II en de symboliek van «Domenica in albis vestibus». Uit de dagboeken van Pierina Gilli leren we dat de zondag in Albis in Gods plan adem en weerklank moet geven aan de barmhartige actie van God die al het vuil, als gevolg van de slechte daden van mensen, uitwist.

Ik verklaar dat de Kerk van Brescia, in overeenstemming met de Heilige Stoel, na zorgvuldige studies, de mystieke ervaring van Gilli als waar beschouwt, hoewel het nog moet worden beoordeeld of die zich ontwikkelde op basis van de verschijningen of dat die moet terug te voeren zijn op een ander type verschijnselen van buitengewone aard. In elk geval zegt Pierina in haar geschriften dat ze de Heilige Maagd ziet en in sommige gevallen werd de relatie tussen hen fysiek - de Maagd nam bijvoorbeeld de handen van de vrouw in de hare om een geschenk over te brengen -, daarom gebruik ik hier de term 'verschijningen'; dit is in overeenstemming met de voorschriften van haar Dagboeken zonder de onderscheiding van de autoriteit te willen voorkomen.

Op 27 februari 1966 bereidde de Maagd Pierina Gilli voor op een tweede cyclus van verschijningen, na Haar eerste bezoek aan de Kathedraal van Montichiari in 1947: «Op zondag in Albis zendt mijn Goddelijke Zoon Mij opnieuw naar de aarde in Montichiari om overvloedige genaden te brengen aan de mensheid». Deze keer presenteerde de Maagd zich in Fontanelle, bij

de karstbron (een bron waar een rivier na een ondergrondse loop weer aan de oppervlakte komt) aan de rand van de stad Brescia, en vroeg Pierina om tijdens de dagen daarvoor zich voor te bereiden op het maken van drie boetedevaarten vanaf de Kathedraal naar de aangegeven velden. De Heilige Maagd kondigde aan dat de bron van Fontanelle na Haar bezoek wonderbaarlijk zou worden; Ze wenste dat de fontein de «Bron van Barmhartigheid en Genade» werd genoemd en vroeg dat vanaf die zondag steeds meer zieken er naar toe zouden worden gebracht».

Pierina gaf zelf als eerste het goede voorbeeld door de zieken «het glas van wonderbaarlijk water» te overhandigen en door «hun wonden te wassen». Op diezelfde dag wilde de Maagd dat Pierina de Boodschap en het Geheim openbaar zou maken dat haar voor de Paus was toevertrouwd - thans bekend - en waarin we onder meer lezen: «De Boodschap die ik u toevertrouw houdt verband met Fatima... en Zijne Heiligheid zal de authenticiteit van mijn woord kennen. Het christendom heeft in de afgelopen eeuwen nooit dagen gehad zoals die waarin ze spoedig zullen plaatsvinden. Mijn Zoon Jezus zendt Mij naar de aarde om genade en barmhartigheid aan de mensheid te brengen, omdat de wereld met de veelheid van haar onzuivere zonden goddelijke gerechtigheid op zichzelf heeft aangetrokken, met oorlogen, vervolgingen, honger». Onze Lieve Vrouw wordt daarom naar de aarde gestuurd om genade en barmhartigheid te bieden. En de dag die gekozen was om deze genade en barmhartigheid van God mee te delen was de zondag «in Albis».

Inderdaad verscheen Maria Rosa Mystica in Fontanelle op 17 april, de dag waarop dat jaar op zondag viel in Albis. Ze zei: «Mijn Goddelijke Zoon Jezus is één en al liefde; Hij heeft Mij gestuurd om deze lente om te vormen tot een wonderbaarlijke lente... Ik wens en herhaal dat de zieken en al Mijn kinderen hierheen moeten komen...». Ze daalde langzaam op de losse

treden die gescheiden waren van de modderige grond die naar de bron leidde, en nodigde Pierina uit om de grond op drie verschillende plaatsen te kussen «als teken van boete en zuivering». Ze wees een punt aan waar een kruisbeeld moest worden geplaatst en legde uit: «Alvorens het water te nemen of te drinken, moeten de zieken en al Mijn kinderen Mijn Goddelijke Zoon om vergeving vragen met een mooie kus van liefde». Voorts, dicht bij de bron, zei Ze tegen de zieners dat ze modder in haar handen moest nemen: «Dit is om te leren dat de zonden in de ziel van de kinderen modder worden, maar gezuiverd worden door het water van Genade». Ten slotte raakte de Heilige Maagd het water van de Fontein op twee plaatsen aan - en dit zijn Haar eigen woorden - om het «wonderbaarlijk» te maken, waardoor Ze Haar onophoudelijke voorspraak verzekerde.

Het verzoek om vergeving verkrijgt de barmhartigheid van de Heer. Dit is het teken en het geschenk om op de zondag na Pasen bij de Fontanelle na te denken. De Moeder van God zelf heeft hier het Feest van Goddelijke Barmhartigheid ingesteld, vooruitlopend op de pauselijke beschikking. Op 20 april 1976, de dinsdag na Pasen, met het oog op de zondag in Albis, zei Maria Rosa Mystica tegen Perina: «Kom kinderen! Hier heb ik de Fontein van vergeving en liefde geopend!». In de daaropvolgende jaren vergeleek Ze Fontanelle met een «tweede Lourdes» (19 mei 1970), waar geestelijke en lichamelijke genezing de vrucht zijn van de verzoening tussen de schepselen en de Schepper, en herhaalde ze dat Zij, de Moeder van de Kerk, altijd aanwezig zal zijn in Fontanelle, vooral op zondag in Albis, «om de kinderen de genaden van mijn Zoon Jezus te schenken» (Dagboek, 20 april 1976).

Want dit is precies de taak die Haar door God is toevertrouwd, zoals Jezus Zelf op 27 februari 1952 aan Pierina uitlegde: «Ik ben Jezus van Nazareth, Zoon van de Drie-enige God! Ik koos Montichiari, een favoriete bodem, om Mijn Moeder Maria te manifesteren als de Moeder van alle zielen! De Middelaars van Genaden en van Mijn barmhartigheid».

Riccardo Caniato



TIJDSHEMA APRIL - MEI - JUNI 2022

WEKELIJKSE TIJDSHEMA (van maandag tot vrijdag)

16:00 Biecht
16:30 Rozenkransgebed
17:00 Heilige Mis

FEESTDAGEN (zondag en plechtigheden)

10:00 Rozenkransgebed
Biecht
10:30 Eucharistieviering
15:00 / 17:00 Biecht
15:30 Rozenkransgebed
16:00 Uitstelling en Eucharistische Aanbidding
17:00 Heilige Mis

Eerste zaterdag van de maand

Viering ter ere van het Onbevlekt Hart van Maria
10:00 Rozenkransgebed
Biecht
10:30 Eucharistieviering, zegening van sacramenten en gebed voor geestelijke genezing

13 van de maand – MARIALE DAG

16:00 uur Biecht en Aanbidding
17:00 Eucharistieviering

3e zondag van de maand

Dag voor de heiliging van de clerus en gebed voor de priester- en religieuze roepingen

PAASTRIDUUM

Donderdag, 14 april
15:00 / 17:00 Biecht
17:00 Rozenkransgebed

Vrijdag, 15 april

15:00 / 17:00 Biecht
15:00 Kruisweg ter nagedachtenis aan het overlijden van de Heer

Zaterdag, 16 april

15:00 / 17:00 Biecht
17:00 Kroontje van Goddelijke Barmhartigheid

DE PAASWACHT WORDT NIET GEVIERD IN HET HEILIGDOM

Zondag, 17 april

Hoogfeest van de Heilige Verrijzenis van Onze Heer Jezus Christus
10:00 / 12:00 en 15:00 / 17:00 Biecht
10:30 Heilige Mis
16:30 Kroontje van Goddelijke Barmhartigheid voor het kruisbeeld
17:00 Heilige Mis

Zondag, 24 april

Hoogfeest van Goddelijke Barmhartigheid
De gelovigen die het heiligdom bezoeken, kunnen de volle aflaat krijgen volgens de gebruikelijke kerkelijke bepalingen
10:00 / 12:00 en 15:00 / 17:00 Biecht
10:30 Mariaprocessie
11:00 Heilige Mis
15:00 / 17:00 Bekentenissen
15:30 Rozenkransgebed
16:00 uur Expositie en Eucharistische Aanbidding
17:00 Heilige Mis

MEI

Vrijdag, 13 mei en elke ZATERDAG van de maand, om 21:00 uur fakkeltocht en gebed van de rozenkrans

Dinsdag, 31 mei – Afsluiting van de Mariamaand

Feest van de Visitatie van de Heilige Maagd Maria

16:00 Biecht en Aanbidding
17:00 Eucharistieviering
21:00 uur Fakkeltocht en rozenkransgebed

JUNI

Zondag, 5 juni – Hoogfeest van Pinksteren

Maandag, 6 juni

Hoogfeest van de Heilige Maagd Maria, Moeder van de Kerk
Zie rooster feestdagen
20:00 gebed van de rozenkrans
20:30 Plechtige Eucharistieviering

Zondag, 19 juni

Hoogfeest van Corpus Domini

Zaterdag, 25 juni

Hoogfeest van het Onbevlekt Hart van Maria in het Heiligdom
Zie rooster feestdagen
21:00 uur Rozenkransgebed en toewijding aan het Hart Onbevlekt van Maria

Informaties: +39 030 964111 - info@rosamisticafontanelle.it

Een hartelijke groet aan alle toegewijden van Rosa Mystica in de wereld. Laten we altijd van elkaar blijven horen, allen verenigd in gebed in het moederlijk hart van Maria Rosa Mystica.

Stichting Rosa Mistica Fontanelle

De verzendkosten voor de bezorging per post van het bulletin "De Stem van Rosa Mystica" zijn verhoogd; we vragen onze lezers te helpen om de relatie met de gelovigen te kunnen handhaven. Graag ontvangen we het e-mailadres van degenen die het per e-mail willen ontvangen. Aan degenen die de papieren nieuwsbrief per post willen blijven ontvangen, vragen wij om een minimale bijdrage voor de kosten. De Stichting zal de bulletins per post blijven sturen aan hen die dat wensen, maar niet in staat zijn om bij te dragen.

ZIJ DIE WILLEN BIJDAGEN MET DONATIES KUNNEN GEBRUIK MAKEN VAN DE VOLGENDE BANKGEGEVENS:

Opschrift: STICHTING ROSA MYSTICA - FONTANELLE
"Burgerrechtelijk erkende Kerkelijke Instelling - Ingeschreven in het register van rechtspersonen onder nr. 550 d.d. 15/04/2016"

BANCA CREDITO COOPERATIVO DEL GARDA

Filiale di Montichiari - Via Trieste, 62

IBAN: IT 24 R 08676 54780 00000007722

BIC/SWIFT: ICRAITRRIS0 (laatste karakter is een "nul")

POSTE ITALIANE - Filiale di Montichiari - Via Trieste, 69

IBAN C/C POSTE: IT 93 O 07601 11200 000029691276

BIC/SWIFT C/C POSTE: BPPIITRRXXX

Driemaandelijks bulletin

van de Stichting Rosa Mistica - Fontanelle
Cas. post. 134 - 25018 MONTICHIARI (Brescia) - ITALIË

Voor satelliet navigatiesysteem: Via Madonnina

Voor contacten:

Loc. Fontanelle - Via Madonnina - Tel.: 030 964111

E-mail: info@rosamisticafontanelle.it

Zie web site: www.rosamisticafontanelle.it

Nonprofit-tarief van de Stichting:

Poste Italiane S.p.A. - Sped. in abb. Post. - D.L. 353/2003

(conv. L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2 / DCB Brescia

*Expedition en abonnement postal
Taxe perçue - Tassa riscossa - Filiale di Brescia*

Verantwoordelijk directeur: Rosanna Bricchetti
Uitgegeven door de Stichting Rosa Mystica - Fontanelle
Tribunale autorisatie van Brescia nr. 61/90 d.d. Nov. 11, 1990
Vertaling: Sylvia Hetarion
Typografie: Tipopennati srl - Montichiari (Bs)