

DE STEM VAN ROSA MYSTICA

MOEDER VAN DE UNIVERSELE KERK FONTANELLE DI MONTICHIARI - (Brescia)

JANUARI-MAART 2022 - JAAR 32 - N. 1
Driemaandelijks bulletin van de Stichting Rosa Mystica - Fontanelle Montichiari (Bs) - Italy



19 maart,
Feest van de
H. Jozef



DE GUNSTIGE TIJD OM HET HART TE BEKEREN.

We horen deze formule vaak herhalen om de vastentijd te beschrijven, maar in werkelijkheid is elk moment, in de evangelische visie Kairos, dat wil zeggen, de gunstige tijd voor ons om het hart te bekeren; elk moment wordt ons gegeven om te ontdekken hoe Hij zichzelf presenteert, elk moment is gunstig voor ons, het is een kans om de Heer Jezus meer lief te hebben. Als dit de Christelijke visie van de wereld en van het leven is, betekent dit dat zelfs het historische moment dat we beleven dusdanig is, dat ons in deze periode geen genadegaven ontbreken, zoals Paulus het zegt (1 Kor. 1, 7), om de stappen van onze reis van bekering te zetten.

Ik zou willen proberen de waarheid van deze houding, van deze menselijke positie in het licht van wat er gebeurt, uit te drukken met de woorden van een grote bisschop, die stierf op de laatste dag van 2021, een grote vriend en kenner van ons Heiligdom,

sinds de eerste stappen in de geschiedenis van het Heiligdom, namelijk Mgr Luigi Negri. In de vastentijd 2015 sprak hij tot de gelovigen van zijn bisdom Ferrara en zei enkele dingen die vandaag de dag misschien nog actueler en beslissender klinken: "Broeders en zusters, naast de materiële armoede die ons uitdaagt, ons in een crisis brengt, ons probeert en we zouden zelfs kunnen zeggen uit onze comfortzone haalt, is er nog een andere, nog verschrikkelijker armoede, namelijk geestelijke armoede, ethische armoede, culturele armoede. Ik heb het over de leegte van overtuigingen en zekerheden die het leven van zoveel mannen en vrouwen vandaag in de greep houden, waardoor ze op een hachelijke manier leven, bedreigd door steeds onverbiddelijke tegenstrijdigheden die het leven vaak leiden tot een gewelddadige ontknoping. Laten we ons allemaal geroepen voelen tot een getuigenis dat in het leven de grote en unieke zekerheid brengt dat de Heer is verre-

zen en Hij de enige mogelijkheid is tot redding voor de mensheid van deze tijd en van alle tijden. De Kerk beleeft een zeer ernstig moment, waarin grote mogelijkheden ontstaan voor een nieuwe ontmoeting met mensen en tegelijkertijd gekenmerkt wordt door grote zwakte; de zwakte van degenen die het ware bewustzijn van het geloof dreigen te verliezen, van degenen die niet over een Christelijk denkwijze beschikken om die voor te stellen aan hen die slechts een glimp uit het leven van het geloof combineren met een mentaliteit die exclusief is toegewijd aan een enkele dominante gedachte, waarover paus Franciscus vaak spreekt. En opnieuw in de vastentijd 2020, het jaar voor zijn dood, vermaande hij elke christen: "Kijken naar Christus brengt ons in het verwachtingsvolle en ontroerende besef dat het Christelijke leven op een absoluut positieve manier zal eindigen. Het leven van Christus is het leven

VERVOLG OP BLZ. 2 B

De gunstige tijd om het hart te bekeren.

VERVOLG VAN BLZ. 1

van Degene die alle plannen voor Zijn eigen leven volledig heeft afgezworen en deze leegte heeft gevuld – omdat het een kwestie van leegte is – met een gehoorzaamheid die geen voorwaarden stelt. Het staat voor de Heer en reikt naar Hem uit als in een omhelzing, een omhelzing die de Christenen steeds krachtiger, steeds radicaler en beslissender maakt. De vastentijd vereist daarom dat ieder van ons het gevoel van verlossing terugkrijgt, dat al heeft plaatsgevonden, het gevoel van een nieuwe

mensheid, dat al in ons hart aanwezig is en op de een of andere manier vanuit ons hart vibreert (...). De vastentijd is deze pedagogische weg, de hoogste pedagogiek. De Kerk, zeker van wat al is gebeurd, beleeft deze periode volgens een regel, zodat wat ons al is overkomen, voor het hart steeds duidelijker wordt en steeds dieper verbonden wordt met de intelligentie. (...) De vastentijd is het aanvaarden dat de tegenwoordigheid van Christus steeds dieper doordringt in het leven van ieder van ons”.

Laten we nederig de urgentie van deze uitnodiging aanvaarden, voor het welzijn van ons, dat van de Kerk en dat van de hele wereld. Rosa Mystica, onze Moeder, we vragen U om te waken over de stappen van onze vastenreis en ons ogen en harten te geven om de zegevierende en troostende tekenen van de aanwezigheid van uw Zoon te zien in tijden van beproeving.

Mgr Marco Alba
Rector van het Heiligdom

HOE KAN MEN LEVEN ZONDER GOD?

De laatste tijd stel ik mezelf steeds vaker een vraag die mij helemaal niet overbodig lijkt; integendeel, misschien is het de echt fundamentele vraag. D.w.z., ik vraag me af hoe zij die geen bovennatuurlijke referentie in hun leven hebben, met name God, in staat zijn gelukkig te kunnen leven, of ook om alleen maar vredig te overleven. Als tot de komst van de pandemie waarin we zijn ondergedompeld – met alle ernstige problemen, niet alleen met betrekking tot gezondheid – het misschien op de een of andere manier mogelijk was om jezelf voor de gek te houden dat de moderne mens, nu volwassene en bewust van zijn kracht, zelfvoorzienend kan zijn zonder aan “idolen” te bouwen om er zich aan vast te klampen, lijkt het mij dat gedurende ten minste twee jaar veel illusies zijn gecrasht en dat zoals men zegt, de mens “een naakte koning” is geworden. Ik bedoel dat de reeks moeilijkheden waarin iedereen in elk deel van de wereld zich vandaag bevindt, onmiskenbaar de enorme, tragische kwetsbaarheid van het menselijk leven heeft benadrukt. De mens als wezen, in staat om met zijn redenen steeds grotere doelen te bereiken, behoort tot het ondenkbare verleden. Maar tegelijkertijd zonder te kunnen

ontsnappen is hij blootgesteld aan de dynamiek die niet altijd alleen maar positief is, aan een universum waarin hij zich ondergedompeld voelt, op zijn hoede voor de voortdurende strijd, zelfs op de planeet waarop hij leeft, waar de vijanden talrijk en vaak onzichtbaar zoals dit keer, een heel klein virus dat, wanneer vergroot door microscopen, er bijna uitziet als een sierlijke bloem, maar toch in staat is de mens te vernietigen.

Natuurlijk is er de wetenschap, product van de menselijke rede waar we terecht trots op zijn, die probeert dit virus in zijn vitale dynamieken te vinden, het aan te vallen en te vernietigen of zelfs, met vaccins te voorkomen. Het is een achtervolging die erin is geslaagd de schade te beperken, althans de meest voor de hand liggende. Maar daar kan nooit een einde aan komen, want, zoals de wetenschap het zelf uitlegt, zullen hierna andere virussen komen, enzovoorts...

Meer voor de hand liggende schade, zeiden we net. Maar er zijn er nog veel meer die vaak niet te veel belicht worden, om niet te veel ruimte te geven aan angst. En ik wil hier niet zinspelen op de economische schade, hoewel zeer aanzienlijk en die vaak voor de zwakste lagen van de bevolking werkelijk destabiliserend

is, maar op de diepe schade, nauw verbonden met de schade die de ziel heeft gebrandmerkt. Schade die op wrede en onontkoombare wijze de onzekerheid, het risico, het lijden, de eenzaamheid en het onrecht heeft blootgelegd waarmee ieder van ons wordt vergezeld in dit korte leven dat ons toegewezen is. Het is waar dat we allemaal geleerd hebben om altijd moed te hebben en in ieder geval te leren moeilijkheden onder ogen te zien en te overwinnen en dan opnieuw te beginnen zonder ooit de hoop te verliezen. Dus altijd in beweging, sterk, zelfverzekerd. Maar waarin? In de toekomst van de mensheid?

Een recept om met dit leven om te gaan dat we hebben genoemd, en dat vandaag de dag het populairst is en dat niettemin in een ernstige crisis lijkt te verkeren. Om dit te bewijzen, geloof ik dat zelfs de cijfers met betrekking tot de hoeveelheid kalmeringsmiddelen die elk jaar worden verkocht, tot die van de specialisten die de psyche in toenemende mate behandelen, tot het aantal zelfmoorden of zelfmoordpogingen, zelfs van zeer jonge mensen, die de laatste tijd heel zorgwekkend zijn, tot het wijdverbreide onbehagen dat blijkt uit andere symptomen zoals

gezinscheidingen, feminiciden, drugs- en alcoholmisbruik, seksueel misbruik. En ik stop hier omdat het een panorama is dat we helaas allemaal maar al te goed kennen.

Een dramatisch panorama waar we allemaal onvermijdelijk bij betrokken zijn, ook om te proberen er een klein antwoord op te geven. En het is in die zin dat ook ik zal proberen de mijne nederig te geven. Ook ik heb, zoals velen tegenwoordig, ooit geleefd alsof God niet bestond. Ook in mijn geval was het een grote pijn om mijn

ziel te strippen en mijn rug tegen de muur te zetten. Een verschrikkelijke scheur die niettemin de ogen van mijn hart opende en die me vanaf dat moment elke keer troostte. Het was toen ik een glimp opving dat er achter dit verhaal dat we onder onze ogen zien rennen en waarin ons leven zich afspeelt, nog een ander parallel verhaal zit. Dat heilige verhaal waarin God de hoofdrolspeler is en wij met Hem. Die geschiedenis die verweven is met pijn en dood maar ook met opstanding. Dat verhaal dat tot ons

spreekt van een Liefde die ons wenst, ons volgt en op ons wacht voor een zalige eeuwigheid. Dat het leven ziet als een vermoeiende en vaak pijnlijke reis, maar ook doordrenkt met ware vreugde en authentieke hoop. En tenslotte de Liefde van een Moeder, van God en van ons, Maria, die ons, als we dat wensen, bij de hand neemt en ons begeleidt met de tederheid die voortdurend uitgaat van haar Onbevlekt Hart.

Rosanna Brichetti Messori



We hebben ontvangen

Pater Mathew Sobichen, die velen van u kennen, stuurde ons een prachtige foto van hem met collega's en studenten in de school genoemd naar Rosa Mystica in INDIA

We melden het getuigenis van een moeder die de lijdensweg heeft meegemaakt van een dochter, die op haar beurt de moeder van een gezin is, en werd getroffen door een ernstige ziekte die tot haar dood leidde:

"Ik schrijf nu na heel moeilijke dagen. Nu voel ik zoveel kracht die van mijn dochter komt, voor al haar gebeden. Ik wilde je vertellen dat ik het gebed tot Rosa Mystica en Pierina blijf herhalen, omdat mijn dochter een fundamentele stap in het gebed heeft gezet toen ze dat badwater dronk. Dat water zuiverde haar helemaal van binnen, want ze herhaalde: laten we smeken om het geschenk van eenheid en vrede voor de wereld die kurkdroog is door onenigheid. Naar mijn mening lieten deze woorden haar inzien waar de echte tumor zit, en dat is niet die in het lichaam, maar in de wereld die verzengd wordt door haat. Nu merk ik kleine wonderen, want waar voorheen hardheid, onbegrip en onenigheid domineerden, heersen nu plotseling nabijheid en manifestaties van liefde. Plotseling is de muur ingestort, net als de Berlijnse muur. Dit zijn de echte wonderen: ik blijf bidden tot Pierina zodat door de nederigheid die ze weerspiegelt en de boodschappen die Onze Lieve Vrouw haar heeft nagelaten: de vrede in gezinnen herstellen en voor priesters bidden, zo kan de Liefde zegevieren. Ik voel jullie dicht bij me; ik heb jullie nabijheid gevoeld tijdens het gebed.

TIJDSHEMA JANUARI, FEBRUARI EN MAART 2022

DAGELIJKS

15:00 Biecht – 15:30 H. Rozenkrans
16:00 Eucharistieviering

ZONDAG EN FEESTDAGEN

10:00 uur Rozenkransgebed – Biecht
10:30 Heilige Mis 16:00 – 17:00 Biecht
15:00 Aanbidding
15:30 H. Rozenkrans
16:00 Eucharistieviering

ZATERDAG, 5 februari – (1e zaterdag van de maand)

10:00 Biecht
10:30 Eucharistieviering – Voorbede en sacramentele zalving van de zieken naar lichaam en geest, zegening van sacramentele zaken (water, zout en olie)

VRIJDAG, 11 februari – Viering 1e verschijning van de Heilige

Maagd in Lourdes –
XXX Wereldziekendag
15:00 Biecht
15:30 Rozenkransgebed
16:00 Eucharistieviering Eucharistische Expositie en Lourdeszegen voor de zieken

ZONDAG, 13 februari – Maandelijks Mariadag

09:30 Uitstelling en stille aanbidding van het Allerheiligst Sacrament van het Altaar – Biecht
10:30 Terugplaatsing van het Allerheiligst Sacrament op het altaar en eucharistieviering
15:30 Rozenkransgebed
16:00 Terugplaatsing van het Allerheiligst Sacrament en Eucharistieviering

ZONDAG 20 februari (3e zondag van de maand)

Dag van gebed voor de heiliging van de diocesane geestelijkheid

ZONDAG, 27 februari (4e zondag van de maand)

Elke zondag in maart

Bewieroking en gebedsintenties

OP VRIJDAGEN van de LENTE

Dag van boete en gebed ter herdenking aan het Lijden van de Heer.

In het Heiligdom is er voor iedereen die deelneemt aan de gemeenschapsviering van de Kruisweg de mogelijkheid om de Volle Aflaat te krijgen, volgens de gebruikelijke kerkelijke bepalingen.

15:00 Biecht – Rozenkransgebed van de Goddelijke Barmhertigheid
15:30 Kruisweg

Woensdag, 2 maart – ASWOENSDAG

Begin van de vastentijd – vastendag, gebed en onthouding
15:00 Biecht
15:30 Rozenkransgebed
16:00 Liturgie van het Woord en het opleggen van de as

Zaterdag, 5 maart – 1e zaterdag van de maand

10:00 Biecht
10:30 Eucharistieviering – Voorbede en sacramentele zalving van zieken naar lichaam en geest Zegening van sacramentalen (water, zout en olie)
15:00 Biecht
15:30 Rozenkransgebed
16:00 Eucharistieviering

Zondag, 6 maart – 13 – 20

1e – 2de – 3de zondag van de vasten

10:00 Rozenkransgebed – Biecht

10:30 Eucharistieviering

15:00 Biecht

15:30 H. Rozenkrans

16:00 Eucharistieviering voorgegaan door de Bisschoppelijke Vicaris voor de Geestelijkheid

Zaterdag, 19 maart – Hoogfeest van Sint-Jozef, Echtgenoot van de Heilige Maagd Maria

Volgens dagelijks tijdschema met gebeden van toewijding door alle vaders.

Zondag, 27 maart – 4de zondag van de vasten – Laetare

Met de terugkeer naar de ZOMERTIJD worden de middagvieringen een uur uitgesteld.

10:00 Rozenkransgebed

Biecht

10:30 Eucharistieviering

16:00 Biecht

16:30 De Weg van de Moeder van Smarten

17:00 Eucharistieviering

Informaties: +39 030 964111 - info@rosamisticafontanelle.it

Een hartelijke groet aan alle toegewijden van Rosa Mystica in de wereld. Laten we altijd van elkaar blijven horen, allen verenigd in gebed in het moederlijk hart van Maria Rosa Mystica.

Stichting Rosa Mistica Fontanelle

De verzendkosten voor de bezorging per post van het bulletin "De Stem van Rosa Mystica" zijn verhoogd; we vragen onze lezers te helpen om de relatie met de gelovigen te kunnen handhaven. Graag ontvangen we het e-mailadres van degenen die het per e-mail willen ontvangen. Aan degenen die de papieren nieuwsbrief per post willen blijven ontvangen, vragen wij om een minimale bijdrage voor de kosten. De Stichting zal de bulletins per post blijven sturen aan hen die dat wensen, maar niet in staat zijn om bij te dragen.

ZIJ DIE WILLEN BIJDAGEN MET DONATIES KUNNEN GEBRUIK MAKEN VAN DE VOLGENDE BANKGEGEVENS:
Opschrift: STICHTING ROSA MYSTICA - FONTANELLE
"Burgerrechtelijk erkende Kerkelijke Instelling - Ingeschreven in het register van rechtspersonen onder nr. 550 d.d. 15/04/2016"

BANCA CREDITO COOPERATIVO DEL GARDA

Filiale di Montichiari - Via Trieste, 62

IBAN: IT 24 R 08676 54780 00000007722

BIC/SWIFT: ICRAITRRISO (laatste karakter is een "nul")

POSTE ITALIANE - Filiale di Montichiari - Via Trieste, 69

IBAN C/C POSTE: IT 93 O 07601 11200 000029691276

BIC/SWIFT C/C POSTE: BPPIITRRXXX

Driemaandelijks bulletin

van de Stichting Rosa Mistica - Fontanelle

Cas. post. 134 - 25018 MONTICHIARI (Brescia) - ITALIË

Voor satelliet navigatiesysteem: Via Madonnina

Voor contacten:

Loc. Fontanelle - Via Madonnina - Tel.: 030 964111

E-mail: info@rosamisticafontanelle.it

Zie web site: www.rosamisticafontanelle.it

Nonprofit-tarief van de Stichting:

Poste Italiane S.p.A. - Sped. in abb. Post. - D.L. 353/2003

(conv. L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2 / DCB Brescia

Expedition en abonnement postal

Taxe perçue - Tassa ris

Verantwoordelijk directeur: Rosanna Brichetti
Uitgegeven door de Stichting Rosa Mystica - Fontanelle
Tribunale autorisatie van Brescia nr. 61/90 d.d. Nov. 11, 1990
Vertaling: Sylvia Hetarihon
Typografie: Tipopennati srl - Montichiari (Bs)