
DE STEM VAN ROSA MYSTICA

MOEDER VAN DE UNIVERSELE KERK FONTANELLE DI MONTICHIARI - (Brescia)

MEI-JUNI 2021 - JAAR 31 - N. 3

Tweemaandelijks nieuwsbericht van de Stichting Rosa Mistica - Fontanelle Montichiari (Bs) - Italy



HET GEBED TOT MARIA DAT ALLE HEILIGDOMMEN VAN DE WERELD VERENIGT.

De maand mei 2021 zal zeker herinnerd worden als een buitengewone Maria-maand, vanwege de intense en mysterieuze band van gebed die op een bijzondere manier alle heiligdommen van de wereld zal verenigen, op uitdrukkelijk verzoek van Paus Franciscus. Dertig belangrijke Maria-heiligdommen, verspreid over de vijf continenten (in Italië: Loreto en Pompeï), zullen dit grote gebed tot Maria leiden om het einde in te roepen van de pandemie, die de wereld nu al meer dan een jaar teistert, en de hervatting van sociale en werkactiviteiten.

Dit buitengewone initiatief, gebaseerd op het thema *“Gebed tot God verrees onophoudelijk uit de hele Kerk”*, zal uiteraard ook alle andere heiligdommen in de wereld betrekken, zodat zij promotoren worden van de gelovigen, gezinnen en gemeen-

schappen, van het bidden van de rozenkrans volgens de voorgestelde intenties: allen zullen daarom worden uitgenodigd om deel te nemen aan dit universele kerkelijke gebaar, door ruimte te wijden aan hun dagelijks gebed, ook door middel van moderne technologieën die banden van spirituele gemeenschap in omstandigheden van afstand niet verhinderen, en onze tijd, onze bewegingen, onze stilte accentueren.

In het Heiligdom Rosa Mistica en Moeder van de Kerk verwelkomen we deze uitnodiging graag, ervan overtuigd dat de kracht van het gebed en de voorspraak van de Maagd onze wensen zullen vervullen en de geschiedenis zullen transformeren met een doeltreffendheid die onze verwachtingen of onze menselijke inspanningen ver te boven gaat. In het Heiligdom van Fontanelle zullen we het dagelijks rozenkransgebed om

16:30 uur bidden, precies met deze wens en volgens de voorgestelde intenties, waarbij we alle toegewijden van Rosa Mistica uitnodigen om zich spiritueel bij ons te voegen, wanneer mogelijk op hetzelfde uur.

In de vreugde van de paastijd die we nu ervaren, waarin de actie van de Heilige Geest wordt bevestigd als Protagonist die dingen tot stand brengt die in de ogen van de mens onmogelijk lijken en als Bevrijder die gevangenschap, ziekte en dood geneest, smeken wij met vertrouwen de Maagd om het geschenk van de Hoop van Pasen: in Christus die gestorven en verrezen is, is de troostende kracht van de Geest al in werking in het levende lichaam van de Kerk, in steeds nieuwe en creatieve vormen en met onze harten gevuld met deze ene zekerheid, kunnen we naar de

VERVOLG OP BLZ. 2 B

Het gebed tot Maria dat alle heiligdommen van de wereld verenigt.

VERVOLG VAN BLZ. 1

toekomst kijken, kunnen we onze dagen reconstrueren op de hoeksteen die door de 'bouwers' van alle tijden is verworpen, zonder ons te laten verstikken door angst en vrees. Het



is hetzelfde pad als dat van de eerste apostelen, ongelovig en angstig na de dagen van het lijden, de dood en de opstanding van Jezus: en het was exact de Maagd, Moeder, Koningin van de Apostelen, die in die dagen met hen samenliep, de Morgenster bij de opkomst van de Kerk in wording.

In overeenstemming met de intenties van de Paus, vertrouwen wij bijzonder aan Rosa Mystica, de volledige hervatting van de zo belangrijke 'sociale activiteiten' toe, wat zo hoofdzakelijk voor allen is, opdat hoop, gemeenschap van menselijke relaties en wederzijds vertrouwen herboren kunnen worden: zowel die van onze Kerken als van onze Heiligdommen, van onze werken van naastenliefde, onderwijs en apostolaat. Het gemeenschapsleven van aanbidding en gebed, dat elke actie van evangelisatie en naastenliefde in de Kerk voedt, is de grootste bijdrage die we kunnen leveren aan de wedergeboorte van

onze gemeenschappen, van het sociale weefsel en van onze natie.

We roepen de Moeder van de Kerk aan voor deze wedergeboorte voor ieder van ons op als de ware Paasvrucht van deze moeilijke tijd die we doormaken, een tijd vol uitdagingen voor de rijping van ons geloof en onze hoop. Voor dit verzoek om bemiddeling, sluiten wij ons aan bij onze **Bisschop Pierantonio, die op de avond van de liturgische herdenking van Maria Moeder van de Kerk, op maandag 24 mei, na Pinksterzondag, de plechtige eucharistieviering in Fontanelle** zal voorgaan. Zijn aanwezigheid onder ons en de vaderlijke aandacht die hij in de eerste stappen van de reis van dit diocesane Heiligdom schenkt, is voor ons in het huidige moment een van de meest concrete en duidelijke tekenen van de troostende Geest.

Mgr. Marco Alba
Rector van het Heiligdom

MOEDER VAN JEZUS, ONZE MOEDER, MOEDER VAN DE KERK

Op 11 juni vorig jaar werd in de hele Kerk het feest van Maria, Moeder van de Kerk, gevierd. Misschien weet niet iedereen dat dit feest een geschiedenis achter de rug heeft, een interessant verhaal waar Montichiari en Fontanelle direct bij betrokken zijn en dus ook ieder van ons als toegewijde van Rosa Mystica. Hierover wil ik u het een ander toelichten.

Laten we beginnen met de meest recente gebeurtenissen, d.w.z. vanaf de dag dat dit feest pas officieel werd gevierd vanaf vorig jaar, dat wil zeggen vanaf 2018 toen Paus Fran-

ciscus een decreet uitgevaardigde, dat de datum 11 februari draagt – het jubileum van de eerste verschijning van Lourdes – en de datum voor dit feest bepaald werd met opgave van de redenen. De datum werd vastgesteld op de maandag na Pinksteren met de toelichting: "Deze viering zal ons helpen herinneren dat het Christelijk leven, om te groeien, verankerd dient te zijn in het mysterie van het Kruis, in de offerande van Christus in het Eucharistisch banket, in de opofferende Maagd, Moeder van de Verlosser en van de verlosser". Dat wil zeggen, de herinnering

aan de incarnatie van het Woord in Jezus, aan Zijn kruisdood en wederopstanding, maar ook aan de belangrijke rol van het delen met de Zoon en de ondersteuning van Zijn missie, die steeds door de Maagd Maria wordt uitgevoerd. Het is de moederrol die Zij vanaf het moment waarop, aan de voet van het Kruis, de stervende Zoon zelf alle broeders in de mensheid aan Haar toevertrouwde; Zij begon die uit te voeren vanuit de bovenkamer waar Zij, verenigd met de apostelen, wachtte op de manifestatie van de Geest. Zij, Moeder van de Kerk die

werd geboren in de verborgenheid van Golgotha, vond op dat moment Haar officiële status met Pinksteren.

De instelling van het feest van Maria, Moeder van Kerk en de vaststelling van de datum, zijn feitelijk het aankomstpunt van een reis die in de vroege christelijke eeuwen was begonnen. De kerkvaders, die vele reuzen van heiligheid en leer, die de Heer in de eerste eeuwen aan zijn Kerk heeft gegeven, zodat deze zijn eigen vorm en stabiliteit zou vinden, hebben altijd het moederschap van Maria over de hele Kerk erkend. Onder hen noemde Sint Augustinus Haar: “Moeder van de leden (van Christus)... Omdat Zij met Haar naastenliefde werkte aan de geboorte van de gelovigen in de Kerk, die de leden van het Hoofd zijn”.

Aan het einde van het Tweede Vaticaans Concilie dat deze traditie hervatte maar geen officiële definitie bereikte, had Paulus VI op 21 november 1964 Haar echter wel officieel uitgeroepen tot “Maria, de Allerheiligste Moeder van de Kerk”, “tot Haar glorie en tot onze troost, “in de hoop dat met deze titel, vanaf dat bijzondere moment”, het Christelijke volk Haar nog meer eer zou

bewijzen en smeekbeden tot Haar zou richten”. Dit gebeurde steeds meer tot aan de instelling van het feest waarover we hebben gesproken. Juist in deze groeipijnen, in dit steeds grotere besef van de rol van Maria, niet alleen in de levende Jezus maar ook in de Kerk die uit Hem werd geboren, voegden Montichiari en de Fontanelle zich in met aanzienlijk belang. Tot op het punt dat het zeer waarschijnlijk lijkt dat Paulus VI, beslist zelf op de hoogte van wat er in zijn diocees van oorsprong gebeurde, er inspiratie en kracht uit zou hebben gehaald om die officiële afkondiging uit te spreken.

We weten dat de Mariaverschijningen die hier in 1947 en daarna in 1966 zouden hebben plaatsgevonden, nog bestudeerd worden; hun inhoud, die perfect aansluit bij het christelijk geloof, heeft echter al leven gevonden in de toewijding van de gelovigen en in de erkende erediens. Welnu, sinds 1947, stelde Maria zichzelf voor als “Rosa Mystica”, “Moeder van Jezus en Moeder van jullie allemaal”, en koos uiteindelijk de kathedraal van Montichiari, precies in het midden van deze kerk,

voor Haar belangrijkste handelingen. Ze gaf destijds geen specifieke uitleg van dit alles, maar gebruikte symbolen waarvan Ze later de zeer belangrijke betekenis onthulde. Dit gebeurde op 22 juli 1973, toen ze echt heel belangrijke dingen zei: “In ‘Rosa Mystica’ worden de Fiat van de Verlossing en de Fiat van mijn samenwerking gesymboliseerd. Ik ben de Onbevleete Ontvangenis, de Moeder van Heer Jezus en de Moeder van Genade. De Moeder van het Mystieke Lichaam: de Kerk! Daarom nodigde mijn goddelijke Zoon me uit om in 1947 naar Montichiari te komen en ik kwam, met mijn voeten in het midden van de Kathedraal te midden van zoveel kinderen... om te aan te geven dat ik de Moeder van het Mystieke Lichaam ben, de Kerk”. Tot slot, voegde ze eraan toe dat Zij was gestuurd als Moeder van de Kerk, om ons te waarschuwen dat “donkere tijden, vol atheïsme en verzwakking van de liefde voor de Heer” op komst waren, wat vandaag voor iedereen overduidelijk te zien is.

Rosanna Brichetti Messori

Obeck, 6 april 2021

Beste vrienden van Maria Rosa Mystica,

In deze dagen van het Octaaf, met de kinderen van de Obeck-Mbalmayo catechese (zie bijgevoegde foto), verheugen we ons, vergezeld door Maria, over de opstanding van Jezus. Zij leert ons dat vreugde de vrucht is van hoop op de belofte van de Heer, die wordt nagekomen wanneer alles om ons heen lijkt in te storten.

“Deze zaterdag is ook Maria’s dag: ook Zij beleeft het in tranen maar Haar hart is vol geloof, vol hoop, vol liefde. De Moeder van Jezus was Haar zoon gevolgd langs de Via Dolorosa en bleef aan de voet van het Kruis, met haar ziel doorboord. Maar als alles voorbij lijkt te zijn, blijft Ze de wacht houden en

vol verwachting wachtend op Gods belofte dat Hij de doden zal opwekken” (Paus Franciscus, Algemene Audiëntie, 31 maart 2021).

Zalig Pasen voor iedereen van u.

Pr. Franco Paladini



TIJDSHEMA MEI EN JUNI 2021

Dagelijks

16:00 Biecht. 16:30 Rozenkransgebed
17:00 H. Mis.

Zaterdag

16:00 Biecht. 16:30 Rozenkransgebed
17:00 H. Mis – Vooravondmis
20:30 - 21:30: Aanbidding, meditatief Rozenkransgebed en Zegening

Zondag

10:00 - 12:00 Biecht
10:00 Rozenkransgebed
10:30 Hoogmis
16:00 - 18:00 Biecht
16:00 Aanbidding - 16:30 Rozenkransgebed
17:00 Hoogmis

Zaterdag, 1 mei – Feest van de H. Jozef, de werker – Volle aflat
Begin van de meimaand (1e zaterdag van de maand)

10:00 Biecht
10:30 H. Mis – daarna meditatief rozenkransgebed en uitstelling van het Allerheiligst Sacrament

Donderdag, 13 mei – maandelijke Mariadag
Feest van de Heilige Maagd van Fatima

Zondag, 16 mei (3de zondag van de maand) – HEMELVAART
17:00 H. Mis voor de heiliging van de bisschoppelijke geestelijken
(voorgegaan door de bisschoppelijke vicaris voor de geestelijken, don Angelo Gelmini)

Zondag, 23 mei – PINKSTEREN – Volle Aflat

Maandag, 24 mei – FEEST VAN MARIA, MOEDER VAN DE KERK
17:00 H. Mis
20:00 Hoogmis voorafgegaan door de Bisschop van Brescia

Maandag, 31 mei – Presentatie van de H. Maagd Maria

Zaterdag, 5 juni – 1e zaterdag van de maand
10:00 Biecht
10:30 H. Mis
Daarna meditatief rozenkransgebed en uitstelling van het Allerheiligst Sacrament

Zondag, 6 juni – Hoogfeest Corpus Domini – Volle aflat

Vrijdag, 11 juni – Hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus – Volle aflat
Gebedsdag voor alle priesters

Zaterdag, 12 juni – Onbevlekt Hart van de Maagd Maria
10:30 H. Mis ter ere van de Maagd Maria

Zondag, 13 juni – maandelijke Mariadag

Zondag, 20 juni (3e zondag van de maand)
17:00 H. Mis voor de heiliging van de bisschoppelijke geestelijken
(voorgegaan door de bisschoppelijke vicaris voor de geestelijken, don Angelo Gelmini)

Donderdag, 24 juni – Hoogfeest geboorte van Johannes de Doper

Dinsdag, 29 juni – Hoogfeest van Petrus en Paulus

“Rectificatie”

Op maandag 24 mei 2021 wordt de viering van 20.00 uur voorgegaan door de vicaris-generaal van het bisdom Brescia Mgr. Gaetano Fontana
Maandag 31 mei 2021 ter gelegenheid van de Herinnering aan het Bezoek van de Heilige Maagd Maria en aan het einde van de Maria-maand zal er om 20.00 uur de plechtige Heilige Mis voorgegaan door H.E. Mgr. Tremolada Bisschop van Brescia.

Informaties: +39 030 964111 - info@rosamisticafontanelle.it

De verzendkosten voor de bezorging per post van het bulletin “De Stem van Rosa Mystica” zijn verhoogd; we vragen onze lezers te helpen om de relatie met de gelovigen te kunnen handhaven. Graag ontvangen we het e-mailadres van degenen die het per e-mail willen ontvangen. Aan degenen die de papieren nieuwsbrief per post willen blijven ontvangen, vragen wij om een minimale bijdrage voor de kosten. De Stichting zal de bulletins per post blijven sturen aan hen die dat wensen, maar niet in staat zijn om bij te dragen.

ZIJ DIE WILLEN BIJDAGEN MET DONATIES KUNNEN GEBRUIK MAKEN VAN DE VOLGENDE BANKGEGEVENS:

Opschrift: STICHTING ROSA MYSTICA - FONTANELLE
“Burgerrechtelijk erkende Kerkelijke Instelling - Ingeschreven in het register van rechtspersonen onder nr. 550 d.d. 15/04/2016”

BANCA CREDITO COOPERATIVO DEL GARDA
Filiale di Montichiari - Via Trieste, 62
IBAN: IT 24 R 08676 54780 00000007722
BIC/SWIFT: ICRAITRRISO (laatste karakter is een “nul”)

POSTE ITALIANE - Filiale di Montichiari - Via Trieste, 69
IBAN C/C POSTE: IT 93 O 07601 11200 000029691276
BIC/SWIFT C/C POSTE: BPPIITRRXXX

WE BEREIDEN ONS VOOR OM DE LITURGISCHE FUNCTIES UIT TE ZENDEN OP HET YOUTUBE-KANAAL VAN HET HEILIGDOM. OM DE OVERDRACHT TE VERGEMAKKELIJKEN, MOETEN WE DE DUIZEND ABONNEES OP HET SPECIALE KANAAL BEREIKEN VIA DE ONDERSTAANDE LINK:

<https://www.youtube.com/channel/UCMr9uxXkq8IzvKSSd8cR0Zg>

Klik vervolgens op “abonneren”.

WIJ VRAGEN U VRIENDELIJK OM UW SAMENWERKING

Ook aanwezig op de startpagina van de officiële website:

www.rosamisticafontanelle.it

Allen die video's van eigen vieringen willen verzenden binnen hun eigen Rosa Mystica-groep, kunnen die naar het volgende e-mailadres sturen:
info@rosamisticafontanelle.it

De Stichting zal vervolgens de inhoud evalueren en de mogelijkheid van een publicatie in overweging nemen.

Door gebrek aan ruimte is het niet mogelijk om vele andere mooie getuigenissen te publiceren; zij worden wel bewaard in het archief. We voelen ons allemaal in gebed verenigd met het moederlijke hart van Maria Rosa Mystica.

Stichting Maria Rosa Mystica Fontanelle

Tweemaandelijks bulletin van de **Stichting Rosa Mistica - Fontanelle**
Postbus 134 - 25018 MONTICHIARI (Brescia) - ITALY

Voor satelliet navigatiesysteem: **Via Madonnina**

Voor contacten:
Loc. Fontanelle - Via Madonnina - Tel.: 030 964111

E-mail: info@rosamisticafontanelle.it
Zie web site: www.rosamisticafontanelle.it

Nonprofit-tarief van de Stichting:
Poste Italiane S.p.A. - Sped. in abb. Post. - D.L. 353/2003
(conv. L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2 / DCB Brescia

Expedition en abonnement postal
Taxe perçue - Tassa riscossa - Filiale di Brescia

Verantwoordelijk directeur: Rosanna Bricchetti
Uitgegeven door de Stichting Rosa Mystica - Fontanelle
Tribunale autorisatie van Brescia nr. 61/90 of Nov. 11, 1990
Vertaling: Sylvia Hetarion
Typografie: Tipopennati srl - Montichiari (Bs)