

DE STEM VAN ROSA MYSTICA

MOEDER VAN DE UNIVERSELE KERK FONTANELLE DI MONTICHIARI - (Brescia)

MAART-APRIL 2021 - JAAR 31 - N. 2

Tweemaandelijks nieuwsbericht van de Stichting Rosa Mistica - Fontanelle Montichiari (Bs) - Italy



DE BETEKENIS VAN CHRISTELIJKE BOETE HERONTDEKKEN

*Zelfs de dramatische historische periode die we door-
maken, kan in een spirituele sleutel worden geleefd, dat
wil zeggen verlicht door de Heilige Geest en kan daarom
vruchtbaar worden voor het leven, voor de groei van ons
geloof en de mensheid. Dit is de grote uitdaging van de
Christelijke ervaring, dit is de gelegenheid die de Kerk ons
vraagt om te verwelkomen in de diepe betekenis van de
gebaren van de vastentijd, om niet te vervallen in berusting
en boosheid, om onze menselijkheid niet uit te drogen.*

Ik geloof dat sommige reflecties van Kard. Mauro Piacenza, de huidige bestuurder van de Apostolische Instelling van Penitentie, kan helpen bij deze uitdaging. Ze bieden alle Christenen de mogelijkheid om deze tijd van boete te beleven. Deze tijd wordt ons vaak 'opgelegd' in de vorm van vrijheidsberoving, persoonlijke en eenzamere levensstijlen, als een mogelijke deelname aan de defini-

tieve overwinning van Christus op het kwaad. Het is de enige medicijn die de mensheid vandaag het door de pandemie zo beproefde leven vrede en redding kan brengen.

Het is duidelijk hoezeer de publieke vraag naar bijna vergeten gedragingen, zoals opoffering en nuchterheid, overweldigend actueel is geworden door de obsessieve druk van de massamedia van over de hele wereld, voornamelijk

georiënteerd in drie richtingen: "Stel een dreigend gevaar aan de kaak, in het licht waarvan iedereen verantwoordelijk is voor zichzelf en voor anderen; onthul een toekomstige horizon, substantieel positief, waarbinnen alles voor het beste kan worden opgelost; zorg ervoor dat het wachten en de opoffering die vereist zijn binnen een termijn worden gesteld". Kardinaal Piacenza zegt dat deze drie richtingen "Ook altijd de coördinaten zijn geweest van de Christelijke boetedoening, die in de heilige vastentijd aan iedereen wordt voorgesteld (...). Er is sprake van een dreigend gevaar, een vijand die op de loer ligt – de geest van het kwaad – waarvoor alle Christenen "tot de wapens" worden geroepen om boete te doen. Er wordt een positieve horizon onthuld, namelijk de overwinning behaald door het Kruis van

VERVOLG OP BLZ. 2 B

De betekenis van Christelijke boete herontdekken

VERVOLG VAN BLZ. 1



Christus en gedeeld met degenen die Hem verwelkomen in hun eigen bestaan; een einde aan deze strijd is verzekerd, vertegenwoordigd door het "heilige getal" van de veertig dagen, een tijd van ware bekering en redding. Dit kwaad, deze overwinning en deze tijd hebben echter een onvergelijkbaar belang voor het menselijk leven, omdat ze niet alleen betrekking hebben op het tijdelijke welzijn van de lichamelijke gezondheid, maar ook op het veel radicalere welzijn van de eeuwige zaligheid en van de ziel en het lichaam; niet alleen de genezing of

immuniteit tegen besmetting, maar de overwinning over de zonde, die de mens tot slaaf maakt, en over de dood, die een einde maakt aan elk streven dat alleen maar menselijk is, maar al te menselijk; niet alleen de tijd van de 'lockdown' en van de buitengewone maatregelen om de pandemie te bestrijden, maar de tijd als geheel, omgekeerd vanuit het perspectief van het einde en verlicht door het licht van de Herrijzenis".

Dit is de grote lichtende horizon die de Christelijke betekenis van boetedoening met vreugdevolle hoop behelst: om met heel ons hart te kunnen reageren op de Goddelijke Liefde, die in Christus al het kwaad van de wereld overnam en die in het offer aan het Kruis Zijn door zonde ontsierd universum vernieuwde; om in de kracht die

van de Geest komt, het aanbieden van ons leven aan de Heer te vernieuwen, met Hem het lijden te aanvaarden en aldus deel te nemen aan het nieuwe leven van de verrezen Christus, levend en aanwezig in de geschiedenis.

We vertrouwen deze tijd van Genade toe aan Rosa Mystica, ondanks de duizenden tegenstrijdigheden en angsten die we allemaal ervaren. Zoals kardinaal Piacenza ons eraan herinnert, richten we ons gebed vol vertrouwen tot de Maagd van Smarten. Moge Zij, "die alles voortbracht en nog voortdurend voortbrengt, zeer verenigd aan het kruis van haar Zoon, en daarom volledig deelnemend aan de glorie van de Opstanding", ons helpen om ware Christelijke boete te doen rijpen, "want alleen Zij is in staat de huidige pandemische noodsituatie te overzien en om te vormen tot redding, tot het rijpen van de vreugde en vrijheid van degenen die weten dat ze tot geen enkele andere macht in deze wereld behoren, maar enkel en alleen tot Christus".

Mgr Marco Alba,
Rector van het Heiligdom

Mogen de woorden aan het begin van Pierina's dagboek ons troosten in deze moeilijke periode van opsluiting, woorden van een eenvoudige en nederige vrouw die pijn heel goed kende, die haar hele leven niet alleen in menselijke eenzaamheid heeft doorgebracht, maar ook in minachting en geringschatting van haar medeburgers.

*Geleid door de Goddelijke Meester en onder de bescherming van de Heilige Maagd, Zuster Maria Crocifissa en alle heiligen, draag ik dit schrijven op ter ere van Onze Lieve Vrouw, onze tedere Moeder. Zoals de simpele leeuwerik die stijgt en hoe hoger hij gaat, hoe meer hij de Heer looft met zijn lied, zo zou ook ik dichter bij Maria willen komen en mijn liefdeslied naar Haar willen verheffen. Ik zou dit lied graag een echo willen geven die alle zielen zou kunnen verruimen en hen doordringen, zodat ze gegrepen en getransformeerd kunnen worden door dezelfde liefde van Maria, zoals Zij het heeft laten zien!
Het is in Haar dat kinderlijk vertrouwen wordt gevonden!
Het is in Haar dat moederlijke goedheid wordt aangetroffen!
Zij is het die ons aanmoedigt en, hoewel we vertroebeld zijn door zoveel ellende, laat ze ons naar Jezus gaan.
Dit is wat Maria aantoont en wil van onze ziel...
dat we naar Haar gaan om naar Jezus geleid te worden!*

JEZUS, DRAAG ER ZORG VOOR

“Wegens mijn aanzienlijke leeftijd, ben ik, net als iedereen, dit afgelopen jaar met moeite doorgekomen. Terwijl ik dit schrijf blijf ik toch hopen dat ik de laatste klappen van een virus, dat op alle manieren zoekt om ons leven behoorlijk van streek te maken, weer zal overleven. Maar op deze lange reis – nu kan ik het volledig erkennen – kreeg ik onverwachte steun, een geschenk dat ik, zeker niet toevallig, vorig jaar, een paar dagen voordat de pandemie begon, ontving.”

Een eenvoudige maar kostbare afbeelding die een vriend aan me gaf met de tekst van de “Akte van Overgave aan God”, die Jezus zelf dicteerde aan een Napolitaanse priester, Don Dolindo Ruotolo, een grote mysticus, tijdgenoot en vriend van vader Pio, wiens heiligverklaring aan de gang is. Samen met u, de meest opvallende punten herlezen, is, geloof ik de beste manier om niet alleen het belang ervan te begrijpen, maar ook de grote spirituele steun die we eruit kunnen putten, niet alleen voor het huidige moment, maar voor altijd in ons leven.

Dit is wat Jezus ons rechtstreeks zegt als we ons in moeilijkheden bevinden: “Waarom raak je in de war en ben je van streek? Laat de zorg om je problemen aan Mij over en alles zal bedaren. Ik vertel je de waarheid dat elke daad van ware, blinde, volledige verlatenheid op Mij het gewenste effect teweegbrengt en netelige situaties oplost. Jezelf aan Mij overlaten betekent niet worstelen, overstuur raken en wanhopig zijn, en je dan met een opgewonden gebed tot Mij wenden opdat Ik je verlangen volg; op deze manier verander je de opwindende in een misvormd gebed. Zich overgeven betekent kalm de ogen van de ziel sluiten, de gedachte aan tegenspoed afleiden en je tot Mij te wenden,

zodat alleen Ik jou, als een baby die in de armen van de moeder slaapt, aan de andere kant van de oever kan zetten. Wat jou stoort en enorm pijn doet, zijn je eigen redenering, denken, grote onrust en wanhopige verlangens dat Ik je problemen oplos. Ik doe heel veel dingen als de ziel, in haar spirituele en materiële behoeften, zich tot Mij wendt, naar Mij kijkt, en me eenvoudig vraagt: “Alstublieft, zorg ervoor”, en dan haar ogen sluit en rust!” Je zult niet veel genaden ontvangen als je je zorgen maakt om ze te krijgen; in



plaats daarvan zal je veel genaden verkrijgen als je je problemen volledig aan Mij toevertrouwt. Je keert je tot Mij, maar je verlangt dat Ik alles volgens jouw ideeën aanpas; het is als een zieke die de dokter om genezing vraagt, maar die wel zegt hoe hij hem moet genezen. Sluit in plaats daarvan gewoon je ogen en laat je meevoeren door de stroom van Mijn genade, sluit je ogen en laat Mij werken, en denk niet aan het huidige moment, leid je gedachten af

van de toekomst als van een verzoeking. Rust uit in Mij en geloof in Mijn goedheid en Ik beloof je met Mijn liefde dat wanneer je Me vraagt: “Zorg er alsjeblieft voor”, Ik er volledig over zal nadenken, je zal troosten, bevrijden, leiden... en schatten van genaden over je zal strooien wanneer je in volledige armoede bent”.

Nogmaals, zoals altijd, bij het herlezen van deze woorden, voel ik me in de eerste plaats blootgesteld aan mijn eigen spirituele ellende, omdat ik ook heel vaak

onder degenen ben die geagiteerd klagen en vragen terwijl ik God voortdurend suggereer wat er moet gebeuren. Maar elke keer probeer ik, onmiddellijk daarna, de ervaring te herontdekken van die eerste keer dat we allemaal gehuld waren in angst voor wat er om ons heen gebeurde. Luisterend naar de woorden van Jezus, zo sterk, zo duidelijk, zo waarheidsgetrouw, kreeg ik het gevoel hoe Zijn liefde me als een mantel omhulde en kon ik mezelf helemaal op Hem verlaten. Tijdens dit zo moeilijke en pijnlijke jaar, toen het bijzonder verontrustend en problematisch werd, heb ik vaak mijn kleine afbeelding nederig herlezen. En misschien heb ik het uiteindelijk wel geleerd.

terend naar de woorden van Jezus, zo sterk, zo duidelijk, zo waarheidsgetrouw, kreeg ik het gevoel hoe Zijn liefde me als een mantel omhulde en kon ik mezelf helemaal op Hem verlaten. Tijdens dit zo moeilijke en pijnlijke jaar, toen het bijzonder verontrustend en problematisch werd, heb ik vaak mijn kleine afbeelding nederig herlezen. En misschien heb ik het uiteindelijk wel geleerd.

Rosanna Brichetti Messori

TIJDSHEMA MAART EN APRIL 2021

Dagelijks:

15:00 Biecht. 15:30 Rozenkransgebed.
16:00 H. Mis.

Vasten vrijdag

15:00 - 17:00 Biecht.
15:00 Kruisweg (met volle aflat)
16:00 H. Mis.

Zaterdag

15:00 Biecht. 15:30 Rozenkransgebed.
16:00 Vooravondmis.

Zon- en feestdagen

10:00 Rozenkransgebed – Biecht.
10:30 H. Mis.
15:00 -17:00 Biecht
15:00 Aanbidding; 15:30 Rozenkransgebed.
16:00 H. Mis.

Zaterdag, 6 maart (1e van de maand)

10:00 Biecht.
10:30 H. Mis, gevolgd door een Rozenkransmeditatie met uitsteling van het Allerheiligste Sacrament

Zaterdag, 13 maart – Maandelijke Mariale dag

Vrijdag, 19 maart – Feest van de H. Jozef (met volle aflat)

Zondag, 21 maart (3de van de maand)
16:00 H. Mis – voor de heiliging van de diocesane geestelijkheid (voorgegaan door de bisschoppelijke vicaris van de geestelijkheid, **don Angelo Gelmini**)

Donderdag, 25 maart – Feest van Maria Boedschap
(met volle aflat)

Zondag, 28 maart – Palmzondag

Begin ZOMERTIJD: alle vieringen beginnen 1 uur later

10:00 Rozenkransgebed – Biecht.
10:30 Zegening van de olijfolie en Hoogmis.
16:00-18:00 Biecht.
16:00 Aanbidding.
16:30 Rozenkransgebed.
17:00 Zegening van de olijfolie en Hoogmis.

Dagelijks

16:00 Biecht. 16:30 Rozenkransgebed.
17:00 H. Mis.

Vasten vrijdag

16:00 - 18:00 Biecht.
16:00 Kruisweg (met volle aflat).
17:00 H. Mis.

Zaterdag

16:00 Biecht. 16:30 Rozenkransgebed.
17:00 Vooravondmis.

Zon- en feestdagen

10:00 Rozenkransgebed – Biecht.
10:30 H. Mis.
16:00-18:00 Biecht.
16:00 Aanbidding; 16:30 Rozenkransgebed.
17:00 H. Mis.

Paastridium: 1-2-3 april

- *Witte Donderdag* 15:00 - 17:00. Eucharistische Aanbidding en Rozenkransgebed – Biecht
- *Goede Vrijdag* 15:00 Kruisweg ter nagedachtenis aan de dood van de Heer
- *Stille Zaterdag* 15:00 - 17:00 Biecht
17:00 Rozenkransgebed (geen Mis)

Zondag, 4 april – HOOGFEEST VAN PASEN

Maandag, 5 april – TWEDE PAASDAG

Volgens tijdschema feestdagen

Zondag, 11 april – GODDELIJKE BARMHARTIGHEID

(met volle aflat)

Dinsdag, 13 april – maandelijke Mariale dag

Zondag, 18 april 18 (3de van de maand)

17:00 H. Mis – voor de heiliging van de diocesane geestelijkheid (voorgegaan door de bisschoppelijke vicaris van de geestelijkheid, **don Angelo Gelmini**)

Informaties: **+39 030 964111 - info@rosamisticafontanelle.it**

De verzendkosten voor de bezorging per post van het bulletin "De Stem van Rosa Mystica" zijn verhoogd; we vragen onze lezers te helpen om de relatie met de gelovigen te kunnen handhaven. Graag ontvangen we het e-mailadres van degenen die het per e-mail willen ontvangen. Aan degenen die de papieren nieuwsbrief per post willen blijven ontvangen, vragen wij om een minimale bijdrage voor de kosten. De Stichting zal de bulletins per post blijven sturen aan hen die dat wensen, maar niet in staat zijn om bij te dragen.

ZIJ DIE WILLEN BIJDAGEN MET DONATIES KUNNEN GEBRUIK MAKEN VAN DE VOLGENDE BANKGEGEVENS:

Opschrift: STICHTING ROSA MYSTICA - FONTANELLE
"Burgerrechtelijk erkende Kerkelijke Instelling - Ingeschreven in het register van rechtspersonen onder nr. 550 d.d. 15/04/2016"

BANCA CREDITO COOPERATIVO DEL GARDA
Filiale di Montichiari - Via Trieste, 62
IBAN: IT 24 R 08676 54780 00000007722
BIC/SWIFT: ICRAITRISO (laatste karakter is een "nul")

POSTE ITALIANE - Filiale di Montichiari - Via Trieste, 69
IBAN C/C POSTE: IT 93 O 07601 11200 000029691276
BIC/SWIFT C/C POSTE: BPPIITRXXX

WIJ INFORMEREN U DAT EEN YOUTUBE-KANAAL, TOEGEWIJD AAN HET HEILIGDOM, IS GEACTIVEERD MET DE VOLGENDE LINK

<https://www.youtube.com/channel/UCMr9uxXkq8IzvKSSd8cR0Zg>

Ook aanwezig op de startpagina van de officiële website:
www.rosamisticafontanelle.it

Allen die video's van eigen vieringen willen verzenden binnen hun eigen Rosa Mystica-groep, kunnen die naar het volgende e-mailadres sturen:
info@rosamisticafontanelle.it

De Stichting zal vervolgens de inhoud evalueren en de mogelijkheid van een publicatie in overweging nemen.

Door gebrek aan ruimte is het niet mogelijk om vele andere mooie getuigenissen te publiceren; zij worden wel bewaard in het archief. We voelen ons allemaal in gebed verenigd met het moederlijke hart van Maria Rosa Mystica.

Stichting Maria Rosa Mystica Fontanelle

Tweemaandelijks bulletin
van de **Stichting Rosa Mistica - Fontanelle**
Postbus 134 - 25018 MONTICHIARI (Brescia) - ITALY

Voor satelliet navigatiesysteem: **Via Madonnina**

Voor contacten:

Loc. Fontanelle - Via Madonnina - Tel.: 030 964111

E-mail: info@rosamisticafontanelle.it
Zie web site: www.rosamisticafontanelle.it

Nonprofit-tarief van de Stichting:
Poste Italiane S.p.A. - Sped. in abb. Post. - D.L. 353/2003
(conv. L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2 / DCB Brescia

Expedition en abbonement postal
Taxe perçue - Tassa riscossa - Filiale di Brescia

Verantwoordelijk directeur: Rosanna Bricchetti
Uitgegeven door de Stichting Rosa Mystica - Fontanelle
Tribunale autorisatie van Brescia nr. 61/90 of Nov. 11, 1990
Vertaling: Sylvia Hetarhoh
Typografie: Tipopenatti srl – Montichiari (Bs)