

# DE STEM VAN ROSA MYSTICA

## MOEDER VAN DE UNIVERSELE KERK FONTANELLE DI MONTICHIARI - (Brescia)

JANUARI-FEBRUARI 2021 - JAAR 31 - N. 1

Tweemaandelijks nieuwsbericht van de Stichting Rosa Mistica - Fontanelle Montichiari (Bs) - Italy



## “VERHEUG U, BEGENADIGDE”

“De woorden waarmee de aartsengel Gabriël Maria in de aankondiging toesprak, stonden centraal in de homilie die onze bisschop van Brescia, Z.E. Mgr. Tremolada, ons aanbood tijdens de viering van de Mis die hij voorging in Fontanelle aan de vooravond van de plechtigheid van de Onbevleete Ontvangenis, afgelopen 7 december 2020, de eerste verjaardag van de oprichting van het Diocesane heiligdom Maria Rosa Mystica - Moeder van de Kerk.”

**D**e bisschop spoorde ons allemaal aan om onszelf te laten transfigureren door de werking van de goddelijke Genade, op de grote voorspraak van Onze Lieve Vrouw, met deze duidelijke woorden: “Ieder van ons heeft zijn eigen ervaring van toewijding aan de Moeder van de Heer, ieder van ons heeft een eigen manier om Haar te beminnen, Haar te vereren, tot Haar te bidden, niettemin: wie Zij werkelijk is, zullen we nooit weten. Het is een persoonlijkheid wier mysterie ons altijd zal overstijgen (...). Om steeds beter te begrijpen wie de Heilige Maagd is in haar Mysterie, ook van de redding, moeten we onszelf laten transformeren door Haar Genade” (...); “Wanneer we in de actie van de Genade treden, kunnen we het Mysterie van

God beter begrijpen en zullen we ook in staat zijn om onszelf waarheidsgetrouwer te openen voor het mysterie van Maria, vol van Genade. Hoe meer we ons bewegen in Gods genade, hoe meer we de grootheid, de schoonheid van de Moeder van God zullen begrijpen. We hebben veel gebed nodig om ons diep verbonden te voelen met Haar, om te beseffen wie Ze werkelijk is. We hebben de genade op een langzame manier nodig zodat onze harten, gedachten, verlangens en bedoelingen zich geleidelijk transformeren. Laat het toe dat dit gebeurt, dan zullen we Onze Lieve Vrouw steeds dichterbij ons voelen. Beter nog, laten we het Haar vragen, opdat de genade die in Haar werkte, ook in ons meer en meer zal werken “.

De kracht van Haar die de bemiddelares van de Genade is, is voor ons zelfs nog meer nodig in beproevingen, tegenspoed, verleidingen en in de strijd tegen het mysterie van ongerechtigheid en kwaad, zoals de Bisschop ons eraan herinnerde: “Zij die het kwaad niet heeft gekend, kan ons helpen om het te overwinnen. Omdat we, helaas, het kwaad wel kennen, het in ons voelen, het om ons heen zien, en vaak geeft het kwaad ons de indruk sterker te zijn, zelfs als dat niet zo is, omdat de Genade van God enorm veel krachtiger is, maar we moeten daarop vertrouwen”. Exact in het kader van deze opdracht wilde de bisschop ons officieel de verbintenis van voortdurend gebed overhandigen voor de

VERVOLG OP BLZ. 2 B

## “Verheug U, begenadigde”

VERVOLG VAN BLZ. 1

Kerk van Brescia en in het bijzonder voor diocesane priesters: “Bij deze viering zou ik heel graag onze Kerk willen toevertrouwen aan de voorspraak van de Heilige Maagd Maria, ik zou op een bijzondere manier degenen willen toevertrouwen die in onze Kerk de taak hebben om de Heilige Bediening uit te oefenen, namelijk de priesters. We weten dat op deze plek de liefde voor priesters op een zeer intense manier is gecultiveerd; hier heeft men specifieke aandacht voor de dienaren van de Kerk, voor hun heiligheid, voor hun toewijding, die dit diocesane Heiligdom kenmerkt“(…); “aan de Moeder

van de Heer die de Onbevleete Ontvangenis is, aan Haar die geen zonde kent, aan Haar die vervuld is van Gods genade, aan Haar voor wie de engelen buigen en Haar grootheid vreugdevol erkennen, aan Haar vertrouwen we de reis van onze Kerk, de reis van onze priesters, de reis van een ieder van ons”.

We willen deze zo belangrijke taak die de Bisschop ons heeft toevertrouwd met grote ernst en dankbaarheid verwelkomen, een taak die het gebed van ons heiligdom kenmerkt vanaf het allereerste begin van de toewijding die op deze plaatsen is ontstaan, volgens de prachtige allu-

re van het Mariagebed, dat Pierina Gilli zelf intensief beleefde. We kunnen nu al aankondigen dat op de **derde zondag van elke maand**, te beginnen met het nieuwe jaar 2021, de middagmis in het heiligdom altijd zal worden gevierd ter heiliging van onze diocesane geestelijkheid, en zal worden voorgedaan door de Bisschoppelijk Vicaris van de geestelijkheid van het bisdom Brescia, don Angelo Gelmini. We willen beginnen met de taak die ons is toevertrouwd in de concreetheid van dit gebaar, diep beleefd op het hoogtepunt van de Goddelijke Liturgie, in gemeenschap met al degenen die spiritueel verenigd willen zijn in ons gebed, in de zekerheid dat de gaven van Genade van de Moeder van de Kerk en Haar moederlijke troost niet zullen ontbreken.

**Mgr. Marco Alba**  
Rector

## Nieuws van hoop uit Kenia

Don Luca Montini is een jonge priester die oorspronkelijk uit Lumezzane komt, in ons bisdom Brescia, geïncardineerd in de missionaire congregatie van de priesters van San Carlo Borromeo, die momenteel in Kenia, nabij Nairobi, dient. Elke keer dat don Luca terugkeert naar Italië, komt hij altijd om de mis op te dragen in het heiligdom te Fontanelle en om zijn missionaire ‘avonturen’ met ons te delen.

In Kahawa Wendani, aan de noordelijke rand van Nairobi, werd de St. Joseph Dispensary opgericht, een soort klein ziekenhuis met verschillende gezondheidsdiensten. Onlangs besloot don Luca, hoofd van de structuur, om ook een kraamafdeling te openen voor de opvang van zwangere vrouwen, en noemde het **Mary Mystical Rosa Maternity**, het toevertrouwend aan de bescherming van Rosa Mystica. (Degenen die de structuur, de mensen, don Luca, artsen en verpleegsters, willen zien, kunnen het volgende internetadres gebruiken:

<https://www.youtube.com/watch?v=pzJLowbc4KI>).

We publiceren graag het artikel dat don Luca ons heeft gestuurd, waarin we iedereen uitnodigen om dit werk te steunen, vooral met gebed.

*Don Luca schrijft ons:*

“De kraamafdeling werd om drie redenen onder de bescherming van Maria Rosa Mystica geplaatst.

○ De **eerste** is historisch. Sinds ik priester werd, heeft een dierbare vriend, don Marco Alba, me gevraagd om missen op te dragen voor de intenties van de pelgrims van Maria Rosa Mystica. Daarom vier ik elke dag de mis met in gedachten en hart onze Maagd van Fontanelle. Als druppels op een rots hebben deze missen een steeds grotere genegenheid voor Haar uitgehold en hebben me geholpen geleidelijk aan Haar nabijheid en het belang van Haar boodschap voor mijn roeping te begrijpen.

○ En nu gaan we naar de **tweede** reden. Toen ze in de Fontanelle verscheen, onthulde Maria in onverwachte tijden de moeilijkheden en het verraad die zouden bestaan bij priesters en religieuzen. Ik voel me niet vrijgesteld van Haar oproepen. Ik ben een priester en ik ben een zondaar. Ik heb een Moeder nodig die me hand in hand begeleidt naar de voeten van Haar Zoon, zodat ik om vergeving kan vragen en steeds opnieuw kan beginnen.

○ De **derde** reden, misschien meer algemeen, is gekoppeld aan de naam Rosa Mystica. De schoonheid van de roos helpt ons te onthouden waar we voor werken: het Schone, het Goede, het Juiste. In één woord, Christus. We dienen de zieken omdat we Christus willen dienen, niets meer en niets minder.

Ik hoop en bid dat de toewijding aan Maria Rosa Mystica ook hier, in Kenia, vruchtbare grond zal vinden. De Heer zal ons zijn plannen laten zien. Het bezorgde me grote vreugde toen de ouders van een van de vijftien in onze wijk geboren meisjes me vertelden welke naam ze voor hun dochter hadden gekozen: **Mary Rose**.





## Jozef: de man van werkzame stilte

Ik moet bekennen dat ik een grote vreugde voelde toen ik las dat paus Franciscus dit jaar 2021 aan de H. Jozef heeft opgedragen. En dit komt omdat ik in de loop der jaren, naarmate ik meer en meer kennis maakte met deze zo stille en bescheiden, maar ook zo belangrijke man in de geschiedenis van ons Christelijk geloof, een trouwe volgelinge van hem ben geworden. Maar ook heb ik meer dan eens gunsten van hem verkregen. Nadat ik hem in een aantal heel moeilijke situaties had aangeroepen, voelde ik elke keer op de een of andere manier zijn aanwezigheid en zijn hulp. En nu ben ik daarom heel blij dat de Paus hem weer niet alleen onder mijn aandacht heeft gebracht, maar ook die van de hele wereld, waardoor iedereen in staat is zich in deze belangrijke en gelovige man te verdiepen.

Jozef betekent vandaag de dag heel veel: ten eerste is hij de beschermer van de Katholieke Kerk, voorts van een gelukkige dood, maar ook van timmerlieden en meer in het algemeen van alle arbeiders en evenzeer van al diegenen die zijn hulp inroepen, die een voldoende goed leven moeten garanderen voor grote gemeenschappen, of alleen hun gezin op de juiste manier moeten beheren, zodat het hun op zijn minst niet het nodige ontbreekt. Ik stop hier, maar ik zou nog lang verder kunnen gaan, want de lijst van degenen die zichzelf onder de bescherming van deze heilige hebben geplaatst, is werkelijk verbazingwekkend; hij blijft echter heel belangrijk voor dat ene grote ding waaruit alle andere voortvloeien. Namelijk, hij aanvaardde de taak om met grote nederigheid en discretie de belangrijkste gebeurtenis in de menselijke geschiedenis – na de schepping zelf – aan te gaan, namelijk de incarnatie van het Woord van God in Jezus van Nazareth. We weten allemaal hoe het ging: Maria, een heel jong Joods meisje, verloofd met Jozef, ontving de verrassende aankondiging dat God haar had uitgekozen als de moeder van de Messias, de langverwachte van Israël, de Verlosser. In het begin was ze zeer verrast, maar gerustgesteld over hoe alles zou gebeuren, zei ze meteen “ja” waardoor de geschiedenis veranderde



en Gods plan gerealiseerd kon worden. Zo geschiedde, zegt Mattheüs (1,18-25), dat “Maria, voordat ze gingen samenwonen, in verwachting bleek te zijn door de Heilige Geest”. Een situatie die zeker niet gemakkelijk uit te leggen is aan Jozef, die er niets van af wist en die, toen hij op de hoogte werd gebracht, zich kennelijk in een zee van twijfels bevond: Maria, die hem bleek te hebben verraden in het openbaar verwerpen of haar in het geheim weg te zenden? Het is opnieuw Mattheüs, die ons informeert: “Terwijl hij over deze dingen nadacht, verscheen een Engel van de Heer aan hem in een droom en zei tegen hem: “Jozef, zoon van David, wees niet bang om Maria als uw bruid te nemen, want wat in Haar wordt voortgebracht, komt van de Heilige Geest. Zij zal een Zoon baren en je zult hem Jezus noemen: want Hij zal uw volk redden van hun zonden”. Mattheüs eindigde met: “Toen Jozef uit zijn slaap ontwaakte, deed hij wat de Engel des Heren hem had opgedragen en nam zijn bruid tot zich”. Dit is de grootsheid van deze man: de onmiddellijke en gehoorzame aanvaarding, zodra de Geest hem zijn plannen openbaarde, in de Snaveling van de Goddelijke Wil, zodra deze werd geopenbaard. Zoals Maria het overigens al eerder had gedaan. Aldus de rechtvaardige echtgenoot, aan wie deze zwangere Vrouw met Haar buitengewone Kind dat het licht zou zien, menselijkerwijs toevertrouwd kon worden.

De vader van een klein gezin dat een groot mysterie in zichzelf verborg, dat beschermd moest worden om de tijd te hebben volwassen te worden en zich te manifesteren. Een vader die direct aan het werk is in de episodes van de kindertijd van Jezus en van wie geen spoor te vinden is – omdat hij waarschijnlijk niet meer leefde – tijdens de bruiloft in Kana, wanneer Jezus, toen al volwassen, sterk en klaar was om in het openbaar te treden.

Na zijn menselijke rol te hebben vervuld, gaat Jozef niettemin vanuit de Hemel door met zijn kostbare bescherming voor degenen die zijn stille vaderlijke kracht kennend, hem vol hoop om zijn zorgzame hulp aanroepen. En ik ben er zeker van dat wij allen erbij willen horen.

Rosanna Brichetti Messori

■ **UIT KAMEROEN**  
Beste vrienden van het Heiligdom Maria, Rosa Mystica, zelfs in onze kleine missie in Obeck in Kameroen, gelegen in het hart van de populaire wijken van de stad Mbalmayo, ongeveer vijftig kilometer van de hoofdstad Yaoundé, heeft de pandemie het kerkelijk weefsel verscheurd.



Het moet nu geldig worden gerepareerd. Het is niet eenvoudig om beschadigde kleding als nieuw te laten lijken. Dit geldt des te meer voor relaties tussen mensen. Net als bij het repareren van kleding is geduld nodig, evenals enige verbeeldingskracht, het zoeken naar nieuwe vormen van dialoog en uitwisseling. Dit is de uitdaging van de missie van Obeck. En Kerstmis, die ons de Zoon van God openbaart onder de tekenen van eenvoud en kwetsbaarheid, wijst ons de weg: de Kerk is geroepen om zichzelf eenvoudig en arm te maken om naar buiten te komen en mensen te ontmoeten in hun menselijke omstandigheden. In onze tijd van onzekerheid kunnen we alleen geloofwaardig zijn in de ogen van de vele mensen die last hebben van ongemak en angst door aandacht te schenken aan de kleine dingen, ‘nee’ te zeggen tegen de ‘wegwerpcultuur’ die een hekel heeft aan wat klein, kwetsbaar en schijnbaar waardeloos is. Op deze reis gaat Maria ons voor. Toen Ze de aankondiging van goddelijk moederschap ontving, vertrok Ze om Haar nicht Elizabeth te helpen in de laatste maanden van haar late zwangerschap. *De beste wensen aan iedereen voor een fijn en heilig Kerstfeest.*

Franco Paladini

■ **Uit Benin - Beste en geachte vrienden van Stichting Rosa Mystica Fontanelle,** Samen met de weeskinderen van het bisdom N'Dali willen we graag onze beste wensen uitspreken voor prettige kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar 2021. Het is ook een goede gelegenheid om u te vertellen hoe dankbaar we zijn voor alle aandacht die u ons brengt door de offergaven van de Heilige Mis. Moge God u allen zegenen en u de zekerheid geven van een goede spirituele, lichamelijke, geestelijke en economische gezondheid ondanks de wereldwijde crisis. Namens de kinderen en het diocesane gezin,

Mgr Martin ADJOU, Bishop of N'Dali



## TIJDSHEMA JANUARI EN FEBRUARI 2021

### Dagelijks

15:00 Biecht.  
15:30 Rozenkransgebed.  
16:00 H. Mis.

### Zondag en feestdagen

10:00 Rozenkransgebed – Biecht.  
10:30 H. Mis.  
15:00 - 17.00 Biecht.  
15:00 Aanbedding.  
16:30 Rozenkransgebed.  
16:00 H. Mis.

**Vrijdag, 1 januari – Hoogfeest van Maria Moeder van God**  
Mogelijkheid voor pelgrims om een volledige aflaat te verkrijgen

Aanvang H. Mis: zie feestdagen

16:00 Hoogmis – Akte van toewijding aan Maria Rosa Mystica door alle moeders

**Zaterdag, 2 januari (1e zaterdag van de maand)**

10:00 Biecht.  
10:30 H. Mis – gevolgd door een Rozenkransmeditatie met uitstelling van het Allerheiligst Sacrament.

**Woensdag, 6 januari - Hoogfeest van de Driekoningen**

Aanvang H. Mis: zie feestdagen.

**Zondag, 10 januari - Feest van het Doopsel van Jezus**

H. Mis met hernieuwde doopbeloften.

**Dinsdag, 12 januari**

H. Mis ter nagedachtenis aan Pierina Gilli ter nagedachtenis van de 30ste verjaardag van haar overlijden

**Woensdag, 13 januari - Maandelijks Mariale dag**

15:00 Aanbedding.  
15:30 Rozenkransgebed.  
16:00 H. Mis.

**Zondag, 17 januari (3e zondag van de maand)**

16:00 H. Mis voor de heiliging van de diocesane geestelijken (voorgegaan door de bisschoppelijk vicaris van de geestelijken, **don Angelo Gelmini**).

**Elke vrijdag van de vastentijd**

15:00 - 17:00 uur Biecht.  
15:00 Stations of the Cross (met plenaire aflaat).  
16:00 H. Mis.

**Dinsdag, 2 februari**

**Feest van de presentatie van Jezus**

H. Mis voor alle gewijde mannen en vrouwen.

**Woensdag, 3 februari - Herdenking van St. Blaise**

H. Mis met de zegen van de keel

**Zaterdag, 6 februari (1e zaterdag van de maand)**

10:00 Start van Biecht.  
10.30 uur H. Mis – gevolgd door een Rozenkransmeditatie met uitstelling van het Allerheiligst Sacrament

**Donderdag, 11 februari**

**Feest van Onze-Lieve-Vrouw van LOURDES**

H. Mis met zegen voor de zieken.

**Zaterdag, 13 februari - Maandelijks Mariale dag**

15:00 Aanbedding.  
15:30 Heilige Rozenkrans.  
16:00 H. Mis.

**Woensdag, 17 februari - Aswoensdag**

*Begin Vastentijd*

16:00 H. Mis met oplegging van as.

**Zondag, 21 februari (3e zondag van de maand)**

16:00 H. Mis voor de heiliging van de diocesane geestelijken (Voorgegaan door de bisschoppelijk vicaris van de geestelijken, **don Angelo Gelmini**).

Informaties: +39 030 964111 - [info@rosamisticafontanelle.it](mailto:info@rosamisticafontanelle.it)

De verzendkosten voor de bezorging per post van het bulletin "De Stem van Rosa Mystica" zijn verhoogd; we vragen onze lezers te helpen om de relatie met de gelovigen te kunnen handhaven. Graag ontvangen we het e-mailadres van degenen die het per e-mail willen ontvangen. Aan degenen die de papieren nieuwsbrief per post willen blijven ontvangen, vragen wij om een minimale bijdrage voor de kosten. De Stichting zal de bulletins per post blijven sturen aan hen die dat wensen, maar niet in staat zijn om bij te dragen.

**ZIJ DIE WILLEN BIJDAGEN MET DONATIES KUNNEN GEBRUIK MAKEN VAN DE VOLGENDE BANKGEGEVENS:**

**Opschrift: STICHTING ROSA MYSTICA - FONTANELLE**  
"Burgerrechtelijk erkende Kerkelijke Instelling - Ingeschreven in het register van rechtspersonen onder nr. 550 d.d. 15/04/2016"

**BANCA CREDITO COOPERATIVO DEL GARDA**  
Filiale di Montichiari - Via Trieste, 62  
IBAN: IT 24 R 08676 54780 00000007722  
BIC/SWIFT: ICRAITRISO (laatste karakter is een "nul")

**POSTE ITALIANE - Filiale di Montichiari - Via Trieste, 69**  
IBAN C/C POSTE: IT 93 O 07601 11200 000029691276  
BIC/SWIFT C/C POSTE: BPPIITRXXX

**WIJ INFORMEREN U DAT EEN YOUTUBE-KANAAL, TOEGEWIJD AAN HET HEILIGDOM, IS GEACTIVEERD MET DE VOLGENDE LINK**

<https://www.youtube.com/channel/UCMr9uxXkq8IzvKSSd8cR0Zg>

Ook aanwezig op de startpagina van de officiële website:  
[www.rosamisticafontanelle.it](http://www.rosamisticafontanelle.it)

Allen die video's van eigen vieringen willen verzenden binnen hun eigen Rosa Mystica-groep, kunnen die naar het volgende e-mailadres sturen:

[info@rosamisticafontanelle.it](mailto:info@rosamisticafontanelle.it)

*De Stichting zal vervolgens de inhoud evalueren en de mogelijkheid van een publicatie in overweging nemen.*

**Door gebrek aan ruimte is het niet mogelijk om vele andere mooie getuigenissen te publiceren; zij worden wel bewaard in het archief. We voelen ons allemaal in gebed verenigd met het moederlijke hart van Maria Rosa Mystica.**

**Stichting Maria Rosa Mystica Fontanelle**

Tweemaandelijks bulletin van de **Stichting Rosa Mistica - Fontanelle**  
**Postbus 134 - 25018 MONTICHIARI** (Brescia) - ITALY

Voor satelliet navigatiesysteem: **Via Madonnina**

**Voor contacten:**

**Loc. Fontanelle - Via Madonnina - Tel.: 030 964111**

E-mail: [info@rosamisticafontanelle.it](mailto:info@rosamisticafontanelle.it)

Zie web site: [www.rosamisticafontanelle.it](http://www.rosamisticafontanelle.it)

Nonprofit-tarief van de Stichting:

Poste Italiane S.p.A. - Sped. in abb. Post. - D.L. 353/2003 (conv. L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2 / DCB Brescia

*Expedition en abbonement postal*  
*Taxe perçue - Tassa riscossa - Filiale di Brescia*

Verantwoordelijk directeur: Rosanna Bricchetti  
Uitgegeven door de Stichting Rosa Mystica - Fontanelle  
Tribunale autorisatie van Brescia nr. 61/90 of Nov. 11, 1990  
Vertaling: Sylvia Hetarhoh  
Typografie: Tipopennati srl – Montichiari (Bs)