

DE STEM VAN ROSA MYSTICA

MOEDER VAN DE UNIVERSELE KERK FONTANELLE DI MONTICHIARI - (Brescia)

NOVEMBER-DECEMBER - JAAR 30 - N. 6

Tweemaandelijks nieuwsbericht van de Stichting Rosa Mistica - Fontanelle Montichiari (Bs) - Italy



Temidden van stormen, leidt het hart

“Met deze bekende woorden heeft een traditioneel Italiaans Marialied ons in de loop der jaren geleerd ons met vertrouwen tot de Onbevleete Maagd te wenden. Dit zijn eenvoudige en directe woorden waarmee het Gods volk ware gevoelens wilde uitdrukken die voortkomen uit een diep ervaren geloof, tijdens de vaak moeizame reis van ons leven.”

Dit jaar kunnen ze ons wellicht helpen om twee realiteiten die ons zo nabij zijn bewuster te beleven: de tijd waarin we leven, gekenmerkt door een

wereldpandemie die dramatisch opnieuw is ontwaakt in Europa, en de eerste verjaardag van de oprichting van het diocesaan heiligdom Rosa Mistica - Moeder van

de Kerk, ter gelegenheid waarvan onze bisschop van Brescia, Mgr Tremolada, de plechtige eucharistieviering op 7 december 2020 zal celebreren.

Het is waarlijk een grote genade, die nederig moet worden aange-roepen, zodat het mensenhart in de stormen van het leven niet ver-dwaalt, maar geleid, ondersteund en getroost kan worden. Voor ons, gelovigen, is het een kwestie van het herontdekken van de gave van goddelijk zoonschap, van het ge-loof als een huis op een rots, van de troost die men tegenkomt op de weg van broederlijke naastenliefde en gemeenschap. De Onbevleete



VERVOLG OP BLZ. 2 B



Temidden van stormen, leidt het hart

VERVOLG VAN BLZ. 1

Maagd, onbevlekt geboren – en daarom van de ware oorzaak van alle angst, d.w.z. het verbreken van de oorspronkelijke band met de Vader – kent als Voorspreester van Genade de diepte van het menselijk hart, zijn radicale zwakheden, en precies hiervoor weet Ze ons te leiden, zodat ieder van ons, zelfs door de stormen heen, de reis naar de Vader kan maken (vgl. Openingsgebed van de Liturgie van 8 december). Het is dezelfde reis van de verloren zoon waarin we ons door Haar laten leiden om

in stormen en ver van alle zekerheid naar onszelf terug te kunnen keren, in alle eerlijkheid diep in onze ziel te kijken en het verlangen te voelen om terug te keren naar het huis van de Vader en onszelf te herontdekken als langverwachte en geliefde kinderen.

Is deze reis zelfs vandaag mogelijk, precies nu waar alles samenzweert om de eenheid tussen de harten en de kracht van menselijke relaties uiteen te doen vallen? In het “ja” van de Maagd Moeder schuilt het geheim van ons “ja”, of in ieder geval de mogelijkheid om de urgentie van onze reactie in te zien.

Dit is de reden waarom deze eerste verjaardag van de oprichting van het Diocesaan Heiligdom voor ons allemaal nog belangrijker wordt. We wenden ons met hernieuwd bewustzijn, geleid door onze bisschop tot Haar die op deze plaats zo intens wordt

aangeropen als Moeder van de gelovigen, Moeder van de Kerk. Zie, o Moeder, in de harten van alle gelovigen, leid de Kerk in de stormen van de geschiedenis, in de stormen die zelfs het pad van toegewijde personen en priesters beschadigen in deze verwarrende tijd. Help ons om onszelf als kinderen te herontdekken, leid ons om het pad van ons geloof terug te vinden, om sterker te worden in hoop en nederig een beetje licht te bieden in de duisternis van zoveel harten.

Moge het mysterie van uw kerst, o Heer, ons nog meer verrassen en dat wij er nog meer naar verlangen om u te verwelkomen als Koning van de harten en de geschiedenis, zegevierend over het kwaad en de vernietigende kracht van elke storm.

Mgr. Marco Alba

Rector van het Diocesaan Heiligdom



EEN KIND DAT ANDERE KINDEREN ROEPT

Opnieuw naderen we Kerstmis. Een ietwat onrustige Kerst dit jaar, omdat we nog steeds te maken hebben met die pandemie waarvan het einde moeilijk te voorzien is en vooral met alle soorten schade die ze heeft veroorzaakt en nog zal veroorzaken. Maar misschien juist om deze reden zouden we dit feest met grotere diepte dan ooit moeten voelen en dit uitzonderlijke Kind, wiens geboorte we ons opnieuw herinneren, met nog meer tederheid dan normaal, met een intensere en oprechtere liefde verwelkomen.

Ik dacht erover na hoe ik allereerst mezelf kon helpen, en dan ook u, om deze gemoedstoestand van bijzonder welkom op te wekken, toen ik twee boekjes ontving, kleine maar belangrijke boekjes, waarin een journaliste, Costanza Signorelli, met heel vriendelijke aandacht verhalen verzamelde van enkele kinderen en jongeren die een bepaalde ervaring hebben gehad. Dat van ziek worden, meestal als gevolg van kanker, op een zeer moeilijk en pijnlijk pad dat tot hun dood leidde. Maar door dit alles te hebben beleefd in een geleidelijke toename van bewustzijn dat in hen een steeds intenser geloof ontwikkelde, een buitengewone overgave aan God, een manier om het lijden onder ogen te zien, wat hen meer en meer verenigde met Jezus terwijl ze samen met Hem hun eigen Kruis droegen. En dat veranderde een objectief tragische ervaring van lijden en pijn op een pad dat al een pad van herrijzenis was. Langs een lichtgevende route, die niet alleen hun eigen hart vulde met een bovennatuurlijke vreugde, maar ook de harten van zo velen die daarover te weten kwamen.

Ik las deze verhalen allemaal in één adem, met een grote innerlijke deelname. Daarna besloot ik dat ik met Kerstmis hierover zou spreken. Waar-

om? Dit heilig Kind, tweeduizend jaar geleden in armoede geboren in een winternacht, ontroerde me diep. Hij leek net op alle andere kinderen in de wereld, maar in werkelijkheid was Hij belast met een heel speciale missie: pijn, zonde en lijden op zich nemen van heel de mensheid, van alle tijden en alle plaatsen. Door Zijn dood van liefde, moest Hij het pad naar de herrijzenis van ieder mens heropenen... Toen riep Hij deze kinderen en jonge mensen op om zich bij Hem te voegen op bijzonder moeilijke en gekwelde paden, hen stap voor stap begeleidend met Zijn genade – en altijd ook met de moederlijke hulp van Maria – om zoals de heilige Paulus te

kunnen zeggen: “Om het offer van Christus in hun vlees te voltooiën”. Zeker niet omdat het niet genoeg was dat Hij de wegen van de hemel en goddelijke liefde voor ons had heropend, maar omdat we door het getuigenis van deze kleine andere Christussen ook zullen begrijpen wat

er binnen en buiten ons gebeurt als we het Evangelie en de beloften van Jezus serieus nemen. Het komt voor dat de lucht transparant wordt, dat ons vaak zware en ondoorzichtige leven plotseling een nieuwe betekenis krijgt. Het komt voor dat we ons niet langer alleen voelen met al onze inspanningen en problemen, maar ons gehuld voelen in de tederheid en genade van een Vader die ons een voor een, zonder uitzondering, tot zich wil nemen. Een Vader die ons een broeder van onze mensheid heeft gegeven, Jezus, die ons hele bestaan deelde en stierf om ons te verlossen. En dat nu, Vader en Zoon samen door de Heilige Geest, d.w.z. de Liefde die Hen verenigt, ons stap voor stap volgen, zodat ook wij het rechte pad kunnen nemen, dat ons zal leiden naar dat eeuwige leven dat vroeg of laat ons allemaal verwacht.

Daarom zal dit jaar mijn kerst, vergezeld naar de grot door Giulia, Manuel, Gianluca, Mirella, David, Carlo, Laura anders zijn. Omdat het licht dat uit hun korte, maar zeer intense leven straalt en mij zeker ook zal verlichten, waardoor ik met grotere intensiteit door kan dringen in het grote Mysterie achter dat kleine Kind in doeken. Het is mijn meest oprechte wens voor u allen.

Rosanna Brichetti Messori

Bibliografie: C. Signorelli, De Graankorrel, Verhalen over jonge heiligen onder ons, NBQ; en C. Signorelli, Geboren voor de Hemel, Het Bijzondere Leven van Laura Degan, NBQ. Om te bestellen: marketing@lanuovabq.it

We hebben ontvangen

■ *Uit Tinaco-Cojedes, een staat van Venezuela*
 Zeer triest nieuws: op 20 oktober werd een jonge 39-jarige priester vermoord omdat hij een parochiaan verdedigde die het slachtoffer was van een overval. Deze priester was de huidige geestelijk leider van de Rosa Mystica Foundation, die al meer dan 25 jaar in dit land actief is. De pijn van vrienden en medewerkers en van alle geestelijken en lokale mensen is heel groot. Laten we onze nabijheid in gebed en deelname en die van de hele grote familie van Rosa Mystica overbrengen aan deze broeders en aan het zo zwaar getroffen bisdom. We publiceren de foto van pater José Manuel de Jesus Ferreira, die vorig jaar in Fontanelle werd genomen ter gelegenheid van een van zijn pelgrimstochten.



TIJDSHEMA NOVEMBER – DECEMBER 2020

Dagelijks

15:00 Biecht
15:30 Rozenhoedje
16:00 H. Mis

Zon- en feestdagen

10:00 Rozenhoedje – Biecht
10:30 H. Mis
15:00-17:00 Biecht
15:00 Aanbidding; 16:30 Rozenhoedje
16:00 H. Mis

Zondag, 1 november - Feest Van Allerheiligen

16:00 H. Mis voor al onze overleden weldoeners

Maandag, 2 november

Herdenking van de overledenen gelovigen
Mogelijkheid tot volle afluat in het Heiligdom.

Zaterdag, 7 november (eerste zaterdag van de maand)

10:00 Biecht
10:30 H. Mis – gevolgd door een meditatief Rozenkransgebed met expositie van het Allerheiligst Sacrament

Vrijdag, 13 november - maandelijks Mariale dag

Zaterdag, 21 november

Opdracht van de Heilige Maagd Maria in de tempel

Zondag, 22 november - Hoogfeest van Christus Koning

Mogelijkheid tot volle afluat in het Heiligdom.

Zondag, 29 november - 1ste zondag van Advent

Zaterdag, 5 december - (eerste zaterdag van de maand)

10:00 Biecht
10:30 H. Mis – gevolgd door een meditatief Rozenkransgebed met expositie van het Allerheiligst Sacrament

Maandag, 7 december - Vooravond van het Hoogfeest van Maria Onbevleete Ontvangenis

16:00 H. Mis voorgegaan door **Z. Em. Mgr Tremolada, Bisschop van Brescia**
Ter gelegenheid van de eerste verjaardag van de oprichting van het diocesaan heiligdom Rosa Mystica-Moeder van de Kerk.

Dinsdag, 8 december

Hoogfeest van Maria, Onbevleete Ontvangenis

Mogelijkheid tot volle afluat in het Heiligdom

– 's Ochtends: 09:30 gemeenschappelijk gebed
10:00-12:00 Biecht
10:30 Rozenhoedje
11:00 Hoogmis – gevolgd door het uur van de genade
– 's Middags: 15:00 Biecht – Eucharistische Aanbidding
15:30 Rozenhoedje
16:00 H. Mis voorgegaan door **Mgr Gaetano Fontana, Vicaris-generaal van het bisdom Brescia.**

Zondag, 13 december - maandelijks Mariale dag

Vrijdag, 25 december - KERSTFEEST

Zaterdag, 26 december - Feest van de H. Stefanus, martelaar
Mistijd: zie feestdagen

Zondag, 27 december - Feest van de Heilige Familie

Donderdag, 31 december - Ter ere van Sint Silvester

Mogelijkheid tot volle afluat in het Heiligdom
Hoogmis 16.00: Gezongen TE DEUM

Vrijdag, 1 januari, 2021

Hoogfeest van Maria, Moeder van de Heer

Mogelijkheid tot volle afluat in het Heiligdom
Mistijd: zie feestdagen

Informaties: **+39 030 964111 - info@rosamisticafontanelle.it**

De verzendkosten voor de bezorging per post van het bulletin "De Stem van Rosa Mystica" zijn verhoogd; we vragen onze lezers te helpen om de relatie met de gelovigen te kunnen handhaven. Graag ontvangen we het e-mailadres van degenen die het per e-mail willen ontvangen. Aan degenen die de papieren nieuwsbrief per post willen blijven ontvangen, vragen wij om een minimale bijdrage voor de kosten. De Stichting zal de bulletins per post blijven sturen aan hen die dat wensen, maar niet in staat zijn om bij te dragen.

ZIJ DIE WILLEN BIJDRAGEN MET DONATIES KUNNEN GEBRUIK MAKEN VAN DE VOLGENDE BANKGEGEVENS:

Opschrift: **STICHTING ROSA MYSTICA - FONTANELLE**
"Burgerrechtelijk erkende Kerkelijke Instelling - Ingeschreven in het register van rechtspersonen onder nr. 550 d.d. 15/04/2016"

BANCA CREDITO COOPERATIVO DEL GARDA

Filiale di Montichiari - Via Trieste, 62

IBAN: IT 24 R 08676 54780 00000007722

BIC/SWIFT: ICRAITRISO (laatste karakter is een "nul")

POSTE ITALIANE - Filiale di Montichiari - Via Trieste, 69

IBAN C/C POSTE: IT 93 O 07601 11200 000029691276

BIC/SWIFT C/C POSTE: BPPIITRXXX

WIJ INFORMEREN U DAT EEN YOUTUBE-KANAAL, TOEGEWIJD AAN HET HEILIGDOM, IS GEACTIVEERD MET DE VOLGENDE LINK

<https://www.youtube.com/channel/UCMr9uxXkq8IzvKSSd8cR0Zg>

Ook aanwezig op de startpagina van de officiële website:
www.rosamisticafontanelle.it

Allen die video's van eigen vieringen willen verzenden binnen hun eigen Rosa Mystica-groep, kunnen die naar het volgende e-mailadres sturen:
info@rosamisticafontanelle.it

De Stichting zal vervolgens de inhoud evalueren en de mogelijkheid van een publicatie in overweging nemen.

Door gebrek aan ruimte is het niet mogelijk om vele andere mooie getuigenissen te publiceren; zij worden wel bewaard in het archief. *We voelen ons allemaal in gebed verenigd met het moederlijke hart van Maria Rosa Mystica en wij wensen iedereen een Zalig Kerstfeest toe.*

Stichting Maria Rosa Mystica Fontanelle

Tweemaandelijks bulletin
van de **Stichting Rosa Mistica - Fontanelle**
Postbus 134 - 25018 MONTICHIARI (Brescia) - ITALY

Voor satelliet navigatiesysteem: **Via Madonnina**

Voor contacten:

Loc. Fontanelle - Via Madonnina - Tel.: 030 964111

E-mail: info@rosamisticafontanelle.it

Zie web site: www.rosamisticafontanelle.it

Nonprofit-tarief van de Stichting:

Poste Italiane S.p.A. - Sped. in abb. Post. - D.L. 353/2003
(conv. L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2 / DCB Brescia

Expedition en abonnement postal
Taxe perçue - Tassa riscossa - Filiale di Brescia

Verantwoordelijk directeur: Rosanna Bricchetti
Uitgegeven door de Stichting Rosa Mystica - Fontanelle
Tribunale autorisatie van Brescia nr. 61/90 of Nov. 11, 1990
Vertaling: Sylvia Hetarhoh
Typografie: Tipopennati srl – Montichiari (Bs)