

DE STEM VAN ROSA MYSTICA

MOEDER VAN DE UNIVERSELE KERK FONTANELLE DI MONTICHIARI - (Brescia)

SEPTEMBER-OKTOBER 2020 - JAAR 30 - N. 5

Tweemaandelijks nieuwsbericht van de Stichting Rosa Mistica - Fontanelle Montichiari (Bs) - Italy



11-13 OKTOBER, 2020

Wereldbond van Eerherstellende Communities

*“Daad van liefde en dankbaarheid
van de kinderen aan de Heer”*

(uit Pierina's dagboek)



Maria, onze Hoop

“In ons bisdom en in Italië hervatten we, net als in veel andere delen van de wereld, geleidelijk en voorzichtig de normale reis van leven en geloof, na de tijd van beproeving en nood die het leven en de gezondheid van veel geliefde mensen kenmerkte.”

We moeten met oprechte verbazing en dankbaarheid erkennen dat sinds de heropening van de kerken en de openbare eredienst, het heiligdom van Rosa Mistica - Moeder van de Kerk, een voortdurende bestemming is geworden voor veel pelgrims en toegewijden, in steeds grotere aantallen en met respect voor de voorschriften van de overheid; zo zeer zelfs dat we op zondag een nieuwe eucharistieviering in de ochtend hebben gepland; het is alsof de *sensus fidei* van Gods volk, na de tijd van angst, bijna door kinderlijk instinct, door aantrekking, het verlangen heeft gevoeld om hun eigen sacramentele en aanbiddingsreis te hervatten, in het bijzonder met de

hulp, bescherming en troost van onze Moeder. Bovendien was het duidelijk dat tijdens de periode van de noodtoestand en de lockdown in Italië bij verschillende gelegenheden de Paus, de CEI (Italiaanse Bisschoppenconferentie) en de bisschoppen uit heel Italië officieel daden van groot vertrouwen in de Maagd aankondigden en vierden. Rond onze Moeder, het grote teken van hoop wenst een ieder van ons zich te verenigen in de kracht van het meest gehoorde en populairste gebed, de rozenkrans.

Vele gelovigen willen nu vaak spontaan, en op bijna aanstekelijke wijze, verder leven en de troost van dit gebed blijven ervaren door creatief gebruik te maken van de vele mogelijkheden via de virtuele

verbinding die sociale netwerken tegenwoordig bieden.

Geïnspireerd door de titel Maria Stella Maris geeft Sint-Bernardus ons in een van zijn preken de volgende woorden die ons kunnen helpen om in geloof te blijven leven en om de herinnering aan zijn leer niet te vergeten: *“O mens, die in de loop van deze eeuw, ondergedompeld wordt te midden van onweersbuien en stormen op een gevaarlijkere manier dan wanneer je op aarde zou lopen, kijk niet weg van de gloed van deze Ster als je niet wilt zinken in de stormen. Als de wind van verleidingen opstijgt en je vastloopt tussen de rotsen van beproevingen, kijk dan op naar de Ster, roep Maria aan... In ge-*

VERVOLG OP BLZ. 2 B

Maria, onze Hoop

VERVOLG VAN BLZ. 1

vaar, in angst, in verwarring, denk aan Maria, roep Maria aan... Door Haar voorbeelden te volgen zal je niet verdwalen; Haar aanroepend zal je de hoop niet verliezen; als je aan Haar denkt, zal je niet in de fout gaan. Tegen Haar aanleunend zal je niet uitglijden; onder Haar bescherming zal je nergens bang voor zijn; met Haar begeleiding word je niet moe; onder Haar bescherming bereik je jouw bestemming". (Preken ter ere van de Heilige Maagd, 2:17).

Door de eeuwen heen heeft Maria, vooral door de beproevingen van onze geschiedenis, het geheim van Haar kracht en haar aantrekkingskracht op zielen intact gehouden, vooral voor de meest wanhopige. Als een Poolster, bestendig in de voortdurende verandering van de sterren, blijft Ze naar haar zoon Jezus met liefde, tederheid en geduld wijzen, ze begeleidt vele gedoopte, maar door vooroordelen en middelmatigheid onderdrukte personen, om Hem te herontdekken, openbaart Hem aan degenen die ver weg zijn, wekt een hernieuwd verlangen op naar Zijn liefde, naar Zijn vergeving, en doet zo hoop herleven als een onverwachte, kosteloze gave binnen het bereik van ieder van ons, zelfs van degenen die als 'verloren' of onherstelbaar worden beoordeeld. En ze doet dit vooral door zielen zachtjes terug te leiden naar de Eucharistie, naar de contemplatie van dit diepe mysterie, dat ons altijd op een nieuwe manier introduceert in de reis van de Kerk, in het gemeenschapsleven.

Welke stormachtige zee we ook oversteken, laten we onze blik opheffen, laten we hem vol vertrouwen op onze Sterre der Zee richten, laten we Haar gewillig volgen naar de veilige haven van de liefde van Haar Zoon Jezus.

Mgr. Marco Alba
Rector van het Heiligdom



Voortdurende toestroom van pelgrims in gebed, in overeenstemming met de vastgestelde richtlijnen van de overheid.

WIJ VINDEN ONZE MOED EN OVERTUIGING TERUG

“Ook dit jaar vieren we, op wens van Maria Rosa Mystica - Moeder van de Kerk – die een expliciet en hartstochtelijk verzoek aan Pierina heeft gedaan – op 13 oktober de Wereldbond van Eerherstellende Communies. Maar als we elke keer altijd hebben geprobeerd ons in te zetten, niet alleen om Jezus hulde te brengen, maar om al onze liefde aan Hem te tonen in de Eucharistie, dan geloof ik dat we bij deze gelegenheid meer redenen hebben om de gebeurtenis nog ernstiger en dieper te beleven.”

De laatste moeilijke maanden zouden ons in feite veel dingen moeten doen begrijpen en ons helpen om beter door te dringen in het Christelijke Mysterie waarvan Jezus het Hart is en dat voor ons vandaag, tweeduizend jaar na Zijn incarnatie, in het bijzonder wordt voorgesteld door de Heilige Eucharistie.

We weten allemaal heel goed hoe het ging: plotseling belegerd door een bijna onbekend en zeer gevaarlijk virus, waarvan we dachten dat het ver weg was maar dat in plaats daarvan al een tijdje onder ons was, werden we van de ene op de andere dag gedwongen om geen kerken meer te bezoeken. Maar nog erger is dat we niet langer in staat waren om de Heilige Mis bij te wonen om ons te voeden met het Lichaam en Bloed van Christus. Dit alles gedurende drie lange maanden. Toen de zaken verbeterden, konden we de Mis weer bijwonen, maar nog steeds

moeten we veel zware voorzorgsmaatregelen in acht nemen om de Heilige Eucharistie te kunnen benaderen. Dit alles is niet gekozen vanuit het perspectief van ons geloof, maar door anderen op basis van criteria die vaak afstandelijk en niet altijd begrijpelijk zijn.

Als ik put uit mijn persoonlijke ervaring, moet ik zeggen dat hoewel dit allemaal zwaar was, het me toch iets heeft geleerd. Allereerst herinnert het me eraan dat deze wereld die zo gecompliceerd is geworden, en desondanks nog steeds gelooft dat hij erg sterk is en in staat is om alles te domineren, in werkelijkheid diep in zijn hart, zwak en heel kwetsbaar is. En ver van God, zijn wij christenen, nu in de minderheid. En dat daarom dat grote geschenk dat voor ons de Eucharistie is, het centrum van ons geloof, dat we altijd als eeuwig beschikbaar hadden beschouwd, eigenlijk heel moeilijk te ervaren is. Het is geen comfortabele

gewoonte, een voor de hand liggend gebaar, maar een doel dat kan worden bereikt met een stellige wil die voortkomt uit een diepe overtuiging van het buitengewone belang ervan. Dus: we moeten ons er steeds meer van bewust worden dat voor ons gelovigen in Jezus, volgelingen van Zijn liefdesboodschap, ervan overtuigd moeten blijven dat Hij steeds onder ons leeft en werkt in de Eucharistie, vandaag, in een wereld die steeds verder ontchristent, de ruimtes voor geloof en toewijding worden verkleind en dat we daarom ze allereerst in onszelf, dat wil zeggen in ons hart, open moeten houden. Ook uiterlijk, indien nodig, maar zonder geweld of arrogantie, maar met veel overtuiging en moed.

Ja, inderdaad met moed en overtuiging: ik denk aan de vele officiële heiligen die zich met Hem voedden, en die ondanks hun menselijke zwakheid, door de eeuwen heen gedenkwaardige daden en werken hebben verricht. Ik denk aan de ontelbare generaties eenvoudige christenen, eveneens heiligen, ook al waren ze anoniem, die in de Eucharistische Christus de kracht hadden gevonden om ondanks de moeilijkheden van het dagelijks leven verder te gaan, zichzelf opofferend om hun leven aan andere kinderen van God te geven in een zeer lange ketting die zich nog verder blijft vormen. Ik denk aan de moeilijkheden die gelovigen ondervonden onder atheïstische communistische regimes, en ze zich nog steeds herinneren. Maar ook aan de vele huidige christenen, vervolgd in zoveel delen van de wereld.

Voor ons, Godzijdank, is dit nog niet het geval en we hopen dat dit in de toekomst ook niet het geval zal zijn. Maar zelfs onze eigen horizon is niet onbewolkt en die bestaat uit vele varianten. Laten we daarom ons geloof vernieuwen en op deze dag die speciaal aan Jezus de Eucharistie is gewijd, vinden we een impuls van liefde, een verlangen naar eenheid met Hem, de wil om Hem volledig te volgen. Het verlangen en de wil om Zijn kruis te delen in onze moeilijkheden en dan met Hem en met Maria de volheid van de opstanding te herontdekken.

Rosanna Bricchetti Messori



We vragen een ieder van u te willen bidden voor het gekwelde Libanon.

Gebedsgroepen

In deze periode hebben we vele getuigenissen ontvangen van gebedsgroepen genoemd naar Maria Rosa Mystica, die al jaren in vele landen bestaan. Deze groepen willen nu een beter direct contact hebben met de Stichting en met de Kerkelijke Autoriteit die ervoor verantwoordelijk is. Wij bedanken hen oprecht en bevestigen onze bereidheid om al het nieuws te sturen dat hen interesseert en de richtlijnen die we hen kunnen voorstellen.

Uit Managua in Nicaragua van de Congregatie van het Vleesgeworden Woord ontvangen we het volgende: "Wij sturen een groet uit Nicaragua van de apostolische groep Maria Rosa Mystica van de parochie van San Pio X, Managua, met als doel een communicatie met het Heiligdom van Fontanelle tot stand te brengen en daardoor meer toewijding aan de Heilige Maagd Maria te kunnen verspreiden. We hebben bestaan ongeveer 5 jaar. In gebed verenigd met onze moeder Rosa Mystica".
Familiegroep.

Uit Peru, van de Gemeenschap van Gewijd Leven van de Dochters van Maria Rosa Mystica ontvangen we het volgende: "Ik ben zuster Clothilde van Peru. Namens de Gemeenschap vragen we om in contact met u te kunnen treden om de toewijding aan de Maagd Maria Rosa Mystica te delen". In eenheid van gebed.

TIJDSHEMA VAN SEPTEMBER EN OKTOBER 2020

Dagelijks:

16:00 Biecht
16:30 Rozenkransgebed
17:00 H. Mis

Zon- en feestdagen:

10:00 Rozenkransgebed – Biecht
10:30 H. Mis
16:00-18:00 Biecht
16:00 Aanbedding
16:30 Rozenkransgebed
17:00 H. Mis

Zaterdag, 15 september (1e zaterdag v/d maand)

10:00 Biecht
10:30 H. Mis – Gevolgd door een meditatief Rozenkransgebed met uitstelling van het Allerheiligst Sacrament van het Altaar

Zondag, 6 september - Bedevaart van de diocesane gemeenschappen van Sri Lanka

10:30 Hoogmis voor Singaleze gemeenschappen
In de namiddag: volgens gebruikelijk tijdschema voor feestdagen

Dinsdag, 8 september – Geboortedag van de Heilige Maagd

Zaterdag, 12 september – Maria's Naamfeest

Gebruikelijk uur vooravondmis.
20:45 Eucharistische Aanbedding

Zondag, 13 september – Maandelijks Mariadag

Gebruikelijk tijdschema voor feestdagen

Dinsdag, 15 september – Onze Lieve Vrouw van Smarten

Zaterdag, 3 oktober en zondag, 4 oktober: Bedevaart van de Indiase gemeenschappen uit Zwitserland.

Woensdag, 7 oktober – de H. Maagd van de Rozenkrans

Zaterdag, 10 oktober (2de zaterdag v/d maand)

10:00 Biecht
10:30 H. Mis – Gevolgd door een meditatief Rozenkransgebed met uitstelling van het Allerheiligst Sacrament van het Altaar

Zondag, 11 oktober - Dag van Eerherstellende Communies

10:00-12:00 Biecht
10:00 Zegening van de broodjes en Rozenkransgebed
10:30 Hoogmis
16:00-18:00 Biecht
16:00 Eucharistische Aanbedding – Rozenkransgebed
17:00 Hoogmis

Dinsdag, 13 oktober – Maandelijks Mariadag

Zondag, 18 oktober – Wereld Missiedag

Van 20 tot 26 oktober

Rozenkransgebed met de KONINGIN van RADIO MARIA.
Elke dag, meteen na de avondmis, meditatief rozenkransgebed door de vrijwilligers van Radio Maria, in aanwezigheid van het pelgrimsbeeld.

Zondag, 25 oktober

BEGIN WINTERIJD – aanvangsuren van de diensten worden aangepast

Ochtendmis: onveranderd.

's Middags:

15:00-17:00 Biecht. 15:00 Aanbedding
15:30 Rozenkransgebed. 16:00 Hoogmis

Informaties: **+39 030 964111 - info@rosamisticafontanelle.it**

De verzendkosten voor de bezorging per post van het bulletin "De Stem van Rosa Mystica" zijn verhoogd; we vragen onze lezers te helpen om de relatie met de gelovigen te kunnen handhaven. Graag ontvangen we het e-mailadres van degenen die het per e-mail willen ontvangen. Aan degenen die de papieren nieuwsbrief per post willen blijven ontvangen, vragen wij om een minimale bijdrage voor de kosten. De Stichting zal de bulletins per post blijven sturen aan hen die dat wensen, maar niet in staat zijn om bij te dragen.

ZIJ DIE WILLEN BIJDAGEN MET DONATIES KUNNEN GEBRUIK MAKEN VAN DE VOLGENDE BANKGEGEVENS:

Opschrift: STICHTING ROSA MYSTICA - FONTANELLE
"Burgerrechtelijk erkende Kerkelijke Instelling - Ingeschreven in het register van rechtspersonen onder nr. 550 d.d. 15/04/2016"

BANCA CREDITO COOPERATIVO DEL GARDA
Filiale di Montichiari - Via Trieste, 62
IBAN: IT 24 R 08676 54780 00000007722
BIC/SWIFT: ICRAITRISO (laatste karakter is een "nul")

POSTE ITALIANE - Filiale di Montichiari - Via Trieste, 69
IBAN C/C POSTE: IT 93 O 07601 11200 000029691276
BIC/SWIFT C/C POSTE: BPPIITRXXX

WIJ INFORMEREN U DAT EEN YOUTUBE-KANAAL, TOEGEWIJD AAN HET HEILIGDOM, IS GEACTIVEERD MET DE VOLGENDE LINK

<https://www.youtube.com/channel/UCMr9uxXkq8IzvKSSd8cR0Zg>

Ook aanwezig op de startpagina van de officiële website:
www.rosamisticafontanelle.it

Allen die video's van eigen vieringen willen verzenden binnen hun eigen Rosa Mystica-groep, kunnen die naar het volgende e-mailadres sturen:
info@rosamisticafontanelle.it

De Stichting zal vervolgens de inhoud evalueren en de mogelijkheid van een publicatie in overweging nemen.

Door gebrek aan ruimte is het niet mogelijk om vele andere mooie getuigenissen te publiceren; zij worden wel bewaard in het archief. We voelen ons allemaal in gebed verenigd met het moederlijke hart van Maria Rosa Mystica.

Stichting Maria Rosa Mystica Fontanelle

Tweemaandelijks bulletin
van de **Stichting Rosa Mistica - Fontanelle**
Postbus 134 - 25018 MONTICHIARI (Brescia) - ITALY

Voor satelliet navigatiesysteem: **Via Madonnina**

Voor contacten:

Loc. Fontanelle - Via Madonnina - Tel.: 030 964111

E-mail: info@rosamisticafontanelle.it

Zie web site: www.rosamisticafontanelle.it

Nonprofit-tarief van de Stichting:
Poste Italiane S.p.A. - Sped. in abb. Post. - D.L. 353/2003
(conv. L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2 / DCB Brescia

Expedition en abbonement postal
Taxe perçue - Tassa riscossa - Filiale di Brescia

Verantwoordelijk directeur: Rosanna Bricchetti
Uitgegeven door de Stichting Rosa Mystica - Fontanelle
Tribunale autorisatie van Brescia nr. 61/90 of Nov. 11, 1990
Vertaling: Sylvia Hetarhoh
Typografie: Tipopennati srl - Montichiari (Bs)