

DE STEM VAN ROSA MYSTICA

MOEDER VAN DE UNIVERSELE KERK FONTANELLE DI MONTICHIARI - (Brescia)

MEI-JUNI 2020 - JAAR 30 - N. 3

Tweemaandelijks nieuwsbericht van de Stichting Rosa Mistica - Fontanelle Montichiari (Bs) - Italy



Goede Vrijdag 2020:

De bisschop van
Brescia, Mgr.
Pierantonio Tremolada,
geeft de zegen aan de
inwoners van Brescia
in de verlaten straten
van het historisch
centrum.

Velen zeggen: wie zal ons het goede laten zien?

“De tekst van Psalm 4 drukt in een poëtische en directe vorm twee gevoelens uit die naar mijn mening aan de basis van het menselijk hart liggen in de tijd van de beproeving, die voor ons in het bisdom Brescia begon, exact bij de aanvang van de vastentijd, en zich vervolgens geleidelijk over de hele wereld verspreidde in een pandemische vorm: de roep tot God van de angstige mens, die in het uur van gevaar geen veiligheidsgevoel meer ervaart, geen steun, geen hoop in de toekomst, en tegelijkertijd het verlangen heeft om het licht van Zijn gelaat weer te kunnen zien, om vandaag Zijn geruststellende stem te horen die tegen de ongelovige leerlingen na de verschrikkelijke dagen van het Lijden, blijft zeggen: “Vrede zij u allen, Ik ben het, de Verrezene, wees niet bang!”

Laten we bidden om de Genade, die ons in staat stelt om voort te leven tot op de bodem van deze twee innerlijke emoties, die onlosmakelijk bij ons hart en ziel horen, zonder angst en zonder schandalen, want hoe waarheidsgetrouwer en diepgaander het eerste gevoel zal zijn, hoe

groter we de ervaring van het geschenk van de vrede van Pasen en van de troostende werking van de Geest kunnen beleven om te begrijpen welke ‘doortocht’, er vandaag van ons vereist is in de situaties waarmee we worden geconfronteerd om nieuwe schepselen te worden.

Ik denk dat deze uitzonderlijke tijd voor het leven van Gods volk, dat in vele delen van de wereld niet in staat is om op een gewone manier toegang te krijgen tot de Sacramenten van de Biecht, de Eucharistie en de Zalving, een geweldige kans kan worden om de doeltreffendheid van ons doopsel te herontdekken. Het is het sacrament van de wedergeboorte dat aan het begin van het leven is geplaatst, de onuitputtelijke bron – helaas zo vaak vergeten – de gave van de Geest die de waardigheid van de kinderen van God en de band met het levende lichaam van de Kerk vernieuwt.

Zelfs voor veel gelovigen en toegewijden van Rosa Mystica zijn het moeilijke dagen, gekenmerkt door rouw, eenzaamheid, isolatie, economische en familieproblemen. Laten we ons leiden door de verhelderende woorden waarmee de heilige Paulus de ware aard van

VERVOLG OP BLZ. 2 B

Velen zeggen: wie zal ons het goede laten zien?

VERVOLG VAN BLZ. 1

de doopervaring van gelovigen beschrijft, een ervaring waartoe we voortdurend geroepen worden om terug te keren op ons pad van wedergeboorte, door alle historische omstandigheden heen. In de brief aan de Romeinen zegt hij: *“Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden”*. (Rom. 6, 3-4). De heilige Paulus leeft in deze zekerheid, die hij aan de eerste kerkelijke gemeenschappen als volgt aankondigt: elke situatie van “lijden” of “begraven” kan ons in het mysterie van de paastocht brengen en kan ons terug leiden naar de wortel van ons geloof, om een intieme gemeenschap met Christus te bewerkstelligen, om vandaag een levende, misschien onverwachte ervaring van Zijn overwinning op de dood en het kwaad op te doen. Vele mensen en situaties hebben ons in deze tijd getuigd van de tekenen van overwinning van Jezus, levend en aanwezig in Zijn Kerk. Rosa Mystica, moeder van ons, gelovigen, in het bijzonder van de meest twijfelachtige en meest angstige, help ons ze te herkennen en er troost en hoop in te vinden.

Op dit moment gaat het gebedsleven in het Heiligdom, ondanks de beperkingen van de opgelegde regeringsbesluiten, discreet maar vasthoudend door, als een dunne draad, die alle volgelingen van Rosa Mystica idealistisch in de hele wereld verenigt met de onophoudelijke smeekbeden van de lijdende mensheid. Elke middag, van 16.00 tot 17.00 uur, beleven we het uur van aanbidding van het Heilig Sacrament, in gemeenschap met onze diocesane Kerk en onze bisschop. Vanaf Stil-

le Donderdag zijn we begonnen met de viering van de dagelijkse Heilige Mis zonder gelovigen. We bidden veel in de aanwezigheid van Jezus en Maria, in stilte, alleen begeleid door het borrelen van de gezegende waterbron, vooral voor de zieken, stervenden, gezinnen in moeilijkheden, werkers in de

gezondheidssector en vele overledenen in ons bisdom, in Italië en in de hele wereld.

We hebben onze toewijding aan het Onbevlekt Hart van Maria herhaaldelijk hernieuwd, namens velen die om gebeden en voorbede vroegen. Rosa Mystica, schenken ons een spoedige terugkeer tot de Sacramenten in ons Heiligdom en in vele kerken in de wereld, om met een vernieuwd en gezuiverd hart de Heer te kunnen behagen!

Zalig Pasen!

**De Rector
Mgr. Marco Alba**

Een les om van te leren

“Deze keer zet ik mijn gedachten, mijn reflecties op papier en stuur ze naar u vanuit het ‘oog van de storm’. Ook ik ben op dit moment, net als iedereen, nog steeds thuis opgesloten vanwege de pandemie die de hele wereld achtervolgt.”

Het is een heel klein organisme, een virus, onzichtbaar voor het blote oog, dat zich vasthoudt aan de mens; hij die de onmetelijkheid van de kosmos kon overbruggen en de maan en Mars bereikte, maar die nu vaak ziet hoe honderdduizenden van zijn eigen soort eraan bezwijken. Een gevaar, een lijden, een tragedie die voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid niet alleen een aantal landen of een continent betreft, maar de hele wereld, lang in bedwang houdt. De noodzaak om ons te verdedigen door ons te verplichten elkaar met bedekte gezichten aan te kijken, anderen niet aan te raken, noch alles wat ons omringt als we geen handschoenen dragen, ons daarvan zo ver mogelijk weg te houden, in één woord, om waakzaam te zijn voor alles en iedereen. Ik ervaar dit alles eveneens en precies in het ‘oog van de storm’ in Lombardije, dat getroffen is door een bijzonder geweld en daarbinnen in een provincie – Brescia – die samen met Lodi, Cremona en Bergamo zeer hoge ziektecijfers

toont, helaas ook van vele overleden personen. Iedereen, ik herhaal, iedereen heeft, als het geen naaste familielid is, tenminste een vriend of kennis onder deze mensen. En zelfs Montichiari, waartoe Fontanelle behoort, is al sinds de eerste dagen betrokken bij deze pijnlijke spiraal die nu wel wat vertraagd is, maar waarvan gevreesd wordt dat er in korte tijd een nieuwe golf zich voor zal doen en hopelijk niet van dezelfde ernstige aard.

Geconfronteerd met een dergelijke gebeurtenis, kan men niet anders dan proberen daarover na te denken, te begrijpen en op zijn minst zich daarin te verdiepen. Het eerste wat men doet is de overweging op strikt menselijk en horizontaal niveau. Op dit niveau is het zeker dat de wetenschap vroeg of laat dit virus zal kunnen temmen, zoals zij al bij vele andere virussen heeft kunnen presteren. Daarom zal, hoewel beginnend in slow motion en ten koste van veel zieken en doden, uiteindelijk het leven in volle kracht hervatten en misschien zelfs met een extra impuls, die in

het algemeen volgt na grote natuurlijke tragedies, zoals aardbevingen, cyclonen, vulkaanuitbarstingen, of – helaas – door mensen veroorzaakte oorlogen. Met de opgedane ervaring, zullen we blijven proberen onszelf in de toekomst te projecteren en het pijnlijke verleden misschien enigszins vergeten.

Maar vooral voor ons, gelovigen, is er een andere soort reflectie over de diepe betekenis van wat er nu gebeurt, namelijk dat zelfs ons geloof daarin betrokken is geraakt: de gesloten kerken, de onmogelijkheid om de Eucharistie te naderen, ons Heilige Voedsel – dat Jezus zelf is – het kloppende hart van het Christendom. Uiteraard kunnen we bidden en misschien doen we dit zelfs meer dan voorheen door ketens te creëren waarbij we – ook al is het via het internet – anderen erbij hebben betrokken, die voorheen verder van het geloof verwijderd waren. Als we er echter niet dieper op ingaan, houdt dit allemaal op zodra de schijn van normaliteit is hersteld.

We moeten ons zeer goed realiseren hoe Jezus en Maria in hun verschijningen ons gedurende minstens drie eeuwen herhaaldelijk waarschuwden dat de mensheid bezig is zich geleidelijk van God te verwijderen. Door de Schepper en Heer van hemel en aarde en van elke mens, meer en meer alleen maar in een lied neer te zetten en te leven alsof Hij niet bestaat, zullen we een grote ramp wegens verdeeldheid en wanorde over onszelf afroepen, die vroeg of laat eindigt in een afschuwelijk kwaad waarbij zelfs de meest onschuldigen eronder moeten lijden.

Daarom moeten we niet alleen bidden en smeken om een einde van deze pandemie, maar we moeten vooral nederig vragen dat het licht van de Geest allereerst onszelf onderwijst en leidt en voorts degenen die over ons regeren en degenen die een belangrijke rol spelen in de samenleving, om de zin van het leven werkelijk te kunnen herontdekken. Om de liefdesrelatie opnieuw te woven, vooral met God, die ons er toebrengt de relatie met onze broeders en zusters goed te beleven, maar ook met de wereld en de natuur die we hebben vernield en die nu onvermijdelijk in opstand komt. Kortom, om de les te begrijpen die de Heer ons geeft en ons dienovereenkomstig te gedragen.

Rosanna Brichetti Messori



We hebben veel verzoeken om gebed ontvangen en ook veel geloofsgetuigenissen. In deze tragische periode voor iedereen, publiceren we de brief die ons is toegestuurd door een dierbare vriend, een missionaris in Kameroen. Mbalmayo, 19 april 2020.

Lieve vrienden van Rosa Mystica,

Op deze zondag van de Goddelijke Barmhartigheid stuur ik u mijn beste wensen voor een Zalig Pasen. Moge de vreugde van de Maagd Maria door de herrijzenis van haar Zoon ons hart overspoelen, onze geest verlichten en onze wil versterken op dit specifieke tijdstip van de pandemie, die uw regio sterk heeft geraakt. We bidden elke dag voor u zodat onze Barmhartige God de zieken zacht zal aanraken en onze dierbare gestorvenen zal verwelkomen in Zijn liefhebbende armen.

Als mijn wensen wat later aankomen, komt dat omdat ook wij in Kameroen door de Covid-19 getroffen zijn. Dit virus kwam uiteindelijk ook naar ons toe. We dachten naïef dat de hitte van de tropen het buiten het land kon houden, maar dat was niet zo. Het kwam via de in Europa wonende Kameroeners, die vanwege de pandemie en de economische nasleep ervan besloten om terug te keren naar hun land... Er zijn momenteel iets meer dan duizend patiënten, ongeveer veertig sterfgevallen en een groot aantal genezingen, ongeveer 300. In dit land lijkt het op chloroquine gebaseerd genezingsprotocol (een antimalaria-middel) geassocieerd met een antibioticum (azitromycine) een goed effect te hebben.

Aangezien het land niet over een adequate sanitaire structuur voor nood-situaties beschikt, heeft de regering vanaf half maart drastische maatregelen genomen om verspreiding te voorkomen, waaronder de sluiting van scholen en alle grenzen. Sinds een week zijn maskers verplicht in het openbare leven. Op kerkelijk niveau zijn de openbare vieringen nu sinds drie weken opgeschort. Alleen het Paastridium vierden we in de parochie met een kleine groep gelovigen die de verschillende wijken vertegenwoordigen. Hierbij stuur ik enkele foto's van de vieringen.

Ik heb via WhatsApp contact met verschillende gelovigen. Uit voorzorg blijf ik thuis (ik zou een gezonde drager van de ziekte kunnen zijn), maar er is nooit een gebrek aan werk (nieuws, catechese-voorbereiding en liturgie voor gezinnen). Er is wel een verandering ingetreden, maar

VERVOLG OP BLZ. 4 B



de evangelisatie stopt niet. Aan de basis zetten de leiders van de buurtgemeenschappen, de Caritas-groep en de catechisten hun dienst voort met veel liefde en creativiteit... Een van de foto's toont Caritas-leden die noodpakketten voorbereiden voor de allerarmsten. Dit jaar kreeg elke patiënt ook een kleine foto van Rosa Mystica.

Op kerkelijk niveau maken we – naast de noodzaak om strikt aan de veiligheidsnormen te voldoen, aangezien het “virus niet stopt voor de kerken en zelfs niet in gezegend water” – van de gelegenheid gebruik om de gelovigen een geloofsverdieping bij te brengen, zodat het geloof essentiëler en persoonlijker wordt (“ieder mens wordt alleen geboren en ieder mens sterft net zo alleen”), om vergeten waarden zoals stilte en meditatie te herontdekken en vooral opdat gezinnen hun roeping intensiever beleven en een Kerk worden in eigen huis.

De Kerk werd geopenbaard op de Pinksterdag, maar in werkelijkheid is Zij geboren bij de aankondiging, de dag waarop de Heilige Maagd Maria, in alle eenzaamheid, thuis en niet in de tempel, haar ‘ja’ zei tegen het plan van de Heer.

Dat de stilte van onze dagen in isolement, zonder plechtige liturgieën, zonder processies en wierook, een kans moge zijn om in onze roeping te verdiepen.

Moge Maria Rosa Mystica, Moeder van de Kerk, de Voor-spreekster zijn van alle zieken, de ouderen die het drama van eenzaamheid moeten beleven en voor onze dierbare gestorvenen, die ons voorgingen naar het huis van de Heer.

Een Paasgroet aan u en aan alle Vrienden van het Heiligdom van Maria Rosa Mystica.

pt. Franco Paladini

Op dit moment vinden er geen vieringen in aanwezigheid van de gelovigen plaats in opvolging van de huidige regeringsbepalingen.

Zodra we over nieuwe bepalingen beschikken, zullen we het tijdschema weer op de website van het Heiligdom publiceren.

De verzendkosten voor de bezorging per post van het bulletin “De Stem van Rosa Mystica” zijn verhoogd; we vragen onze lezers te helpen om de relatie met de gelovigen te kunnen handhaven. Graag ontvangen we het e-mailadres van degenen die het per e-mail willen ontvangen. Aan degenen die de papieren nieuwsbrief per post willen blijven ontvangen, vragen wij om een minimale bijdrage voor de kosten. De Stichting zal de bulletins per post blijven sturen aan hen die dat wensen, maar niet in staat zijn om bij te dragen.

ZIJ DIE WILLEN BIJDAGEN MET DONATIES KUNNEN GEBRUIK MAKEN VAN DE VOLGENDE BANKGEGEVENS:

**Opschrift: STICHTING ROSA MYSTICA - FONTANELLE
“Burgerrechtelijk erkende Kerkelijke Instelling - Ingeschreven in het register van rechtspersonen onder nr. 550 d.d. 15/04/2016”**

**BANCA CREDITO COOPERATIVO DEL GARDA
Filiale di Montichiari - Via Trieste, 62
IBAN: IT 24 R 08676 54780 000000007722
BIC/SWIFT: ICRAITRRIS0 (laatste karakter is een “nul”)**

**POSTE ITALIANE - Filiale di Montichiari - Via Trieste, 69
IBAN C/C POSTE: IT 93 O 07601 11200 000029691276
BIC/SWIFT C/C POSTE: BPIITRRXXX**

Informaties: **+39 030 964111 - info@rosamisticafontanelle.it**



De Covid heeft in Kameroen de liefde in de gezinnen en de toewijding aan “Maria, Rosa Mystica” niet gedood. Hierbij enkele foto's die het aantonen.

WIJ INFORMEREN U DAT EEN YOUTUBE-KANAAL, TOEGEWIJD AAN HET HEILIGDOM, IS GEACTIVEERD MET DE VOLGENDE LINK

<https://www.youtube.com/channel/UCMr9uxXkq8IzvKSSd8cR0Zg>

Ook aanwezig op de startpagina van de officiële website:
www.rosamisticafontanelle.it

Allen die video's van eigen vieringen willen verzenden binnen hun eigen Rosa Mystica-groep, kunnen die naar het volgende e-mailadres sturen:
info@rosamisticafontanelle.it

De Stichting zal vervolgens de inhoud evalueren en de mogelijkheid van een publicatie in overweging nemen.

Door gebrek aan ruimte is het niet mogelijk om vele andere mooie getuigenissen te publiceren; zij worden wel bewaard in het archief. We voelen ons allemaal in gebed verenigd met het moederlijke hart van Maria Rosa Mystica.

Stichting Maria Rosa Mystica Fontanelle

Tweemaandelijks bulletin van de **Stichting Rosa Mistica - Fontanelle**
Postbus 134 - 25018 MONTICHIARI (Brescia) - ITALY

Voor satelliet navigatiesysteem: **Via Madonnina**

**Voor contacten:
Loc. Fontanelle - Via Madonnina - Tel.: 030 964111**

E-mail: **info@rosamisticafontanelle.it**
Zie web site: **www.rosamisticafontanelle.it**

Nonprofit-tarief van de Stichting:
Poste Italiane S.p.A. - Sped. in abb. Post. - D.L. 353/2003
(conv. L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2 / DCB Brescia

*Expedition en abbonement postal
Taxe perçue - Tassa riscossa - Filiale di Brescia*

Verantwoordelijk directeur: Rosanna Bricchetti
Uitgegeven door de Stichting Rosa Mystica - Fontanelle
Tribunale autorisatie van Brescia nr. 61/90 of Nov. 11, 1990
Vertaling: Sylvia Hetarhoh
Typografie: Tipopennati srl – Montichiari (Bs)