

DE STEM VAN ROSA MYSTICA

MOEDER VAN DE UNIVERSELE KERK

FONTANELLE DI MONTICHIARI - (Brescia)

MAART-APRIL 2020 - JAAR 30 - N. 2

Tweemaandelijks nieuwsbericht van de Stichting Rosa Mistica - Fontanelle Montichiari (Bs) - Italy



PIERANTONIO TREMOLADA
DOOR DE GENADE VAN GOD EN VAN DE APOSTOLISCHE ZETEL
BISSCHOP VAN BRESCIA

Prot. n° 128/20

Met de wens de rector te benoemen voor het diocesaanheiligdom *Maria Rosa Mystica - Moeder van de Kerk*, onlangs opgericht met het bisschoppelijke decreet van 7 december 2019 in Fontanelle di Montichiari (BS),

Gezien Canons 556-562 van de Codex van canoniek recht,

BENOEM IK HIERMEE
Eerw. Mgr. MARCO ALBA
tot RECTOR
van het diocesaanheiligdom *Rosa Mystica - Moeder van de Kerk*
te Fontanelle di MONTICHIARI

Voordat hij wordt benoemd, dient de kandidaat de eed van loyaliteit en getrouw bestuur bij mij of mijn afgevaardigde af te leggen; voor het beheer en de pastorale zorg van het heiligdom zal hij ook de disciplinaire aanwijzingen volgen die zullen worden vastgesteld door een speciaal statuut van het heiligdom, dat eerdaags de canonieke goedkeuring draagt.

De benoeming is geldig vanaf de onderstaande datum totdat deze wordt ingetrokken door de Bisschop.

Ik roep de Maagd Maria en de Heilige Paulus VI aan ter bescherming voor hemzelf en een overvloed aan hemelse zegeningen.

Brescia, 11 februari 2020.
Aandenken aan de H. Maagd van Lourdes

De Vice-kanselier van het Bisdom
Don Daniele Mombelli



De diocesane Bisschop
† Pierantonio Tremolada



van de diocesane curie, is een bekend gezicht voor de gemeenschap en de pelgrims die Fontanelle bezoeken. Voordien als vicaris tussen 1996 en 2000 in de parochie van Montichiari, is hij sinds de oprichting van de Stichting *Maria Rosa Mystica Fontanelle* in 2014 de Bisschoppelijk afgevaardigde voor deze openbare eredienst. Dankbaar aan onze bisschop, voor dit gebaar van vaderlijke aandacht, en aan Mgr. Alba, voor het zich beschikbaar stellen, hebben wij hen beiden en hun diensten aan de Kerk onder de mantel van *Maria Rosa Mystica - Moeder van de Kerk*, geplaatst.

De Voorzitster en de leden van
de Stichting *Rosa Mystica Fontanelle*



We kondigen met vreugde aan dat het heiligdom van *Maria Rosa Mystica - Moeder van de Kerk te Fontanelle*, zijn eerste rector heeft. De bisschop van Brescia, Mgr Pierantonio Tremolada, heeft Mgr Marco Alba benoemd. Don Marco, geboren op 6 april 1967 in Brescia, tot priester gewijd op 8 juni 1996, huidige kanselier

VASTENTIJD, DE TIJD VAN WEDERGEBOORTE

“Bekeer je en geloof in het Evangelie”: met deze uitnodiging begint de Vastentijd-reis op Aswoensdag, een uitnodiging die vooral een beroep doet op onze vrijheid om niet toe te geven aan afleiding en ontmoediging, maar om open te blijven met de nederige beslissing om Christus, Zijn woord, Zijn blik, Zijn omhelzing met troost en vergeving, te verwelkomen.



De vastentijd van het liturgische jaar dat we zijn begonnen – jaar A – stelt in de loop van de zondagse lezingen de kenmerkende stadia van het pad van het doopsel op een nog duidelijkere manier centraal. We zijn allemaal uitgenodigd om een reis van wedergeboorte te maken, om opnieuw de onmiskenbare kenmerken van het gelaat van Christus te herkennen, om dezelfde woorden van Martha, de zuster van Lazarus (5e zondag van de vastentijd) opnieuw te bevestigen. De kracht van de liturgie maken deze woorden eigentijds in ons hedendaags leven: “Ik geloof dat U de Christus bent” (Joh 11:27).

In dit proces worden we geleid om de identiteit van Jezus, de Zoon van de levende God, te herontdekken, vooral door de duidelijkheid van drie ontmoetingen, beroemd

door de woorden van het evangelie van Johannes en door de symbolische kracht van sommige gebaren en tekens van de Heer: het is letterlijk door deze ontmoetingen – met de Samaritaanse, de blind geboren man en Lazarus – dat Jezus vandaag nog steeds iedereen een manier biedt om zich niet over te geven aan de kracht en verleiding van het Kwaad, dat altijd de macht heeft om ons te verlammen en angstig te maken (de verleidingen van de 1e zondag van de vastentijd), en om een reis van bekering te beginnen, aangetrokken door de actie van Zijn Genade, die ons onze identiteit als vrije en moedige kinderen teruggeeft (de transfiguratie van de 2e zondag van Lent).

We worden daarom allemaal aan-
gespoord om de stappen van de liturgische reis te volgen, en oprecht

na te gaan in welke mate ons geloof, onze relatie met Christus en de levende leden van Zijn Kerk daadwerkelijk het levende water wordt dat de diepste verlangens van ons hart lest; het is het licht dat de duisternis van twijfel en verlatenheid verlicht, waardoor we de gehele realiteit op een waarachtige en diepere manier kunnen zien, het is het nieuwe leven dat zich openbaart en dat in staat is de vernietigende kracht van zonde en de angst voor beperking en dood te overwinnen.

Water is ongetwijfeld het meest welsprekende teken van het doopsel, het is een symbool van regeneratie en zuivering, het bad des waters van onze wedergeboorte. Vanaf de opkomst van dit heiligdom, domineert het water als een symbolische kracht van dit natuurlijke element, een gratis geschenk van de schoonheid van de schepping, continu toegankelijk voor de toewijding van de vele gelovigen die komen om te drinken, zich onder te dompelen in het water, troost te vinden bij ziekte en beproeving, en de oorsprong van hun roeping te herontdekken. De waterbron van ‘Fontanelle’, gezegend door de aanwezigheid van Maria in dit heiligdom, dat aan Haar is toegewijd, is een eenvoudige en directe verwijzing naar de Genade van de doopvont, naar de mogelijkheid die iedereen op elk moment wordt geboden om herboren te worden, om opnieuw de vergeving van Christus en de omhelzing van de Kerk te kunnen ontmoeten. Daarom wordt Rosa Mystica in dit Heiligdom ook vereerd met de titel Moeder van de Kerk. Haar omarmende moederlijke zorg leidt vele bedevaarders op een mysterieuze en delicate wijze, om in de loop van de tijd met een nieuw bewustzijn het belang te ontdekken van het behoren tot de kerkelijke gemeenschap en haar middelen van Genade, de schoot waarin ze worden herboren om de schoonheid van een nieuw leven opnieuw te ontdekken.

Gezegende vastentijd!

Mgr. Marco Alba
Bisschoppelijke afgevaardigde

Met het oog op Pasen, brengen we de Droevige Geheimen van de Rozenkrans van de Drie Rozen zoals in de dagboeken van Pierina Gilli geschreven staat.

Deze tekst is een deel van de privé-onthullingen die Pierina in haar dagboeken schreef. De zalige Maria Crocifissa di Rosa zou haar deze gebeden en meditaties hebben gedicteerd in de zomer van 1948, toen zij naar Toscane werd verbannen, ver weg van Montichiari. Zuster Maria Crocifissa is de oprichtster van de Dienstmaagden van Liefdadigheid, die in de 19e eeuw (1813-1855) leefde en in de gemeenschap van heiligen de figuur is die volgens Pierina haar de openbaringen van de Heilige Maagd en Jezus heeft geïntroduceerd en ingeleid. Pierina spreekt in dit gedeelte van de dagboeken over haar als “de zalige”, terwijl ze vanaf 1954, na de heiligverklaring door Pius XII, haar “de heilige” noemt. Dit detail is belangrijk omdat het een teken is van hoe de dagboeken in de loop van de jaren beetje bij beetje zijn opgesteld.

Pierina schrijft: “In deze tijd kreeg ik verschillende bezoeken van de zalige Zr. Crocifissa. Helaas ik heb hier weinig van kunnen opschrijven wegens mijn slechte gezondheid... Ik schreef de Geheimen van de Rozenkrans op die zij me in



vijftien dagen zelf kwam dicteren... “. In de koptekst op haar notitieblok geeft zij aan: “Rozenkrans van de Drie Rozen die de Zalige Zuster Maria Crocifissa mij woord voor woord heeft gedicteerd”.

Drie verduidelijkingen dienen in het oog gehouden te worden alvorens over te gaan tot het lezen en mediteren van de geheimen. De eerste is dat men rekening moet houden dat de openbaringen aan Pierina Gilli nog het onderwerp van studies zijn van de kerkelijke autoriteiten. Ten tweede moet echter ook gewezen worden op het feit dat, in verwijzing naar deze Rozenkransmeditatie, de hulpbischop van Brescia, Mgr. Giuseppe Almici, al op 21 juli 1964 de kerkelijke goedkeuring had verleend. Mgr. Francesco Rossi, abt van Montichiari, meldde dat Almici hem schriftelijk had toevertrouwd dat hij aan de verschijningen van Montichiari geloofde. Ten derde is het interessant op te merken dat Moeder Eugenia Menni, Algemeen Overste van 1981 tot 1999 van de Dienstmaagden van Liefdadigheid van Brescia, vaak herhaalde dat zij in de Rozenkrans van de Drie Rozen de geest en stijl van de oprichtster van haar congregatie volledig herkende.

Riccardo Caniato

DE DROEVIGE GEHEIMEN: DE RODE ROOS

Eerste Geheim: het gebed aan Jezus in de tuin van Getsemane.

“O, Jezus, het vreselijke lijden dat U moest ondergaan voor ons, on-dankbare kinderen, en de smartelijke pijn toen Uw geliefde vrienden U in de steek lieten, begon in doodsangst met zweet en bloed. O, Maria, intens treurige moeder, help ons om altijd verenigd te blijven met Jezus in een geest van liefde, opoffering en herstel wegens nieuw verraad, dat Hij voortdurend ontvangt in Zijn eucharistisch leven”.

Tweede Geheim: de geseling van Jezus aan de zuil.

“O Jezus, we begrijpen de enorme pijn omdat Uw vrienden U hadden verlaten en U aan de boeven overlieten, die U wreed aan de zuil geselden. O Jezus, we sluiten in de diepten van ons hart deze hevige pijnen die U hebt geleden door toedoen van Uw vrienden en met de hulp van Uw genade beloven wij sterker te zijn in momenten van verleiding. O Maria! Help ons om in ons hart een nieuwe stroom van liefde

te herstellen en zielen tot Jezus te brengen, alle zielen!”.

Derde Geheim: de doornenkroon.

“O Jezus, ons hart wordt dichtgeknepen bij de gedachte aan Uw ontzettend pijnlijke kroning met doornen die nog steeds wordt herhaald, omdat de vijand van trots de zielen blijft betreden met oneerbiedigheid, onverschilligheid, heiligschennis en minachting tegenover het Goddelijke Eucharistisch Sacrament. O Maria, we willen Jezus troosten door doodzonden en godslasteringen te voorkomen en oprecht van Hem te houden en Hem de geur te brengen van vele rode rozen die we met onze kleine opofferingen verzamelen”.

Vierde Geheim: Jezus wordt ter dood veroordeeld en zijn heel smartelijke weg naar Golgotha.

“O Jezus, de vreselijk pijnlijke weg naar Golgotha met het zware kruis op Uw gewonde schouders, maakte dat U drie keer hard op de grond viel. Dit ondraaglijk lijden moet ons leren, dat als we de hemel willen verdienen, we moeten lijden door U te volgen op het pad van opof-

fering en ontkenning en onszelf te laten kruisigen uit liefde voor U. O Maria, Roos van Liefde! Laat ons de geest van gebed, opoffering en totale opoffering voor onze zielen en voor alle zielen die het pad van Jezus willen volgen, heel diep voelen”.

Vijfde Geheim: Jezus sterft aan het Kruis na drie lange uren van immens lijden.

“Dit is, o lieve Jezus, hoeveel onze zonden U hebben gekost, waardoor U onder gruwelijk lijden ter dood aan het kruis werd gebracht. We begrijpen Uw volledige offer aan de hemelse Vader met de totale opoffering van Uw leven! O, waarom zoveel lijden? Wegens de liefde voor onze zielen... O Maria, Moeder van Jezus en Moeder van ons allemaal, schenk ons de genade dat ons hart wordt verwond door dezelfde wonden als die van Jezus, zodat met een perfect herstel en volledige overgave aan de wil van Jezus, ook wij het pad van heiligheid kunnen bereiken door te antwoorden op Zijn genade met dezelfde onzelfzuchtige bereidheid die Jezus ons toont uit liefde voor zielen, en laat ons andere zielen naar Hem brengen, alle zielen!”.

TIJDSHEMA MAART EN APRIL 2020

MAART:

Dagelijks (door de week)

15:00 Biecht; 16:30 Rozenkransgebed
16:00 H. Mis

Vrijdag van de Vastentijd

15:00 - 17.00 Biecht
15:00 Kruisweg (met volle afaat)
16:00 H. Mis

Zaterdag

15:00 Biecht. 15:30 Rozenkransgebed
16:00 Vooravondmis

Zon- en feestdagen

15:00-17:00 Biecht. 15:00 Eucharistische Aanbedding
15:30 Rozenkransgebed. 16:00 Hoogmis

Zaterdag, 7 maart (eerste v/d maand)

10:00 Biecht
10:30 Heilige Mis, Eucharistische Aanbedding, Rozenkransgebed

Vrijdag, 13 maart – maandelijks Mariadag

Donderdag, 19 maart – Feest van de Heilige Jozef

Woensdag, 25 maart – Feest van Maria Boodschap
Met volle afaat voor bedevaarders.

Zondag, 29 maart:

Begin ZOMERTIJD: alle vieringen beginnen 1 uur later

16:00 – 18:00 Biecht
16:00 Aanbedding. 16:30 Rozenkransgebed
17:00 Hoogmis

APRIL 2020

Dagelijks (door de week)

16:00 Biecht; 16:30 Rozenkransgebed
17:00 H. Mis.

Vrijdag van de vastentijd

16:00 - 18.00 Biecht
16:00 Kruisweg (met volle afaat)
17:00 H. Mis

Zaterdag

16:00 Biecht. 16:30 Rozenkransgebed.
17:00 Vooravondmis.

Zon- en feestdagen

16:00-18:00 Biecht.
16:00 Eucharistische Aanbedding. 16:30 Rozenkransgebed.
17:00 Hoogmis

Zaterdag, 4 april (eerste v/d maand)

10:00 Biecht en Eucharistische Aanbedding.
10:30 Rozenkransgebed. 11:00 H. Mis.

Zondag, 5 april – Palmzondag

16:00 – 18:00 Biecht
16:00 Aanbedding; 16:30 Rozenkransgebed
17:00 Zegening van de olijfolie, processie en Hoogmis

Paasstridium, 9-10-11 april

– *Witte Donderdag*: 15:00 – 17:00 Eucharistische Aanbedding en Rozenkransgebed - Biecht
– *Goede Vrijdag*: 15:00 Kruisweg ter nagedachtenis aan de dood van de Heer.
– *Stille Zaterdag*: 15:00 – 17:00 Biecht – 17:00 Rozenkransgebed (geen Heilige Mis)

Zondag, 12 april – HOOGFEEST VAN PASEN

10:00 – 12:00 Biecht – 10:30 Rozenkransgebed
11:00 Hoogmis. 16:00 – 18:00 Biecht
16:00 Aanbedding – 16:30 Rozenkransgebed
17:00 Hoogmis

Maandag, 13 april – TWEDE PAASDAG – maandelijks Mariadag

10:30 Rozenkransgebed – Biecht. 11:00 H. Mis
16:30 Rozenkransgebed – Biecht. 17:00 H. Mis

Zondag, 19 april

Zondag van de GODDELIJKE BARMHARTIGHEID (met volle afaat)

09:30 – gezamenlijk gebed. 10:30 Mariale processie
11:00 Hoogmis

In de middag volgens tijdschema feestdagen

Zaterdag, 25 april – Feest van de H. Marcus, Evangelist

10:30 – Rozenkransgebed – Biecht. 11:00 H. Mis
In de middag volgens tijdschema feestdagen

Informaties: +39 030 964111 - info@rosamisticafontanelle.it

WIJ INFORMEREN U DAT EEN YOUTUBE-KANAAL, TOEGEWIJD AAN HET HEILIGDOM, IS GEACTIVEERD MET DE VOLGENDE LINK

<https://www.youtube.com/channel/UCMr9uxXkq8lvKSSd8cR0Zg>

Ook aanwezig op de startpagina van de officiële website:
www.rosamisticafontanelle.it

Allen die video's van eigen vieringen willen verzenden binnen hun eigen Rosa Mystica-groep, kunnen die naar het volgende e-mailadres sturen:
info@rosamisticafontanelle.it

De Stichting zal vervolgens de inhoud evalueren en de mogelijkheid van een publicatie in overweging nemen.

De verzendkosten voor de bezorging per post van het bulletin "De Stem van Rosa Mystica" zijn verhoogd; we vragen onze lezers te helpen om de relatie met de gelovigen te kunnen handhaven. Graag ontvangen we het e-mailadres van degenen die het per e-mail willen ontvangen. Aan degenen die de papieren nieuwsbrief per post willen blijven ontvangen, vragen wij om een minimale bijdrage voor de kosten. De Stichting zal de bulletins per post blijven sturen aan hen die dat wensen, maar niet in staat zijn om bij te dragen.

ZIJ DIE WILLEN BIJDAGEN MET DONATIES KUNNEN GEBRUIK MAKEN VAN DE VOLGENDE BANKGEGEVENS:

FONDAZIONE ROSA MISTICA – FONTANELLE

"Ente Ecclesiastico Civilmente Riconosciuto -

Iscritto al registro delle Persone Giuridiche al n° 550 del 15/04/2016"

BANCA CREDITO COOPERATIVO DEL GARDA

Filiale di Montichiari - Via Trieste, 62

IBAN: IT 24 R 08676 54780 00000007722

BIC/SWIFT: ICRAITRRISO (laatste karakter is een "nul")

POSTE ITALIANE - Filiale di Montichiari - Via Trieste, 69

IBAN C/C POSTE: IT 93 O 07601 11200 000029691276

BIC/SWIFT C/C POSTE: BPPIITRRXXX

Door gebrek aan ruimte is het niet mogelijk om vele andere mooie getuigenissen te publiceren; zij worden wel bewaard in het archief. We voelen ons allemaal in gebed verenigd met het moederlijke hart van Maria Rosa Mystica.

Stichting Maria Rosa Mystica Fontanelle

Tweemaandelijks bulletin

van de **Stichting Rosa Mistica - Fontanelle**

Postbus 134 - 25018 MONTICHIARI (Brescia) - ITALY

Voor satelliet navigatiesysteem: **Via Madonnina**

Voor contacten:

Loc. Fontanelle - Via Madonnina - Tel.: 030 964111

E-mail: info@rosamisticafontanelle.it

Zie web site: www.rosamisticafontanelle.it

Nonprofit-tarief van de Stichting:

Poste Italiane S.p.A. - Sped. in abb. Post. - D.L. 353/2003

(conv. L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2 / DCB Brescia

*Expedition en abbonement postal
Taxe perçue - Tassa riscossa - Filiale di Brescia*

Verantwoordelijk directeur: Rosanna Bricchetti
Uitgegeven door de Stichting Rosa Mystica - Fontanelle
Tribunale autorisatie van Brescia nr. 61/90 of Nov. 11, 1990
Vertaling: Sylvia Hetarhoh
Typografie: Tipopennati srl – Montichiari (Bs)