

DE STEM VAN ROSA MYSTICA

MOEDER VAN DE UNIVERSELE KERK FONTANELLE DI MONTICHIARI - (Brescia)

JANUARI-FEBRUARI 2020 - JAAR 30 - N. 1

Maandelijks nieuwsbericht van de Stichting Rosa Mystica - Fontanelle Montichiari (Bs) - Italy



**7 december 2019,
16:00:**

Zeker voor een winterse dag, – aldus schreven ons vele mensen die aanwezig waren – was de zonsondergang veel te vroeg en kleurde de hemel zich in slechts enkele minuten scharlaken rood, terwijl de zon enige tijd zonder enige moeite zichtbaar was voor het blote oog.



In dit nummer willen we graag iets aangenaams presenteren voor alle gelovigen die zich ver van hier bevinden, door in deze editie een verhelderend interview te publiceren met een dankbare groet aan de Bisschop namens de Afgevaardigde Bisschop en de voorzitter van de Stichting.



BEGROETING

Een oprechte welkomsgroet en een hartelijk dank aan onze Bisschop Pierantonio, voor zijn aanwezigheid vandaag op deze plaats en voor de viering van de H. Eucharistie, op deze belangrijke, historische dag, waar vele bedevaarders aanwezig zijn.

Ik wil namens iedereen onze grote dank uitspreken voor hoe U vanaf het begin van Uw bisschopsambt, deze plaats en het belang van Rosa Mystica, de missionaire waarde en de betekenis van deze nu wereldwijd verbreide Mariale toewijding in de vijf continenten, ter harte wilde nemen. Vandaag is er een belangrijk keerpunt in een lange historische reis gemaakt, met een hart dat open staat om de vruchten van de Genade te herkennen die Maria ons in de toekomst zal tonen. Veel dank ook aan alle aanwezige bisschoppelijke vicarissen, aan alle toegewijde priesters van verschillende nationaliteiten, aan de religieuzen en de vele religieuze vrouwen, vooral verbonden met het charisma van Santa Crocifissa di Rosa, zo dicht bij de mystieke en spirituele ervaring van Pierina Gilli.

Een warm welkom en dank ook aan de aanwezige politieke en militaire autoriteiten, die ons herinneren aan het belang van deze plaatsen, ook voor de civiele structuur van onze gemeenschappen en ons verlangen om onszelf

ten dienste van het algemeen belang te stellen. Tot slot wil ik de vele pelgrims, die ondanks de barre weersomstandigheden zijn gekomen een groot welkom betuigen, en iedereen die uit zoveel werelddelen van harte bedanken; ze hebben op alle mogelijke manieren hun vreugde en spirituele deelname kenbaar gemaakt voor dit moment van genade, en een speciale warme groet aan alle zieken en eenzame mensen. Moge Maria Rosa Mystica - Moeder van de Kerk, ons gebed ondersteunen, zodat ieder van ons kan groeien in trouw aan onze persoonlijke roeping, in het verlangen om Christus en Zijn Kerk meer en meer te dienen en de waarheid van het Evangelie te verkondigen aan de wereld van vandaag.



MARIA EN HAAR VOLK

Het historische keerpunt in de “zaak Fontanelle”

10 december 2019. Een exclusief vraaggesprek waarin Riccardo Caniato, hoofdredacteur van de dagboeken van de vermeende zieneres van Fontanelle, Pierina Gilli, tevens officieel lid van de Stichting Maria Rosa Mystica, aan La Nuova Bussola Quotidiana vertelt over het belang van dit evenement.

In aanwezigheid van duizenden biddende gelovigen, bevestigde de zichtbaar ontroerde bisschop van Brescia de oprichting van het Diocesaan Heiligdom van Maria Rosa Mystica en Moeder van de Kerk. “Een zeer belangrijke pagina, niet alleen ten opzichte van deze vermeende Mariale verschijningen, maar voor de geschiedenis van de gehele Kerk”.



Caniato, waarom denkt u dat deze erkenning door de Kerk zo belangrijk is?

Het is een zeer belangrijk gebeuren, zowel voor de “zaak Fontanelle”, als voor de Kerk in het algemeen. Sta me toe het uit te leggen.

Afgelopen zaterdag, na vreugde en dankbaarheid te hebben uitgesproken in zijn preek over de afkondiging van het nieuwe diocesaan heiligdom, toegewijd aan de Heilige Maagd, sprak Bisschop Tremolada deze woorden uit: “Met deze plechtige daad voegen we onszelf in de groeve, die degenen die ons voorgingen, hebben gevormd”. Deze “open groeve” is dus de weg die de voorafgaande Bresciaanse bisschoppen ons hebben voorbereid, maar, zelfs

Een foto van de zichtbaar ontroerde bisschop knielend aan de voet van het kruisbeeld, ten overstaan van duizenden biddende gelovigen, waarmee dit beeld een dag die de geschiedenis ingaat, suggestief weergeeft.

We spreken over de Heilige Mis gevierd door Zijne Excellentie Pierantonio Tremolada, bisschop van Brescia, ter gelegenheid van de constitutie van het Diocesaan Heiligdom van Rosa Mystica - Moeder van de Kerk, waaruit, vanaf de naoorlogse periode tot heden, een wereldwijde cultus is ontstaan tot de Moeder van Christus en Haar Mystieke Lichaam, de Kerk.



meer dan dat: het is de weg van de sensus fidei (geloofsgevoel) van het volk van God. Want, – en hier hecht ik veel waarde aan – het was vooral het grote vertrouwen van het Mariale volk, verspreid over de hele wereld, dat vooroordelen brak en deze plaats in een nieuw licht heeft gezet.

Spreekt u over een kerk die naar haar mensen luistert en begrip voor hun geloof toont?

De bisschop sprak over “zij die – ik citeer zijn woorden – tot op de dag van vandaag op deze plaats met geloof hebben gebeden en hun hart hebben geopend voor de werking van de Heilige Geest, in staat zielen tot het leven te bekeren en tot het geloof terug te brengen”. En we weten allemaal dat in Fontanelle het oordeel van de Kerk in het verleden niet altijd “in harmonie” is geweest. Hier is duidelijk sprake van de buitengewone werken van Maria.

Welk soort werken? Kunt u ons daarover vertellen...

Hoewel de gebeurtenissen met betrekking tot de cultus en het onderscheidingsvermogen van de verschijningen enige tijd zijn vertraagd – zoals wel vaker gebeurt bij een onderzoek naar mystieke fenomenen – ontstond een spontane toewijding tot Rosa Mystica vanaf de jaren 60/70, die zich snel verspreidde over de hele wereld. En al gauw begonnen zich onverklaarbare feiten voor te doen, voornamelijk gerelateerd aan enkele beelden en afbeeldingen van Rosa Mystica.

Kunt u ons iets daarover vertellen?

In Libanon werden bijvoorbeeld Rosa Mystica-iconen gevonden waaruit een heerlijk geurende olie stroomde, in Amerika zijn er beelden die tranen en bloed weenden, hetzelfde fenomeen deed zich voor in India, waar bisschoppen en kardinalen honing zagen druipen uit een beeld van de Maagd, als een teken van zegen, enzovoort... Dan zijn er de wonderen: tenminste twee religieuze congregaties, geïnspireerd door Rosa Mystica en in verwijzing naar Brescia, werden gesticht en worden door hun respectieve bisschoppen erkend, evenals een groot aantal religieuze verenigingen. Genezingen en bekeringen, ze zijn niet meer te tellen...

Maar ondanks dit alles, is er nog steeds geen erkenning met betrekking tot de verschijningen?

Nee, nog niet. Opgemerkt moet worden dat de erkenning van het diocesaan heiligdom, die afgelopen zaterdag plaatsvond, niet automatisch de erkenning van de verschijningen inhoudt. Maar er zijn wel twee belangrijke nieuwsfeiten in dit verband. Het eerste nieuws: kortgeleden werd ontdekt dat, tegen de verwachtingen in, er geen decreet van “non-constat” is aangenomen ten opzichte van de verschijningen van Maria Rosa Mystica. Toen de bisschop, in die tijd Mgr. Giacinto Tredici, in 1951 aan de parochie van Montichiari zei: “Er zijn geen genoeg elementen om de bovennatuurlijkheid te erkennen”, is daarna echter nooit een formeel besluit over een opschortingsverklaring genomen! In Brescia is er tenminste geen spoor van te bekennen. Dit betekent

dat alle daaropvolgende uitspraken van het bisdom Brescia, die een beroep deden op het decreet, hun belangrijkste redenen zagen wegvallen.

En wat is het tweede nieuws?

Het is, nogmaals in de woorden van bisschop Tremolada wanneer hij in zijn homilie zegt: 'We worden gesteund door de volledige gemeenschap tussen ons Bisdom en de Heilige Stoel, in de gemeenschappelijke wens om daadwerkelijk te kijken naar de buitengewone ervaring van Pierina Gilli, in grote nederigheid en met oprecht vertrouwen'.

Precies. Hoe zit het met de veronderstelde zieners, Pierina Gilli: verandert ook het oordeel over haar?

Er komt zeker een waarheid aan het licht: het onderzoek naar Pierina Gilli was haastig gedaan, waarschijnlijk vanwege een bepaald vooroordeel. Alle stemmen in haar voordeel werden tot zwijgen gebracht, om alleen ruimte te geven aan meningen die in strijd waren met haar geloofwaardigheid en geestelijke gezondheid. Bovendien moet worden opgemerkt dat Gilli ten tijde van het onderzoek veertig dagen vastzat zonder contact met de buitenwereld: ze kon niet biechten, niet met familieleden praten en geen Eucharistie ontvangen. In deze toestand werd haar verteld dat als ze de verschijningen niet zou opgeven, ze zou worden geëxcommuniceerd. Ze heeft haar verklaringen nooit ingetrokken. Des te meer, in die periode leed de arme vrouw on-



draaglijke pijnen in haar lichaam en moest voortdurende duivelse aanvallen ondergaan, inclusief de nachtelijke kwellingen die haar nooit toelieten om te rusten.

Waarom zo veel woe-de tegen haar?

Eenzijdig is er het feit dat de profetieën van Onze Lieve Vrouw volledig moesten worden vervuld. Rosa Mystica had haar inderdaad gewaar-schuwd: de missie van Pierina zou haar enorm veel leed hebben gekost, waaronder laster, ver-nedering en het feit dat velen er niet in geloven, zelfs niet door de Kerk.

En anderzijds?

Aan de andere kant denk ik dat het om de inhoud gaat van de berichten die de Maagd aan Pierina gaf: het was helemaal niet – we zouden vandaag zeggen – "politiek correct".

Wat bedoelt u? Wat zei Onze Lieve Vrouw tegen Pierina?

De Maagd verscheen aan Pierina Gilli en presenteerde zichzelf als "Maria Rosa Mystica en Moeder van het Mystieke Lichaam, de Kerk" en zij toonde zich in een wit gewaad met drie rozen op haar borst. Zijzelf legde vervolgens de betekenis van deze rozen uit: het zijn gebeden, offers en boetedoeningen, die van de zieners vereist werden en van iedereen die in haar verschijning gelooft, om de misstanden van drie specifieke categorieën gewijde personen te herstellen.

Welke misstanden?

Gewijde personen die falen in hun roeping, degenen die in doodzonde leven en priesters die Jezus verraden, zoals Judas. Het is begrijpelijk dat voor de Kerk van die tijd nog met volle seminaries, een dergelijke expliciete en dramatische verwijzing naar de eigen tekortkomingen en nalatigheden, totaal ondenkbaar was. Kort gezegd vreesde de Heilige Maagd dat in de naoorlogse periode een grote geloofscrisis het hart van het Huis van God, vooral haar favoriete kinderen, de gewijden, zou raken. En ze pleitte sterk voor een nieuwe bekering om een verspreiding van onverschilligheid en ernstige zonden te voorkomen. Op dat moment leek het misschien een dwaasheid van een zogenaamde helderziende, maar vandaag kan iedereen beseffen dat deze woorden inderdaad profetisch waren.

Heeft Maria ook een uitweg uit deze ernstige crisis aangegeven?

Er is een zeer belangrijke boodschap die Rosa Mystica op 17 april 1978 aan Pierina heeft achtergelaten: "Bid kinderen, bid ook voor degenen onder uw broeders die de Kerk van Mijn Goddelijke Zoon, Jezus Christus, zo doen lijden... ook zij hebben een ziel die gered moet worden... op zijn minst jullie, lieve kinderen, draag offers op aan de Heer voor hun radicale bekering... dat ze na de verzaking aan de zonde... terugkeren naar de volheid van een nieuw leven van ware Christenen. Jullie, mijn kinderen die trouw zijn gebleven aan de liefde van Mijn Goddelijke Zoon Jezus Christus, blijf liefhebben door deze broeders die ons hebben verlaten, de vergeving van de liefde te schenken!..." (Hier keek Onze Lieve Vrouw heel teder en tegelijkertijd majestueus). "Ik

VERVOLG OP BLZ. 4 B

De hartelijke dank van de Stichting:

Uwe Excellentie,

Allereerst heel hartelijk bedankt uit de grond van ons hart voor deze vreugdevolle erkenning. Ik ben er zeker van dat op deze gelukkige dag vele religieuzen en lekenbroeders die voor deze plaats hebben gebeden, gewerkt en geleden, met ons verenigd zijn.

Het is moeilijk om in woorden de gevoelens uit te drukken die ons nu raken: zoals u kunt zien, zijn wij, leken vanaf het eerste uur, veel ouder geworden. Toen we de eerste stappen op de weg van Rosa Mystica zetten – en we weten eigenlijk niet eens waarom – waren we nog jonge echtgenoten en ouders met werk- en familieproblemen, maar toch heeft de grote spirituele aantrekkingskracht van Rosa Mystica door haar liefde een heel diepe en nauwe band gecreëerd. Meerdere keren leek het ons dat we ons doel hadden bereikt, maar dan was er altijd een min of meer ernstige onverwachte gebeurtenis die al onze plannen afbrak. We hebben moeilijke momenten meegemaakt, maar we hebben ons nooit verlaten gevoeld, omdat er in ons altijd een groot respect is gebleven voor het gezag van de Kerk, waarvan we ons altijd als toegevoegde en gehoorzame kinderen hebben gevoeld.

En daarom, Uwe Excellentie, kunt u zich voorstellen welke vreugde u ons vandaag geeft met uw woorden! Woorden, die ons tonen hoe de



Kerk, die we als onze Moeder erkennen, onze zelfde gevoelens van verbazing en dankbaarheid deelt en constant nieuwe genaden erkent, die Rosa Mystica in vele vormen talloze malen heeft gestort over haar steeds in aantal groeiende toegewijden over de hele wereld.

Nu hebben we een zeer belangrijke fase bereikt, niet alleen met betrekking tot de verkondiging van het Heiligdom, maar ook voor de voortdurende verdieping door middel van studies over de gebeurtenissen in Montichiari en Fontanelle, en over de figuur van Pierina, die zichzelf opofferde voor de aangelegenheden van Rosa Mystica.

Er is nog een lange weg te gaan; onze sterke kracht en enthousiasme zijn niet langer als die van de jeugdige jaren, maar Rosa Mystica blijft altijd nieuwe krachten oproepen voor haar doel. Zo troost ze ons en stelt ons gerust dat zij, samen met Mgr Marco Alba, de veilige en verlichte Gids zal zijn voor de volgende stappen. Moge de innige en moederlijke oproep van Maria Rosa Mystica steeds vrij verkondigd worden en dat haar steeds groeiend aantal kinderen deze mogen ervaren. Namens alle medewerkers van de Stichting hernieuw ik onze dankbaarheid en ter nagedachtenis aan dit buitengewone evenement, bieden wij u een beeld en een medaille aan met de afbeelding van Maria Rosa Mystica.

Stichting Rosa Mystica Fontanelle
Marisa Tanzini Cuelli

strek mijn armen uit, ik open mijn Moederhart en schenk aan alle kinderen mijn Moederliefde!... De glorie van de Heer zal zegevieren!...". In Fontanelle waarschuwt de Heilige Maagd de mensheid zelfs voor een bepaalde straf, het atheïsme of wel de geloofscrisis, als een reële bedreiging voor de wereld en de Kerk zelf.

Gebeden, offers, boetedoeningen, het Onbevlekt Hart van Maria: het lijkt alsof men de boodschap van Fatima hoort... Zoals altijd zijn de verschijningen van de Heilige Maagd met elkaar verweven in één enkel doel, de Redding. Er is inderdaad een zeer groot verband tussen de verschijningen van Fatima en de vermeende verschij-

ningen van Fontanelle. Zozeer zelfs, dat op 7 december 1947 de Maagd, die aan Pierina in de kathedraal van Montichiari verscheen, Jacinta en Francesco van Fatima aan haar toonde: "Ze zullen metgezellen in al je beproevingen voor je zijn. Ze hebben ook geleden, hoewel ze kleiner waren dan jij (...)" Ze zullen je helpen. En dit is wat ik van je wens: de eenvoud en goedheid als van deze kinderen ".

Nog een laatste vraag: wat kan een mens die van plan is trouw naar Maria Rosa Mystica te luisteren en haar te volgen, werkelijk doen?

De Heilige Maagd in Fontanelle vraagt om slechts een paar, maar zeer precieze dingen uit te voeren. **1.** De Wereldunie van de Communie van Herstel op de 13de van

elke maand voor alle wreedheden en overtredingen tegen Jezus in de Eucharistie. **2.** Ook vraagt Rosa Mystica altijd om op de 13de van elke maand, de datum die nauw verband houdt met de verschijningen van Fatima, te biechten, deel te nemen aan de Heilige Mis, de Communie te ontvangen, de rozenkrans te bidden en een uur van Eucharistische aanbidding te houden. **3.** Op 8 december van elk jaar, moet het Uur van Genade over de hele Wereld om 12:00 uur worden gebeden. "Met dit gebed – zegt Maria – zullen vele geestelijke en lichamelijke genaden worden verkregen". In aanvulling hierop nodigt de Heilige Maagd de gelovigen uit om hun leven aan te bieden uit liefde tot Christus en Zijn Kerk, naar het voorbeeld van Pierina Gilli.

TIJDSHEMA JANUARI EN FEBRUARI 2020

N.B. Elke eerste zaterdag van de maand vanaf 4 januari 2020 om 10.30 uur: H. Mis, gevolgd door een rozenkransmeditatie met uitstelling van het Allerheiligst Sacrament des Altaars

Dagelijks (in de week)

15:00 Biecht; 16:30 Rozenkrans.
16:00 H. Mis.

Zaterdag

15:00 Biecht. 15:30 Rozenkransgebed.
16:00 Vooravondmis.

Zondag en feestdagen

15:00-17:00 Biecht.
15:00 Eucharistische Aanbidding.
15:30 Rozenkransgebed.
16:00 H. Mis.

Woensdag, 1 januari 2020: Hoogfeest Maria, Moeder van God

De mogelijkheid voor pelgrims om een volle aflaat te verkrijgen
15:00 Biecht - Eucharistische Aanbidding.
15:30 Rozenkransgebed.
16:00 Hoogmis- Akte van toewijding door alle moeders aan Maria Rosa Mystica.

Zaterdag, 4 januari (1ste van de maand)

10:30 – H. Mis, gevolgd door een rozenkransmeditatie.

Maandag, 6 januari: Feest van Driekoningen

15:00 Biecht - Eucharistische Aanbidding.
15:30 Rozenkransgebed.
16:00 Hoogmis - Akte van toewijding door alle kinderen aan Maria Rosa Mystica.

Zondag, 12 januari: De Doop van Jezus

Heilige Mis ter nagedachtenis aan Pierina Gilli op de 29e verjaardag van haar dood
15:00 Biecht - Eucharistische Aanbidding.
15:30 Rozenkransgebed.
16:00 Hoogmis met hernieuwing van de doopbeloften.

Maandag, 13 januari: maandelijks Mariadag

Zaterdag, 1 februari (1ste van de maand)
10:30 – H. Mis, gevolgd door een rozenkransmeditatie.

Zondag, 2 februari: Feest van de opdracht van de Heer Jezus

H. Mis voor alle gewijde mannen en vrouwen

Maandag, 3 februari - ter ere van de H. Blasius

Heilige Mis met zegen voor de keel

Dinsdag, 11 februari: Feest van de Heilige Maagd van Lourdes

Heilige Mis met zegen voor de zieken

Donderdag, 13 februari: maandelijks Mariadag

Woensdag, 26 februari: Aswoensdag

BEGIN VASTENTIJD
Heilige Mis met oplegging van as

Vrijdag, 28 februari: Eerste vrijdag van de vastentijd

15:00 - 17:00 Biecht.
15:00 Kruisweg (met volle aflaat).
16:00 H. Mis.

Informaties: +39 030 964111 - info@rosamisticafontanelle.it

De verzendkosten voor de bezorging per post van het bulletin "De Stem van Rosa Mystica" zijn verhoogd; we vragen onze lezers te helpen om de relatie met de gelovigen te kunnen handhaven. Graag ontvangen we het e-mailadres van degenen die het per e-mail willen ontvangen. Aan degenen die de papieren nieuwsbrief per post willen blijven ontvangen, vragen wij om een minimale bijdrage voor de kosten. De Stichting zal de bulletins per post blijven sturen aan hen die dat wensen, maar niet in staat zijn om bij te dragen.

ZIJ DIE WILLEN BIJDAGEN MET DONATIES KUNNEN GEBRUIK MAKEN VAN DE VOLGENDE BANKGEGEVENS:

FONDAZIONE ROSA MISTICA – FONTANELLE

"Ente Ecclesiastico Civilmente Riconosciuto -
Iscritto al registro delle Persone Giuridiche al n° 550 del 15/04/2016"

BANCA CREDITO COOPERATIVO DEL GARDA

Filiale di Montichiari - Via Trieste, 62

IBAN: IT 24 R 08676 54780 00000007722

BIC/SWIFT: ICRAITRRISO (laatste karakter is een "nul")

POSTE ITALIANE - Filiale di Montichiari - Via Trieste, 69

IBAN C/C POSTE: IT 93 O 07601 11200 000029691276

BIC/SWIFT C/C POSTE: BPPIITRRXXX

Door gebrek aan ruimte is het niet mogelijk om vele andere mooie getuigenissen te publiceren; zij worden wel bewaard in het archief. *We voelen ons allemaal in gebed verenigd met het moederlijke hart van Maria Rosa Mystica.*

Stichting Maria Rosa Mystica Fontanelle

Tweemaandelijks bulletin
van de **Stichting Rosa Mistica - Fontanelle**
Postbus 134 - 25018 MONTICHIARI (Brescia) - ITALY

Voor satelliet navigatiesysteem: **Via Madonnina**

Voor contacten:

Loc. Fontanelle - Via Madonnina - Tel.: 030 964111

E-mail: info@rosamisticafontanelle.it

Zie web site: www.rosamisticafontanelle.it

Nonprofit-tarief van de Stichting:
Poste Italiane S.p.A. - Sped. in abb. Post. - D.L. 353/2003
(conv. L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2 / DCB Brescia

Expedition en abbonement postal
Taxe perçue - Tassa riscossa - Filiale di Brescia

Verantwoordelijk directeur: Rosanna Bricchetti
Uitgegeven door de Stichting Rosa Mystica - Fontanelle
Tribunale autorisatie van Brescia nr. 61/90 of Nov. 11, 1990
Vertaling: Sylvia Hetarion
Typografie: Tipopennati srl – Montichiari (Bs)