

PREEK VAN DE BISSCHOP

TIJDENS DE MIS VAN INSTELLING VAN HET HEILIGDOM

Op deze vooravond van het feest van de Onbevleete Ontvangenis, in het stralende licht van haar mysterie van genade en glorie en in diepe dankbaarheid tot God, beginnen we op deze plek vreugdevol aan een nieuwe fase van onze reis. Met deze viering en met het decreet dat is afgekondigd, constitueren we vandaag, hier in Fontanelle, het diocesaan heiligdom van Maria Rosa Mystica en de Moeder van de Kerk.

Bij het vervullen van deze plechtige daad, voegen we ons bij degenen die ons op het pad zijn voorgegaan, de grote menigte die tot nu toe op deze plaats met geloof heeft gebeden met een open hart voor de actie van de Heilige Geest tot bekering en hernieuwing van het geloof. En we voelen ons ook in gemeenschap met de duizenden mensen in de wereld die zich tot de Heilige Maagd Maria wenden en haar als Rosa Mystica en Moeder van de Kerk oproepen en inspiratie putten uit deze plaats en de gebeurtenissen die ermee verband houden.

Aangemoedigd door de steun van de Heilige Stoel en in volledige gemeenschap met Paus Franciscus, dragen we vol vreugde dit heiligdom op aan de Moeder van de Heer, en zien in haar de onloochenbare waarheid die deze twee suggestieve kwalificaties uitdrukken.

Rosa Mystica, bloem van genade waarin de schoonheid van verlossing een bevoorrechte en bijzondere openbaring vindt; bloem van tederheid, waarin de bloemblaadjes een omhelzing vormen die zich rond een geheime kern bindt en haar in haar kostbare schoonheid bewaakt; bloem, symbool van de Kerk zelf, een gemeenschap van heiligen die vanaf een bron van de gekruisigde zijde van Christus stroomt, in de kracht van de Heilige Geest. En hoe kunnen we vanuit dit perspectief niet denken aan het bewonderenswaardige visioen in het laatste lied van het Paradijs van de Goddelijke Komedie? Sint Bernard, de mysticus, die Dante vergezelt in het laatste stuk van zijn reis, aanschouwt de Maagd in al haar oogverblindende schoonheid en peinzend over het mysterie van de incarnatie die haar als de hoofdrolspeler ziet, spreekt hij: "In uw schoot werd de liefde opnieuw ontstoken, door wier warme invloed in de eeuwige vrede deze bloem zo tot bloei is gekomen". De bloem ontkiemd door de warmte van Christus' liefde in het verlossingswerk is de roos van de gezegenden, dat wil zeggen de gehele Kerk in de pracht van haar heiligheid.

Zo wordt de betiteling van de Maagd als "Rosa Mystica" goed verenigd met die van "Moeder van de Kerk". Samen met haar, de bloem van genade, zijn zelfs de discipelen van de Heer, Zijn broeders in het geloof, het heilige volk van God; zij worden getuigen van het evangelie, kondigen de schoonheid van het koninkrijk van God aan en verspreiden de heerlijke geur van Christus in de wereld. En de Moeder van Jezus, de God met ons, wordt ook de Moeder van de Kerk: zij betreft de Kerk in haar genererende kracht, verdedigt haar tegen het kwaad, ondersteunt haar op het pad van bekering, troost haar in beproevingen, heiligt haar in waarheid en inspireert haar om haar missies uit te voeren.

Ik zou willen dat ieder van ons dit heiligdom dat we vandaag hebben gegrondvest, in dit licht ziet. Dat in de nasleep van wat tot nu toe is geleefd, het steeds meer een plek wordt om de kracht van genade te voelen, geboren uit het geloof in Jezus Christus en de toewijding aan zijn heilige Moeder.

Laat het een plaats zijn om als Kerk te groeien en voor de Kerk te bidden. Het water van deze bron herinnert ons aan de doop die elke christen heeft ontvangen, het herinnert ons aan de grote behoefte die de Kerk vandaag heeft om terug te keren naar de essentie van haar realiteit, naar haar heiligheid, naar de ervaring van genade in de kracht van de Heilige Geest.

Moge dit heiligdom een plaats zijn waar wij, als een door Zijn Bloed verlost volk, de schoonheid van het behoren tot de Kerk van de Heer, met een koninklijk priesterschap en een heilige natie, steeds beter kunnen ervaren.

Moge het een plaats zijn om in gebed te leven en in de viering van de sacramenten de goddelijke kracht van bekering, wedergeboorte, redding, maar ook troost en hoop, te ervaren. Dat we met gebed ons hier bewuster raken van de waarde van boete en opoffering: van het liefhebbende en dagelijkse offer van ons eigen leven in gemeenschap met Christus de Verlosser en van boetedoening als een manier van leven, in staat om de wereldse gezindheid die de vreugde van het hart dooft, tegen te gaan.

Moge het ook een plaats zijn om voorspraak te vragen, in hechte gemeenschap met de heilige Moeder van God, Rosa Mystica en Moeder van de Kerk. Laten we in dit heiligdom bidden voor de heiligheid van de gehele kerk, maar in het bijzonder voor haar dienaren, voor degenen die de Heer heeft geroepen tot een leven van toewijding.

Laat ons om de genade van heiligheid voor hen vragen, dat zij een duidelijke en vreugdevolle getuige mogen zijn, laat ons vergeving vragen voor al hun schuld en voor het kwaad dat het mystieke lichaam van de Kerk door hun toedoen is aangedaan. Laten we de Heilige Maagd Maria vragen om alle gewijde mannen en vrouwen te behouden, te vergezellen en te ondersteunen in hun nobele missie het evangelie te verkondigen.

En terwijl we dit alles zeggen, kunnen we niet anders dan denken aan het getuigenis van Pierina Gilli. Deze plek is met haar verbonden en haalt haar spiritualiteit uit haar unieke ervaring. In haar moederlijke zorg is de Kerk geroepen om te luisteren naar de tekenen van de Geest. De tijden en manieren van spiritueel onderscheidingsvermogen maken deel uit van een voorzienig project, waarvan de contouren vaak aan onze visie ontsnappen. Laten we ons openstellen voor de wil van de Heer en doorgaan met het vergroten van het onderscheidingsvermogen over de gebeurtenissen die op deze locatie hebben plaats gevonden. We worden aangemoedigd door de volledige gemeenschap tussen onze Bisdom en de Heilige Stoel, in de gemeenschappelijke wens om de buitengewone ervaring van Pierina Gilli in grote nederigheid en met oprecht geloof naar waarheid te interpreteren. De Heilige Maagd Maria zal ook waken over de verdere ontwikkeling van dit pad.

We vertrouwen dit heiligdom toe aan de heilige Moeder van de Heer, Rosa Mystica en Moeder van de kerk. We vragen haar om er steeds meer een plek van genade van te maken. Van haar hopen we alle goeds voor onze diocesane Kerk en voor de gehele Kerk.

† Pierantonio Tremolada

"In Uw schoot werd de Liefde opnieuw ontstoken"

Zo liet Dante Sint Bernard in het laatste Lied van het Paradijs het grote mysterie van de Incarnatie beschrijven, die plaatsvond in de schoot van Maria, zodat de mooiste Bloem, die van de geboorte van het Kind Jezus, voor ons kon ontkiemen.

Met dezelfde woorden herinnerde onze bisschop van Brescia in zijn preek tijdens de Wake van de Onbevleete Ontvangenis gedurende de plechtige viering van de instelling van het diocesaan heiligdom Rosa Mystica - Moeder van de Kerk, ons eraan, hoe de Kerk haar ontkiemende kern bewaart en met een vurige eeuwige liefde omarmt, en hoe de Maagd Maria, met de delicate van een roos, met de bloemblaadjes al haar kinderen omhult, die terug willen keren in deze omhelzing, vooral degenen die ver weg staan en lijden.

Dit is de taak die de bisschop ons plechtig heeft toevertrouwd en waarvoor dit nieuwe Mariale heiligdom een bescheiden en eenvoudig instrument wenst te zijn, gebaseerd op het voorbeeld van Pierina Gilli, volgzzaam aan de krachtige werking van de Geest en open voor het herkennen van altijd nieuwe vruchten van Genade.

Met een hart vol emotie en dankbaarheid voor het grote geschenk dat we hebben ontvangen van onze diocesane Kerk, verenigd met zoveel gelovigen en getrouwen van Rosa Mystica die zich in deze dagen met grote genegenheid om ons heen hebben verzameld, willen we opnieuw met hernieuwd vertrouwen de sporen volgen van deze lange kerkelijke reis, die vandaag een historisch keerpunt heeft bereikt.

Moge de Onbevleete Maagd, ons allemaal helpen begrijpen, hoe we ons leven steeds beter kunnen aanbieden om de schoonheid van het Evangelie aan te kondigen.

Aan iedereen de oprechte wens voor een Heilige kerstfeest en een Nieuw Jaar vol Genade in de Heer Jezus!

Mgr Marco Alba

Bisschoppelijk afgevaardigde



De Bisschop van Brescia