

# DE STEM VAN ROSA MYSTICA

## MOEDER VAN DE UNIVERSELE KERK

### FONTANELLE DI MONTICHIARI - (Brescia)

NOVEMBER-DECEMBER 2019 - JAAR 29 - N. 6

Maandelijks nieuwsbericht van de Stichting Rosa Mistica - Fontanelle Montichiari (Bs) - Italy



## DIOCESAAN HEILIGDOM

# ROSA MYSTICA - MOEDER VAN DE KERK

“Zoals we in het laatste nummer van onze nieuwsbrief met grote vreugde hebben meegedeeld, kunnen we vandaag eindelijk aankondigen dat op zaterdag, 7 december, om 16:00 uur, op de vooravond van het hoogfeest van de Onbevleete Ontvangenis, de bisschop van Brescia, Z.E. Monseigneur Pierantonio Tremolada, aanwezig zal zijn in Fontanelle om de plechtige eucharistische concelebratie voor te gaan, tijdens welke de canonieke instelling van het diocesaan heiligdom Rosa Mistica-Moeder van de Kerk officieel zal worden uitgeroepen.”

Zoals we in september opmerkten, betreft het een historische overgang van een lange en diepgaande kerkelijke reis die al meer dan 50 jaar in Fontanelle was begonnen en zelfs al eerder in de parochiekerk van Montichiari. Met grote dankbaarheid aanvaarden we het keerpunt in dit rijpingsproces, dat niet zonder problemen tot stand is gekomen, en we zijn ons ervan bewust dat de

volledige opname in het gezag van het diocesane kerkelijke lichaam een nieuwe fase zal openen

betreffende de ontwikkeling van de cultus en de studie van het gehele spirituele en Mariale fenomeen dat door de jaren heen in Fontanelle is ontstaan. Wij staan altijd klaar om gehoor geven aan de actie van de Heilige Geest, die Zijn kerk steeds steunt en troost.

We drukken onze oprechte dank uit aan Mgr. Pierantonio omdat hij, in overeenstemming met de bemiddelingen van zijn voorgangers die de viering van de openbare eredienst in Fontanelle sinds 2001 hadden toegestaan, zowel



VERVOLG OP BLZ. 2 B

## Diocesaan Heiligdom Rosa Mystica Moeder van de Kerk

VERVOLG VAN BLZ. 1

de belevenis van geloof en gebed in Fontanelle als de menselijke en spirituele ervaring van Pierina Gili persoonlijk ter harte nam. Door het cultiveren van een constante dialoog met de bevoegde organen van de Apostolische Stoel, komt een breder en dieper onderzoek tot stand over de verantwoordelijkheid voor pastorale keuzes voor het welzijn van de duizenden pelgrims die elk jaar naar deze plaatsen aan de voeten van de Moeder van de Heer komen, op zoek naar troost en hulp.

De twee titels die aan dit diocesaan heiligdom worden toegeschreven, Rosa Mystica-Moeder van de Kerk, zijn onlosmakelijk verbonden door de traditie van gebed en vroomheid waarmee de Moeder van de Heer voortdurend wordt aangeroepen in Fontanelle en in vele andere delen van de wereld waar deze cultus wijdverbreid is: ze zullen ons de tederheid en liefde blijven tonen waarmee Maria de hele mensheid wil omarmen, en vooral zorgt voor haar lijdende kinderen en voor de zielen die toegewijd zijn aan de liefde van haar Zoon Jezus.

Met harten vol vreugde en dankbaarheid bereiden we ons voor op een intense ervaring van deze momenten van genade, die gepaard gaan met de viering van het Feest van de Onbevleete Ontvangenis, en die tijdens het Uur van Genade in de Fontanelle diep worden beleefd en ondersteund door alle gelovigen en volgelingen van de Rosa Mystica, zodat elke stap kan worden geleefd in gehoorzaamheid aan de wil van de Heer en het gezag van de Kerk en om de vruchten te overwegen die de Geest aan Zijn Kerk blijft geven.

**Mgr. Marco Alba**

*Bisschoppelijke afgevaardigde*

## MARIA: de altijd aanwezige Moeder

*“Opnieuw bereiden we ons voor op het vieren van het grote feest van Kerstmis door in gedachten te brengen dat het Kind wiens geboorte we zullen herdenken, heel bijzonder is, omdat Hij het Woord van God is, geïncarneerd in de persoon van Jezus. In eenvoudige woorden uitgedrukt, het is God de Vader die uit liefde besloot om Zichzelf via de Zoon, dichter bij Zijn schepselen te zijn door Hem te delen met de hele mensheid.”*

**D**eze keer willen we ons echter concentreren op de Moeder, dat wil zeggen op Maria, meer dan op het Kind, om opnieuw te ontdekken waar haar grootheid en kracht van voorspraak voor ons, geworteld zijn. Zo vaak hebben we gesproken over het belang van haar “ja”, waarmee alles begon. Een “ja” op het goddelijke incarnatieproject dat God niet wilde realiseren zonder de vrije en liefdevolle toestemming van een van Zijn schepselen. En zoals we weten, aanvaardde Maria, hoewel heel jong en onervaren in het leven, maar genereus en vrij van vooroordelen, om de Moeder van de Messias te worden. Men zou haast kunnen spreken van een “blanco verklaring”, die ze ondertekende om aan een avontuur te beginnen waarvan ze de algemene doelstelling kende – dat wil zeggen, de Verlosser aan de wereld schenken – maar dat ze niets afwist van de details, die dat avontuur zouden begeleiden. Het zijn zeer mooie details – maar vaak ook uiterst pijnlijke – die we leren uit de Evangeliën en die niet eindigden met de dood van Jezus en ook niet met die van Maria, maar die zelfs nu nog blijven doorgaan in wat men de ‘tijd van de Kerk’ noemt, d.w.z. de hele geschiedenis die tussen de hemelvaart van Jezus en Zijn apocalyptische terugkeer ligt.

In werkelijkheid spreken de heilige boeken weinig over Maria. Ze geven ons wel een goed inzicht over haar gedaante en haar rol en tonen vooral haar aanwezigheid – ook als mede-protagonist – ge-

durende de belangrijkste momenten van het leven van Jezus. Deze begonnen met de buitengewone geboorte, in heel precieze omstandigheden, maar vergezeld van een licht dat niet alleen de omgeving verlichtte, maar ook de geest en het hart, eerst die van de herders die meteen naar de grot snelden, en vervolgens die van de drie koningen die een lange reis maakten om de ‘koning’ te eren waarvan ze intuïtief begrepen hadden dat hij zeer belangrijk was voor het lot van de mensheid. En later, uit de profetie die tijdens de presentatie in de tempel werd uitgesproken door de oude Simeon: “Velen in Israël zullen door Hem ten val komen of zullen juist opstaan... en ook een zwaard zal uw ziel doorboren”. De evangelist Lukas toont ons haar innerlijke strijd: “Maria bewaarde al deze dingen in haar hart en dacht er over na”.

Het is opnieuw Lukas die wat later vertelt hoe Jezus als een jongen in de tempel met de Schriftgeleerden stond te praten en zijn bezorgde ouders een beetje abrupt antwoordde: “Wist u dan niet dat ik in het huis van mijn Vader moet zijn?” De meditatie hadden blijkbaar vrucht gedragen in het hart van Maria, omdat ze in Kana, tijdens de welbekende bruiloft, toen volledig overtuigd wie haar Zoon werkelijk was, Hem erop aandrong en ik zou bijna zeggen, Hem dwong om Zijn eerste wonder te verrichten door te zeggen: “Doe wat Hij jullie zegt”.

Het zou kunnen zijn dat deze buitengewone en moedige Moe-

der een kort en begrijpelijk ogenblik van zwakte had toen zij tijdens het openbare leven geconfronteerd werd met de groeiende vijandigheid tegenover Jezus en ze samen met haar familieleden probeerde Hem naar huis terug te brengen in een poging om Hem te redden. Maar ze gaf zich onmiddellijk weer over aan de kordaatheid van haar Zoon en stond daarna, hoewel diep bedroefd, sterk en geheel tot Zijn beschikking, aan de voet van het kruis. En het is precies daar, terwijl ze de grote kwellingen doormaakte, dat zij de vervulling van haar fysieke moederschap beëindigde, waarop haar spirituele moederschap begon voor de hele mensheid. Vooral voor de gelovigen die het mystieke lichaam vormen waarvan Jezus aan het hoofd staat.

Dit is de grote passage in het leven van Maria – maar ook in die van ieder van ons – toen ze de eerste getuige werd tijdens Pinksteren door de Geest samen met de apostelen te ontvangen. Dit gaat zelfs nog steeds door na haar tenhemelopneming. De eerste Christenen begrepen al snel haar moederlijke rol van voorbede bij de Zoon. Dit wordt bevestigd door de vele graffiti van aanroeping en uitingen van dankzegging die gevonden werden tijdens de opgravingen op de muren die bekend staan als de Zaal van de Aankondiging en door de zeer vroege aanwezigheid in de liturgie van aanroepingen tot de Maagdelijke Moeder. Maria bevestigde vervolgens de inzichten van deze gelovigen en werd al vanaf de vroegste eeuwen de protagonist van een buitengewoon fenomeen, de mariale verschijningen. Dit zijn gebeurtenissen die de hele christelijke geschiedenis accentueren en die ons haar tonen als een hemelse gezant, een brenger van boodschappen en van aansporingen tot het geloof, zodat de Zoon die zij had gebaard niet in de vergetelheid zou raken en opdat Gods liefde herkend en beantwoord zou worden.

Ik geloof dat dit de geest zou moeten zijn waarmee ook wij deze kerst gaan beleven: een respectvoller en diepgaander vereniging met Maria om ons te helpen het grote mysterie steeds dieper te doordringen.

**Rosanna Brichetti Messori**



## *Wij hebben ontvangen*

*We hebben verschillende meldingen ontvangen van onverwachte en onverklaarbare genezingen. Wij vragen u vriendelijk om ons ook medische documentatie te verstrekken die de ziekte en het herstel ervan bevestigt.*

■ *Vit Italië* - schrijft een moeder ons: Mijn naam is C.M. en op 10 augustus ben ik naar Fontanelle gegaan om met de priester mijn vreugde te delen dat mijn twintigjarige zoon in 2012 herstelde van een kwaadaardige hersentumor; tot op heden kan hij rustig verder leven. Om te beginnen wil ik verduidelijken dat ik deze slechte gebeurtenis “het ontwaken van een slaper” noem, omdat het voelde alsof ik uit een lange slaap was ontwaakt en klaar stond om mijn spirituele reis te hervatten. Ik zou het beter “een nieuw begin, een wedergeboorte” willen noemen.

Iets wat degenen die naar mij luisteren verbaast, is het feit dat mijn gebed tot Jezus en Maria gedurende de hele periode van behandelingen en groot levensgevaar niet zo zeer gericht was op de genezing van mijn zoon, maar om me de kracht te geven de situatie onder de ogen te zien en hem te ondersteunen in zijn “Golgotha”. Dit vroeg ik en legde het leven van mijn zoon geheel in de handen van de Heer,

mezelf volledig richtend op Zijn Wil omdat alleen de Heer wist en weet wat beter voor ons is. We begonnen met een zware periode van medische zorg, maar altijd vol vertrouwen op de hemelse hulp. In september 2013 stopten de artsen alle behandelingen, met slechts een driemaandelijke controle met behulp van MRI. Tot vandaag gaat alles goed, de MRI-uitslagen blijven negatief, mijn zoon heeft zijn leven hervat wetend dat hij tijdens zijn "Golgotha" werd vergezeld door Jezus en Maria. Ik stel mezelf volledig ter beschikking van de Heer voor alles wat Hij wil dat ik doe en getuig van Zijn voortdurende aanwezigheid in ons leven met woorden, maar vooral door mijn manier van leven. Hartelijk dank voor uw aandacht; ik ben beschikbaar in geval men mij

verdere vragen wil stellen. Zoals ik zei, leg ik mijn leven, dat van mijn man en van mijn zoon, in de handen van Maria en Jezus. Verder is Fontanelle di Montichiari een bijzondere en dierbare plaats voor mij.

C.M.

**Met de donaties, verzameld op de 13de dag van de laatste paar maanden, hebben we de eerste drie beelden verzonden die respectievelijk India, Brazilië en Sicilië hebben bereikt, terwijl de volgende beelden al klaar staan om naar andere landen te worden gezonden. We danken de gelovigen voor hun medewerking aan dit initiatief.**

## TIJDSHEMA NOVEMBER EN DECEMBER 2019

DE DAGELIJKE EUCHARISTISCHE VIERINGEN WORDEN HERVAT

### Van maandag tot donderdag

15:00 Biecht. 15:30 Rozenkransgebed.  
16:00 H. Mis.

### Zaterdag

15:00 Biecht. 15:30 Rozenkransgebed.  
16:00 Vooravondmis.

### Zondag en feestdagen

15:00-17:00 Biecht. 15:00 Aanbedding  
15:30 Rozenkransgebed. 16:00 Hoogmis

### Vrijdag, 1 november – Feest van Allerheiligen

15:00 Biecht. 15:30 Rozenkransgebed.  
16:00 Hoogmis voor al onze overleden weldoeners.

### Zaterdag, 2 november – Herdenking Allerzielen

### Woensdag, 13 november – Mariale gebedsday

15:00 Biecht - Eucharistische aanbidding.  
15:30 Rozenkransgebed.  
16:00 Hoogmis.

### Donderdag, 21 november - Presentatie van de Heilige Maagd Maria

### Zondag, 24 november - Hoogfeest van Christus de Koning

### Zondag, 1 december - begin van de Adventtijd

### Zaterdag, 7 december - Wake van de Onbevleete Ontvangenis

16:00 Hoogmis, voorgegaan door Z.E. Mgr. Tremolada, bisschop van Brescia, i.v.m. de aankondiging van Fontanelle als diocesaan heiligdom Rosa Mystica-Moeder van de Kerk

### Zondag, 8 december

#### Hoogfeest van de Onbevleete Ontvangenis

- 's ochtends: 09:30 gezamenlijk gebed.  
10:00-12.00 Biecht.  
10:30 Processie.  
11:00 Hoogmis - gevolgd door het Uur van Genade.
- 's middags: 15:00 Biecht – Eucharistische aanbidding  
15:30 Rozenkransgebed.  
16:00 Hoogmis

### Vrijdag, 13 december – Mariale gebedsday

15:00 Biecht – Eucharistische aanbidding  
15:30 Rozenkransgebed. 16:00 Hoogmis

### Woensdag, 25 december – Hoogfeest van KERSTMIS

15:00 Biecht – Eucharistische aanbidding  
15:30 H Rozenkransgebed. 16:00 Hoogmis

### Donderdag, 26 december - Feest van de H. Stephanus, martelaar

15:00 Biecht. 15:30 Rozenkransgebed  
16:00 H. Mis

### Zondag, 20 december – Feest van de H. Familie

### Woensdag, 1 januari 2020

#### Hoogfeest van Maria, Moeder van de Heer

15:00 Biecht. 15:30 Rozenkransgebed  
16:00 Hoogmis.

Informaties: +39 030 964111 - [info@rosamisticafontanelle.it](mailto:info@rosamisticafontanelle.it)

De verzendkosten voor de bezorging per post van het bulletin "De Stem van Rosa Mystica" zijn verhoogd; we vragen onze lezers te helpen om de relatie met de gelovigen te kunnen handhaven. Graag ontvangen we het e-mail-adres van degenen die het per e-mail willen ontvangen. Aan degenen die de papieren nieuwsbrief per post willen blijven ontvangen, vragen wij om een minimale bijdrage voor de kosten. De Stichting zal de bulletins per post blijven sturen aan hen die dat wensen, maar niet in staat zijn om bij te dragen.

### ZIJ DIE WILLEN BIJDRAGEN MET DONATIES KUNNEN GEBRUIK MAKEN VAN DE VOLGENDE BANKGEGEVENS:

#### FONDAZIONE ROSA MISTICA – FONTANELLE

"Ente Ecclesiastico Civilmente Riconosciuto -

Iscritto al registro delle Persone Giuridiche al n° 550 del 15/04/2016"

#### BANCA CREDITO COOPERATIVO DEL GARDA

Filiale di Montichiari - Via Trieste, 62

IBAN: IT 24 R 08676 54780 000000007722

BIC/SWIFT: ICRAITRRIS0 (laatste karakter is een "nul")

#### POSTE ITALIANE - Filiale di Montichiari - Via Trieste, 69

IBAN C/C POSTE: IT 93 O 07601 11200 000029691276

BIC/SWIFT C/C POSTE: BPPIITRRXXX

Door gebrek aan ruimte is het niet mogelijk om vele andere mooie getuigenissen te publiceren; zij worden wel bewaard in het archief. *We voelen ons allemaal in gebed verenigd met het moederlijke hart van Maria Rosa Mystica.*

Stichting Maria Rosa Mystica Fontanelle

Tweemaandelijks bulletin  
van de **Stichting Rosa Mistica - Fontanelle**  
**Postbus 134 - 25018 MONTICHIARI** (Brescia) - ITALY

Voor satelliet navigatiesysteem: **Via Madonnina**

#### Voor contacten:

**Loc. Fontanelle - Via Madonnina - Tel.: 030 964111**

E-mail: [info@rosamisticafontanelle.it](mailto:info@rosamisticafontanelle.it)

Zie web site: [www.rosamisticafontanelle.it](http://www.rosamisticafontanelle.it)

Nonprofit-tarief van de Stichting:

Poste Italiane S.p.A. - Sped. in abb. Post. - D.L. 353/2003  
(conv. L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2 / DCB Brescia

*Expedition en abbonement postal*  
*Taxe perçue - Tassa riscossa - Filiale di Brescia*

Verantwoordelijk directeur: Rosanna Bricchetti  
Uitgegeven door de Stichting Rosa Mystica - Fontanelle  
Tribunale autorisatie van Brescia nr. 61/90 of Nov. 11, 1990  
Vertaling: Sylvia Hetarion  
Typografie: Tipopennati srl - Montichiari (Bs)