

DE STEM VAN ROSA MYSTICA

MOEDER VAN DE UNIVERSELE KERK FONTANELLE DI MONTICHIARI - (Brescia)

SEPTEMBER-OKTOBER 2019 - JAAR 29 - N. 5

Maandelijks nieuwsbericht van de Stichting Rosa Mystica - Fontanelle Montichiari (Bs) - Italy



NAAR DE CONSTITUTIE VAN EEN DIOCESAAN HEILIGDOM



“Er zijn enkele historische passages in het leven van een plaats van aanbidding die een zeer diepgaande betekenis hebben omdat ze ons niet alleen herinneren aan de voortgang van een geloofservaring in de tijd die God ons geeft, maar ons ook openbaren over de geleidelijke rijping van het kerkelijk bewustzijn ten opzichte van het geloof van Gods volk, in zorgvuldige observatie van de vruchten van Genade en het goede van de zielen.”

In Fontanelle bereiden we ons voor om in dit laatste deel van het jaar een van deze langverwachte momenten te ervaren t.w. de formele canonieke erkenning door de Bisschop van Brescia van deze plaatsen van aanbidding en toewijding aan Maria als een dioceesaan heiligdom ter ere van Maria Rosa Mystica. Tot nu toe werden deze plaatsen eenvoudigweg erkend als een bisschoppelijke delegatie, toevertrouwd aan een afgevaardigde van een bisschop voor het beheer van de cultus. Na het gunstige overleg, eveneens met de terzake bevoegde organen van de

Heilige Stoel, zal Fontanelle in de nabije toekomst een van de Mariële Heiligdommen van ons Bisdom Brescia worden: het zal op gezaghebbende wijze worden erkend als een heilige plaats waar “voor een speciale reden van vroomheid, de gelovigen in grote aantallen op bedevaart gaan” (can. 1230).

Zoals vereist, dient daarom in het leven van een heiligdom de pastorale zorg voor de liturgie en de toewijding op een nog constanter en geordende manier te worden gegarandeerd, onder leiding van een rector en zijn medewerkers, “om de gelovigen rijkelijker genade-

middelen aan te bieden (...) vooral door middel van de Eucharistie en de Biecht” (can. 1234). We vragen aan alle pelgrims en toegewijden van Rosa Mystica om deze belangrijke momenten van keuze en onderscheiding, die de bisschoppelijke autoriteiten moeten maken, te steunen met gebed, boete en opoffering, volgens de toewijding en spiritualiteit die sinds het begin van deze aan de Maagd Maria gewijde plaats altijd heeft gekenmerkt.

Het is duidelijk dat deze passage in het bijzonder een hernieuwd en intenser beheer van de cultus en het sacramentele leven in Fontanelle betreft en er verandert daarom niets aan het huidige opgeschorte oordeel van de Kerk over de authenticiteit van de mariële verschijningen tijdens de huidige daaraan verbonden fase van studie en verdieping, die plaatsvindt in ons Bisdom in nauwe samenwerking met de Congregatie voor de Geloofsleer. Toch is het belangrijk te onderstrepen dat deze keuze ze-

VERVOLG OP BLZ. 2 B

Naar de constitutie van een diocesaan Heiligdom

VERVOLG VAN BLZ. 1

ker zal helpen om de verspreiding van de cultus en het aanbieden van sacramentele middelen van Genade voor alle gelovigen die hier uit alle delen van de wereld komen, te vergroten en belangrijke en nieuwe elementen aan te bieden om het evangelische onderscheidingsvermogen zorgvuldiger te beoordelen, uitgaande van de vruchten, de authenticiteit van de plant die ze voortbrengt en de vrije actie van de Geest.

We vertrouwen onze ziel toe aan Maria Rosa Mystica, de Moeder die het beste weet wat de Kerk het meest nodig heeft in dit historische tijdperk, zodat een opwekking in Europa van het geloof in Christus en het leven van gebed, ervaren in de Geest en in waarheid, kan plaatsvinden. De krachtige momenten van de liturgie die we in de komende maanden te Fontanelle zullen vieren, in het bijzonder tijdens het Feest van de Communie van Eerherstel, dat dit jaar precies op zondag 13 oktober valt, zul-



Fontanelle, 13 juli 2019 - Feest ter ere van Maria Rosa Mystica: Mgr. Marco Alba, bisschoppelijk afgevaardigde, presenteert aan de gelovigen pater Gianmatteo Roggio, een Salesiaan en bekende marioloog, die hier met andere priesters uit verschillende continenten concelebreerde.

len ons de gelegenheid geven om Haar voorbede af te smeken voor de zaak van Rosa Mystica Fontanelle en te danken voor de grote ervaring van het Mariale gebed en devotie die uit deze plaatsen op een bescheiden en ingetogen

manier voortkomen om zich vervolgens over de vijf continenten op mysterieuze en voorzienige manieren te verbreiden.

Mgr. Marco Alba
Bisschoppelijk afgevaardigde

De Eucharistie, een immens geschenk

“Ook dit jaar, op 13 oktober, zullen we de eucharistie benaderen met een specifieke intentie die Maria ons heeft voorgesteld en die hier in Fontanelle een prachtige traditie is geworden: het onszelf voeden met het Lichaam van Jezus, ook en vooral, als “herstel” van de zonden van hen die Hem niet alleen negeren maar ook oppervlakkig benaderen of, erger nog, met minachting.”

Hoe triest! Pater Pio, deze grote heilige die de Heer ons gaf, zodat hij met zijn getuigenis en zijn charisma het geloof van miljoenen mensen in de wereld zou helpen, zei altijd dat als mensen de echte waarde van de Heilige Mis zouden kennen, er veel politieagenten nodig zou zijn om de verkeersdrukte te kunnen coördineren. Ik ben hier ook van overtuigd, hoewel het werkelijke probleem, nu misschien meer dan ooit, niet zo zeer het feit is dat we de eucharistie niet ‘kennen’, maar dat we er steeds minder in ‘gelooven’. In dit opzicht is er recent nieuws uitgekomen over een onderzoek dat in Amerika is uitgevoerd door een belangrijk instituut (het Pew Research Center) naar “Wat de Amerikanen weten over religie”, dat onder andere heeft voorgesteld om de relatie tussen katholieken en de Eucharistie duidelijk aan te geven. Wel, het resultaat is ernstig omdat slechts een derde van de geïnterviewde Amerikaanse katholieken gelooft dat in de communie het Lichaam en Bloed van Christus werkelijk aanwezig is onder de gedaante van brood en wijn. 69% is van mening dat het slechts een symbool is, een herinnering aan het gebaar dat Jezus tijdens het laatste avondmaal maakte, maar dat de effectiviteit

“Mijn liefde omvat de hele mensheid”

In de jaren '70 had een priester, die graag Rosa Mystica bekend wilde maken, de bijzondere intuïtie om mensen via een bedevaart de Maagd Maria lief te hebben, en hij wijdde zich er onmiddellijk aan met heel veel ijver en moed. In het

dagboek van Pierina Gilli op 30 april 1977 lezen we:

“Nu heeft hij me op zoveel plaatsen geïntroduceerd waar ik geliefd ben en vereerd word ... Ikzelf breng de gebeden van mijn toegewijde kinderen naar

de Heer! Zie, mijn liefde omvat de hele wereld! ... Wees niet bang kinderen, ga steeds door met het bekendmaken van het grote barmhartige werk van de Heer, die via Zijn Moeder de mensheid wil redden. Blijf het mooie initiatief van de bedevaart trouw verspreiden ... het is het verenigen van broederlijke liefde dat aan een ieder wordt overgedragen en heel veel vrede aan de zielen brengt! ... Het hart van jullie Moeder smeekt de hemelse zegen af van haar goddelijke Zoon, Jezus Christus, voor jullie allen!”

De Stichting, die voortdurend verzoeken van over de hele wereld ontvangt over beelden, voornamelijk van seminaries, parochies, kloosters en gebedsgroepen genoemd naar Rosa Mystica, heeft besloten dat de collecte van elke 13de van de maand bestemd zullen worden voor deze verzoeken. Wij vertrouwen op uw gevoeligheid om hieraan deel te nemen.



Op 13 juli 2019 nam Kameroen ook deel aan het Feest van Rosa Mystica.

ervan zich niet hernieuwt. We hopen dat de situatie, althans in Italië, niet zo ernstig is, maar de bestaande gegevens over de religieuze praktijken wijzen niet op een situatie die anders is dan die van de Amerikanen.

Dit is allemaal verontrustend, omdat de Eucharistie geen onderdeel van het christelijk geloof is, maar juist het middelpunt, de synthese, ervan weergeeft. De Eucharistie drukt het uit en overkoepelt de hele heilsgeschiedenis: Gods plan voor de mensheid, de incarnatie van het Woord in Jezus van Nazareth, Zijn dood aan het kruis en Zijn opstanding, een belofte aan ons tot aan het einde der tijden. Ondertussen is het juist de Eucharistie die ons, samen met de andere sacramenten, in staat stelt de aanwezigheid van Jezus rechtstreeks in onszelf te ervaren, niet alleen in ons eigen hart, maar zelfs ook tot in de cellen van ons eigen lichaam.

Het is een aanhoudend wonder dat zoveel eucharistische wonderen de twee eeuwen van het christendom vergezellen om ons te helpen het te omarmen. Zoals die van de afgelopen decennia in Argentinië en Polen, erkend door de betrokken Bisschoppelijke Conferenties en bekrachtigd door belangrijke onderzoeksinstituten – zoals de NASA – waarin elke keer een hostie

zich niet alleen in vlees had getransformeerd, maar ook in een fragment van het hart. Een hart waarvan vastgesteld kon worden – bij bestudering van de toestand van de aanwezige witte bloedcellen – als behorend tot een borst die blootgesteld was aan sterke fysieke stress, net zoals die van Jezus.

Van dit alles dienen we ons vooral bewust te zijn op 13 oktober, maar ook telkens weer wanneer we de Eucharistie benaderen. We moeten grote dank zeggen voor het geloof dat ons is gegeven en Jezus al onze liefde aanbieden. De mensheid beschikt over een immens geschenk dat het echter grotendeels negeert, een God die heel dicht tot ons is gekomen door het menselijk vlees aan te nemen; desondanks keert die zelfde mensheid Hem de rug toe.

We zijn voortdurend ergens anders op zoek naar geluk en vervulling en blijven aan het eind altijd een beetje teleurgesteld; in werkelijkheid is er een Hart vol liefde dat constant op ons wacht om ons te verwelkomen, te omhelzen, te troosten en om ons Zijn vrede en vreugde te schenken.

Rosanna Brichetti Messori



Uit Libanon: Biddende gelovigen.



Fontanelle.

TIJDSHEMA SEPTEMBER EN OKTOBER 2019

DE DAGELIJKSE EUCHARISTIEVIERING WORDT HERVAT

Van maandag tot donderdag

16:00 Biecht.
16:30 Rozenkransgebed.

Zaterdag

16:00 Biecht. 16:30 Rozenkransgebed.
17:00 Vooravondmis.

Zondag en feestdagen

16:00-18:00 Biecht.
16:00 Aanbedding.
16:30 Rozenkransgebed.
17:00 Hoogmis.

Zondag, 8 september

23ste zondag en geboortedag van de Maagd Maria

Communiteitsdag van Sri Lanka

10:00 - 13:00: H. Mis en Processie van Singaleze pelgrims

's-Middags: gebruikelijke tijd voor feestdagen

Vrijdag, 13 september 13 - Maandelijks Mariale gebedsdag

16:00 Biecht - Eucharistische Aanbedding.
16:30 Rozenkransgebed.
17:00 H. Mis.

Vanaf dinsdag, 1 oktober tot Zaterdag, 12 oktober: 12 dagen van gebed als voorbereiding op het feest van de Communie van Eerherstel.

Elke dag: 16:00 Biecht,
16:30 Rozenkransgebed,
17:00 H. Mis

Maandag, 7 oktober - De Heilige Maagd van de Rozenkrans

Zondag, 13 oktober - Maandelijks Mariale gebedsdag

en Feest van Communie van Eerherstel en uitdeling van de gezegende broodjes

10:00-12:00 Biecht.
10.15 Zegening van de broodjes, Maria-processie,
Rozenkransgebed.
11:00 Hoogmis.
16:00-18:00 Biecht.
16:00 Eucharistische Aanbedding.
16:30 Rozenkransgebed.
17:00 Hoogmis.

Zondag, 20 oktober - Wereldmissiedag

Zondag, 27 oktober - WINTERTIJD aanpassing tijdschema

15:00-17:00 Biecht
15:00 Aanbedding. 15:30 Rozenkransgebed.
16:00 Hoogmis.

Informaties: +39 030 964111 - info@rosamisticafontanelle.it

De verzendkosten voor de bezorging per post van het bulletin "De Stem van Rosa Mystica" zijn verhoogd; we vragen onze lezers te helpen om de relatie met de gelovigen te kunnen handhaven. Graag ontvangen we het e-mail-adres van degenen die het per e-mail willen ontvangen. Aan degenen die de papieren nieuwsbrief per post willen blijven ontvangen, vragen wij om een minimale bijdrage voor de kosten. De Stichting zal de bulletins per post blijven sturen aan hen die dat wensen, maar niet in staat zijn om bij te dragen.

ZIJ DIE WILLEN BIJDAGEN MET DONATIES KUNNEN GEBRUIK MAKEN VAN DE VOLGENDE BANKGEGEVENS:

FONDAZIONE ROSA MISTICA - FONTANELLE

"Ente Ecclesiastico Civilmente Riconosciuto -

Iscritto al registro delle Persone Giuridiche al n° 550 del 15/04/2016"

BANCA CREDITO COOPERATIVO DEL GARDA

Filiale di Montichiari - Via Trieste, 62

IBAN: IT 24 R 08676 54780 00000007722

BIC/SWIFT: ICRAITRRIS0 (laatste karakter is een "nul")

POSTE ITALIANE - Filiale di Montichiari - Via Trieste, 69

IBAN C/C POSTE: IT 93 O 07601 11200 00029691276

BIC/SWIFT C/C POSTE: BPPIITRRXXX

Door gebrek aan ruimte is het niet mogelijk om vele andere mooie getuigenissen te publiceren; zij worden wel bewaard in het archief. *We voelen ons allemaal in gebed verenigd met het moederlijke hart van Maria Rosa Mystica.*

Stichting Maria Rosa Mystica Fontanelle

Tweemaandelijks bulletin

van de Stichting Rosa Mistica - Fontanelle

Postbus 134 - 25018 MONTICHIARI (Brescia) - ITALY

Voor satelliet navigatiesysteem: **Via Madonnina**

Voor contacten:

Loc. Fontanelle - Via Madonnina - Tel.: 030 964111

E-mail: info@rosamisticafontanelle.it

Zie web site: www.rosamisticafontanelle.it

Nonprofit-tarief van de Stichting:

Poste Italiane S.p.A. - Sped. in abb. Post. - D.L. 353/2003
(conv. L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2 / DCB Brescia

*Expedition en abonnement postal
Taxe perçue - Tassa riscossa - Filiale di Brescia*

Verantwoordelijk directeur: Rosanna Bricchetti
Uitgegeven door de Stichting Rosa Mystica - Fontanelle
Tribunale autorisatie van Brescia nr. 61/90 of Nov. 11, 1990
Vertaling: Sylvia Hetarihon
Typografie: Tipopennati srl - Montichiari (Bs)