

DE STEM VAN ROSA MYSTICA

MOEDER VAN DE UNIVERSELE KERK FONTANELLE DI MONTICHIARI - (Brescia)

JULI-AUGUSTUS 2019 - JAAR 29 - N. 4

Maandelijks nieuwsbericht van de Stichting Rosa Mistica - Fontanelle Montichiari (Bs) - Italy

13 juli 1947

Dagboek van Pierina

“Ik wens dat de 13de van iedere maand als een Maria-dag gevierd wordt met 12 voorafgaande dagen van speciale voorbereidende gebeden”.

“Het moet een dag van eerherstel zijn voor de misdaden die begaan zijn tegen de Heer door gewijde zielen”.

“Die dag moet geheilgd worden met speciale gebeden zoals de H. Mis, de heilige Communie, het rozenkransgebed, een uur van Aanbidding”.

“Ik wens dat de 13de juli van elk jaar door elk religieus Instituut gevierd wordt”.



DE MARIALE VERERING IN DE HEILIGDOMMEN EN DE VERSCHIJNINGEN

“Zoals velen van onze lezers het al weten, heeft paus Franciscus sinds afgelopen mei officieel toegestaan om pelgrimstochten in een ‘openbare’ vorm te organiseren in een van de belangrijkste Maria-heiligdommen in de wereld, in de bekende Bosnische stad Medjugorje, die sinds bijna 40 jaar door miljoenen pelgrims wordt bezocht.”

Deze belangrijke pauselijke autorisatie betekent dat vanaf nu de bedevaarten vrij kunnen worden georganiseerd en zowel door de bisdommen als door de parochies kunnen worden geleid; hierdoor hoeven de bedevaarten niet meer in “privé” plaats te vinden of onder leiding en initiatief van individuele gelovigen, zoals tot nu toe het geval is.

Behoudens de juiste verhoudingen en voor de hand liggende verschillen, kan mijn inziens dit keerpunt dat zeker van groot belang is

voor Medjugorje, de delicate historische fase van Fontanelle di Montichiari benadrukken; we krijgen hierdoor meer begrip voor de consequente noodzaak voor het kerkelijk gezag om met een goed onderscheidings- en geestvermogen de vaak snelle en enorme opkomst en verspreiding van een Maria-cultus op plaatsen met uitzonderlijke verschijnselen, te reguleren.

Zoals Paus Franciscus in zijn pastorale bezorgdheid ons eraan herinnerde, kan de kerkelijke autoriteit alleen de plaatsen van

Mariaverering begunstigen en aanmoedigen waar het aantal bedevaarders in hoge mate toeneemt en er overvloedige vruchten van genade en bekering floreren; in die zin kan een goed georganiseerde organisatie van de verering onder de directe verantwoordelijkheid van de priesters en de bisschop van de plaatselijke kerk alleen maar een hogere efficiëntie en toegankelijkheid tot de middelen van Genade en Sacramenten waarbor-

VERVOLG OP BLZ. 2 B

De mariale verering in de heiligdommen en de verschijningen

VERVOLG VAN BLZ. 1



gen, ten goede van de zielen en die van de universele Kerk zelf.

De uitoefening van deze pastorale verantwoordelijkheid bij de voortdurende verificatie van de vruchten volgens evangelische waarden, wordt misschien nog noodzakelijker in de fase waarin het fenomeen van de vermeende Mariaverschijningen in *Medjugorje* en Fontanelle nog niet definitief door de Kerk is beoordeeld maar nauwlettend wordt gevolgd door de Heilige Stoel. Hoewel het duidelijk is dat de erkenning en autorisatie van de Maria-cultus in een 'openbare' vorm inderdaad een belangrijke stap op het pad van kerkelijk onderscheidingsvermogen is, kan het echter niet worden geïnterpreteerd als ook een automatische erkenning van de authenticiteit van de Mariaverschijningen of als een impliciete doctrinaire ombuiging in deze richting. Terwijl het kerkelijk gezag de studiefase voortzet en zich in de authenticiteit van de feiten verdiept, erkent het echter de goedheid van de vruchten die voortkomen uit deze religieuze ervaringen en de grote verspreiding van de populaire toewijding. Het neemt ook de directe verantwoordelijkheden op zich om het geestelijk welzijn van alle bedevaarders en de goede pastorale

zorg voor de plaatsen van aanbidding te waarborgen.

Dit is ook het engagement dat de bisschoppen van Brescia sinds 2001 steeds explicieter en directer hebben genomen in het beheer van de Mariale cultus in Fontanelle di Montichiari, in constante dia-

loog met de Heilige Stoel: dit pad is enorm vruchtbaar gebleken, ondanks alle problemen tijdens bepaalde fases zowel ten opzichte van de pelgrims als van het huidige stadium van onderscheidingsvermogen en onderzoek over het algemene fenomeen van de vermeende verschijningen, recentelijk of daterend uit de tijd van de feiten.

Bisschoppen, priesters, religieuzen en gelovigen in zoveel bisdommen over de hele wereld delen ons aanhoudend mee dat de verspreiding van de cultus van Rosa Mystica steeds groter aan het worden is. We vinden het daarom zeer belangrijk om het pad te markeren dat sinds lang vanuit het Bisdom Brescia aangelegd is, in het simpele verlangen om enkele criteria van actie en pastoraal onderscheidingsvermogen aan te bieden, die van nut kunnen zijn voor een steeds authentiekere en effectievere verspreiding van deze Maria-verering. Ondertussen blijven wij voortdurend luisteren naar de Heilige Geest met grote trouw aan de leringen van de Kerk, onze Moeder.

Mgr. Marco Alba

Bisschoppelijk afgevaardigde

Moeder van Jezus, onze Moeder, Moeder van de kerk

Op 11 juni werd het feest van Maria, Moeder van de Kerk, in de gehele Kerk gevierd. Misschien weet niet iedereen dat dit feest een geschiedenis achter de rug heeft, een interessant verhaal dat ook rechtstreeks betrekking heeft op Montichiari en Fontanelle en daarom op ieder van ons als een toegewijde aan Rosa Mystica. Ik zou u nu graag daarover willen vertellen.

Laaten we beginnen met de meest recente gebeurtenissen, namelijk, het feit dat dit feest officieel pas vanaf vorig jaar werd gevierd, dus vanaf 2018, toen paus Franciscus een decreet d.d. 11 februari – verjaardag van de eerste verschijning van Lourdes – had uitgevaardigd en daarmee de datum voor dit feest had vastgesteld met opgave van de redenen ervan. Bij de vaststelling van de datum op de maandag na Pinksteren, werd de volgende verklaring gegeven: "Deze viering zal ons eraan herinneren dat het Christelijke leven moet groeien, het moet verankerd worden aan het Mysterie van het Kruis, aan de offerande van Christus in het eucharistische

feestmaal, aan de opofferende Maagd, Moeder van de Verlosser en alle verlostent". Dat wil zeggen, de incarnatie van het Woord in Jezus, Zijn dood aan het kruis en Zijn opstanding, maar ook de belangrijke rol van het delen met de Zoon en het ondersteunen van Zijn missie, wat de Maagd Maria ononderbroken blijft uitvoeren. Een moederrol, aan de voet van het kruis, dat vanaf het moment dat haar stervende Zoon Zijn menselijke broeders aan haar toevertrouwde, zij meteen in praktijk bracht, in het bijzonder vanuit het Cenakel waar zij samen met de apostelen op de manifestatie van de Heilige Geest wachtte. Zij, de Moeder van deze Kerk, die in de schuilplaats van Calvarie ontstond, vond haar officiële status tijdens Pinksteren. Om precies te zijn: het vaststellen van het feest van Maria, Moeder van de Kerk, het bevestigen van de datum ervan, is het aankomstpunt van een reis die sinds de eerste eeuwen van het christendom was ondernomen. Reeds de Vaders, dat wil zeggen, de vele reuzen van heiligheid en doctrines, die de Heer in de eerste eeuwen aan Zijn kerk gaf zodat zij haar eigen vorm en stabiliteit kon vinden, hebben altijd het moederschap van Maria over de hele Kerk erkend. Onder hen noemde de heilige Augustinus haar: "Moeder van de ledematen (van Christus)... Omdat zij heeft meegewerkt aan de geboorte van de gelovigen in de Kerk, die de ledematen van dat Hoofd zijn".

Aan het einde van het Tweede Vaticaans Concilie, dat deze traditie al had overgenomen maar nog geen officiële definitie had bereikt, riep Paulus VI op 21 november 1964 Maria officieel tot "Allerheiligste Moeder, de Moeder van de Kerk" uit "tot glorie van de Gezegende Maagd Maria en tot onze troost", in de hoop dat met deze titel, vanaf dit moment geplaatst als een speciaal bewijs, "het christelijke volk Haar nog meer eer zal betuigen en smeekbeden tot Haar zal richten". Dit gebeurde hoe langer hoe meer totdat het feest waarvan we spraken, in leven werd geroepen. Maar juist tijdens dit

groeiproces, in het groeiend besef van de rol van Maria, niet alleen in de levende Jezus, maar ook in de Kerk die uit haar is geboren, speelden Montichiari en Fontanelle een belangrijke rol. Zozeer zelfs dat Paulus VI, die zeker op de hoogte was van wat er in zijn oorspronkelijk bisdom gebeurde, waarschijnlijk zijn inspiratie en kracht daaruit putte voor deze officiële afkondiging.

We weten dat de Mariaverschijningen die hier in 1947 en daarna in 1966 zouden hebben plaatsgevonden, nog steeds bestudeerd worden. Hun inhoud, geheel in overeenstemming met het christelijk geloof, vond echter al het leven in de toewijding van de gelovigen en in de erkende cultus. Sinds 1947, presenteerde Maria zich hier als "Rosa Mystica", "Moeder van Jezus en van jullie allen", en koos uiteindelijk voor de kathedraal van Montichiari, precies in het midden van deze kerk, voor haar belangrijkste boodschappen. In die tijd gaf ze geen specifieke verklaringen, maar gebruikte zij niettemin symbolen waarvan zij later de zeer belangrijke betekenis openbaarde. Dit gebeurde op 22 juli 1973, toen ze uiterst belangrijke dingen zei: "In Rosa Mystica" worden het Fiat van de Verlossing en het Fiat van mijn samenwerking gesymboliseerd. Ik ben de Onbevleete Ontvangenis, de Moeder van de Heer Jezus, de Moeder van Genade. De moeder van het Mystieke Lichaam: de Kerk! Dit is waarom mijn goddelijke Zoon me uitnodigde om naar Montichiari te komen in 1947 en ik kwam er, en zette mijn voeten in het midden van de Kathedraal te midden van zoveel zonen en dochters... dit om te tonen dat ik de Moeder ben van het Mystieke Lichaam, de Kerk". Daaraan voegde zij er aan toe dat zij, vooral als Moeder van deze Kerk, was gezonden om ons te waarschuwen dat er "donkere tijden, vol atheïsme en verzwakking van liefde voor de Heer" zouden aanbreken. Deze zijn thans voor iedereen zichtbaar.

Rosanna Brichetti Messori

Wij hebben ontvangen

■ **Een parochiepriester van Brescia** - Het menselijk hart opent zich voor geloof door een sterke mariale ervaring; Maria brengt ook de mensen en haar Zoon samen. In onze parochiegemeenschappen hebben wij moeite om het geloof over te brengen, het gebed en de liturgie samen met jonge mensen en jonge ouders te beleven, maar wanneer de heilige rozenkrans wordt gebeden of er zijn Maria-gebeurtenissen, zoals de processie van de "Pelgrimerende Madonna", dan zie je ze vaak tevoorschijn komen. Waarschijnlijk zijn deze nieuwe generaties niet zo ongevoelig voor het geloof en via Maria kunnen ze het Woord van God wel benaderen. Bovendien hebben we allemaal voor onze ogen de uitdagingen waar de Kerk voor staat: nieuwe vormen van 'spiritualiteit zonder God', secularisatie, idolatrie van het geld. In dit opzicht schrijft paus Franciscus in het Evangelium Gaudium (nummer 74) "... Dit maakt een evangelisatie noodzakelijk die de nieuwe manieren om een relatie aan te gaan met God, met de anderen en met de omgeving verlicht en de



fundamentele waarden wakker roept. Het is noodzakelijk daar te komen waar de nieuwe verhalen en paradigma's worden gevormd, met het Woord van God de diepste kernen van de ziel van de stad

VERVOLG OP BLZ. 4 B

te bereiken". Vandaag is het werkelijk nodig om nieuwe manieren te vinden, op zoek naar nieuwe methoden om het Evangelie te brengen aan de mensen van onze tijd. Daarom is het belangrijk om tot de Heilige Geest te bidden, zodat Hij zijn Kerk kan inspireren en leiden. Als parochiepriester kan ik bevestigen dat de liefde voor de Maagd Maria niet vervaagt, zelfs niet in deze momenten van religieuze onvrede. Zij trekt de harten van veel mensen naar zich toe: ik ben er wel van overtuigd dat het nodig is om nieuwe manieren te vinden om het Evangelie te verkondigen. Het pad vol van genade zoals Maria-toewijding is zo waardevol dat we me met de hulp van onze Moeder naar die middelen moeten zoeken.

De heilige Rozenkrans en de Mariale plaatsen zijn een bron van opleving en spirituele groei voor veel christenen. Vele passages in de dagboeken van Pierina Gilli hebben mij inzicht gegeven, vooral

die van 15 november 1966, waarin Pierina de Maagd vraagt waarom Italië zoveel straffen moet ondergaan. Waarschijnlijk bedoelde ze de vele overstromingen die in die periode plaatsvonden, waaronder de beroemdste: die van de Arno. De Maagd inspireerde deze woorden tot Pierina: "Accepteer het niet als een straf, het gevaar van straf is het atheïsme dat de mensheid probeert te verontrusten. Mijn moederliefde zal het voorkomen".

Ik ben overtuigd van deze waarheid, het is zeker de zeer aanwezige Maria-toewijding die een barrière voor het wijdverspreide relativisme vormt. Het toewijden van onze gemeenschappen aan het Hart van Maria en het herinneren aan de grote waarden van gebed, boete en offers voor de redding van de wereld, behoren zeker niet tot het verleden.

In mijn gemeenschap vergezelt het beeld van Rosa Mystica ons gedurende de maand mei in gebed voor gezinnen en religieuze roepingen. Maria Rosa Mystica, Moeder van de Kerk, bid voor ons!

TIJDSHEMA JULI EN AUGUSTUS 2019

ZOMERTIJD: Heilige misviering: vrijdag, zaterdag en zondag

Van maandag tot donderdag

16:00 Biecht. 16:30 Rozenkransgebed.

Vrijdag

16:00 Biecht. 16:30 Rozenkransgebed.

17:00 H. Mis.

Zaterdag

16:00 Biecht. 16:30 Rozenkransgebed.

17:00 Vooravondmis.

Zon- en feestdagen

16:00-18.00 Biecht. 16:00 Aanbidding.

16:30 Rozenkransgebed. 17:00 Hoogmis.

Zaterdag, 13 juli

Mariale gebedsdag Rosa Mystica, Moeder van de Kerk

16:00 Biecht – Eucharistische Aanbidding.

16:30 Rozenkransgebed.

17:00 Hoogmis.

Zondag, 14 juli

Feest van Maria Rosa Mystica, Moeder van de Kerk

10-12 Biecht.

10:00 Eucharistische Aanbidding.

10:30 Rozenkransgebed.

11:00 Hoogmis.

16:00-18:00 Biecht.

16:00 Eucharistische Aanbidding.

16:30 Rozenkransgebed.

17:00 Hoogmis.

Vrijdag, 26 juli – Feest van de Heilige Joachim en Anna, ouders van de H. Maagd

Dinsdag, 13 augustus

Mariale gebedsdag Rosa Mystica, Moeder van de Kerk

16:00 Biecht – Eucharistische Aanbidding.

16:30 Rozenkransgebed.

17:00 Hoogmis.

Donderdag, 15 augustus

Hemelvaart van de Heilige Maagd Maria

16:00-18:00 Biecht.

16:00 Eucharistische Aanbidding.

16:30 Rozenkransgebed.

17:00 Hoogmis

Donderdag, 22 augustus

Feest van de Heilige Maagd, Koningin van de Hemel

Informaties: +39 030 964111 - info@rosamisticafontanelle.it

De verzendkosten voor de bezorging per post van het bulletin "De Stem van Rosa Mystica" zijn verhoogd; we vragen onze lezers te helpen om de relatie met de gelovigen te kunnen handhaven. Graag ontvangen we het e-mailadres van degenen die het per e-mail willen ontvangen. Aan degenen die de papieren nieuwsbrief per post willen blijven ontvangen, vragen wij om een minimale bijdrage voor de kosten. De Stichting zal de bulletins per post blijven sturen aan hen die dat wensen, maar niet in staat zijn om bij te dragen.

ZIJ DIE WILLEN BIJDAGEN MET DONATIES KUNNEN GEBRUIK MAKEN VAN DE VOLGENDE BANKGEGEVENS:

FONDAZIONE ROSA MISTICA – FONTANELLE

"Ente Ecclesiastico Civilmente Riconosciuto -

Iscritto al registro delle Persone Giuridiche al n° 550 del 15/04/2016"

BANCA CREDITO COOPERATIVO DEL GARDA

Filiale di Montichiari - Via Trieste, 62

IBAN: IT 24 R 08676 54780 000000007722

BIC/SWIFT: ICRAITRRIS0 (laatste karakter is een "nul")

POSTE ITALIANE - Filiale di Montichiari - Via Trieste, 69

IBAN C/C POSTE: IT 93 O 07601 11200 000029691276

BIC/SWIFT C/C POSTE: BPPIITRRXXX

Door gebrek aan ruimte is het niet mogelijk om vele andere mooie getuigenissen te publiceren; zij worden wel bewaard in het archief. *We voelen ons allemaal in gebed verenigd met het moederlijke hart van Maria Rosa Mystica.*

Stichting Maria Rosa Mystica Fontanelle

Tweemaandelijks bulletin

van de Stichting Rosa Mistica - Fontanelle

Postbus 134 - 25018 MONTICHIARI (Brescia) - ITALY

Voor satelliet navigatiesysteem: **Via Madonnina**

Voor contacten:

Loc. Fontanelle - Via Madonnina - Tel.: 030 964111

E-mail: info@rosamisticafontanelle.it

Zie web site: www.rosamisticafontanelle.it

Nonprofit-tarief van de Stichting:

Poste Italiane S.p.A. - Sped. in abb. Post. - D.L. 353/2003

(conv. L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2 / DCB Brescia

*Expedition en abonnement postal
Taxe perçue - Tassa riscossa - Filiale di Brescia*

Verantwoordelijk directeur: Rosanna Bricchetti
Uitgegeven door de Stichting Rosa Mystica - Fontanelle
Tribunale autorisatie van Brescia nr. 61/90 of Nov. 11, 1990
Vertaling: Sylvia Hetarihon
Typografie: Tipopennati srl - Montichiari (Bs)