

DE STEM VAN ROSA MYSTICA

MOEDER VAN DE UNIVERSELE KERK FONTANELLE DI MONTICHIARI - (Brescia)

MEI-JUNI 2019 - JAAR 29 - N. 3

Maandelijks nieuwsbericht van de Stichting Rosa Mistica - Fontanelle Montichiari (Bs) - Italy



DE GODDELIJKE BARMHARTIGHEID

“De Goddelijke Barmhartigheid, die we met Pasen vieren, is het gelaat van Gods liefde voor de zondaar die beseft dat hij zichzelf niet kan redden en op allerlei manieren zijn oneindige behoefte aan redding uitroept.”

We kunnen zeggen dat de grootste tegenspoed van de moderne mens niet zozeer de zonde is als wel het geleidelijke verval van het besef van de zonde en de illusie vrij te zijn, ver van God verwijderd, ontsnapt aan de Goddelijke Genade. Zoals Benedictus XVI ons in zijn openbare rede op 11 april eraan heeft herinnerd: “De tegenwerkende kracht tegen kwaad, die ons en de hele wereld bedreigt, kan uiteindelijk enkel bestaan in ons binnegaan in deze liefde [van God]. Het is de echte tegenkracht tegen kwaad. De macht van het kwaad komt voort uit onze weigering om God lief te hebben. Hij die zich toevertrouwt aan de liefde van God is verlost. Indien wij niet verlost zijn is dit een gevolg van ons onvermogen om God lief te hebben”. “Wanneer God in een sa-

menleving ‘sterft’, wordt deze vrij, zo werden we verzekerd. In werkelijkheid betekent de dood van God in een samenleving ook het einde van de vrijheid, omdat wat sterft het doel is dat ons van oriëntatie voorziet. En omdat het kompas verdwijnt dat ons de juiste richting aanwijst door ons te leren goed te onderscheiden van kwaad.” (III, 1).

Zoals vermeld in het dagboek van Saint Faustina Kowalska, zal de gehele mensheid haar vrede kunnen vinden – ieder van ons zal vrede kunnen vinden – als we ons maar met hernieuwd vertrouwen in de goddelijke genade keren en onszelf laten omhelzen door de gekruisigde en verrezen Christus. In alle tijden, en zelfs in de moeilijkste en meest verontrustende historische situaties, heeft God in Zijn voorzienigheid in Zijn kerk levende

getuigen van deze genade gewekt; zij zijn allemaal verbonden door een gemeenschappelijke eigenschap: een totale nederigheid, gecentreerd op een grenzeloos vertrouwen in de liefde van de Vader, waarin zij de enige troost van al hun lijden plaatsten. In de geschiedenis van de Kerk rijpt vanaf het begin alles wat van God komt in het vuur van beproevingen. “Wat zullen de komende jaren ons brengen?” vroeg men aan Johannes Paulus II op 30 april 2000 bij de heiligverklaring van St. Faustina, die een bijzondere getuige voor onze tijd is; “Hoe zal de toekomst van de mens op aarde er uitzien? We weten het niet. Het is echter zeker dat pijnlijke ervaringen niet zullen ontbreken samen met de nieuwe vooruitgang. Maar het licht

VERVOLG OP BLZ. 2 B

De Goddelijke Barmhartigheid

VERVOLG VAN BLZ. 1

van de Goddelijke Barmhartigheid zal het pad van de mensen van het derde millennium verlichten”.

In de ervaring van het geloof dat in Fontanelle ontstond, is ook een lichtend teken van dit ononderbroken getuigenis van nederigheid in het leven van de Kerk te vinden: het leven van Pierina Gilli, haar totale overgave in verborgenheid aan de wil van de Vader en haar vermogen om de ontelbare fysieke en spirituele beproevingen die haar gedurende haar hele leven hebben vergezeld, aan de gekruisigde Christus op te offeren. En zij was het die op de tweede zondag na Pasen, op 17 april 1966 – naderhand ook de zondag van de Goddelijke Barmhartigheid genoemd in opdracht van St. Johannes Paulus II – alle zieken en lijdenden wilde uitnodigen naar de bron van Fontanelle, Montichiari, te komen, om Rosa Mystica de uitstorting van troost en de Goddelijke Barmhartigheid, af te smeken. Na meer dan vijftig jaar wordt nog steeds op deze uitnodiging ingegaan door duizenden mensen die op bedevaart naar Fontanelle komen om in hun behoefte aan redding, genezing en bekering, te bidden tot Haar, die wij in het gebed van de Salve Regina als *Mater Misericordiae* aanroepen.

De heilige Faustina had een visioen van de Maagd: *“Vanuit haar hart kwamen twee prachtige lichtstralen, waarvan één naar de hemel rees en de andere afdaalde om de aarde te omhullen. Een stem zei tegen me: verenig je gebed met dat van mijn Moeder en plaats je hart in dat van Haar”*. Maria bezit de intiemste kennis over het mysterie van de Goddelijke Barmhartigheid; Zij kent de prijs ervan en weet hoe groots die is: dit is de reden waarom we haar, de *Mater Misericordiae*, in Fontanelle vooral op de zondag na Pasen met hernieuwd vertrouwen aanroepen, zodat Zij niet moe zal worden Haar barmhartige ogen steeds naar ons toe te keren om onze ogen geschikt te maken om het barmhartige gelaat te herkennen van haar Zoon Jezus, die opgestaan en levend in de Kerk is.

Mgr. Marco Alba
Bisschoppelijk afgevaardigde

BOETEDOENING, SYMBOOL VAN HET LEVEN

Kom tot Mij allen die vermoeid en belast zijn

“We bezinnen ons opnieuw – weet u het nog? – over de drie woorden “gebed, opoffering, boetedoening” die, op verzoek van Maria, het hart vormen van de toewijding aan Rosa Mystica-Moeder van de kerk, hier in Fontanelle en overal ter wereld. Na dus te hebben gesproken over gebed en opoffering, zullen we nu “boetedoening” behandelen.”

De uitdrukking is meteen duidelijk, zelfs op algemeen niveau, in onze normale taal; wanneer we spreken over “boetedoening”, begrijpen we meteen dat het te maken heeft met het afzien van bepaalde dingen, van lijden, van iets negatiefs dat, indien mogelijk, vermeden zou moeten worden. Maar de ervaring van duizenden jaren heeft ook het tegengestelde aangetoond en in de wijze woorden vervat: “Een geschenk uit de hemel”. Dit betekent dat mensen hebben gevoeld dat dat deel van de pijn, dat door het leven vroeg of laat voor iedereen voorbehouden is (wegens de grenzen van het leven, bijvoorbeeld: de dood van geliefden, onvermijdelijk in de opeenvolging van generaties) tranen en lijden brengt, maar tegelijkertijd een bron van kennis en ervaring is die uiteindelijk het leven zelf verrijkt, waardoor we de diepte en het belang ervan beter en beter kunnen begrijpen.

Welnu, als de menselijke rede al heeft begrepen dat lijden, zoals men placht te zeggen, “de beste pedagoog” is, zullen we verder zien hoe geloof een groot licht toevoegt aan dit alles, ons openstellend voor horizonten – zelfs vreugde – waaraan we vaak voorbijgaan. En zo zullen we begrijpen waarom Rosa Mystica ons uitnodigde om boetedoening te beoefenen zonder angst, samen met gebed en opoffering.

Laten we meteen duidelijk maken dat de uitnodiging die Maria ons geeft, niet bedoeld is om ons doelbewust pijn te bezorgen. Natuurlijk heeft Zijzelf – zoals in Medjugorje – enkele vormen van vasten of kleine offers voorgesteld, die ons geestelijk leven kunnen begeleiden. Maar wat Maria ons vooral wil laten begrijpen, is de geest waarmee we, niet alleen de grote pijn moeten ondergaan, maar ook de onvermijdelijke last van vermoeidheid, van het lijden dat het rad van het leven ons dagelijks presenteert en dat vaak een bron van innerlijke opstand, zelfs van angst of depressie is. En zoals altijd, om ons verlichting te geven en om ons de weg te wijzen, toont ze ons haar Zoon. Wat Hij erover zei, maar vooral wat Hij deed.

Hier is wat Hij o.a. zei: “Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem mijn juk op je en leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.” (Mt 11, 28-30). En even later (Mt 16, 24-25): “Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen om Mij, die zal het vinden”. Maar dit is ook wat Jezus altijd deed, Hij getuigde

met Zijn eigen leven de waarheid die Hij in de straten van Palestina had gepreekt. De paasperiode die we meemaken, herinnert ons hieraan: verraden door degene die Hij als een vriend beschouwde, werd Hij aan het kruis genageld om erop te sterven. Maar op de derde dag stond Hij opnieuw op, in een gloed van licht en vreugde; Hij had het kwade, de dood zelf, verslagen. Zo heropende Hij de weg naar de hoop voor ieder van ons.

Dit is de sleutel tot begrip en acceptatie van de "boetedoening" die onvermijdelijk samengaat met elk leven, zelfs met die van ons, en Rosa Mystica stelt ons voor om die onder ogen te zien en een positieve houding aan te nemen. Hij, die als God, het had kunnen vermijden, aanvaardde in plaats daarvan vrijwillig mens te worden om zo de dynamiek van ons leven aan te gaan. Hij nam het aan om ons te doen begrijpen dat het niet tot de dood leidt, maar tot het leven. Het leven samen met Hem kennen en onder ogen zien betekent het hart stukje voor stukje zuiveren, stap voor stap leren kennen dat zachtmoedigheid en nederigheid ons in staat stellen de ware liefde te beoefenen en die leert hoe je je leven kunt verliezen om het voller, helderder en vreugdevoller te vinden.

Dit is de fundamentele weg van het christelijk geloof: God zodanig vertrouwen tot op het punt het kruis te kunnen accepteren. En Maria, die het ons voorstelt, beleefde het voor ons. Onder onuitsprekelijke kwellingen zag ze haar Zoon sterven aan het kruis, veroordeeld door Zijn eigen volk.

Maar ze zag Hem ook weer opstaan en nu Koningin van de Hemel, keert Ze terug als Rosa Mystica - Moeder van de Kerk, om ons eraan te herinneren, zelfs om ons te smeken, Hem vertrouwen te schenken en Hem te volgen op deze manier van zuivering die moeilijk lijkt, maar in werkelijkheid een "zoete juk" is waarin we de ware "verfrissing" vinden, het diepe gevoel van leven en dood dat we nodig hebben om in vrede te verkeren.

Rosanna Brichetti Messori



Op 12 april kregen we ook bezoek van Don Giorgio, een Maronitische priester die zijn studies in Rome aan het voltooien is. Hierbij de foto's die hij gemaakt heeft.

■ *Uit Libanon* - Als een brug tussen Oost en West ontvangen we voortdurend geruststellend nieuws over een samenwerking tussen de toegewijden van Rosa Mystica. Gebedsgroepen die in verschillende steden zijn gevestigd, hebben de "Famille Maria Rosa Mystica Baabath-Liban"-vereniging gevormd. Deze vereniging heeft als doel om talloze families van Maria Rosa Mystica op het hele Libanese grondgebied te creëren en de moederlijke roep van de Maagd Maria te verspreiden. Deze vereniging, die ons de documenten verzonden, hebben de zegen en goedkeuring van Zijne Zaligheid Patriarch Bêchera Boutros Raï samen met de bisschoppen Mgr. Boulos Mattar en Mgr. Cesar Es-sayan ontvangen.

Famille Maria Rosa Mystica Baabath-Liban

Wij hebben ontvangen

■ *Nit Spanje* - Ik ben de jongeman die het apostolaat van Rosa Mystica in Malaga verspreidde en ik wilde u allen vertellen dat ik in een religieuze orde ben getreden, de Herauten van het Evangelie. Ik vraag u om voor me te bidden tot onze Moeder Rosa Mystica, aan wie ik mijn roeping heb opgedragen. Onlangs ontving ik een e-mail met nieuws over het dagboek van Pierina Gilli. Het gaf me zoveel vreugde! Ik hoop het snel te ontvangen. Ik ben nu in Madrid, maar ga binnenkort naar Brazilië, naar het moederhuis, om er mijn noviciaat te volgen. Ik vraag u opnieuw om me voor me te bidden. En graag zou ik steeds nieuws van de stichting willen ontvangen. We blijven in contact en in eenheid van gebed. In Domina, **Adrián E.P.**

■ *Nit Argentinië* - Ik ben blij u opnieuw te mogen schrijven vanuit dit zo verre land. Sommigen van u kennen me al wegens mijn apostolisch werk voor Maria Rosa Mystica sinds 1994, toen ik nog maar een kind was. In dit jaar, 2019, studeer ik mijn laatste jaar theologie in het seminarie van het aartsbisdom Salta, in het noorden van Argentinië, om binnenkort een priester te worden met de hulp van God. In mijn kamer heb ik een klein altaar met het beeld van Maria Rosa Mystica en de gekruisigde Christus en ik heb ook een heel klein beeldje van Rosa Mystica dat ik altijd overal in mijn tas meeneem.

TIJDSHEMA MAANDEN MEI EN JUNI 2019

Elke Dag (Weekdag)

16.00 Biecht.
16.30 Rozenkransgebed.
17.00 uur H. Mis.

Zaterdag

16.00 Biecht.
16.30 Rozenkransgebed.
17.00 Vooravondmis.

20.30 Aanbidding, rozenkransgebed met meditatie en zegen van de maand mei

Zon- en feestdagen

16.00-18.00 Biecht.
16.00 Aanbidding.
16.30 Rozenkransgebed.
17.00 Hoogmis.

Woensdag, 1 mei – H. Jozef, de arbeider
Begin Mariamaand

Maandag, 13 mei: Maandelijks Mariadag

Vrijdag, 31 mei
Feest van de Visitatie van de Heilige Maagd Maria
Einde Mariamaand.

Zondag, 2 juni - Hoogfeest Hemelvaart van de Heer

Zondag, 9 juni - Hoogfeest van Pinksteren

Maandag, 10 juni
Feest van de H. Maagd Maria, Moeder van de Kerk

Donderdag, 13 juni - Feest van Sint Antonius van Padua
Maandelijks Mariadag

Zondag, 23 juni - Hoogfeest Corpus Christi

Maandag, 24 juni
Hoogfeest van de geboorte van Johannes de Doper

Vrijdag 28 juni
Hoogfeest van het Allerheiligst Hart van Jezus

Zaterdag 29 juni
Feest van de H. Petrus en Paulus, apostelen
Onbevlekt hart van de Heilige Maagd Maria

Informaties: +39 030 964111 - info@rosamisticafontanelle.it

Tijdens dit jaar moest ik een apostolische missie doen in een parochie met een missiepost gewijd aan "Maria Rosa Mystica". Vanwege mijn verplichtingen als seminarist (studie, gebed, enz.), kan ik me niet aan het mariale apostolaat wijden, maar zet ik me in om Rosa Mystica bekend te maken via sociale netwerken, voornamelijk in Facebook en WhatsApp. In WhatsApp stuur ik Mariale berichten van de 1e tot de 13e van elke maand aan de toegewijde zielen van Rosa Mystica die met mij in contact staan. Er zijn al meer dan 600 mensen uit verschillende landen die deze berichten ontvangen en ik maak van deze gelegenheid gebruik om hen het bulletin "La Voz de Rosa Mística" te sturen. Stuur een bericht naar nummer: +54 9 3874067641 om aan deze lijst van Rosa Mystica toegevoegd te worden. En met deze jonge mensen denken we aan nog vele andere seminaristen die ons vanuit ontelbare landen van de wereld hun priesterlijke roeping meedelen, ontstaan uit de toewijding aan Rosa Mystica en volledig opgedragen aan Haar, Moeder van de Priesters.

Sr. Fernando Leguizamón

Seminario San Buenaventura Calle Mitre 892 4400 - Ciudad de Salta

De verzendkosten voor de bezorging per post van het bulletin "De Stem van Rosa Mystica" zijn verhoogd; we vragen onze lezers te helpen om de relatie met de gelovigen te kunnen handhaven. Graag ontvangen we het e-mailadres van degenen die het per e-mail willen ontvangen. Aan degenen die de papieren nieuwsbrief per post willen blijven ontvangen, vragen wij om een minimale bijdrage voor de kosten. De Stichting zal de bulletins per post blijven sturen aan hen die dat wensen, maar niet in staat zijn om bij te dragen.

ZIJ DIE WILLEN BIJDAGEN MET DONATIES KUNNEN GEBRUIK MAKEN VAN DE VOLGENDE BANKGEGEVENS:

FONDAZIONE ROSA MISTICA – FONTANELLE

"Ente Ecclesiastico Civilmente Riconosciuto -

Iscritto al registro delle Persone Giuridiche al n° 550 del 15/04/2016"

BANCA CREDITO COOPERATIVO DEL GARDA

Filiale di Montichiari - Via Trieste, 62

IBAN: IT 24 R 08676 54780 000000007722

BIC/SWIFT: ICRAITRRIS0 (laatste karakter is een "nul")

POSTE ITALIANE - Filiale di Montichiari - Via Trieste, 69

IBAN C/C POSTE: IT 93 O 07601 11200 000029691276

BIC/SWIFT C/C POSTE: BPPIITRRXXX

Door gebrek aan ruimte is het niet mogelijk om vele andere mooie getuigenissen te publiceren; zij worden wel bewaard in het archief. We voelen ons allemaal in gebed verenigd met het moederlijke hart van Maria Rosa Mystica.

Stichting Maria Rosa Mystica Fontanelle

Tweemaandelijks bulletin
van de **Stichting Rosa Mística - Fontanelle**
Postbus 134 - 25018 MONTICHIARI (Brescia) - ITALY

Voor satelliet navigatiesysteem: **Via Madonnina**

Voor contacten:

Loc. Fontanelle - Via Madonnina - Tel.: 030 964111

E-mail: info@rosamisticafontanelle.it

Zie web site: www.rosamisticafontanelle.it

Nonprofit-tarief van de Stichting:

Poste Italiane S.p.A. - Sped. in abb. Post. - D.L. 353/2003
(conv. L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2 / DCB Brescia

Expedition en abbonement postal
Taxe perçue - Tassa riscossa - Filiale di Brescia

Verantwoordelijk directeur: Rosanna Bricchetti
Uitgegeven door de Stichting Rosa Mystica - Fontanelle
Tribunale autorisatie van Brescia nr. 61/90 of Nov. 11, 1990
Vertaling: Sylvia Hetarion
Typografie: Tipopennati srl - Montichiari (Bs)