

# DE STEM VAN ROSA MYSTICA

## MOEDER VAN DE UNIVERSELE KERK FONTANELLE DI MONTICHIARI - (Brescia)

MAART-APRIL 2019 - JAAR 29 - N. 2

Maandelijks nieuwsbericht van de Stichting Rosa Mistica - Fontanelle Montichiari (Bs) - Italy



*Wij aanbidden  
Uw kruis,  
o Heer, wij  
loven Uw  
verrijzenis;  
van deze boom  
des levens  
is vreugde  
in de wereld  
gekomen.*



## DE GENEZENDE KRACHT VAN BEROUW EN VERGEVING

“Met dezelfde woorden begint paus Franciscus het derde en laatste deel van zijn boodschap met het oog op de vastentijd 2019, een boodschap die uitgaat van de geestelijke intensiteit van sommige woorden van het achtste hoofdstuk van de brief van St. Paulus aan de Romeinen, waar hij het nieuwe leven beschrijft van degene die in de Heilige Geest gelooft en de krachtige effecten daarvan op het universele heilsplan dat God blijft aanwenden ten behoeve van de mens, de geschiedenis en de hele schepping, reikhalzend uitziend naar de openbaring (zie Rm 8,19). Met andere woorden, het werk van onze persoonlijke bekering heeft een weldadige en mysterieuze kracht, die de grenzen van onze ziel en ons lichaam overstijgt en het tijdsverloop, de menselijke geschiedenis en de breedte van de gehele schepping:”

“Als een man leeft als een kind van God en als een verlossende die zich laat leiden door de Heilige Geest en de wet van God kan herkennen en die in de praktijk brengt, te beginnen met wat in zijn hart en natuur staat geschreven, dan doet hij dat ook in het voordeel van de schepping en werkt hij mee aan haar verlossing. Dit is de reden, volgens de heilige Paulus, waarom de schepping een intens verlangen heeft dat de zonen van God zich manifesteren, d.w.z. dat degenen die van de genade van het paasmysterie van Jezus

genieten, de vruchten ervan geheel en al mogen beleven, want het paasmysterie is bestemd om de volledige ontwikkeling te bereiken in de verlossing van het menselijk lichaam”.

Alleen op deze manier kunnen we een bijdrage leveren aan de eeuwige strijd tegen de vernietigende kracht van de zonde, die (door verleiding) probeert om de relatie van vertrouwen en liefde met de Vader te vernietigen, om uiteindelijk het scep-sel in eenzaamheid en angst op te sluiten: “Door de band met God te verbreken, werd ook de harmonieu-

ze relatie tussen de mens en de omgeving waarin zij geroepen zijn om te leven, verwoest, zodat de tuin in een woestijn veranderde (zie Gen 3: 17-18). Dit is een zonde die de mens ertoe brengt zichzelf als een god van de schepping te beschouwen, zich de absolute meester te voelen en deze niet te gebruiken voor het doel dat de Schepper wenst, maar voor zijn eigen belang, ten koste van de schepselen en zijn naasten”.

In deze vastentijd die ons te wach-

VERVOLG OP BLZ. 2 B

## De genezende kracht van berouw en vergeving

VERVOLG VAN BLZ. 1



ten staat, toont de paus ons twee concrete houdingen om het werk volledig te leven, het 'werk van bekering': via het pad van **berouw en vergeving**, om resoluut het herstel van ons gelaat en onze harten van Christenen te starten, op deze manier alle rijkdom van de Genade van het paasmysterie te beleven, die de structuur van ons persoonlijke en gezinsleven en onze dagelijkse relaties wenst binnen te treden en te transformeren.

Het pad dat ons is getoond, is zeer vruchtbaar en beschikbaar in Fontanelle, waar de onophoudelijke traditie van gebed aan Maria wordt geassocieerd, in de voortdurende herinnering aan de gele roos op de borst van Rosa Mystica, juist door de constante uitnodiging tot **boetedoening** gericht aan alle bedevaarders; in het bijzonder herinnert de hemelse Moeder ons eraan dat we moeten leven in de spirituele dimensie van zelfopoffering, dat wil zeggen, onze

eigen dagelijkse beproevingen en lijden vrijwillig offeren aan de Vader voor de bekering van onze zondige broeders en in het bijzonder voor het herstel van de zonden van de gewijde personen, waardoor verlichting en genezing van open wonden in de verscheidenheid van het kerkelijk lichaam zich over de hele aarde verspreiden.

Met dezelfde intenties verwelkomen we ook de uitnodiging om met hernieuwde bereidheid het nederige en moeilijke pad van vergeving te leren, om ons hart te helen, nieuwe manieren van gemeenschap te openen en de muur van scheiding en wrok te doorbreken die soms de relaties in onze families en in onze gemeenschappen markeren. Laten we daarom Maria Rosa Mystica om genade vragen dat deze gunstige tijd ons niet tevergeefs voorbijgaat: een redding voor onszelf, voor die van de Kerk en de hele schepping. Laten we Haar met vertrouwen vragen om ons te helpen een ware reis van bekering te maken met vruchten van goede werken, die glorie aan de Hemelse Vader brengen.

**Mgr Marco Alba**  
*Bisschoppelijk afgevaardigde*

## Wij hebben ontvangen

■ *Uit Argentinië* - Mijn naam is Eduardo Devit, ik ben een salesiaanse religieus en ik behoor tot de religieuze gemeenschap die de Parroquia Santo Domingo Savio dient, in de stad Rosario, in de Argentijnse Republiek. Sinds 1981 is er in onze parochie een levendige spirituele beweging ontstaan rond Maria Rosa Mystica nadat een groep parochianen, in het bezit van een afbeelding van Maria Rosa Mystica in hun huis, gemeld had dat tijdens het rozenkransgebed tranen uit het beeld vloeiden. De afbeelding staat nu in de parochie. Volgens de getuigenissen van sommige gelovigen deed deze gebeurtenis zich ook bij andere gelegenheden voor. Vanaf dat moment, bleef deze spirituele beweging in onze parochie onder leiding van pater Germán Plasenzotti, vooral op de 13e van elke maand, wanneer we onze Moeder op een bijzondere manier vereren. Na enkele jaren is de parochiegemeenschap in 1996 aan de bouw van een tempel begonnen, voor zowel de parochiewerkzaamheden als voor de toegewijden van Rosa Mystica. Gedurende al die tijd hebben de inspanningen van de gelovigen vooruitgang geboekt in de tempel en we willen graag een kapel in de tempel bouwen zodat de gelovigen de afbeelding van Rosa Mystica gemakkelijk kunnen naderen en ook een geschikte ruimte voor gebed hebben. Moge María Rosa Mystica ons blijven vergezellen. Laten we contact houden.

**Pater Eduardo Devit sdb**

*Parochie van Santo Domingo Savio Rosario, Argentinië*

■ *Van Fontanelle* - Zondag, 10 februari 2019, toen ik met mijn voeten in het water van de Rosa Mystica-kerk in Fontanelle liep, verdween de lipoom in de holte van mijn rechtersvoet. Sinds twee

jaar had ik dit gezwel en het was zo pijnlijk dat ik nauwelijks meer kon lopen. Ik ontving deze genade waar ik nooit aan had gedacht; ik was naar deze plek gekomen waar ik nog nooit eerder was geweest, ik wist helemaal niets over deze plek. Mijn zeer grote dank aan Rosa Mystica!

**Anna S.**

■ *Uit België* - Maandag 26 november 2018. Ik ben vol dankbaarheid jegens de Heilige Maagd Maria, die mij in Fontanelle ter plekke heeft genezen van een viervoudige breuk. De artsen hadden voorspeld dat het 2 jaar zou duren voordat ik goed kon lopen. Wel, zes weken nadat ik mijn verband had verwijderd, was ik genezen!!! Met grote dank aan Rosa Mystica!

**Michel Alain**

■ *Uit Mexico* - Eerw. Monseigneur, graag informeren wij u dat we in oktober een vergadering in Mexico houden, waar we ook Mgr Gerardo De Jesus Bisschop van Tabasco zullen ontmoeten. We vragen u deze ontmoeting in de misintenties te zetten. God zegene u. Hartelijke groeten.

**Gabriel Zechinelli - María Rosa Mística México**

■ *Van Nicaragua* - Onze groeten vanuit Nicaragua. Wij zijn de apostolische groep Maria Rosa Mystica van de parochie van St. Pius X, in Managua, Nicaragua en we willen graag een verbinding tot stand brengen met uw Maria Rosa Mystica-groep in Fontanelle om zo de verspreiding van de toewijding aan Maria Most te kunnen vergroten. Onze groep bestaat sinds 5 jaar.

*Apostelen van Maria Rosa Mystica*

## “Opoffering”: wat betekent het eigenlijk?

*“Degenen die ons volgen, weten dat we opnieuw nagedacht hebben in verschillende afleveringen over de missie die Rosa Mystica aan Pierina Gilli had toevertrouwd over haar programma voor “gebed, opoffering, boetedoening”, dat heel belangrijk is en daarom diep in onze harten dient door te dringen. Ik zeg “opnieuw nagedacht”, omdat we dit feitelijk in de afgelopen jaren al verschillende keren hebben gedaan, ook in dit tijdschrift. Maar zoals de mensen in de oudheid al zeiden, betekent repetita iuvant een herhaling die heel nuttig is; hierdoor zijn we in staat het ons steeds meer eigen te maken. Vooral op geestelijk gebied waar veel weerstand heerst tegen verandering en waar het nog belangrijker is te begrijpen dat het noodzakelijk is om bepaalde dingen in ons gedrag te veranderen, zodat het een goede zaak voor ons zal worden.”*

Tot heden, elke keer wanneer ik mediteerde over deze bede van Rosa Mystica, vroeg ik me af waarom Zij tweemaal een soortgelijk woord had herhaald, namelijk ‘opoffering’ en ‘boetvaardigheid’, wat in onze taal (Italiaans) vrijwel hetzelfde betekent. Ik zei tegen mezelf, misschien omdat Zij de betekenis daarvan wilde benadrukken zodat wij, mensen, het beter kunnen begrijpen. Maar ik was er niet helemaal van overtuigd. De auteur, pater Antonio Gentili, een religieus die tot de orde van Sint Antonio Maria Zaccaria – de Barnabieten – behoorde, was een expert op het gebied van spiritualiteit; hij gaf een interpretatie van dit woord dat mij juist leek en dat ik dan ook gelijk het mijne wilde maken, even zo met betrekking tot Rosa Mystica had gezegd, welke ik graag aan de lezers wil overbrengen.

Etymologisch gezien is het woord “opoffering” ontleend aan het Latijnse “sacrum facere”, dat wil zeggen, iets of iemand “heilig maken, heiligen”. Om tot de betekenis te komen die we er tegenwoordig doorgaans aan geven: waarschijnlijk komt dit voort uit het feit dat, “heilig maken” soms een verplichting inhoudt voor diege-

nen die een innerlijke verandering door willen maken, afstand wenssen te doen van iets, aan zichzelf willen gaan werken, een bepaalde inspanning, die in zekere mate ons iets “kost”. Ja, misschien kost het ons iets, het geeft echter veel meer omdat “heiligen” in de zin zoals we eerder hebben gezegd, iets heel moois is. Het betekent dat we onze blik veranderen in elke situatie. Om het te veranderen, beginnend bij onszelf, dan bij onze broeders naar de mensheid toe en uiteindelijk ten opzichte van de hele wereld.

Het is een kwestie van die nieuwe blik, die alleen uit geloof kan komen en die ons ertoe brengt om de actie van God in elke persoon of ding te “zien”, in elke gebeurtenis die ons leven en de wereld aangaat. Dit “alles met de ogen van het geloof bekijken” is heel belangrijk, want als we erover nadenken, verandert het perspectief werkelijk. Wilt u een heel eenvoudig voorbeeld? Laten we onszelf even in de rol van een vrouw plaatsen die erachter komt dat ze een kind krijgt dat ze helemaal niet heeft voorzien en dat ernstige problemen oplevert, of dat ze een schepsel zal baren, dat gezondheidsproblemen zal hebben. De algemene mentaliteit van vandaag

op dit punt is dat abortus een oplossing zou zijn. Integendeel, de opvatting van het geloof is dat dit kind in ieder geval een wezen is dat door de hemelse Vader gewenst is, Zijn eigen zoon, bestemd voor het eeuwige leven. En daarom is het, hoe dan ook, van onschatbare waarde. Deze beschouwing vanuit een ander perspectief, helpt zeker om het bewustzijn van een moeder te vergroten, om haar de juiste liefde te laten vinden en de nieuwkomer te accepteren, ook al is het nog zo problematisch.

Hetzelfde kan worden toegepast op elk ander aspect van het leven. Voor het huwelijk, bijvoorbeeld, betekent ‘heiligen’ het begrijpen van het huwelijksverbond dat twee echtgenoten verenigt; het gaat hier namelijk om een “sacrament”. Het betekent het beleven van het huwelijksverbond dat niet enkel op eigen verlangens en behoeften gebaseerd is, maar op het juiste verantwoordelijkheidsgevoel voor het opbouwen van een gezin.

Ik geloof daarom dat wanneer Rosa Mystica ons uitnodigt om het gebed en de boetedoening te ervaren, evenals de “opoffering”, Zij ons uitnodigt om de beste conclusies uit ons geloof te trekken bij elke gelegenheid, d.w.z. om een innerlijke kijk te bezitten die zo veel mogelijk lijkt op die van God. Zelfs als ons dat moeite kost. Het is een blik vol liefde voor elke geschapen realiteit, die geen doel op zich is, maar die neigt naar de eeuwigheid. Het is zoals Genesis ons vertelt: daarin is de Goddelijke Geest al aanwezig en heeft deze sinds het begin der tijden opgewekt. Een realiteit die, zoals het Evangelie zegt, toen nog nauwer werd betrokken in hetzelfde goddelijke leven sinds de incarnatie van het Woord van God in Jezus van Nazareth. Dat wil zeggen, Hij nam rechtstreeks de hele wereld in zichzelf op, juist door middel van het lichaam dat Maria Hem in haar schoot gaf.

**Rosanna Brichetti Messori**

## MAANDELIJKS SCHEMA MAART EN APRIL 2019

### MAART 2019: BEGIN VASTENTIJD

#### Van maandag tot vrijdag:

15:00 Biecht  
15:30 Rozenkransgebed of Kruisweg. 16:00 H. Mis

#### Elke 13de van de maand – maandelijke Maria-gebedsdag

15:00-17:00 Biecht. 15:00 Aanbidding  
15:30 Rozenkransgebed. 16:00 H. Mis.

#### Zaterdag

15:00 Biecht.  
15:30 Rozenkransgebed. 16:00 H. Mis – Vooravondmis

#### Zondag en feestdagen

15:00-17:00 Biecht.  
15:00 Aanbidding. 15:30 Rozenkransgebed  
16:00 Hoogmis.

#### Woensdag, 6 Maart - Aswoensdag

*Mager eten en vasten Begin van Vastentijd*  
15:00: Biecht – Eucharistische Aanbidding.  
15:30: Rozenkransgebed.  
16:00: H. Mis met askruisje.

#### Woensdag, 13 maart - maandelijke Maria-gebedsdag

#### Dinsdag, 19 maart - Feest van de H. Jozef

**Zondag, 24 maart - Derde week vastentijd**  
Dag van gebed en vasten voor de priester martelaars

#### Maandag, 25 maart - Aankondiging van de Heer

#### Zondag, 31 maart

### BEGIN ZOMERTIJD: VIERINGEN WORDEN MET 1 UUR UITGESTELD

16:00-18:00 Biecht  
16:00 Aanbidding  
16:30 Rozenkransgebed  
17:00 Hoogmis

### APRIL 2019 - VASTENTIJD EN PASEN

#### Van maandag tot vrijdag:

16:00 Biecht  
16:30 Rozenkransgebed of Krisweg. 17:00 H. Mis

#### Zaterdag:

16:00 Biecht  
16:30 Rozenkransgebed. 17:00 H. Mis – Vooravondmis

#### Zondag en feestdagen

16:00-18:00 Biecht. 16:00 Aanbidding  
16:30 Rozenkransgebed. 17:00 Hoogmis

#### Zaterdag, 13 april - Maandelijke Maria-gebedsdag

#### Zondag, 14 april: Palmzondag

*Zegening van olijfolie; de Mis vangt aan met een processie*  
16:00-18:00 Biecht  
16:00 Aanbidding  
16:30 Rozenkransgebed  
17:00 Hoogmis

#### PAASTRIDUUM: 18-19-20 april

- **Witte Donderdag:** 15:00-17:00 Eucharistische Aanbidding en Rozenkransgebed – Biecht
- **Goede Vrijdag:** 15:00 Kruisweg
- **Stille Zaterdag:** 15:00-17:00 Biecht  
17:00 Rozenkransgebed (geen mis)

#### Zondag, 21 april - PAASFEEST

16:00-18:00 Biecht  
16:00 Aanbidding  
16:30 Rozenkransgebed

#### Maandag, 22 april: Maandag van de ENGELBEWAARDER

16:30 Rozenkransgebed. 17:00 H. Mis

#### Donderdag, 25 april - Feest van de H. Marcus, Evangelist

16:30 Rozenkransgebed. 17:00 H. Mis

#### Zondag, 28 april - Tweede zondag na Pasen, Feest van de Goddelijke Barmhartigheid

09:30: Begin van gezamenlijk gebed.  
10:30: Maria-processie.  
11:00: Hoogmis.

*In de middag zie schema feestdagen.*

Informaties: +39 030 964111 - [info@rosamisticafontanelle.it](mailto:info@rosamisticafontanelle.it)



De verzendkosten voor de bezorging per post van het bulletin "De Stem van Rosa Mystica" zijn verhoogd; we vragen onze lezers te helpen om de relatie met de gelovigen te kunnen handhaven. Graag ontvangen we het e-mailadres van degenen die het per e-mail willen ontvangen. Aan degenen die de papieren nieuwsbrief per post willen blijven ontvangen, vragen wij om een minimale bijdrage voor de kosten. De Stichting zal de bulletins per post blijven sturen aan hen die dat wensen, maar niet in staat zijn om bij te dragen.

#### ZIJ DIE WILLEN BIJDAGEN MET DONATIES KUNNEN GEBRUIK MAKEN VAN DE VOLGENDE BANKGEGEVENS:

#### FONDAZIONE ROSA MISTICA – FONTANELLE

"Ente Ecclesiastico Civilmente Riconosciuto -

Iscritto al registro delle Persone Giuridiche al n° 550 del 15/04/2016"

#### BANCA CREDITO COOPERATIVO DEL GARDA

Filiale di Montichiari - Via Trieste, 62

IBAN: IT 24 R 08676 54780 00000007722

BIC/SWIFT: ICRAITRRIS0 (laatste karakter is een "nul")

#### POSTE ITALIANE

Filiale di Montichiari - Via Trieste, 69

IBAN C/C POSTE: IT 93 O 07601 11200 000029691276

BIC/SWIFT C/C POSTE: BPPIITRRXXX

Door gebrek aan ruimte is het niet mogelijk om vele andere mooie getuigenissen te publiceren; zij worden wel bewaard in het archief. *We voelen ons allemaal in gebed verenigd met het moederlijke hart van Maria Rosa Mystica.*

Stichting Maria Rosa Mystica Fontanelle

Tweemaandelijks bulletin

van de **Stichting Rosa Mistica - Fontanelle**

**Postbus 134 - 25018 MONTICHIARI (Brescia) - ITALY**

Voor satelliet navigatiesysteem: **Via Madonnina**

#### Voor contacten:

**Loc. Fontanelle - Via Madonnina - Tel.: 030 964111**

E-mail: [info@rosamisticafontanelle.it](mailto:info@rosamisticafontanelle.it)

Zie web site: [www.rosamisticafontanelle.it](http://www.rosamisticafontanelle.it)

Nonprofit-tarief van de Stichting:

Poste Italiane S.p.A. - Sped. in abb. Post. - D.L. 353/2003  
(conv. L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2 / DCB Brescia

*Expedition en abonnement postal  
Taxe perçue - Tassa riscossa - Filiale di Brescia*

Verantwoordelijk directeur: Rosanna Bricchetti  
Uitgegeven door de Stichting Rosa Mystica - Fontanelle  
Tribunale autorisatie van Brescia nr. 61/90 of Nov. 11, 1990  
Vertaling: Sylvia Hetarhoh  
Typografie: Tipopennati srl - Montichiari (Bs)