

DE STEM VAN ROSA MYSTICA

MOEDER VAN DE UNIVERSELE KERK

FONTANELLE DI MONTICHIARI - (Brescia)

JANUARI-FEBRUARI 2019 - JAAR 29 - N. 1

Maandelijks nieuwsbericht van de Stichting Rosa Mystica - Fontanelle Montichiari (Bs) - Italy



Et verbum caro factum est



ONBEVLEKTE MAAGD, MOEDER VAN DE KERK

De vernieuwende kracht van de Adventtijd wordt altijd verrijkt door de liturgie van de Kerk met het Hoogfeest van de Onbevleete Ontvangenis van Maria. Voor een lange en geconsolideerde traditie van aanbidding en geschiedenis, wordt dit feest in Fontanelle op een bijzonder vrome en meelevende wijze ervaren door duizenden pelgrims, aanwezig in onze heilige plaatsen of verzameld in gebed in vele delen van de wereld.

Tijdens de zonnige ochtend van zaterdag 8 december was de intensiteit van het gebed en de kalmte van vele gelovigen ontroerend en voorbeeldig. De Missen begonnen vanaf 09:30, gevolgd door de processie, de Hoogmis van 11:00 en tot slot, van 12:00 tot 13:00 uur, het langverwachte moment van het Uur van Genade voor het kruis van Jezus, en onder begeleiding van de voorbede van Rosa Mystica, bereikte men het hoog-

tepunt met de akte van toewijding aan het Onbevleete Hart van Maria.

Er was een lange stilte van gebed, zowel persoonlijk als gezamenlijk, om de gave van bekering en zuivering voor de hele Kerk af te smeken vanuit het hart van ieder van ons, opdat Zij trouw moge blijven aan Haar missie en doorgaat in de wereld te schijnen als de Bruid van Christus, zonder de hoop te verliezen, zelfs ondanks de vele beproevingen die Zij moet ondergaan in

een verwarrend historisch moment, en ook onze toekomst kan bepalen.

In het bijzonder wilden we ook bidden voor alle priesters en godgewijde personen en aan Maria Rosa Mystica nieuwe roepingen toevertrouwen, alsook de bescherming van de gewijde zielen in tijden van moeilijkheden, eenzaamheid, verleiding en helaas soms zelfs verraad van hun roeping en missie. Graag willen we met alle lezers een gebed delen dat ons op die momenten vergezeld: *“Mijn Jezus, ik vertrouw U alle toegewijde mensen toe in deze moeilijke tijd: Uw dienaren hebben Uw hulp nodig, Uw kracht, Uw doorzettingsvermogen, Uw liefde omdat er te veel verleidingen zijn die hen ertoe brengen om het pad van de zonde te volgen die hen ontmoedigt, zodat ze de brede weg nemen en de smalle weg die naar U leidt, verlaten. O Jezus, steun ze, leid ze, heilig hen, vorm ze volgens Uw hart, geef hen het vermogen om te volharden in beproevingen, stel hen in staat om altijd de nodige kracht in het gebed te vinden. Laat hen weten hoe*

VERVOLG OP BLZ. 2 B

Onbevleete Maagd, Moeder van de Kerk

VERVOLG VAN BLZ. 1

ze hun ogen op U gericht kunnen houden, het kruis dat leidt naar de opstanding liefdevol omhelzend. O, Jezus, neem Uw blik nooit van hen af, houd hen bij de hand en in tijden van noodzaak, omarm hen in momenten van de grootste moeilijkheid en wij smeken U, o Jezus, laat nooit het kwaad over hen heersen”.

Moge de Onbevleete Maagd ons toestaan de Adventtijd met geloof voort te zetten en onze ogen en harten te openen om in het wonder van de Heilige Nacht het grote mysterie van de Incarnatie te aanbidden, de hoeksteen van onze redding, de hoop voor iedereen van goede wil. De genade van de Vader wordt voortdurend aangeboden voor de vrijheid van de mensen tijdens hun reis in de geschiedenis, sterker dan elk verraad en elke rebellie, om hun harten aan te trekken met dezelfde logica van het begin, dat wil zeggen, in het onvoorspelbare teken van een hulpeloze en behoeftige pasgeborene.

Namens alle leden van de Rosa Mystica Fontanelle Stichting, van alle priesters en de vele vrijwilligers die deze plaats dienen, bied ik aan al onze lezers en gelovigen, die verspreid over de hele wereld toegewijd zijn aan de Rosa Mystica-devotie, een oprechte wens van een heilig kerstfeest te midden van uw gezinnen en in uw gemeenschappen.

Vertrouwend op de geestelijke verbondenheid die ons bindt, kunnen we u verzekeren dat de vele verzoeken en gebedsintenties die onophoudelijk in Fontanelle binnenstromen, dagelijks aan de hemelse Vader worden aangeboden tijdens onze liturgische vieringen, daarbij een beroep doend op de voorspraak van Maria Rosa Mystica en de Moeder van de Kerk.

Mgr Marco Alba

Bisschoppelijk vertegenwoordiger

GEBED

“De vorige keer beloofde ik dat we samen deze drie woorden één voor één zouden herlezen: “gebed, offering, boetedoening” die hier, in Fontanelle di Montichiari, de wezenlijke betekenis vormen van de toewijding aan Maria Rosa Mystica - Moeder van de Kerk. Dus laten we beginnen bij het eerste: het gebed.”

De heilige Teresa van Avila, de grote Karmelietesse, de mystica die door haar wijsheid in geestelijke aangelegenheden tot kerkleraar van de Kerk werd uitgeroepen, zei met een heel eenvoudige doch zeer betekenisvolle definitie dat bidden betekent: “God ontmoeten als een Vriend”. Deze woorden zijn betekenisvol en het lijkt het me daarom dat bidden niet alleen het uitspreken van gebedsformules is, maar dat we in de loop van ons leven een liefdevolle en voortdurende relatie moeten hebben met Degene die ons heeft geschapen en die nu stap voor stap ons bestaan met de liefde van een Vader volgt. Laat me u vertellen hoe zeer dit me raakt. Ik denk vaak – vooral ‘s nachts, als ik wakker word en niet meteen weer kan inslapen – aan een soort onzichtbare pilaar van ononderbroken lof, smeekebeden en hopelijk ook van dankzeggingen, die op dat moment vanuit elke hoek van de aarde naar de hemel stijgen. En ook aan die andere pilaar: die van genade, van liefde, eveneens onzichtbaar maar wezenlijk, die ononderbroken neerdaalt als een welwillende reactie van de Hemel naar de Aarde. Ja, want God luistert altijd naar ons en Hij beantwoordt ons zeker, zelfs als we daaraan twijfelen, omdat we de acceptatie van onze gebeden niet zien, terwijl we die graag onmiddel-

lijk zouden willen ontvangen en precies in overeenstemming met wat we vroegen. Dus, met weinig geloof en weinig hoop denken we dat God slecht is – zoals we vaak zijn tegen degenen om ons heen – dat Hij ons geen aandacht schenkt, dat Zijn blik en liefde gericht zijn op andere mensen, wat we soms zelfs ook betwijfelen. Maar Jezus zelf stelt ons gerust, Hij vergelijkt God met een vader van een gezin en biedt ons een duidelijk voorbeeld: “Welke vader onder u zal aan zijn zoon, als hij hem om een vis vraagt, hem in plaats van een vis een slang geven?” Als God ons soms laat wachten, is het niet omdat Hij geen aandacht schenkt aan onze situatie, maar dat het wachten op zich al het beste antwoord is op onze gebeden, omdat het op de een of andere manier nuttig is om beter te kunnen begrijpen, ons leven te verdiepen en vaak ook de hoedanigheid van onze relatie met Hem en onze medemensen. Zoals ik de vorige keer zei, is dit het, wat ik beter begreep over Maria Rosa Mystica’s voortdurende aansporing tot gebed (samen met de offering en de boete die we later zullen bespreken). Inderdaad overkwam het me zelf soms, dat ik God beschouwde als een soort geldautomaat waarin je de kaart inschuift om genaden te verkrijgen. Bijna automatisch, zoals wanneer we contant geld opnemen.





Op verzoek van vele groepen over de hele wereld, die niet persoonlijk naar Fontanelle konden komen, publiceren we in deze nieuwsbrief enkele foto's die hier zijn gemaakt tijdens de vieringen in dit jaar, dat nu ten einde loopt.

We danken allen die hun toewijding tot de Heilige Maagd Maria Rosa Mystica uitspreken door ons te informeren over de wonderen die in de gebedsgroepen tot bloei komen.

In een spirituele omhelzing wensen we iedereen een gelukkige en heilige Kerst, heel dicht bij Maria Rosa Mystica, Moeder van de Kerk.

Alsof het een recht is, zonder 'of en maar'. Zonder te begrijpen dat alles in plaats daarvan, een geschenk is dat juist ontstaat uit die "vertrouwelijke vriendschap", waarover Teresa van Avila spreekt. Een vriendschap, een liefdesrelatie met God, die steeds diepgaander in ons leven zou moeten worden, die ons ook leidt tot een gebed dat door de jaren heen steeds oprechter, waarachtiger, eenvoudiger en zelfverzekerder wordt, zoals Jezus het ons vraagt in het Evangelie, een "voortdurend" gebed. Het lijkt een heel moeilijk, bijna onbereikbaar doel voor normale mensen. In plaats daarvan is het gemakkelijker dan we denken wanneer we God toestaan om ons, door zijn heilige Geest, stap voor stap naar een geloof te leiden – en dus ook naar een gebed – die elke dag rijper wordt. Een gebed dat ten eerste vraagt dat God onze wensen en onze plannen zegent, zelfs wanneer ze eigenlijk goed zijn, maar wel uitsluitend door onszelf gemaakt zijn. Dit is een eerste onvolwassen fase, waar we ons doorheen moeten slaan. Het is van groot belang om hier niet te stoppen, maar onder de bezieling van de Geest die ons op mysterieuze wijze leidt, vooruit te gaan en steeds beter te begrijpen dat niet ónze plannen belangrijker zijn, maar die van God, Hem steeds vragend om met Zijn hulp ze

tot stand te kunnen brengen. Het is een beslissende etappe die ook ons gebed zal veranderen, dat zich vervolgens omvormt in een liefdevolle overgave in de armen van een Vader die we volledig vertrouwen. En het is in deze fase dat we rijp zijn voor "ononderbroken gebed", dat niet bestaat uit het voortdurend opzeggen van gebeden, maar uit een houding van liefde en openheid voor God, zelfs te midden van de veelheid van onze dagelijkse verplichtingen. Zo zal ons hart, doordrenkt van geloof, altijd bij Hem zijn; op elk moment, dag en nacht, bewust of onbewust, zal het in eenheid met Gods hart kloppen. In Zijn omhelzing, in harmonie met onze Schepper en Verlosser, zal ons leven, zelfs in ontberingen, worden verrijkt door vrede en sereniteit, die niemand anders in de wereld ons kan geven.

En Maria speelt een zeer belangrijke rol in alles. Zij herinnert ons vooral hier, in Fontanelle, waar Ze, zoals we in de volgende bulletins zullen ontdekken, 'gebed' laat combineren met 'opoffering' en 'boetedoening' en ons zo doet beseffen hoe alles geïntegreerd en bevorderd wordt tot een middel dat ons in staat stelt ons wezenlijk te verenigen met God. Maar ook, zoals altijd, door ons de Rozenkrans aan te bevelen.

Ja, de Rozenkrans, het samengestelde gebed, dat meerdere gebe-

den in zich bevat en dat door iemand een 'meesterwerk van de Heilige Geest' werd genoemd. Waarom? Heel simpel: omdat het een gemakkelijk, eenvoudig maar zeer effectief middel is om binnen te treden en te rusten in het hart van het Christelijk geloof. Inderdaad, in de geheimen van de Rozenkrans, belijden we geleidelijk aan de belangrijkste gebeurtenissen in dit geloof: van de Boodschap, die het pad opent naar de Incarnatie, tot de Wederopstanding van Jezus en tot Pinksteren, het hele openbare leven van de Zoon van God, inclusief Zijn kruisiging en de dood aan het kruis. Een reis waarbij we tijdens elk geheim de 'Glorie aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest' bidden, de heerlijkheid van de Heilige Drie-eenheid erkennen en danken, terwijl we met het 'Onze Vader' steeds weer de waarde van onze relatie met Hem bevestigen. Dit alles begeleid door Maria, de Moeder, die vol van genade met ons en voor ons bidt.

Wanneer wij de Rozenkrans liefdevol en met standvastigheid bidden, kunnen onze harten uiteindelijk omgevormd worden, waardoor we in staat zijn om het 'voortdurende gebed' te bidden.

Rosanna Brichetti Messori



Boven:
9 september 2018:
Feest van de
Singaleze gelovigen ter ere van
Maria Rosa
Mystica.

Links:
13 oktober 2018:
Zegening van de
broodjes.

Een herinnering voor diegenen die geïnteresseerd zijn
in het **Dagboek van Pierina** in de Spaanse taal:

het is te vinden bij de uitgever **VOZ DE PAPEL** (www.vozdepapel.com);
Calle de la Playa Riazor 12, 28042 Madrid - CIF B-82.203.282 ter

attention van **Dr. Carmelo López-Arias** (carmelo@libroslibres.com,
correo@libroslibres.com, telefoon +91 5940922)

TIJDSHEMA JANUARI EN FEBRUARI 2019

Dagelijks:

15.00: Biecht. 16.00: Rozenkransgebed.

Elke vrijdag:

15.00: Biecht. 15.30: Rozenkransgebed. 16.00: H. Mis.

Zaterdag:

15.00: Biecht. 15.30: Rozenkransgebed.
16.00: Vooravondmis

Zondag en feestdagen:

15.00-17.00: Biecht. 15.00: Aanbedding.
15.30: Rozenkransgebed. 16.00: Hoogmis.

Dinsdag, 1 januari – Feest van Maria, Moeder van God

15.00: Biecht - Eucharistische Aanbedding.
15.30: Rozenkransgebed.
16.00: Hoogmis – Akte van vertrouwen in Maria Rosa Mystica door
alle moeders

Zondag, 6 januari – Feest van de Openbaring van de Heer

15.00: Biecht - Eucharistische Aanbedding.
15.30: Rozenkransgebed.
16.00: Hoogmis– Akte van vertrouwen in Maria Rosa Mystica
door alle kinderen

Zaterdag, 12 januari – Vooravondmis met voorspraak van Pierina Gilli

Zondag, 13 januari – De doop van Jezus

Maandelijke gebedsdag tot de Maagd Maria
15.00: Biecht – Eucharistische Aanbedding. 15.30: Rozenkransgebed
16.00: Hoogmis met hernieuwing van de doopbeloften.

Zaterdag, 2 februari – Feest van de Presentatie van Jezus

16.00: H. Mis voor alle godgewijden

Zondag, 3 februari (H. Blasius)

15.00: Biecht – Eucharistische Aanbedding. 15.30: Rozenkransgebed.
16.00 - H. Mis met zegening van de keel

Maandag, 11 februari – Feest van de H. Maagd van Lourdes

15.00: Biecht. 15.30: Rozenkransgebed.
16.00: H. Mis met ziekenzegening

Woensdag, 13 februari

Maandelijke gebedsdag tot de Maagd Maria

15.00 - Biecht - Eucharistische Aanbedding
15.30 - Rozenkransgebed. 16.00 - H. Mis

Informaties: +39 030 964111 - info@rosamisticafontanelle.it



De verzendkosten voor de bezorging per post van het bulletin "De Stem van Rosa Mystica" zijn verhoogd; we vragen onze lezers te helpen om de relatie met de gelovigen te kunnen handhaven. Graag ontvangen we het e-mailadres van degenen die het per e-mail willen ontvangen. Aan degenen die de papieren nieuwsbrief per post willen blijven ontvangen, vragen wij om een minimale bijdrage voor de kosten. De Stichting zal de bulletins per post blijven sturen aan hen die dat wensen, maar niet in staat zijn om bij te dragen.

ZIJ DIE WILLEN BIJDAGEN MET DONATIES KUNNEN GEBRUIK MAKEN VAN DE VOLGENDE BANKGEGEVENS:

FONDAZIONE ROSA MISTICA – FONTANELLE

"Ente Ecclesiastico Civilmente Riconosciuto -

Iscritto al registro delle Persone Giuridiche al n° 550 del 15/04/2016"

BANCA CREDITO COOPERATIVO DEL GARDA

Filiale di Montichiari - Via Trieste, 62

IBAN: IT 24 R 08676 54780 00000007722

BIC/SWIFT: ICRAITRRIS0 (laatste karakter is een "nul")

POSTE ITALIANE

Filiale di Montichiari - Via Trieste, 69

IBAN C/C POSTE: IT 93 O 07601 11200 000029691276

BIC/SWIFT C/C POSTE: BPPIITRRXXX

Door gebrek aan ruimte is het niet mogelijk om vele andere mooie getuigenissen te publiceren; zij worden wel bewaard in het archief. *We voelen ons allemaal in gebed verenigd met het moederlijke hart van Maria Rosa Mystica.*

Stichting Maria Rosa Mystica Fontanelle

Tweemaandelijks bulletin

van de **Stichting Rosa Mistica - Fontanelle**

Postbus 134 - 25018 MONTICHIARI (Brescia) - ITALY

Voor satelliet navigatiesysteem: **Via Madonnina**

Voor contacten:

Loc. Fontanelle - Via Madonnina - Tel.: 030 964111

E-mail: info@rosamisticafontanelle.it

Zie web site: www.rosamisticafontanelle.it

Nonprofit-tarief van de Stichting:

Poste Italiane S.p.A. - Sped. in abb. Post. - D.L. 353/2003
(conv. L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2 / DCB Brescia

*Expedition en abonnement postal
Taxe perçue - Tassa riscossa - Filiale di Brescia*

Verantwoordelijk directeur: Rosanna Bricchetti
Uitgegeven door de Stichting Rosa Mystica - Fontanelle
Tribunale autorisatie van Brescia nr. 61/90 of Nov. 11, 1990
Vertaling: Sylvia Hetarion
Typografie: Tipopennati srl – Montichiari (Bs)