

# DE STEM VAN ROSA MYSTICA

## MOEDER VAN DE UNIVERSELE KERK FONTANELLE DI MONTICHIARI - (Brescia)

JULI-AUGUSTUS 2018 - JAAR 28 - N. 4

Maandelijks nieuwsbericht van de Stichting Rosa Mistica - Fontanelle Montichiari (Bs) - Italy



## EEN MARIAAL FEEST VOOR DE GEHELE KERK!

“Met een decreet kondigde paus Franciscus op zaterdag 3 maart 2018 plechtig aan, dat hij het Feest van Maria, Moeder van Kerk voor de hele Kerk als een verplicht feest wenste in te stellen. Dit feest is inmiddels in de Romeinse liturgische kalender voor de maandag na Pinksteren ingevoegd. Het was een lange reis die 54 jaar geleden met Paulus VI was begonnen en precies in het jaar plaats vindt waarin hij heilig verklaard zal worden! Het was namelijk de paus van Brescia, die in 1964 tegenover meer dan tweeduizend bisschoppen, verzameld in de Sint Pietersbasiliek ter gelegenheid van de uitvaardiging van Lumen Gentium, de wens had geuit Maria als Moeder van de Kerk te verkondigen; meerdere malen, in de jaren 1959 en 1960, had eveneens Johannes XXIII dezelfde wens de Maagd aldus te verkondigen; evenzo uitte Paulus VI meerdere keren tijdens de concilies, dezelfde hoop dat deze verkondiging ooit zou worden uitgesproken.”

**M**et deze historische beslissing wenst Paus Franciscus, zoals vermeld in het decreet, “de groei van het moederlijke gevoel van de kerk in herders, religieuzen en gelovigen te bevorderen, evenals de groei van ware Mariale vroomheid”. (...). De nieuwe gedachtenisviering zal ons helpen herinneren dat groei in het christelijk leven verankerd moet zijn aan het mysterie van het Kruis, de offergave van Christus in

het Eucharistisch gastmaal en aan de Moeder van de Verlosser en Moeder van de Verlosten, de Maagd die aan God haar offer brengt”.

De paus helpt ons de diepe en eertijdse motivaties van deze keuze beter te begrijpen: “De vreugdevolle verering van de hedendaagse kerk ten opzichte van de Moeder Gods (...) kan niet negeren dat de Maagd Maria zowel de Moeder van Christus is als de Moeder van de Kerk. In sommige

opzichten was dit al aanwezig in de geest van de Kerk in de voorspellende woorden van **Sint Augustinus** en **Sint Leo de Grote**. Zo zegt de eerstgenoemde dat Maria de moeder is van de leden van Christus, omdat zij met naastenliefde heeft meegewerkt aan de wedergeboorte van de gelovigen in de Kerk, terwijl de laatste zegt dat de geboorte van het Hoofd

VERVOLG OP BLZ. 2 B

## Een mariaal feest voor de gehele Kerk!

VERVOLG VAN BLZ. 1



**Zondag, 3 juni. Pt. Mathew, de nieuwe priester, was weer even bij ons geweest. Hij kwam om Rosa Mystica te bedanken dat hij zijn doel heeft kunnen volbrengen en tevens om zijn priesterlijke missie aan Haar toe te vertrouwen.**

ook de geboorte van het Lichaam is en dus aangeeft dat Maria zowel Moeder is van Christus, de Zoon van God, als Moeder van de leden van zijn Mystiek Lichaam, d.w.z. de Kerk. Deze overwegingen ontspringen aan het goddelijk moederschap van Maria en aan haar band met het werk van de Verlosser, dat zijn hoogtepunt vindt op het uur van het kruis. Staande naast het kruis ontving moeder Maria (zie Joh 19:25) het liefdestement van haar Zoon, waardoor zij alle mensen, vertegenwoordigd in de persoon van de geliefde leerling, aannam als kinderen die herboren moesten worden tot het goddelijke leven. Zo werd zij de liefdevolle moeder van de Kerk, die door Christus werd verwekt op het kruis, toen Hij de Geest gaf. Van zijn kant koos Christus in zijn geliefde leerling alle leerlingen uit als vertegenwoordigers van zijn liefde tegenover zijn Moeder, door haar aan hen toe te vertrouwen, zodat zij haar zouden eren met de genegenheid van kinderen. Als vooruitziende gids van de jonge Kerk begon Maria Haar eigen moederlijke zending reeds in het cenakel, waar zij in gebed met de Apostelen, wachtte op de komst van de Heilige Geest” (zie Hand. 1,14)”.  
Afgelopen maandag, 21 mei, vierden we in Fontanelle voor de eerste keer dit nieuwe Mariafeest en op 8 en 13 juli vieren we het gebruikelijke jaarlijkse Rosa Mystica-feest, waar-

bij we haar in het bijzonder eren met de titel ‘Moeder van de Kerk’. Dit zijn zeer belangrijke gebeurtenissen voor de Mariale devotie in Fontanelle, waarvan we vandaag al hun profetische en voorzienige waarden willen bevatten.

Al meer dan vijftig jaar wordt Maria op deze plaatsen, waarlijk met groot verlangen vereerd en ondersteund door het onophoudelijke gebed van honderduizenden pelgrims, om het leven en de missie van de Kerk te voeden en te vernieuwen: Maria was

aan deze moederlijke taak al begonnen aan de voet van het kruis, waarbij ze het kerkelijke pad door de eeuwen heen steeds als Verspreidster van Genade begeleidt, vooral op de moeilijkste momenten en voor alle gelovigen de vruchten van de Geest afsmeekt in een eeuwigdurend Pinksteren.

Ontelbare bedevaarders zijn Rosa Mystica dankbaar omdat ze dankzij haar moederschap in staat zijn om zich onder te dompelen in deze ervaring van wedergeboorte, de kracht van het goddelijke leven te kunnen ontvangen in de doop en te herontdekken dat ze tot het kerkelijk leven behoren; velen doen dit door hun eigen kruis te omhelzen, dat wil zeggen het pad van de opoffering te verwelkomen, net als de Maagd aan de voeten van de gekruisigde Zoon.

Met een hart vol dankbaarheid verwelkomen we dit geschenk, dat dit jaar op een plechtige manier wordt uitgebreid tot over de hele Kerk; hiermee wordt de geest van authentieke toewijding bevestigd, die de Mariale devotie in Fontanelle altijd al heeft gekenmerkt sinds de oorsprong van haar historische reis. We vertrouwen op haar met hernieuwde overtuiging en ook op de voorbede van paus Paulus VI, die op 14 oktober heilig zal worden verklaard en die zijn moeder, de Kerk, zeer lief had, vooral op de moeilijkste momenten.

**Mgr Marco Alba Bisschoppelijk gedelegeerde**

We herinneren eraan dat op **13 juli** het Rosa Mystica-feest zal worden gevierd en dat doelmatig ook op **zondag 8**, de tweede zondag in juli, plaats zal vinden.

Na een intense en persoonlijke mystieke ervaring schreef Pierina Gilli met een mariale ingeving het volgende in haar dagboeken:

*Fragment uit het dagboek van Pierina: Ik wens dat de 13e van elke maand een Mariale dag is, voorafgegaan door 12 dagen speciale gebeden.* Deze dag moet een eerherstel zijn voor de misdaden, begaan tegen onze Heer door de toegewijde zielen die, met hun zonden drie scherpe zwaarden in mijn Hart en in het Hart van mijn GODDELIJKE Zoon gestoken hebben. Op die dag zal ik overvloedige genaden schenken en de heiligheid van roepingen verlenen aan de instituten en de religieuze congregaties die mij zullen volgen; deze dag moet worden geheiligd door speciale gebeden zoals de Heilige Mis, de Heilige Communie, de Rozenkrans, het uur van aanbidding. Ik wens dat de 13de juli van elk jaar gevierd wordt door alle religieuze instituten en religieuze congregaties.



## DIE VREEMDE CIJFERS

*Deze keer behandelen we een enigszins vreemd onderwerp, namelijk het feit dat Maria een bijzondere voorkeur lijkt te hebben voor de 13e dag waaraan vele gebeurtenissen zijn gekoppeld en waarin de Moeder van God centraal staat. Hier zijn de belangrijkste gebeurtenissen: allereerst Fatima en de verschijningen in wat toen een klein en onbekend Portugees dorp was: op 13 mei 1917 stelde Maria zichzelf voor aan de drie herdertjes – Lucia, Jacinta en Franciscus – daarna zei ze dat ze in de volgende maanden altijd op diezelfde dag zou verschijnen. Dit gebeurde in juni en juli, maar in augustus werden de kinderen verhinderd om de Cova da Iria te bereiken; het vond daarom plaats op de 19e. In september verscheen Maria echter weer op de 13e en om de cyclus af te sluiten, weer op dezelfde dag in oktober.*

Maar dat is niet alles, want verbonden aan Fatima zou het getal 13 weer terugkomen; het was namelijk op 13 mei 1981 (dus de verjaardag van de eerste verschijning) dat Johannes Paulus II op een heel ernstige manier gewond raakte op het Sint Pietersplein. Het feit dat hij op wonderbaarlijke wijze aan de dood was ontsnapt, schreef hijzelf toe aan de tussenkomst van de Maagd van Fatima: de kogel verwoestte zijn ingewanden maar raakte slechts licht de aorta van de buik, die, indien geraakt, een dodelijke bloeding in enkele ogenblikken zou hebben veroorzaakt. En tenslotte, weer op de dertiende dag, deze keer in februari 2005, ging de derde en enige overlevende van de zienertjes, Zr. Lucia, naar de hemel.

Maar ook Montichiari en Fontanelle zijn nauw verbonden aan het getal 13. Hoewel de vermeende verschijningen van Rosa Mystica nog bestudeerd worden, kunnen we in afwachting van de onderzoeken van de experts, toch enkele zeer relevante aspecten bekijken. In een reeks verschijningen waarin de Moeder van God en van de Kerk uitdrukkelijk en herhaaldelijk Fatima noemde, (onder andere, haar Onbevlekt Hart tonend en de toewijding daaraan aanbevelend) zei Maria vanaf het begin dat de 13e dag van elke maand toegewijd

diende te worden aan de nieuwe devotie die zij had voorgesteld (met name aan Rosa Mystica). In de loop van de tijd richtte ze haar aandacht in het bijzonder op de 13e dag van twee maanden: die in juli, als een jaarlijkse en 'officiële' dag, zoals we die in Fontanelle noemen en die in oktober toegewijd tot het Eerherstel van de Communie. Twee bijzondere dagen die de toegewijden van Maria Rosa Mystica goed kennen, ook omdat in de loop der jaren die traditie hoe langer hoe hechter is geworden.

Daarom is het zinvol om het goed te begrijpen. De beroemde bijbelgeleerde Gianfranco Ravasi schrijft: "Zelfs degenen die niet erg bekend zijn met heilige teksten, weten dat ze bezaaid zijn met getallen die niet zo zeer kwantitatief, als wel kwalitatief geëvalueerd moeten worden, dat wil zeggen als symbolen". En dit geeft zeer belangrijke voorbeelden in dit opzicht. Hiervan zijn er enkele die voor ons van belang zijn. Te beginnen met het getal 1: "Dit is bij uitstek het cijfer van goddelijkheid: God is uniek." Luister, Israël, de Heer is onze God, de Heer is één "(Dt 6,4)". Maar ook het cijfer 3, dat "De totaliteit en het symbool van de Drie-eenheid (Vader, Zoon en Heilige Geest) aangeeft." Zelfs de 3 verleidingen die Jezus onderging en die de belangrijkste risico's van de mens aanduiden: macht, rijk-

dom, roem". Dus, van al wat we tot nu toe hebben gezien, lijkt het getal 13, een combinatie van 1 en 3, een grote religieuze waarde te hebben omdat het de rijkdom en het geheel van de christelijke God in zijn drie-enige dimensie uitdrukt. Daarom heeft Maria er haar voorkeur aan gegeven, om te benadrukken dat haar bemiddelingen voor de mensheid, gekenmerkt door verschijningen, volledig zijn geplaatst en gerealiseerd binnen die goddelijke wil die ze altijd in alle volheid omvat. Nadere overwegingen geven ook andere rijke betekenissen aan die verbonden zijn aan het getal 13. Dit keer is 13 een getal dat volgt op 12, namelijk 12 plus 1. De 12 is een getal dat veel voorkomt in de heilige Schrift. Het is opnieuw Ravasi die ons vertelt dat dit getal "uitverkiezing" betekent. We hoeven alleen maar te denken aan de twaalf stammen van Israël, of aan de twaalf apostelen die deel uitmaken van 13 als we ze in eenheid met Jezus beschouwen. Een eenheid die herhaald wordt wanneer Jezus hen roept, hen de missie toevertrouwend om de onreine geesten weg te jagen en allerlei soorten ziekten en zwakheden te genezen (Mt 10, 1-26). Voorts, op het moment van de laatste maaltijd, toen allen samen in de bovenzaal waren en Jezus de eucharistie instelde. Tenslotte, toen Hij weer opstond en opsteeg naar de hemel, verzamelden de apostelen zich er weer om de Heilige Geest te ontvangen. Deze keer was de 13e niet Jezus, maar Maria. Dit was het moment waarop de Kerk officieel haar weg begon, bestaande uit de eucharistische Jezus, wiens missie is toevertrouwd aan de opvolgers van de apostelen onder de bescherming van de moeder van Jezus, die nu ook de Moeder is van het Mystieke Lichaam d.w.z. van de Kerk. Is het om deze reden dat Maria de voorkeur lijkt te geven aan het getal 13, dat zo belangrijk is in symbolen, omdat het tegelijkertijd de volheid van de goddelijkheid vertegenwoordigt evenals de actie in de tussentijd van de Kerk waarin we leven en die ons tot het einde bereidt? Dit geeft ons stof tot nadenken.

**Rosanna Bricchetti Messori**

## Wij hebben ontvangen

**Providentiële tekens** - Op zaterdag 9 juni 2018, droeg ik in Fontanelle om 17:00 uur de mis op ter ere van het Onbevlekt Hart van de Heilige Maagd Maria. Aan het einde van de viering vroeg ik iedereen om te bidden voor mij en voor mijn metgezellen van de mis, d.w.z. voor de priesters die samen met mij tot priester werden gewijd, omdat op die dag, 22 jaar geleden, wij onze eerste heilige mis hadden gevierd. Zelf afkomstig uit Montichiari, had ik de mis niet ver van Fontanelle, in de kathedraal gevierd. Na de viering kwam een echtpaar, Anna en Francesco, naar me toe. Uit zijn Bijbel nam Francesco een foto en liet die aan mij zien met de vraag of ik hem herkende. Het was een kleine foto van mijn eerste mis. Ik vroeg wie ze waren en hoe ze daaraan kwamen. "We zijn een echtpaar uit Milaan. Tweeëntwintig jaar geleden, op 9 juni 1996, kwamen we hier bij Rosa Mystica in Fontanelle om de genade af te smeken voor het verkrijgen van een baby, omdat we er geen konden krijgen. Het was de zondag van Corpus Domini, en aangezien er hier geen feest was, bezochten we de eerste heilige mis van een jonge priester in de kathedraal van Montichiari, die uiteindelijk deze foto uitdeelde. Het jaar daarop, op 9 juni 1997, werd Anna zwanger en op 5 maart 1998 werd onze zoon geboren. Sindsdien komen we elk jaar op 9 juni om onze Moeder Maria te bedanken. Dit jaar hebben we bovendien de aangename verrassing om die priester die zijn eerste heilige mis 22 jaar geleden vierde, weer te ontmoeten". In de ogen van de wereld kan deze ontmoeting een vreemd toeval lijken, maar in de ogen van het geloof is dit een geschenk dat onze Moeder Maria ons op de dag van haar Onbevleete Hart wilde geven, om ons te laten zien hoe de Heer op een mysterieuze manier altijd en overal aanwezig is, opererend in de dichte textuur van onze geschiedenis, om ons uit te nodigen God te verheerlijken, die wonderen verricht.

**Don Angelo Pizzetti**



■ *Uit Zuid-Afrika* - Met grote vreugde delen we dit getuigenis dat afkomstig is uit een ver land, een van de weinige waarmee we geen contact hadden.

19.06.2018 – Lof aan Jezus en Maria Rosa Mystica! Ik heb een gebedsgroep opgericht bestaande uit parochianen en godgewijde personen, priesters en zusters van verschillende ordes, ter ere van Maria Rosa Mystica. De toewijding is vorig jaar in juni 2017 begonnen en heeft een grote impuls gekregen. Op de 1e van de maand houden we het verzoekgebed tot 12.00 uur en op de 13e een uur van genade van 12.00 tot 13.00 uur. We zijn van plan om 13 oktober te vieren en vragen u om ons een gebedsprogramma voor deze dag te sturen. We hebben ook een pelgrimsbeeld van Maria Rosa Mystica, die kloosters en gezinnen bezoekt. Velen zijn geraakt door haar aanwezigheid en zegeningen (werkgelegenheid, genezing, troost, bekering).

Hartelijke groeten, (M)

### TIJDSHEMA VAN DE MAANDEN JULI EN AUGUSTUS 2018

#### Dagelijks:

16.00: Biecht; 17.00 Rozenkransgebed

#### Elke vrijdag:

16.00: Biecht

16.30: Rozenkransgebed; 17.00: H. Mis

#### Zaterdag:

16.00: Biecht; 16.30: Rozenkransgebed

17.00: H. Mis, Vooravondmis

#### Zondag en feestdagen:

16.00-18.00: Biecht; 16.00: Aanbedding

16.30: Rozenkransgebed; 17.00 Hoogmis

#### Zondag, 8 juli:

##### **Feest Maria Rosa Mystica, Moeder van de Kerk**

10-12: Biecht

10.00: Eucharistische aanbidding

10.30: Rozenkransgebed; 11.00: Hoogmis

16-18: Biecht; 16.00: Eucharistische aanbidding

16.30 Rozenkransgebed; 17.00: Hoogmis

##### **Vrijdag, 13 juli – Mariale gebedsdag ter ere van Maria Rosa Mystica, Moeder van de Kerk**

16.30: Rozenkransgebed

17.00: Hoogmis

#### Maandag, 16 juli

##### **Feest van de H. Maagd Maria van de berg Karmel**

##### **Donderdag, 26 juli – Herdenking H. Joachim en H. Anna, ouders van de H. Maagd Maria**

16.00 Biecht; 16.30 Rozenkransgebed

17.00 H. Mis

##### **Maandag, 13 augustus – Mariale gebedsdag ter ere van Maria Rosa Mystica, Moeder van de Kerk**

16.00: Biecht - Eucharistische aanbidding

16.30: Rozenkransgebed; 17.00: Hoogmis

#### Woensdag, 15 augustus - Maria Tenhemelopneming

16-18: Biecht; 16.00: Eucharistische aanbidding

16.30: Rozenkransgebed; 17.00: Hoogmis

Informaties: +39 030 964111 - [info@rosamisticafontanelle.it](mailto:info@rosamisticafontanelle.it)

De verzendkosten voor de bezorging per post van het bulletin "De Stem van Rosa Mystica" zijn verhoogd; we vragen onze lezers te helpen om de relatie met de gelovigen te kunnen handhaven. Graag ontvangen we het e-mailadres van degenen die het per e-mail willen ontvangen. Aan degenen die de papieren nieuwsbrief per post willen blijven ontvangen, vragen wij om een minimale bijdrage voor de kosten. De Stichting zal de bulletins per post blijven sturen aan hen die dat wensen, maar niet in staat zijn om bij te dragen.

**ZIJ DIE WILLEN BIJDAGEN MET DONATIES KUNNEN GEBRUIK MAKEN VAN DE VOLGENDE BANKGEGEVENS:**

#### FONDAZIONE ROSA MISTICA – FONTANELLE

"Ente Ecclesiastico Civile Riconosciuto -

Isritto al registro delle Persone Giuridiche al n° 550 del 15/04/2016"

#### BANCA CREDITO COOPERATIVO DEL GARDA

Filiale di Montichiari - Via Trieste, 62

IBAN: IT 24 R 08676 54780 00000007722

BIC/SWIFT: ICRAITRRIS0 (laatste karakter is een "nul")

#### POSTE ITALIANE

Filiale di Montichiari - Via Trieste, 69

IBAN C/C POSTE: IT 93 O 07601 11200 000029691276

BIC/SWIFT C/C POSTE: BPPIITRRXXX

Door gebrek aan ruimte is het niet mogelijk om vele andere mooie getuigenissen te publiceren; zij worden wel bewaard in het archief. *We voelen ons allemaal in gebed verenigd met het moederlijke hart van Maria Rosa Mystica.*

Stichting Maria Rosa Mystica Fontanelle

Maandelijks nieuwsbericht van de **Stichting Rosa Mistica - Fontanelle**  
**Postbus 134 - 25018 MONTICHIARI (Brescia) - ITALY**

Voor satelliet navigatiesysteem: **Via Madonnina**

#### Voor contacten:

**Loc. Fontanelle - Via Madonnina - Tel.: 030 964111**

E-mail: [info@rosamisticafontanelle.it](mailto:info@rosamisticafontanelle.it)

Zie web site: [www.rosamisticafontanelle.it](http://www.rosamisticafontanelle.it)

Nonprofit-tarief van de Stichting:

Poste Italiane S.p.A. - Sped. in abb. Post. - D.L. 353/2003 (conv. L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2 / DCB Brescia

*Expedition en abonnement postal*  
*Taxe perçue - Tassa riscossa - Filiale di Brescia*

Verantwoordelijk directeur: Rosanna Bricchetti  
Uitgegeven door de Stichting Rosa Mystica - Fontanelle  
Tribunale autorisatie van Brescia nr. 61/90 of Nov. 11, 1990  
Vertaling: Sylvia Hetarhoh  
Typografie: Tipopennati srl - Montichiari (Bs)