

# DE STEM VAN ROSA MYSTICA

## MOEDER VAN DE UNIVERSELE KERK FONTANELLE DI MONTICHIARI - (Brescia)

SEPTEMBER - OKTOBER 2017 - JAAR 27 - N. 5  
Maandelijks nieuwsbericht van de Stichting Rosa Mystica - Fontanelle Montichiari (Bs) - Italy



*Elk seizoen  
heeft zijn bloemen  
en zijn vruchten  
om ze aan de  
gezegende  
Maagd Maria  
aan te bieden.*

*Uit het gebedsboek  
te Fontanelle*



## Een Mariale Zomer in Fontanelle

**D**eze zomertijd en de ongemakken wegens de grote hitte, hebben de constante stroom van de pelgrims naar Fontanelle niet kunnen verhinderen; ze blijven op deze plaatsen naar koelte zoeken voor ziel en lichaam en naar de rust en de frisheid tijdens de avond- en nacht-

uren. In juli vierden we het feest van Maria Rosa Mystica en de Moeder van de Kerk. Op de tweede zondag en ook op donderdag 13 juli, vierden we een dag speciaal gewijd aan de noden van de Universele Kerk. Een grote menigte bedevaarders kwam naar Fontanelle. Ook hebben we tal-

rijke getuigenissen ontvangen uit verschillende delen van de wereld (vooral uit India, Equatoriaal-Guinea, Libanon, Paraguay), van vele parochies en religieuze gemeenschappen, die met ons in een sterke gemeenschap van gebed en toewijding verenigd zijn. Op 27 juni, is onze dierbare Matthew,



een seminarist uit India, die Fontanelle herhaaldelijk heeft bezocht, tot diaken gewijd. Dankzij Rosa Mystica, aan wie deze nieuwe diaken zich heeft toegewijd, onderhouden wij een sterke intellectuele en vriendschappelijke band met hem. Met toestemming van zijn bisschop is het zijn grote wens om zo spoedig mogelijk een priesterlijke broederschap in zijn bisdom te vestigen op basis van de door Rosa Mystica ingestelde mariale spiritualiteit.

Moge de Heer hem zegenen en hem in zijn grote apostolische enthousiasme behouden tijdens het laatste jaar van zijn reis naar het priesterschap!

In het hartje van de zomer vierden we Maria Hemelvaart en smeekten Haar om bijzondere genaden voor onze bisschoppelijke kerk, die een nieuwe tijd van groot belang ondergaat, namelijk de opvolging van de door de Paus benoemde bisschop,



Z.Em. Pierantonio Tremolada.

Voordat hij op 8 oktober in het bisdom terugkomt, zullen we de grote eer hebben **Bisschop Luciano** in Fontanelle te ontvangen en te bedanken. Hij heeft onze uitnodiging welwillend geaccepteerd om de nieuwe gebouwen die in deze laatste maanden gemaakt zijn ter facilitering van de dienstverlening van onze cultuurplaatsen, op 7 september om 18:00 te zegenen.

Op de eerste zondag van september verwelkomen we het traditionele feest van de Sri Lankaanse gemeenschap, dat voor ons altijd

een geweldig getuigenis is van geloof en toewijding aan Maria door heel veel jongeren en gezinnen.

Ten slotte gaan we ons voorbereiden op het Mariafeest op de tweede zondag van oktober in verband met de devotie van de **Communie van Eerherstel** en het uitdelen van de gezegende broodjes. Het zal een gelegenheid zijn om onze grote dankbaarheid via de handen van Maria te tonen voor de gave van de Allerheiligste Eucharistie, het voedsel dat ons nieuw leven schenkt en dat vooral de roeping van gewijde zielen en christelijke echtgenoten beschermt.

Maria Rosa Mystica, wij bidden U ons op onze verdere reis te beschermen. Help ons al deze mogelijkheden van genade en bekering hoog te waarderen.

**Mgr. Marco Alba**

*Bisschoppelijk afgevaardigde*

## Ik ben niet alleen Koningin van hemel en aarde, maar ik ben ook jullie Moeder

“Iedereen zal de naam van de zuster Faustina Kowalska wel herkennen; op 30 april 2000 werd zij door paus Johannes Paulus II heilig verklaard, of wellicht kent men haar met betrekking tot de beroemde icoon van de Barmhartige Jezus, die haar beval het schilderij te laten maken (met twee grote stralen die uit zijn Heilig Hart stromen, de rode straal betekent het Bloed en de witte het Water) en eveneens het rozenkransgebed van de Goddelijke Barmhartigheid. Jezus zelf beval haar de devotie in twee vormen van toewijding over de hele wereld te verspreiden als een eenvoudige maar effectieve manier, zodat iedereen gemakkelijker in de grote barmhartige liefde van God opgenomen kon worden.”

Deze heilige zuster, stond voor bijna heel haar leven in directe communicatie met Jezus, maar vooral van 1931 tot haar dood op 5 oktober 1938. Jezus noemde haar zelfs “secretaresse van Mijn Barmhartigheid”; ze vroeg vaak hulp aan Maria en schreef hierover: “Zij

leerde me God innerlijk te beminnen en hoe in alles Zijn heilige Wil te volbrengen.”

Als deze heilige, die zo dicht bij Jezus stond, zei dat ze altijd Maria nodig had, hoe temeer is het noodzakelijk voor ons om ook Maria’s hulp in te roepen. Wij zijn immers

vaak afgeleid door veel dingen en het is niet gemakkelijk voor ons om ons geloof in leven te houden. Laten we daarom ook ontvankelijk zijn voor wat de Moeder van God ons leert, vooral voor een zeer belangrijk aspect van ons innerlijke leven, dat wil zeggen, onze intieme en diepe relatie met Jezus, die een bijzonder intens moment bereikt wanneer we de Eucharistie naderen. Hier is wat Maria tegen Faustina zei op een dag dat zij zich voorbereidde op het kerstfeest: “Mijn dochter, streef naar stilte en nederigheid, zodat Jezus, die altijd in je hart is, kan uitrusten. Aanbid Hem in je hart, treed niet uit het innerlijke van je hart. Mijn dochter, ik zal je de genade van dit soort innerlijk leven voor je verkrijgen, zodat je, zonder je innerlijke wezen te verlaten, al de plichten met nog grotere nauwkeurigheid kan vervullen. Blijf altijd bij Hem in je hart; Hij zal je kracht zijn... Je bent een aangename woonplaats



# Wij hebben ontvangen

voor de levende God, waar Hij steeds met liefde en welgevallen verblijft en de levende aanwezigheid van God, die je steeds levendiger en duidelijker voelt, zal je bevestigen wat Ik je heb verteld”.

Jezus zei tegen haar: “Het is Mijn groot verlangen om Mij met de zielen te verenigen, het is een verrukking om Mezelf te verenigen met zielen. Weet, mijn dochter, dat wanneer ik de harten van de mensen tijdens de Heilige Communie binnentreed, Mijn handen vol genade zijn, die ik aan de zielen wil schenken. Maar ze geven Mij geen aandacht; ze laten Me alleen en doen iets anders. Oh, hoe bedroefd maakt het Me dat de zielen Mijn liefde niet begrijpen! Ze behandelen Me als een dood voorwerp”.

Dat zuster Faustina daadwerkelijk de grote genade had verkregen, die Maria haar beloofd had en waaruit deze genade bestond, beschreef ze in een passage in haar dagboek: “Soms, na de Heilige Communie, voel ik dat God in mijn hart is. En het feit dat ik de aanwezigheid van God in mijn hart voel, stoort me niet in de uitvoering van mijn plichten; zelfs in het uitvoeren van de belangrijkste zaken die inspanning en aandacht van me vergen, verlies ik de aanwezigheid van God niet in mijn ziel en blijf ik nauw verenigd met Hem. Met Hem ga ik naar mijn werk, met Hem neem ik pauze, met Hem lijd ik, met Hem verheug ik me, ik leef in Hem en Hij in mij. Ik ben nooit alleen, want Hij is mijn constante metgezel. Hij is op elk moment in me aanwezig. Onze vertrouwdheid is groot wegens de nauwe verbinding met het bloed en het leven”.

Naar mijn mening zijn het drie prachtige passages uit het dagboek van zuster Faustina, die ik graag met anderen wil delen. Ze zijn belangrijk omdat ze spreken over ervaringen die we ook kunnen beleven, als we wat meer aandacht aan ons geloof geven. En vooral als we, zoals de heilige, erin slagen om van de Maagd te zeggen: “Sinds die tijd leef ik onder de maagdelijke bescherming van Maria die me vasthoudt en me onderwijst. Dicht bij Haar Onbevlekt Hart ben ik heel rustig, want ik ben zo zwak en onervaren dat ik me als een klein kind tegen Haar Hart aandruk”.

**Rosanna Bricchetti Messori**



De Broederschap van de Heer der Wonderen van Turijn heeft ons een foto gestuurd van de groep tijdens hun bedevaart in Fontanelle op 08 juni 2016.

■ **Uit Libanon - Gebedsgroep Maria Rosa Mystica Beiroet Baab-dath - Libanon** - De kerk van de Hemelvaart van Onze-Lieve-Vrouw voor de Syrische Katholieken. De H. Mis ter ere van de Maagd werd geconcelebreerd door Mgr. Joseph Chamii, p. Toni Hamso en p. Charle Mourad, voorafgegaan door het Rozenkransgebed tijdens de processie met het beeld van de Maagd Maria Rosa Mystica door de straten van Mathaf-Beiroet. Daarop volgde een moment van gezelligheid met alle deelnemers.

■ **Uit Colombia** - Een mooi en lang getuigenis van een dame uit Colombia, dat we hebben ingekort wegens gebrek aan ruimte: ... Op 16 augustus 1992 werd mijn man ontvoerd tegen een losgeld voor zijn vrijlating. De politieagent die we aanspraken zag mijn wanhoop en vroeg me of ik in de Heilige Maagd geloofde. Op woensdag 19 augustus bracht hij in de middag het Rosa Mystica pelgrimsbeeld in mijn huis, omdat hij bij andere ontvoeringen de werkelijke tussenkomst van de Heilige Maagd en de goede afloop van de zaak had ervaren. Ik kende deze toewijding niet en ik wist ook niet hoe ik de rozenkrans moest bidden. Ik stak een lange kaars aan en in mijn wanhoop wendde ik me tot de Heilige Maagd en zei: “Als het waar is dat u bestaat en als u wenst dat ik in u geloof, zal mijn man thuis komen voordat deze kaars is uitgebrand”. Ik verzamelde de kinderen samen met een vertrouwde werknemer – iets wat ik nog nooit eerder gedaan had – en elke dag hebben we de rozenkrans gebeden. Mijn man keerde op maandag, 24 augustus, om 10 uur terug. De kaars was op dezelfde dag om 11 uur uitgebrand. Het was een wonder van Rosa Mystica! Vanaf dat moment begon mijn bekering en ik beloofde drie dingen aan Rosa Mystica:

1. De eerste keer dat ik met mijn man en kinderen naar Europa kan gaan, zal ik naar uw heiligdom in Fontanelle gaan om u te bedanken. 2. Uw beeld blijft voor altijd in ons huis. 3. Als ondertussen iemand naar Fontanelle gaat zal ik de persoon vragen om het beeld van Rosa Mystica alvast voor me te kopen met het doel daarvan een pelgrimsbeeld te maken om de toewijding aan u alom bekend te maken.

Wij konden op 28 mei van dit jaar naar het heiligdom van Fontanelle gaan. Mijn man, mijn zoon en ik bedankten Rosa Mystica heel hartelijk voor de vrijlating van mijn man. Ik kan geen woorden genoeg vinden om Rosa Mystica te bedanken voor deze ervaring in Haar heiligdom. Om daar voor Haar beeld te mogen staan met mijn man en zoon is het beste wat ons had kun-



Op 18 augustus 2007 keerde HORST MEHRING, apostel en grote verspreider van Rosa Mystica, terug naar het Huis van Onze Vader, vergezeld door de Heilige Maagd Maria.

Wij willen hem met een dankbaar gebed herdenken voor de tiende verjaardag van zijn dood.

## Wij hebben ontvangen

nen overkomen; het was het beste cadeau dat we hebben mogen ontvangen.

Met grote dankbaarheid, **Martha te Medellín**

■ **Uit Italië** - In december 2012 werd prostaatkanker bij me gediagnosticeerd en de dokter stelde me voor onmiddellijk een operatie te ondergaan om het te verwijderen (prostatectomie). Bekommerd en niet overtuigd, wilde ik een tweede opinie horen en raadpleegde de twee meest bekende artsen; beiden gaven me hetzelfde antwoord: prostaat tumor, een prostatectomie werd geadviseerd. In maart 2013, na het ondergaan van alle testen en gereed voor de operatie, bad ik in het heiligdom van Rosa Mystica te Fontanelle. Ik vroeg om de H. de Maagd om genade in de hoop te genezen. Tijdens mijn gebeden met mijn voeten in de badkuip, voor Haar beeld, voelde ik plotseling

een sterk branderig gevoel in mijn lies. Ik vertelde mijn vrouw hierover. Ik was ervan overtuigd dat in geval van genezing, dit het moment was waarop het wonder plaats had gevonden. Met toenemende overtuiging dat er iets met me was gebeurd, bezocht ik meteen een andere dokter voor een nieuwe opinie. Deze dokter adviseerde de vorige analyses van de biopsie opnieuw te beoordelen. Het heronderzoek door een nieuwe expert leverde echter geen betrouwbaar resultaat en alleen een zorgvuldig toezicht werd voorgesteld. Toen besloot de dokter om een nieuwe scan toe te passen en het resultaat was negatief, een operatie was niet nodig. In de loop der jaren heb ik een 'actieve toezicht' gevolgd, maar zonder de problemen die me ertoe hebben gebracht om aan Rosa Mystica genade te vragen. Ik ben daarom ervan overtuigd dat mijn gebeden beantwoord zijn en dat ik de gevraagde genade inderdaad heb ontvangen. Hartelijke groeten, **R.B.**

■ **Uit Guatemala** - Ik ben een emigrante uit Mozzo BG. Ik stuur u de foto van mijn kleindochter, Catarina, 11 jaar oud. Bij de geboorte had ze ernstige hartproblemen. Met de machtige voorspraak van onze Moeder bij haar geliefde Zoon, Jezus, werd de genezing verleend door middel van harttransplantaties, uitgevoerd in Houston, Verenigde Staten, op 19.06.2016. Na zo veel jaren van lijden voelt Caterina zich eindelijk goed. Haar dankbare grootmoeder kwam persoonlijk Rosa Mystica bedanken.

### TIJDSHEMA VAN SEPTEMBER EN OKTOBER 2017

#### Dagelijks:

16:00 Biecht; 17:00 Rozenkransgebed

#### Elke vrijdag:

16:00 Biecht; 16:30 Rozenkransgebed

17:00 H. Mis

#### Zaterdag:

16:00 Biecht; 16:30 Rozenkransgebed

17:00 H. Mis (vooravondmis)

#### Zon- en feestdagen:

16:00-18:00 Biecht; 16:00 Aanbedding

16:30 Rozenkransgebed; 17:00 Hoogmis

#### Zondag, 3 september

##### Feestdag van de Gemeente van Sri Lanka

10:00 - 13:00 H. Mis en processie van de Singalese pelgrims

's Avonds: tijdschema voor feestdagen

#### Donderdag, 7 september – INZEGENING VAN DE NIEUWE

##### GEBOUWEN DOOR DE BISSCHOP VAN BRESCIA,

##### S.E.M. MGR. LUCIANO MONARI

17:00-18:00 Biecht; 17:30 Rozenkransgebed

18:00 Plechtige vespers van de H. Maagd

18:30 Inzegening van de nieuwe gebouwen

#### Vrijdag, 8 september – Feest van de Geboorte van de H. Maagd

16:00-18:00 Biecht; 16:00 Eucharistische Aanbedding

16:30 Rozenkransgebed; 17:00 Hoogmis

#### Woensdag, 13 september – Mariale gebedsdag

16:00 Biecht - Eucharistische Aanbedding

16:30 Rozenkransgebed; 17:00 Hoogmis

#### Vrijdag, 15 september – Moeder van Smarten

16:00-18:00 Biecht; 16:00 Eucharistische Aanbedding

16:30 Rozenkransgebed; 17:00 Hoogmis

#### Zaterdag, 7 oktober – H. Maagd van de Rozenkrans

16:00 Biecht - Eucharistische Aanbedding

16:30 Rozenkransgebed; 17:00 Hoogmis

#### Zondag, 8 oktober

##### Wereldbond van eerherstellende communies

10:00-12:00 Biecht; 10:00 Eucharistische Aanbedding

10:30 Rozenkransgebed; 11:00 Hoogmis

16:00-18:00 Biecht; 16:00 Eucharistische Aanbedding

16:30 Rozenkransgebed; 17:00 Hoogmis

#### Vrijdag, 13 oktober – Mariale gebedsdag

16:00 Biecht - Eucharistische Aanbedding

16:30 Rozenkransgebed; 17:00 Hoogmis

#### Zondag, 22 oktober – Wereld-missiedag

##### Zondag, 29 oktober – begin wintertijd

15:00-17:00 Biecht; 15:00 Aanbedding

15:30 Rozenkransgebed; 16:00 Hoogmis

Informaties: +39 030 964111 - [info@rosamisticafontanelle.it](mailto:info@rosamisticafontanelle.it)

Wij willen u eraan herinneren dat in formaat van een e-boek – nog steeds door Ares – is uitgekomen met de vertalingen in het Frans, Engels en Spaans van het boek van Enrico Rodolfo Galbiati (bewerkt door Rosanna Bricchetti Messori en Riccardo Caniato) Maria Rosa Mystica, Moeder van de Kerk. De verschijningen van de Maagd naar Montichiari en Fontanelle:

- ▶ <https://www.bookrepublic.it/book/9788881556823-marie-rose-mystique-mere-de-leglise/>
- ▶ <https://www.bookrepublic.it/book/9788881556953-maria-rosa-mistica-madre-de-la-iglesia/>
- ▶ <https://www.bookrepublic.it/book/9788881556809-mary-mystical-rose-mother-of-the-church/>

Door gebrek aan ruimte is het niet mogelijk om vele andere mooie getuigenissen te publiceren; zij worden wel bewaard in het archief. *We voelen ons allemaal in gebed verenigd met het moederlijke hart van Maria Rosa Mystica.*

Stichting Maria Rosa Mystica Fontanelle

Maandelijks nieuwsbericht

van de **Stichting Rosa Mistica - Fontanelle**

**Postbus 134 - 25018 MONTICHIARI** (Brescia) - ITALY

Voor satelliet navigatiesysteem: **Via Madonnina**

**Voor contacten:**

**Loc. Fontanelle - Via Madonnina - Tel.: 030 964111**

E-mail: [info@rosamisticafontanelle.it](mailto:info@rosamisticafontanelle.it)

Zie web site: [www.rosamisticafontanelle.it](http://www.rosamisticafontanelle.it)

Nonprofit-tarief van de Stichting:

Poste Italiane S.p.A. - Sped. in abb. Post. - D.L. 353/2003

(conv. L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2 / DCB Brescia

*Expedition en abonnement postal  
Taxe perçue - Tassa riscossa - Filiale di Brescia*

Verantwoordelijk directeur: Rosanna Bricchetti  
Uitgegeven door de Stichting Rosa Mystica - Fontanelle  
Tribunale autorisatie van Brescia nr. 61/90 of Nov. 11, 1990  
Vertaling: Sylvia Hetarihon  
Typografie: Tipopennati srl – Montichiari (Bs)