

DE STEM VAN ROSA MYSTICA

MOEDER VAN DE UNIVERSELE KERK FONTANELLE DI MONTICHIARI - (Brescia)

MEI - JUNI 2017 - JAAR 27 - N.3

Maandelijks nieuwsbericht van de Stichting Rosa Mistica - Fontanelle Montichiari (Bs) - Italy



De verrezen Christus, Bron van alle Genade

“Na de plechtige viering van Paaszondag zijn we in Fontanelle begonnen met de intense tocht van de Paastijd, die dit jaar grotendeels samenvalt met de maand mei, de Mariamaand bij uitstek. Het is de maand waarin onze plaatsen van gebed en toewijding de bestemming worden van vele pelgrims, georganiseerd door verschillende diocesen of privé bezocht worden door gelovigen en pelgrims tot zelfs in de avond wegens het prachtige seizoen dat met een steeds gunstiger weer aanvangt.”

Op 23 april de eerste zondag na Pasen is het feest van de Goddelijke Barmhartigheid; een dag dat sinds de oorsprong van het feest nauw verbonden is aan de devotie tot

Rosa Mistica en wel wegens de Bron van Genade in Fontanelle, waar vele bedevaarders komen om zich met grote toewijding onder te dompelen in het water, smekend om lichamelijke en

geestelijke genezing. Met Pasen worden deze eenvoudige en symbolische gebaren nog waardevoller wanneer wij onze doopbeloften vernieuwen en de wens uiten het nieuwe leven te doen herleven om de Zoon van God waardig te zijn en om ons oude innerlijk onder te dompelen in het mysterie van het Lijden, de Dood en de Verrijzenis van Christus en hierdoor de helende Genade te verdienen om op het pad van het geloof al ons ongeloof te kunnen overwinnen.

Gehoor gevend aan de symboliek van doopwater, vuur en licht, zo eigen aan Pasen, zich nederig onderdompelend in het zuiverende water van de Bron, belijden vele pelgrims op een uiterlijke manier hun verlangen naar een innerlijke vernieuwing. Met overtuiging bekeren zij zich om de verslaving aan de zonde te verlaten en in de vrijheid als kinderen van God te leven. Daarom wensen de gelovigen in Fontanel-

De verrezen Christus, Bron van alle Genade

VERVOLG VAN BLZ. 1

le, zelfs tijdens Pasen, steeds vaker het Sacrament van de Biecht te ontvangen, het authentieke Sacrament, dat duidelijk getuigt van de ware weg naar het nieuwe Leven.

Vele Mariale heiligdommen zowel in Italië als over de hele wereld zijn het concrete teken van het verlangen naar de opstanding van het Christelijke volk, waarbij aandacht wordt gegeven aan de roep van het water van de doopliturgie. Maria, die met moederlijke zorg iedereen steeds naar de opgestane Christus leidt, wordt vaak symbolisch vereerd met de titel "Bron". Dit om aan te tonen dat dank zij Haar, dikwijls het verlangen in de harten van de mensen ontstaat om opnieuw naar Haar Zoon te zoeken, om Hem waarlijk te dienen en te aanbidden en om met vernieuwde bereidheid het kwaad te bestrijden.

Precies op deze manier komt Maria Rosa Mystica naar Fontanelle als Moeder van de Kerk, als Moeder van het nu levende Lichaam van Christus, in een historisch moment vol beproevingen en tegenstellingen, maar tegelijkertijd rijk aan uitdagingen om de wereld de pracht van het geloof te tonen als de schoonheid van door vuur gelouterd goud. Aan Haar wijden we deze intense periode die ons te wachten staat, toe, de gaven van de Heilige Geest aanroepend, de levende aanwezigheid van de Verheven Heer die de reis van Gods volk vergezelt in de droevige en gelukkige gebeurtenissen van de geschiedenis.

Mgr. Marco Alba
Bisschoppelijk afgevaardigde



Fatima leert ons het kwaad te verslaan

In deze maand viert de hele Kerk het eeuwfeest van de verschijningen van Fatima die tussen 13 mei en 13 oktober 1917 plaatsvonden. De paus zal het evenement benadrukken door de heiligverklaring van Jacinta en Francis, de twee herders, die met hun nichtje, Lucia, de zienertjes waren van die zeer belangrijke Mariale verschijningen. Alleen de eerste twee en niet Lucia, omdat deze pas een paar jaar geleden is overleden, terwijl de twee kinderen kort na de laatste verschijning stierven en voor hen de tijd dus rijp is geworden voor een heiligverklaring.

De verschijningen in Fatima zijn belangrijk en zeker een van de meest gecompliceerde en verontrustende in de hele geschiedenis van deze buitengewone verschijnselen. Bij het proberen de boodschap samen te vatten, is het duidelijk dat Maria vreselijke gebeurtenissen voorspelde die op dat exacte historische moment van de mensheid zouden gebeuren - (de Bolsjewistische revolutie, een tweede uiterst bloedige wereldoorlog, grote strijd en storingen in de Kerk, gebeurtenissen waarvan de oorsprong vanuit een menselijk oogpunt heel beangstigend, moeilijk te beheersen en onbegrijpelijk waren). Maria geeft daar echter een eenvoudige uitleg over.

Vaak negeren wij het feit dat er een duidelijk verband bestaat tussen het kwaad en de menselijke zonde, die met elkaar verstrengeld zijn in een vicieuze cirkel en de wereld naar de verwoesting slepen. Toch bestaat ook het tegenovergestelde, namelijk de door God gezegende deugdzaam cirkel van

bekering, boete, liefde en gebed. Deze goddelijke cirkel creëert een kracht die in staat is zelfs de meest negatieve voorspellingen omver te werpen. In het evangelie geloven en zo goed mogelijk daarnaar te leven, kan het lot niet alleen van degenen die het beoefenen veranderen, maar ook de bestemming van de hele wereld.

Deze diagnose is simpel en duidelijk; zo is ook het principe van haar therapie ontwapenend: volledig en voortdurend vertrouwen in de Liefde van de Drie-enige Godheid en in het Hart van Zijn vlees geworden Woord. De snelste en veiligste manier om dit te bereiken is onszelf toe te wijden aan het Onbevleete Hart van Maria. Met haar 'ja' heeft zij een nieuwe en bijzondere band gecreëerd tussen de Schepper en Zijn wezens, tussen de Hemel en de aarde. Ondanks de complexiteit van de boodschap, brengt Fatima ons nog steeds terug naar de kern van het Christelijke geloof; het kwaad bestaat, het is nutteloos ons daarover illusies te maken.

Het kwaad kan ook enorm en verschrikkelijk zijn en toch verzekert ons geloof dat het niet zal overwinnen zolang we ons aan Jezus en zijn Moeder blijven vasthouden en Hen constant vragen om een oprechte en diepe bekering. We moeten altijd het hoofdpad blijven volgen, dat Maria herhaaldelijk ook in Montichiari en Fontanelle heeft bevestigd. De gebeurtenissen van deze twee reeksen van (vermeende) verschijningen in Fontanelle worden thans gecontroleerd. Nochtans kunnen we niets anders dan de nadruk leggen op het nauwe verband tussen de Mariaverschijningen in Fatima en Fontanelle, zelfs met voorbehoud over de verschijningen in Fontanelle. Rosa Mystica benadrukte niet alleen haar verschijning in Fatima met de woorden: "Ik heb in Fatima de toewijding aan mijn Hart verspreid", maar ook in Fontanelle tijdens de belangrijke verschijning van 8 december 1947, haar hart aan Pierina tonend sprak ze: "Zie dit Hart, dat de mensen zo liefheeft; desondanks antwoorden zij het met beledigingen". Zij voegt er echter aan toe: "Wanneer de goeden en de slechten in gebed verenigd zijn, zullen ze van dit Hart de genade en vrede ontvangen; tot nu hebben de goede mensen via Mij de genade van de Heer verkregen. Hierdoor is een nog grotere straf voorkomen". (Misschien de Tweede Wereldoorlog, die twee jaar eerder was opgehouden?). Nogmaals in 1966: "Sinds het moment dat ik in de hemel was opgenomen, heb ik altijd als Moeder en Voorspreekster opgetreden tussen mijn Goddelijke Zoon Jezus Christus en de gehele mensheid. Zoveel gaven heb ik gedurende deze eeuwen geschonken... zoveel straffen heb ik voorkomen... zoveel gesprekken met de zielen gevoerd... zoveel bezoeken aan de aarde gebracht om berichten te brengen en toch... de mensheid gaat gewoon door de Heer te beledigen". Ten slotte: "Ik wens dat de mensen van Montichiari zich aan mijn Hart toewijden". Er zijn nog veel meer overeenkomsten tussen de verschijningen van Fatima en Fontanelle. Maar laat ons genoegen nemen met het essentiële: de wens van God dat we de Liefde via Maria bereiken en dat het eeuwfeest van Fatima ons eraan moge herinneren klaar te staan om naar Hem te luisteren en Hem te accepteren met ware en diepe oprechtheid.

Rosanna Brichetti Messori

Belangrijke mededeling voor Priesters, Religieuzen en Verantwoordelijke Leken voor bedevaarten naar "Fontanelle" Montichiari

In overeenstemming met het bisschoppelijk decreet voor de Mariale Devotie uitgegeven op 15 juli 2013, dient te worden opgemerkt dat aanbiddingen en toewijdingen, zowel in de openbare als in de privé-sfeer, uitsluitend verricht mogen worden op de gezegende terreinen behorend tot "Fontanelle".

Tevens dienen alle bedevaarten, groepsbezoeken of andere openbare religieuze evenementen altijd gereserveerd en georganiseerd te worden in gehele overeenstemming met het Secretariaat van de Stichting Rosa Mystica Fontanelle; dit Secretariaat kan bereikt worden op de adressen zoals vermeld in de officiële website van de Stichting.

Met het oog op de legitieme bevoegdheden en verantwoordelijkheden, zijn er geen handelingen van devotie en toewijding toegestaan in andere naburige plaatsen of commerciële bedrijven die aan Fontanelle grenzen. Voorts is het andere openbare of individuele instellingen niet toegestaan om in Fontanelle bezoeken en bedevaarten te coördineren.

Mgr. Marco Alba

*Bisschoppelijk afgevaardigde
voor de Mariale devotie in Fontanelle*

April 2017



Zoals uit de foto blijkt, bevinden de verbouwingen die dit jaar in Fontanelle zijn gestart, zich nu in de laatste fase. Wij hopen dat ze tegen het begin van deze zomertijd beëindigd kunnen worden om alle pelgrims zo optimaal mogelijk te kunnen ontvangen. Zoals vermeld bedragen de geschatte kosten ongeveer **300.000 euro** ten laste van de Fondazione Rosa Mystica Fontanelle. Gaarne spreken we uw vrijgevigheid aan en nodigen u uit om bij te dragen aan het realiseren van dit belangrijke project voor de Mariale devotie in Fontanelle. Gebruik voor uw donatie en bijdrage de volgende bankrekening::

IBAN: IT 24 R 08676 54780 000000007722

BIC/SWIFT: ICRAITRRIS0 (de laatste is geen letter maar een: "nul")

IBAN C/C POSTE: IT93 0076 0111 2000 0002 9691 276

BIC/SWIFT C/C POSTE: BPPIITRRXXX

Wij hebben ontvangen

■ **Uit Ivoorkust** - In de Rosa Mystica gebedsgroep van Ivoorkust vond een normale wijziging plaats van belangrijke leidinggevende functies. Wij danken mw. Marie Thérèse ADOU, die voor vele jaren als nationale president van de Rosa Mystica-gebedsgroepen in de Ivoorkust heeft gediend en drukken ook onze wensen van dank uit aan mw. Marie Thérèse AMICHIA, die deze taak heeft overgenomen.

TIJDSHEMA MEI 2017 PAASTIJD EN JUNI 2017

Dagelijks:

16.00 Biecht; 17.00 Rozenkransgebed

Elke vrijdag:

16.00 Biecht; 16.30 Rozenkransgebed
17.00 H. Mis

Zaterdag:

16.00 Biecht; 16.30 Rozenkransgebed
17.00 Vooravondmis

In de maand mei:

20.30 Aanbidding, Rozenkransgebed met meditatie en zegening

Zondag en feestdagen:

16.00-18.00 Biecht; 16.00 Aanbidding
16.30 Rozenkransgebed; 17.00 Hoogmis

**Maandag, 1 mei - St. Jozef, patroon v/d arbeiders
Aanvang Maand van Maria**

16.00 Biecht; 16.30 Rozenkransgebed
17.00 H. Mis

**Zaterdag, 13 mei - de H. Maagd van FATIMA
Mariale gebedsdag**

16.00 Biecht - Eucharistische Aanbidding
16.30 Rozenkransgebed
17.00 ter herdenking aan O.L. Vrouw van Fatima

**Woensdag, 31 mei - Hoogfeest van Maria Boodschap
- Afsluiting Mariale Maand**

16.00 Biecht
16.30 Rozenkransgebed
17.00 H. Mis

Zondag, 4 juni - Hoogfeest van Pinksteren

Mariale gebedsdag

16.00 Biecht - Eucharistische Aanbidding
16.30 Rozenkransgebed; 17.00 H. Mis

Zondag, 18 juni - Hoogfeest Corpus Domini

Vrijdag, 23 juni

Hoogfeest van het Allerheiligst Hart van Jezus

16.00 Biecht
16.30 Rozenkransgebed
17.00 Hoogmis

Zaterdag, 24 juni

Hoogfeest geboorte van de H. Johannes de Doper

16.00 Biecht
16.30 Rozenkransgebed
17.00 Hoogmis

Donderdag, 29 juni - Feest van de H. Petrus en Paulus

Informaties: +39 030 964111 - info@rosamisticafontanelle.it

■ **Uit Holland** - Sylvia, onze vertrouwde vertaalster in verschillende talen, schrijft: "Vandaag kwamen twee leden van de Rosa Mystica Groep Apeldoorn, Nederland, bij me om een gebeurtenis te melden die de groep als een werkelijk wonder van onze liefhebbende Moeder ervaart". De verklaring van Paul Jansen luidt als volgt: "In september 2016 kwamen mijn vrouw, Nel, en ik met nog 4 andere leden van onze Rosa Mystica-groep terug van een bedevaart. Plots kreeg Nel aanvallen van hevige hoofdpijn en verloor toen haar bewustzijn. Drie dagen lang verbleef ze in coma. Haar situatie was zo precair dat een chirurgische ingreep te gevaarlijk leek omdat ze al 82 jaar was. De dokters gaven ons geen hoop: als ze het zou overleven dan zou ze slechts als een kasplantje moeten leven. Maar toen gebeurde het ongelooflijke: na vele maanden zwaar ziek te zijn geweest, kan ze nu weer praten en zelfs zonder rollator boodschapjes doen en naar de kerk lopen. Wij beleven dit als een waarlijk wonder en prijzen de Heer en danken onze allerliefste Moeder voor haar grote en heel duidelijke hulp".



Nel Jansen, een jaar geleden in de rode cirkel, gezond en wel. Na een zware ziekte gedurende vele maanden, hier in de gele cirkel, sterk vermagerd maar geheel genezen

Door gebrek aan ruimte is het niet mogelijk om vele andere mooie getuigenissen te publiceren; zij worden wel bewaard in het archief. We voelen ons allemaal in gebed verenigd met het moederlijke hart van Maria Rosa Mystica.

Stichting Maria Rosa Mystica Fontanelle

Maandelijks nieuwsbericht
van de **Stichting Rosa Mistica - Fontanelle**
Postbus 134 - 25018 MONTICHIARI (Brescia) - ITALY

Voor satelliet navigatiesysteem: **Via Madonnina**

Voor contacten:

Loc. Fontanelle - Via Madonnina - Tel.: 030 964111

E-mail: info@rosamisticafontanelle.it

Zie web site: www.rosamisticafontanelle.it

Nonprofit-tarief van de Stichting:

Poste Italiane S.p.A. - Sped. in abb. Post. - D.L. 353/2003
(conv. L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2 / DCB Brescia

*Expedition en abbonement postal
Taxe perçue - Tassa riscossa - Filiale di Brescia*

Verantwoordelijk directeur: Angelo Mor
Uitgegeven door de Stichting Rosa Mystica - Fontanelle
Tribunale autorisatie van Brescia nr. 61/90 of Nov. 11, 1990
Vertaling: Sylvia Hetarihon
Typografie: Tipopennati srl - Montichiari (Bs)