

DE STEM VAN ROSA MYSTICA

MOEDER VAN DE UNIVERSELE KERK

FONTANELLE DI MONTICHIARI - (Brescia)

NOVEMBER - DECEMBER 2017 - JAAR 27 - N. 6

Maandelijks nieuwsbericht van de Stichting Rosa Mystica - Fontanelle Montichiari (Bs) - Italy

Welkom Mgr. Pierantonio!

“Op zondag 8 oktober in de middag, trad Mgr. Pierantonio toe tot ons bisdom. Voor ons in Fontanelle was het een dag van gebed vooral gericht op de Heilige Eucharistie en de Eerherstellende Communies. Mede door de deelname van honderden pelgrims, konden we met een dankbaar hart tegenover God de hele dag de aanbidding en alle gebeden diep beleven.”

In de laatste drie maanden na de aankondiging van de komst van de nieuwe bisschop van bisdom Brescia, hebben we veel gebeden voor Mgr. Pierantonio Tremolada als herder van ons bisdom en

smeekten we om de gave van de Heilige Geest en de grote voor spraak van Maria Rosa Mystica, die wij speciaal hebben aangeroepen tot de heiligheid van de aan de Heer Jezus Christus gewijde zielen.



Op zondag 8 oktober in de middag, trad Mgr. Pierantonio toe tot ons bisdom. Voor ons in Fontanelle was het een dag van gebed vooral gericht op de Heilige Eucharistie en de Eerherstellende Communies. Mede door de deelname van honderden pelgrims, konden we met een dankbaar hart tegenover God de hele dag de aanbidding en alle gebeden diep beleven.

Het was ook voor iedereen de gelegenheid om na de ochtendprocessie en het rozenkransgebed het pad van de nieuwe bisschop en dat van onze lokale kerk, plechtig toe te wijden aan het Onbevleed Hart van Maria aan de voet van het Grote Kruis.

Drie weken te voren, na de vespers voor de zegening van de nieuwe gebouwen voor een betere ontvangst van pelgrims en meer plaats voor de vieringen, gaf bisschop Luciano, al lopend door de centrale gang van onze kerk vol gelovigen, ons onverwachts een diepe, meditatie. Hij legde ons het ware doel van toewijding aan Maria uit om ons geloof in de Heer Jezus te ver-



diepen; hij maakte ons duidelijk dat de menselijkheid van Maria noodzakelijk is om het diepe mysterie van het vleesgeworden Woord toegankelijker te maken voor onze eigen povere menselijkheid. We zijn hem diepe dankbaarheid verschuldigd, ook namens de Rosa Mystica Stichting, en we verzekerden hem dat wij zouden blijven bidden voor zijn nieuwe taken in dienst van zijn oorspronkelijke bisdom in Reggio Emilia.

Ter herinnering aan deze gebeurtenissen, zo vreugdevol en rijk aan genaden ook voor de weg die we in Fontanelle volgen, nemen we het pad met nieuwe hoop en toewijding om onze diensten op deze plaats aan te bieden in naam van de Kerk en ten behoeve van zowel de lokale als de universele kerk.

De constante aanwezigheid van zeer veel pelgrims uit het buitenland en de talrijke bedevaarten uit andere Italiaanse bisdommen zijn voor ons een blijvend teken van de bindende waarde van de Mariaverering en haar grote vermogen om het geloof van het volk van God en de gemeenschap van het kerkelijk lichaam qua tijd, sociale situatie en cultureel niveau, te verhogen.

Twee belangrijke evenementen zullen de komende maanden plaatsvinden. Woensdag, 1 november, het Hoogfeest van Allerheiligen. Tijdens de plechtige viering van de Eucharistie zullen we de vele overleden weldoeners van Fontanelle



met genegenheid en dankbaarheid herdenken; velen van hen probeerden vaak met discretie en, afhankelijk van hun eigen beschikbaarheid, heel eenvoudig te helpen, niet alleen door gebed, maar ook door werken en culturele initiatieven op deze plaats, overtuigd een eeuwig teken van leven achter te laten voor het heil van de Kerk.

Op vrijdag 8 december, het feest van de Onbevleete Ontvangenis, zullen we ons vooral richten op het beleven van de traditie in de geschiedenis van onze verering tot Rosa Mystica te Fontanelle. Aan het einde van de Mis, van

12.00 tot 13.00 uur, zullen we ons namelijk gemeenschappelijk aansluiten bij al diegenen die over de hele wereld aan Rosa Mystica zijn toegewijd, door middel van een bijzonder gebed, het "Uur van Genade", om genaden en spirituele vruchten van Maria af te smeken, vooral ten gunste van de bekering en geestelijke vernieuwing van alle godgewijde personen. Moge Maria Rosa Mystica ons tijdens onze weg beschermen met haar moederlijke aandacht en zegen.

Mgr. Marco Alba
Bisschoppelijk gedelegeerde



Momenteel is het noodzakelijke werk voltooid. Er zijn echter nog steeds veel afwerkingen, afbakening en definitieve inrichtingen zoals de Kruisweg, te verrichten. Degenen die graag een bijdrage daaraan wensen te leveren, kunnen deze overmaken op de volgende rekening:

IBAN: IT 24 R 08676 54780 000000007722
BIC/SWIFT: ICRAITRRIS0 (laatste leesteken: "Nul")
IBAN C/C POSTE: IT93 0076 0111 2000 0002 9691 276
BIC/SWIFT C/C POSTE: BPPIITRRXXX



In stilte bij het mysterie van de Geboorte van Jezus

Ook dit jaar vieren we weer Kerst. Ik heb lang nagedacht hoe ik er opnieuw over zou kunnen schrijven zonder in herhaling te vervallen. Het is dat misschien nog meer dan bij andere christelijke feestdagen, deze viering het gevaar loopt te worden gebagatelliseerd en vervormd door het 'wereldse rumoer'. Daarom leek het mij dat de juiste sleutel tot het naderen van deze Kerst precies het tegenovergestelde is van lawaai, namelijk de 'stilte'.

De stilte, die grote nederigheid, kenmerkt de evangeliën die over deze bijzondere gebeurtenis van God verhalen, de belangrijkste na de schepping van de wereld en van de mens, namelijk, de incarnatie van Zijn Woord in de persoon van Jezus. Ten eerste, de aankondiging, een korte uitwisseling van woorden tussen de aartsengel Gabriel en Maria. Het zijn slechts een paar zinnen beperkt tot het essentiële: "Zie, ik ben de dienstmaagd des Heren". Daarna weer in een droom in korte zinnen; hierin zag Jozef zijn belangrijke rol in het grote mysterie, dat spoedig werkelijkheid zou worden. Hij moest zijn bruid en het kind dat ze in haar schoot droeg tot zich nemen. Voorts vond de geboorte plaats die het lot van de mensheid voor altijd zou veranderen, samengevat in een paar woorden: "Ze baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een kribbe." Alleen aan enkele herders, die 's nachts over hun kudde waakten, werd aangekondigd: "Heden is u een Redder geboren, Christus de Heer". Deze renden opgewonden en verwonderd naar de grot. Maar Maria,



Hier is het Woord Vlees geworden!

Een jonge toegewijde van Rosa Mystica stuurde ons deze prachtige foto van de Basiliek van de Geboorte van Christus in Bethlehem.

eenvoudig zoals altijd, "bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart".

Ook wij willen mediteren over deze stille incarnatie van het eeuwige Woord in een kribbe in Bethlehem. Over deze God van liefde, nederig geboren in een kind, dat toen het eenmaal volwassen was, aan het kruis stierf, om daarna op te staan om alle paden voor de trinitarische nakomelingen te openen. De heilige Johannes Chrysostom, een grote kerkvader, zei in een van zijn preken over het evangelie van Mattheus: "Het is duidelijk dat Jezus Christus eveneens uit ons menselijk geslacht geboren is en dat Hij uit een maagd werd voortgebracht, maar we zijn niet bij machte te bevatten hoe dit wonder tot stand kwam". In deze tijd van rationalisme komen mensen in opstand tegen een dergelijke buitengewone gebeurtenis en zij proberen deze onbeduidend te maken. Zij doen er van alles aan om de diepgaande betekenis te vervormen, want vandaag is Kerstmis vaak slechts een viering met lichtjes, kleuren en geschenken, maar zonder enige ware betekenis.

Toch bestaat er een remedie hiervoor. Het is weer Chrysostomus die als volgt uitlegt: "Probeer niet om er wat van te begrijpen, geloof eenvoudigweg aan wat ons is geopenbaard, en onderzoek niet verder over wat ons geheim wordt gehouden". Laten we Hem liever verwelkomen in de 'stilte van het geloof'.

De 'stilte van het geloof'. Niet alleen de heilige Schrift, maar ook de ervaringen van de heiligen leren ons: niet in tumult en lawaai, maar in stilte komt God in het diepste innerlijk van ons wezen. God volbrengt

alles, handelt in alle omstandigheden en schenkt al onze innerlijke bekeringen. Hij wenst alleen te handelen en ons licht en vrede te schenken, als we Hem vertrouwen, onze verdediging opzij zetten en de barrières tussen Zijn liefde en ons hart doorbreken.

Maria is het beste voorbeeld daarvan. Vanaf het moment dat het Evangelie voor het eerst haar naam noemde, over het moment van de aankondiging en voorts geleidelijk gedurende haar hele leven. Natuurlijk is niet alles vanaf het begin erg duidelijk over het grote project waar ze bij betrokken was. Maar ze vertrouwde en verenigde zich op elk moment met de gebeurtenissen die zich geleidelijk ontwikkelden. Ze aanvaardde dit mysterieuze kleine kind, verwelkomde hem en voedde hem negen maanden lang in haar baarmoeder. Daarna bracht ze hem ter wereld en zorgde elke dag voor hem en leerde hem lopen en praten. Zo zag ze hem steeds meer groeien in wijsheid en gratie, totdat ze in Kana hem aanspoorde om het eerste wonder te doen. Ten slotte, veranderde ze tijdens het grote lijden aan de voet van het kruis door de woorden van haar stervende Zoon; ze werd de spirituele Moeder van de hele mensheid.

Dit is de juiste houding, die stilte en nederigheid die we nodig hebben om ons geloof beter te beleven tijdens deze Kerst, maar ook op alle andere momenten in ons leven.

Moge Rosa Mystica ons bijstaan met haar machtige voorbede.

Rosanna Brichetti Messori

Onze vriendin Sylvia, die vele vertalingen in verschillende talen voor ons maakt, heeft ons een van haar eigen gedichten opgestuurd, welke wij met vreugde publiceren ter ere van Rosa Mystica.

Aan alle Rozen van Rosa Mystica

*O, roem- en glanzrijke Heilige Mis!
Als miljoenen rozen bij de feestdis
van uw Zoon vol glorieuze kleuren,
bidden wij, zingen, wuiven en geuren.
Rode, witte en geel-gouden rozen,
als bloemen door uzelf uitverkozen,
als zilv'ren parels in de ochtenddauw,
liefdevol, nederig, en steeds getrouw,
huldigen, groeten en kussen wij U,
teed're Maria Rosa Mystica,
onvergangelijk in het hier en nu,
o, liefste Moeder, Moeder vol gena...*



Sylvia



Enkele van de 50 priesters op bedevaart samen met hun bisschop uit Sri Lanka op 21 oktober jl., na de door bisschop Valence Mendis opgedragen Heilige Mis.

SCHEMA VAN NOVEMBER EN DECEMBER 2017

Dagelijks:

15.00 Biecht; 16.00 Rozenkransgebed

Elke vrijdag:

15.00 Biecht; 15.30: Rozenkransgebed
16.00 Heilige Mis

Zaterdag:

15.00 Biecht; 15.30 Rozenkransgebed
16.00 Vooravondmis

Zon- en feestdagen:

15.00-17.00 Biecht; 15.00 Aanbidding
15.30 Rozenkransgebed; 16.00 Hoogmis

Dinsdag, 1 november - Allerheiligen

15.00 Biecht; Eucharistische Aanbidding
15.30 Rozenkransgebed; 16.00 Hoogmis

Maandag, 13 november - Gebedsdag Rosa Mystica

15.00 Biecht; Eucharistische Aanbidding
15.30 Rozenkransgebed; 16.00 Hoogmis

Dinsdag, 21 november - Presentatie van de H. Maagd

15.00 Biecht; 15.30: Rozenkransgebed
16.00 Hoogmis

Zondag, 26 november - Christus Koning

Zondag, 3 december - Begin advent

Vrijdag, 8 december - Hoogfeest Onbevleete Ontvangenis

10.00 Biecht; 10.00 gezamenlijk gebed
11.00 Hoogmis - gevolgd door het Uur van de Genade
15.00-17.00 Biecht; 15.00 Eucharistische Aanbidding
15.30 Rozenkransgebed; 16.00 Hoogmis

Dinsdag, 13 december - Gebedsdag Rosa Mystica

15.00 Biecht; Eucharistische Aanbidding
15.30 Rozenkransgebed; 16.00 Hoogmis

Zondag, 17 december - begin van kerstnoveen

Maandag, 25 december

Geboorte van Jezus

15.00 Biecht; 15.30: Rozenkransgebed
16.00 Hoogmis

Zondag, 31 december

15.00 Biecht; 15.30: Rozenkransgebed
16.00 H. Dankzeggingsmis

Maandag, 1 januari, 2018 - Hoogfeest van Maria Moeder van God

15.00 Biecht; 15.30: Rozenkransgebed
16.00 Hoogmis

Informaties: +39 030 964111 - info@rosamisticafontanelle.it

Wij hebben ontvangen

■ In september vierden de Singalezen, die wegens werkgelegenheid in Italië leven, een hoogmis ter ere van Maria Rosa Mystica. Een grote menigte vereerde en huldigde Maria Rosa Mystica, de medepatrones van hun land.



Door gebrek aan ruimte is het niet mogelijk om vele andere mooie getuigenissen te publiceren; zij worden wel bewaard in het archief. *We voelen ons allemaal in gebed verenigd met het moederlijke hart van Maria Rosa Mystica.*

Stichting Maria Rosa Mystica Fontanelle

Maandelijks nieuwsbericht
van de **Stichting Rosa Mistica - Fontanelle**
Postbus 134 - 25018 MONTICHIARI (Brescia) - ITALY

Voor satelliet navigatiesysteem: **Via Madonnina**

Voor contacten:

Loc. Fontanelle - Via Madonnina - Tel.: 030 964111

E-mail: info@rosamisticafontanelle.it

Zie web site: www.rosamisticafontanelle.it

Nonprofit-tarief van de Stichting:

Poste Italiane S.p.A. - Sped. in abb. Post. - D.L. 353/2003
(conv. L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2 / DCB Brescia

Expedition en abbonement postal
Taxe perçue - Tassa riscossa - Filiale di Brescia

Verantwoordelijk directeur: Rosanna Bricchetti
Uitgegeven door de Stichting Rosa Mystica - Fontanelle
Tribunale autorisatie van Brescia nr. 61/90 of Nov. 11, 1990
Vertaling: Sylvia Hetarihon
Typografie: Tipopennati srl - Montichiari (Bs)