

DE STEM VAN ROSA MYSTICA

MOEDER VAN DE UNIVERSELE KERK
FONTANELLE DI MONTICHIARI - (Brescia)

Juni 2014 - Jaar 21 - N. 5

Maandelijks nieuwsbericht
van de **Stichting Rosa Mistica - Fontanelle**
Postbus 134
25018 MONTICHIARI (Brescia) - ITALY

Voor satelliet navigatiesysteem:
Via Madonnina

Voor contacten: Verantwoordelijke erediensden:
Tel. +39 324 7993898
Loc. Fontanelle - Via Madonnina
Tel.: 030 964111

Casa di Pierina - Via S. Martino della Battaglia, 155

E-mail: info@rosamisticafontanelle.it
Zie web site: www.rosamisticafontanelle.it

Nonprofit-tarief van de Stichting:
Poste Italiane S.p.A. - Sped. in abb. Post. - D.L. 353/2003
(conv. L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2 / DCB Brescia

Expedition en abonnement postal
Taxe perçue - Tassa riscossa - Filiale di Brescia



VAN HAAR ONBEVLEKT HART NAAR HET HART VAN JEZUS

De rol van Maria, die met haar "ja" begon op het moment van de Aankondiging, blijft voortduren tot aan het einde der tijden.

In de maand juni bereiden wij ons voor om een aantal belangrijke feesten te vieren, die ook betrekking hebben op de getrouwen van Maria. Deze feesten zijn van unieke oorsprong. Het eerste feest is Corpus Domini, tijdens welke wij de werkelijke aanwezigheid van Jezus in het geconsacreerde brood en de wijn eren. Wij vieren dit feest op de tweede zondag na Pinksteren. Een octaaf later, op vrijdag, is het feest van het Heilig Hart van Jezus. Een dag later, op zaterdag vieren we het feest van het Onbevlekt Hart van Maria. Over de unieke oorsprong van sommige feesten: het was Jezus zelf die verzocht de eerste twee feesten in te stellen. Voor het feest van Corpus Domini, verscheen Hij in de eerste helft van het jaar 1200 aan de heilige mystieke augustinesse, Juliana van Cornillon, en nodigde haar uit Zijn wens aan Rome bekend te maken. Ten aanzien van het tweede feest, verscheen Hij in 1673 aan een andere religieuze, Margaretha Maria Alacoque, die op dat moment novice was van de Orde van Maria Visitatie. Jezus gaf zelfs de datum aan waarop dit feest moest worden gevierd en dat is, zoals we hebben gezien, op een vrijdag, een octaaf na Corpus Domini. Jezus zelf had dus precies aangegeven waarop de aandacht van Kerk en de gelovigen gericht moest worden aan het einde van de Paastijd dat met Pinksteren

eindigt en vóór het begin van de gewone tijd, die de Kerk wijdt aan de nauwkeurige bestudering van de door Jezus tijdens zijn openbaar leven verkondigde boodschappen. Voornamelijk op Zijn aanwezigheid in de geschiedenis maar ook na Zijn hemelvaart, thans zittend naast de Vader. Op zijn aanwezigheid tijdens de eucharistieviering, die Hij zelf heeft ingesteld; een aanwezigheid, die ons voortdurend eraan herinnert dat alles voortkomt uit Gods liefde voor de mensheid. Op de incarnatie van het Woord, Zijn lijden, Zijn dood aan het kruis, waarvan de doorboring van Zijn hart het hoogtepunt vormt en Zijn voornaamste symbool is. Deze feesten hebben dus als doel ons te helpen om dieper tot de kern van het Christelijke mysterie te komen. Om zich te concentreren op het meest essentiële: Jezus. Om Hem te aanbidden, uiteraard als God, maar ook om onszelf gelijk te stellen aan Hem door ons meer en meer te voeden met Zijn lichaam en ons intenser te verenigen met Zijn Heilig Hart, dat zo vol van liefde en barmhartigheid is. Hoe zit het dan met het feest van het Onbevlekt Hart van Maria, waarvan wij in het begin spraken? In tegenstelling tot de andere feesten is dit feest niet uitdrukkelijk gevraagd

VERVOLG OP BLZ. 2 B

VAN HAAR ONBEVLEKT HART NAAR HET HART VAN JEZUS

VERVOLG VAN BLZ. 1

door Jezus. Het is dus de Kerk die het heeft ingesteld en die in de afgelopen tijd heeft besloten het precies op de dag na het feest van het Heilig Hart te vieren. En het is zeker geen overdrijving. Hoewel God niet verzocht heeft om een datum vast te stellen, heeft Hij ons echter steeds duidelijker doen inzien - in het bijzonder in de loop van de laatste eeuwen - dat het Onbevlekt Hart van Maria een hechte band heeft

met het Hart van haar Zoon. De twee Harten werken in grote saamhorigheid opdat de verlossing van Jezus voor elk van ons werkelijkheid wordt. En dit gebeurt vooral tijdens de Mariaverschijningen. Zo toonde Zij die hechte relatie aan tijdens haar verschijning in Rue du Bac door middel van de twee Heilige Harten die naast elkaar afgebeeld staan op de achterkant van de wonderbaarlijke Medaille. In Lourdes beloofde zij haar hulp aan zieken naar lichaam en ziel; in Pellevoisin verscheen zij als Moeder van Genade met een schapulier van het Heilig Hart om haar hals en toonde daarmee haar zeer nauwe band aan met de Zoon. Tenslotte te Fatima waar haar bood-

schap volledig duidelijk is. De rol van Maria, die twee duizend jaar geleden met haar "ja" begon op het moment van de Aankondiging, is nog steeds niet beëindigd. Haar rol blijft voortduren tot aan het einde der tijden. Met haar hart eng verbonden aan die van haar Jezus, net als in de tijd toen ze Hem in haar schoot droeg of aan de voet van het Kruis waakte, zet zij haar rol als Moeder van de Kerk en van elke gelovige voort. Hierdoor is de passage van het Onbevleete Hart van de Moeder naar het Hart van de Zoon, de zekerste en kortste weg om werkelijk te kunnen doordringen in de goddelijke mysteries.

Rosanna Brichetti Messori

HERONTDEK HET MYSTERIE VAN HET HART VAN JEZUS IN GEBED

Na de maand mei, gewijd aan Maria, worden in de maand juni de Christelijke overwegingen en gebeden gericht op het mysterie van het *Hart van Jezus*.

Dit wordt gestimuleerd op kerkelijk niveau. De Pauzen hebben meerdere keren een oproep gedaan om het Heilig Hart gedurende deze maand te vereren.

Johannes Paulus II heeft de gelovigen vaak aangespoord in deze cultus te volharden en zijn boodschap is van bijzondere actualiteit: **«De volkeren van 2000 hebben het Heilig Hart van Christus nodig om God en zichzelf te kennen; zij hebben het nodig om een beschaving van liefde op te bouwen».**

Volgens *Paus Franciscus* geeft de plechtigheid van het Hart van Christus een bijzonder karakter



aan de hele maand. De gelovigen waarderen kerkelijke symbolen hoog en het Hart van Jezus is bij uitstek het symbool van Gods genade, de hoogste uitdrukking van de goddelijke liefde.

Ook het boek van de lokale Synode van de Kerk te Brescia 1981 dringt aan op de toewijding aan het Heilig Hart van Jezus tijdens de maand juni, wel vermeldend dat «de toewijding het gehele jaar door plaats dient te vinden». Hierbij worden de gebeden van het Apostolaat van Gebed aanbevolen en ook de verering op de eerste vrijdag van de maand.

De geschiedenis van het Bisdom van Brescia bevestigt de rijkdom van de spiritualiteit van het Heilig Hart. Vele namen zijn daaraan verbonden.





De groep uit Equatoriaal-Guinea in Fontanelle op 28 april, 2014

de Staten, en zelfs een grote groep uit Perth, Australië, begeleid door hun eigen Priester. Voor de eerste keer ontvingen wij met grote vreugde Moeder Hildegarde in Fontanelle. Zij is de oprichtster van de Gemeenschap van de Kleine missionarissen van Rosa Mystica in Brazilië, een gemeenschap die op 30 mei haar tienjarig bestaan viert. Zij kwam in de gezelschap van een Amerikaanse priester en een Indiase seminarist. Beiden wensen een gemeenschap van mannen in de geest van Rosa Mystica te stichten.

Bijvoorbeeld, *Don Dominique Tonolini*, aartsbischop van S. Zeno al Foro. Hij richtte een altaar en een congregatie op, toegewijd aan het Heilig Hart; deze congregatie telde 30,000 mensen (in het verleden...).

Daar was *Mgr. Pietro Capretti*, die de toewijding onder de geestelijken van San Cristo verspreidde, en via hen in vele parochies. *De Zalige Mosè Tovini* zette het beeld van het Heilig Hart in de ingang van het voormalige seminarie Santangelo (tegenwoordig Pastoraal Centrum Paul VI) en stelde de devotie in ter ere van het Hart van Jezus tijdens de maand juni. Hij ondersteunde het initiatief zo zeer dat hij voorstelde om de meditatie elke avond te doen.

De eerbiedwaardige *Elizabeth Girelli* schreef een volledige handleiding voor de toewijding en de jezuïet *Johannes Fausti* een boekje met de naam: «Een goddelijk geheim: betekenis en praktijk van de toewijding aan het Heilige Hart van Jezus». Wij hopen dat deze boekjes snel weer beschikbaar zullen zijn.

Deze bepaalde «toon» handhaaft – en onthult zelfs – de grote waarde van deze toewijding in de maand juni. De toewijding kan gedaan worden door middel van de liturgie (in het bijzonder door deelname aan de Heilige Mis, door de Liturgie van de Uren en de Eucharistische Aanbedding). Maar ook door verschillende vormen van gebed, waaronder op de eerste plaats, de litanie van het Heilig Hart (officieel erkend door de Kerk) en de rozenkrans van het Heilig Hart (sommige kennen deze zelfs nog uit het hoofd) en voorts schietgebeden. Dit alles is als een vruchtbare «dialoog» tussen de kerkelijke liturgie en de volkse vroomheid.



Enige variatie doet zeker geen afbreuk aan de geestelijke vorming van de gelovigen en bevordert zelfs de groei van het Christelijk leven. Niet te vergeten, de dagelijkse «oefening» van genereuze barmhartigheid tegenover onze medemensen. Deze maand heeft ook een bijzondere weerklink bij gebed en roepingen vanwege de bezinningsdag voor de Presbyterale Orde en voor de «Wereldgebedsdag voor de heiliging van priesters» (tijdens de viering van de plechtigheid van het Heilig Hart). Deze maand zal zeker uitstekende vruchten afwerpen door te bidden en te werken voor meer roepingen en om een rijke ervaring te verkrijgen van de liefde van het Hart van Christus voor ieder van ons en voor de hele wereld.

Don Diego Facchetti
Verantwoordelijke voor het Apostolaat
van Gebed - Brescia

Wij hebben ontvangen

■ *Uit Bolivia,*

Santa Cruz de la Sierra, in het hartje van de Amerikaanse morenen, stuurt A. J. C. L. van Rosa Mystica hartelijke groeten en een foto van de Eucharistische viering in de Kathedraal en Kleine Basiliek van San Lorenzo ter ere van Rosa Mystica.

■ *Uit Paraguay,*

Wij staan spiritueel dicht bij Sarah Ruiz en haar man in Asunción, Paraguay, die op zeer tragische wijze hun kleine jongen van slechts een jaar verloren in de garage van hun eigen huis op 15 december 2012. «Door bij het beeld van Rosa Mystica in ons huis elke dag de rozenkrans te bidden, vonden mijn man en ik de kracht om deze tragedie het hoofd te bieden. Mijn man wilde aanvankelijk niet meer verder leven, voortdurend gekweld door schuldgevoelens de onbedoelde oorzaak te zijn geweest van deze tragedie. Het beeld van Rosa Mystica in ons huis verzacht ons grote leed. Zij opent onze harten en die van onze familie en vrienden voor het gebed. Wij hebben haar beeld voor lange tijd in huis gehad. Maar nu heeft de rozenkransgroep het op bedevaart meegenomen. Ik smeed u mij enkele aanwijzingen te geven waar wij een beeld kunnen krijgen van Rosa Mystica omdat wij een heel grote behoefte hebben aan haar aanwezigheid».

■ *Uit Colombia,*

Eer aan God in de hoge, en vrede aan de mensen van goede wil.

Hierbij deel ik u mee dat op 15 mei de inwijding heeft plaatsgevonden van de achtentwintig seminaristen onder leiding van de Rector van het Seminario Intermissionario, Bogotá, met deelname van meer dan 100 seminaristen en 7 priesters. Wij danken de heer J. R. M. die een beeld van Rosa Mystica aan elke gewijde priester heeft gegeven. Wij bedanken ook alle getrouwen van Maria Rosa Mystica voor hun gebeden tot God om nieuwe priesters en religieuze roepingen en voor hun volharding hiervoor te willen bidden.

Met vriendelijke groeten,

Sandra dienas van God.



TIJDROOSTER VOOR JUNI 2014

Elke dag

16.00 -17.00: Biecht

17.00: H. Rozenkrans, litanie, zegen

Zaterdag 07 - 20.30: Pinksterwake

Zaterdag 21 - 20.30: Eucharistische wake

Zaterdag 28 - 20.30: Muzikale omljsting ter eren van het Onbevlekt Hart van Maria

Zondag

16.00 -18.00: Biecht

16.00: Eucharistische Aanbedding

16.30: H. Rozenkrans

17.00: Hoogmis

Zondag 29 Zegening van het beeld van het Heilig Hart

De vrede, genade en barmhartigheid, liefde en vreugde van de Heer zij met ons allen, in onze families, in de Kerk en in de hele wereld.

**De redactie en de Stichting
Rosa Mystica-Fontanelle**

Bankgegevens:

IBAN: IT 24 R 08676 54780 000000007722
c/c post. /IT/93/O 07601 112 00000029691276

Verantwoordelijk directeur: Angelo Mor
Uitgegeven door de Stichting Rosa Mystica - Fontanelle
Tribunale autorisatie van Brescia nr. 61/90 of Nov. 11, 1990
Vertaling: Sylvia Hetarihon
Typografie: Tipopennati srl – Montichiari (Bs)