

DE STEM VAN ROSA MYSTICA

MOEDER VAN DE UNIVERSELE KERK
FONTANELLE DI MONTICHIARI - (Brescia)

September-Oktober 2012 - Anno 22 - N. 6

Maandelijks nieuwsbericht
van de **Associazione Rosa Mistica - Fontanelle**
Postbus 134
25018 MONTICHIARI (Brescia) - ITALY

Contact:

Loc. Fontanelle - Via Madonnina

Tel.: 030 964111

Casa di Pierina - Via S. Martino della Battaglia, 155

E-mail: mariarosmi@katamail.com

info@rosamisticafontanelle.it

Zie web site: www.rosamisticafontanelle.it

Bankgegevens:

IBAN: IT 24 R 08676 54780 000000007722

c/o post. **0 07601 11200 000029691276**

Nonprofit-tarief van de Associazione:

Poste Italiane S.p.A. - Sped. in abb. Post. - D.L. 353/2003

(conv. L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2 / DCB Brescia

*Expedition en abonnement postal
Taxe perçue - Tassa riscossa - Filiale di Brescia*



De moderne verschijningen: een groots heilsplan dat zich geleidelijk openbaart.

De gebeurtenissen te Montichiari - Fontanelle

“Kom vol vertrouwen binnen in Mijn Hart, leg al je ellende daarin neer als een gift die je aan Mij zou willen schenken. Als je dit doet dan vindt je in Mij de Fontein van Barmhartigheid”

Vervolg van het vorige nummer

De vorige keer ontdekten wij een interessante samenhang tijdens een vergelijkende studie tussen de verschijningen van Christus en Maria in de laatste eeuw, waarbij de eigenschappen van elke bovennatuurlijke gebeurtenis steeds in beschouwing bleven. Het betreft een doorlopende opeenvolging van verschillende verschijningen als ware het een lange ketting, waarin elke verschijning een waardevolle schakel vormt. Wij signaleerden eveneens dat deze gebeurtenissen verschillende raak-

punten met elkaar hebben. Ten eerste, zij geven dreigende politieke, sociale of religieuze gevaren aan of alle drie aspecten tegelijk. Gelijktijdig duiden zij in de loop van de tijden op een geleidelijk «heilsplan» van de goddelijke pedagogie. Het is een hemelse interventie die een ernstig beroep doet op het geloof van de mensen en tegelijkertijd een nieuw licht werpt op het mysterie van de verlossing en de rol van Maria daarin. De verschijningen versterken de gelovigen bij het tegemoet zien en overwinnen van grote moeilijkheden. In het kader hiervan is het interessant vast te kunnen

stellen hoe de gebeurtenissen in Montichiari en Fontanelle in deze aaneenschakeling van verschijningen passen, wat de historisch redenen van de Mariale verschijningen zijn en hoe de opheldering van het mysterie van de verlossing een hulpmiddel wordt voor het geloof. Laat ons beginnen met het eerste punt, de bestudering van de eerste serie van de verschijningen. Hierover is de Maagd vanaf de eerste verschijning op 13 juli 1947 heel duidelijk: «Onze Lieve Heer zendt Mij om een nieuwe Maria-verering te brengen voor alle mannelijke en

VERVOLG OP BLZ. 2 B

De mariale verschijningen in de moderne tijd: een groot plan dat zich stap voor stap openbaart

VERVOLG VAN BLZ. 1 B

vrouwelijke instituten, ordegemeenschappen en wereldpriesters. ... Ik wens dat de 13de van iedere maand als Maria-dag gevierd wordt... ter eerherstelling van de zeer zware beledigingen door de godgewijde zielen waarmee zij Mijn Hart en het Hart van mijn goddelijke Zoon met drie scherpe zwaarden doorklieven...». Op 22 oktober 1947 voegt Maria daaraan toe: «Ik heb Mij als Middelaars tussen de mensen, en in het bijzonder tussen Hem en de godgewijde zielen, geplaatst. ... Mijn goddelijke Zoon is moe van de niet ophoudende beledigingen en wilde Zijn gerechtigheid doen gelden». Op 7 december gaf Zij verder aan dat Zij in Fatima de toewijding aan Haar Onbevlekt Hart «dat de mensen zo weinig kennen» wilde verspreiden. In Bonate wenste Zij het in de christelijke gezinnen te laten binnendringen.

«Hier in Montichiari echter, wens Ik dat de toewijding als “Rosa Mystica”, verbonden met de verering van Mijn Onbevlekt Hart in religieuze instellingen en kloostergemeenschappen, verdiept wordt, zodat deze godgewijde zielen meer genaden van mijn moederlijk Hart verkrijgen».

In Montichiari verschijnend, verklaart de H. Maagd direct dat deze interventie op de kerkelijke geschiedenis betrekking heeft en vraagt Zij het «grote gevaar» te bestrijden door eerherstel van de zonden van de godgewijde zielen, religieuzen en priesters tegenover God en daarmee tegenover Haarzelf.

Deze motivering verbaasde de kerkelijke hiërarchie heel erg en was waarschijnlijk een van de redenen waarom de verschijningen niet serieus genomen werden. Het was toen inderdaad niet duidelijk wat kort daarna zou gebeuren. Op dat moment waren er nog volop roepingen. De parochies hadden veel priesters en de kloosters waren vol met religieuzen; zodanig zelfs dat steeds meer seminaries en nieuwe huizen gebouwd moesten worden. Het is dus duidelijk dat er veel geloof voor nodig was om de waarschuwing van

de H. Maagd aan te kunnen nemen, namelijk dat het vuur van de zonde onder de as aan het gloeien was en weldra in schrikbarende dimensies zou oplaaien.

De H. Maagd waarschuwde dat de crisis bij de clerus, en in het algemeen bij die van de godgewijde zielen, zeer ernstig zou toenemen vanaf de jaren 60; een crisis die, helaas, tot heden blijkt voort te duren. Men had indertijd moeten begrijpen hoe juist de aansporing van de Maagd was toen zij de godgewijde zielen aanspoorde hun geloof te hernieuwen door hun opofferingen aan Jezus te bieden door middel van de devotie tot Zijn Moeder. Dit gold evenzeer voor alle gelovigen.

Hiermee wordt duidelijk dat vanaf de eerste serie, de verschijningen in Montichiari de laatste schakel in de ketting vormen. De aan dit historische tijdstip verbonden nieuwe motivering – de priesterlijke en religieuze crisis – bevestigde inderdaad een opeenvolging van verdere elementen. De voorafgaande verschijningen in Fatima en Bonate werden duidelijk naar voren gebracht. Eveneens herhaalde de H. Maagd haar oproep om tot het Heilig Hart van Jezus en Haar Onbevlekt Hart te komen, o.a. tijdens Haar verschijning in de Dom van Montichiari op 8 december 1947. In deze oproep wees Zij op het grote leed dat aan hun Harten werd toegebracht door de zonden van de

Op 28 juni keerde dhr. Angelo Emilio terug naar het Huis van Onze Vader. In grote dankbaarheid en genegenheid herdenken wij onze goede collega die altijd ten dienste stond, in nederigheid, oprechtheid en stilte. Een warme omhelzing voor zijn echtgenote die vaak zijn toewijding deelde.



**De Associatie Rosa Mystica
Fontanelle.**

mensen (in dit verband voornamelijk door de godgewijde zielen). Hierbij gaf Zij aan dat de nieuwe devotie de enige werkelijke remedie was. Voorts benadrukte Zij opnieuw zoals in Fatima – en ook zoals in de voorafgaande verschijningen, hoewel in wat minder duidelijke termen – welke belangrijke rol Haar Onbevlekt Hart in de bemiddelingen speelde. Tenslotte toonde zij aan dat de Rosa Mystica devotie zich in niets onderscheidde van de principiële devoties tot Jezus en Maria. Het was slechts een andere manier, een nieuw middel om naderbij te komen tot het eeuwige Mysterie. «Hier in Montichiari wens ik “Rosa Mystica” genoemd te worden»... «Ik ben de Onbevleete Ontvangenis. Ik ben de Genadenrijke Moeder van mijn goddelijke Zoon Jezus Christus». ... «Aanschouw dit Hart, dat de mensen zo zeer bemint, terwijl de meesten het met smaad overladen!» Daarom, «Kom vol vertrouwen binnen in Mijn Hart, leg al je ellende daarin neer als een gift die je aan Mij zou willen schenken. Als je dit doet dan vindt je in Mij de Fontein van Barmhartigheid». En dit omdat Zij aan Lucia in Fatima had gezegd, «Het vertrouwen in Mij is het veiligste middel om Jezus te beminnen». Tot slot: het derde element dat Montichiari verbindt met de lange keten van voorafgaande verschijningen is het feit dat Maria de in praktijkbrenging van deze devotie vereenvoudigt, niet alleen door gebed maar in het bijzonder door het bidden van de Rozenkrans, die Zij omschrijft als «een sterke band met mijn hemels moederlijk Hart. Hij verheerlijkt de Heer, Koning van de Hemel en het Universum». Zij vraagt ook «de kleine dagelijkse kruisjes te accepteren en het werk te verrichten in de geest van boetedoening». Als laatste voert Zij een «Mariale Dag» in op elke 13de dag van de maand en het «Uur van Genade voor de hele wereld» op elke 8ste december rond de middagtijd, «waarmee men talrijke genaden naar ziel en lichaam kan verkrijgen».

Dit alles betreft de eerste serie van de verschijningen. De volgende keer zullen we zien hoe de tweede serie niet alleen alles bevestigt, maar ook verdere elementen van continuïteit en reflecties daaraan toevoegt.

Rosanna Brichetti Messori

ONTVANGEN BERICHTEN

“Via deze brief wil ik graag een getuigenis afleggen van de genade die ik in Fontanelle op 23 mei 2004 ontving. Ik ben Silvia B. uit Como, 43 jaar oud. Sinds mijn geboorte lijd ik aan het syndroom van Klippel Trenaunay aan mijn rechterbeen. Dit betekent dat door hypervascularisatie (ziektes van aders, slagaders) mijn rechterbeen langer en groter is geworden dan het linkerbeen.”

Sinds mijn geboorte veroorzaakte dit hevige pijnen en zweerwonden die nooit konden genezen. Ik heb vele operaties ondergaan, maar niets leverde enige verbetering op. Tot 23 mei 2004 was mijn leven een ware lijdensweg geweest. Voordat ik de genade in 2004 ontving, had dr. G. Quadri te Como mij aangegeven naar Fontanelle te gaan. Intussen bad ik steeds tot de H. Maagd en Jezus om mij beter te genezen. Op een dag in april 2004 gaf mijn moeder mij een boek van Fratel Ettore te Milaan, waarin hij de genezing van Mw. Oliva Zanotto Sudiro beschreef. Dit boek was als een uitnodiging van Rosa Mystica om naar Montichiari en Fontanelle te komen. Ietwat nieuwsgierig ging ik samen met mijn man en twee dochters naar Montichiari, maar altijd in de hoop genade te mogen ontvangen. Aangekomen dompelde ik mijn enkel en been in de bron en

smeekte Moeder Maria: «Help mij, ik kan niet meer!». De ziekte werd namelijk hoe langer hoe erger en niets kon het verhelpen. Ik moest mijn voet altijd tegen iets leunen; het oedeem dat met de dag verergerde, veroorzaakte bij elke beweging zeer grote pijn. Elke dag werd mij hoe langer hoe zwaarder. Ik ging met mijn gezin naar huis en bracht de nacht zoals gewoonlijk door. Maar in een droom zag ik het gelaat van Rosa Mystica en in een groot scherm zag ik een groep mensen die in de wei lagen en elkaar bij de handen hielden; zij vormden samen een grote ster. De volgende morgen had ik een afspraak met mijn dokter in Genova. Tijdens de consultatie zei hij: «Hebt u gemerkt wat een mooie kleur uw voet gekregen heeft?» De kleur bleek inderdaad lichter te zijn; meestal was die roodpaars. Toen ik naar huis ging zag steeds ik meer vooruitgang en toonde die aan mijn moeder. Op wonderbaarlijke wijze begon mijn been normaal te worden; ik had nog wel pijn maar had geen pijnstiller meer nodig. Mijn been heeft een zodanig grote vooruitgang geboekt dat ik nu in staat ben vrij normaal te leven. Voordien moest ik geregeld naar het ziekenhuis, maar sinds acht jaar is dat niet meer het geval. De chirurg stelde vast: «Ik had een amputatie voor ogen en geen genezing. Dit soort misvorming kan in feite nooit genezen; de symptomen kunnen slechts enigszins verholpen worden door een chirurgische ingreep». Ik ben Rosa Mystica zeer dankbaar voor Haar liefdevolle hulp en ook alle personen die door Jezus op mijn weg naar Hem werden gezet. Dank u voor uw aandacht.

Silvia B.

6 Augustus 1966

Vierde en laatste verschijning in Fontanelle Feest van christus Verheerlijking

Uit het dagboek van Pierina:

«Mijn goddelijke Zoon Jezus heeft Mij opnieuw hierheen gezonden om een wereldbond van eerherstellende communies af te smeken op 13 oktober. Deze eerherstellende verzoeningscommuniedag moet over de hele wereld uitgebreid worden en al in dit jaar 1966 voor de eerste maal gehouden worden. Verder dient het ieder jaar herhaald te worden. Iedere priester en gelovige, die deze eucharistische oefening bevordert, beloof ik overvloed van genaden». «Men dient wat van deze tarwe aan

mijn geliefde zoon, Paus Paulus, te zenden. En zeg hem dat de tarwe uit zijn Bresciaanse geboortegrond, van Montichiari is. Men dient hem eveneens te zeggen wat mijn goddelijke Zoon Jezus Christus wenst... ook wat Fatima betreft!» «Met de rest van de tarwe moeten kleine broodjes gebakken worden, die op een bepaalde dag, hier bij de bron als herinnering van ons bezoek, uitgedeeld moeten worden. Dat is een teken van dankbaarheid van degenen die de aarde verbouwen».

Notitie: de «Wereldbond van Eerherstellende Communie» wordt altijd op de tweede zondag van oktober gehouden. Dit jaar zal deze dag op zondag de 14^{de} plaatsvinden

Vieringen:

09:00: H. Rozenkrans

10:20: Processie

11:00: Eerste H. Mis

16:00: tweede H. Mis

ONTVANGEN BERICHTEN

Tijdens deze zomermaanden hebben wij vele, zowel persoonlijke getuigenissen hier in Fontanelle alsook reportages en foto's van over de hele wereld ontvangen. De wijde verbreiding van deze devotie over de hele wereld vult de harten van Haar volgelingen met grote vreugde. Vele mannelijke en vrouwelijke roepingen vinden plaats in deze groepen en wij ontvangen vaak verklaringen hierover van de plaatselijke kerkleiders over alle continenten. Hierbij enkele uittreksels:

■ **UIT LIBANON** - Tijdens de H. Mis in Baabdash baden wij voor de zaligverklaring van onze Pierina.



2° Encuentro Nacional de Peregrinos
de Maria Rosa Mystica
México

12,13 y 14 de Octubre del 2012
en Villahermosa, Tabasco

Con la participación de:
Pbro. Pablo Evaristo Barba G.
Pbro. Marcelino León Trejo
Pbro. Efrén Israel Vives L.
Pbro. José Juan Collado S.
Pbro. Hernán del C. Quintero

La Virgen dijo:
"Hoy es la fiesta de
Corpus Christi, fiesta de
la unidad y fiesta del
amor; cuanto deseo que
todo ese trigo sea pima-
sado y convertido en
pan eucarístico para
muchas comuniones re-
paradoras."

Sede:
Rectoría de la Medalla Milagrosa. Circuito del Parque Col. Guayabal

Uit Mexico.



Jonge Filippijnse franciscanbroeders rond het beeld van Rosa Mystica.

TIJDSINDELING VAN GEBEDSDIENSTEN

GEDURENDE DE ZOMER VAN 1 APRIL TOT 30 SEPTEMBER

Zondag en feestdagen:

Vespers 15:00; H. Mis 16:00

Dagelijks: H. Rozenkrans: 10:00 – 14:30 – 15:30

- Vespers en catechese 16:00

Zaterdag en zondag:

biechtvader aanwezig vanaf 15:00

De 13^e van elke maand DAG VAN MARIA

- ononderbroken rozenkransgebed 14:30

De zondag na de 13^{de}:

Processie om 15.30 ter ere van Rosa Mystica;
bij terugkeer H. Mis om 16:00

Elke middag om 16:00 is een priester aanwezig voor de biecht of een gesprek. Groepen worden bij aankomst verzocht zich hier bij Fontanelle aan te melden, tel. +39 030 964111

De vrede, genade, barmhartigheid, liefde en vreugde van de Heer zij met ons allen, in onze families, in de Kerk en in de hele wereld.

**De redactie en de Associazione
Rosa Mystica-Fontanelle**

Verantwoordelijk directeur: Angelo Mor
Tribunale autorisatie van Brescia nr. 61/90 of Nov. 11, 1990
Typografie: Tipopennati srl – Montichiari (Bs)

