

# DE STEM VAN ROSA MYSTICA

MOEDER VAN DE UNIVERSELE KERK  
FONTANELLE DI MONTICHIARI - (Brescia)

Maart 2013 - Jaar 23 - N. 5

Maandelijks nieuwsbericht  
van de **Associazione Rosa Mistica - Fontanelle**  
**Postbus 134**  
**25018 MONTICHIARI** (Brescia) - ITALY

Contact:

**Loc. Fontanelle - Via Madonnina**

**Tel.: 030 964111**

Casa di Pierina - Via S. Martino della Battaglia, 155

E-mail: [mariarosmi@katamail.com](mailto:mariarosmi@katamail.com)

[info@rosamisticafontanelle.it](mailto:info@rosamisticafontanelle.it)

Zie web site: [www.rosamisticafontanelle.it](http://www.rosamisticafontanelle.it)

Bankgegevens:

IBAN: IT 24 R 08676 54780 000000007722

BIC: **ICRAITRRISO** (de laatste letter is een nul)

c/o post. **0 07601 11200 000029691276**

Nonprofit-tarief van de Associazione:

Poste Italiane S.p.A. - Sped. in abb. Post. - D.L. 353/2003  
(conv. L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2 / DCB Brescia

*Expedition en abonnement postal  
Taxe perçue - Tassa riscossa - Filiale di Brescia*



“Nota nemend van de interventies van zijn voorgangers en de instructies van de Heilige Stoel over de gestelde verschijningen van de Heilige Maagd in Montichiari, als ook van de recente brief van de Congregatie voor de Geloofsleer op 13 november 2012, wenst de bisschop van Brescia, Mgr. Luciano Monari, hiermee de Mariadevotie in Fontanelle bij verordening definitief vast te stellen door het verstrekken van passende assistentie aan de pelgrims die naar deze plaats komen uit verschillende delen van Italië en vanuit het buitenland”: Dit is de eerste vereiste waarmee onze bisschop het nieuwe directorium introduceerde, dat door zijn decreet van 15 juli 2013 op Fontanelle di Montichiari wordt toegepast.”

## Fontanelle di Montichiari: een plaats in ons Bisdop voor een vernieuwde Mariadevotie

Mons. Marco Alba



## FONTANELLE di Montichiari: een plaats in ons Bisdom voor een vernieuwde Mariadevotie

VERVOLG VAN BLZ. 1

Volgens de onlangs ontvangen informatie van de Heilige Stoel, zal door de bevordering van de Mariadevotie in Fontanelle een rechtstreekse verbinding ontstaan met de verantwoordelijke diocesane bisschop met het oog op de grote stroom van pelgrims naar het bisdom van Brescia vanuit Fontanelle en andere bisdommen in Italië evenals vanuit alle delen van de wereld. Het betreft een fase van een zeer belangrijke stap, die de rijpheid van een lange reis tot doel heeft; een reis die tot nu toe met grote toewijding uitgevoerd werd, met name door de priesters van de parochies van Montichiari en Z.E. Bisschop Olmi, aan wie wij grote dank verschuldigd zijn.

Fontanelle zal dus alleen tot kerkelijke doop en Mariadevotie bevorderd worden, onder het gezag van de diocesane bisschop. Elke verwijzing naar de verschijningen, boodschappen, of andere handelingen van vermeende bovennatuurlijke aard moet worden uitgesloten; hierdoor zouden gelovigen op indirecte wijze in de veronderstelling kunnen verkeren dat met de tijd het oordeel van de Kerk over de vermeende verschijningen of andere buitengewone verschijnselen in Fontanelle op een positieve manier gewijzigd zou zijn. Het oordeel van de Heilige Moederkerk dient nederig aanvaard te worden, ook wanneer het niet in de gewenste richting gaat. Het is geen gemakkelijke stap, maar het brengt altijd de vrucht van genade en bekering, die gunstig is voor alle gelovigen en voor de hele wereld, overeenkomstig het tijdstip en de weg, die voor ons vaak een groot mysterie blijven en gerespecteerd dient te worden.

Met het oog op een effectievere bewaring en toezicht van de devotie zoals vastgesteld in het nieuwe directorium, heeft de bisschop

ondergetekende benoemd tot zijn bestuurder. Ter plaatse kan ondergetekende rekenen op de waardevolle medewerking van pater Giancarlo Scalvini, een priester met speciale taken als moderator van de eredienst en ook als administrateur: het is onze oprechte wens om samen te werken met de parochies van Montichiari m.b.t. een harmonieuze pastorale actie tussen de kerken en de parochies van de Mariadevotie in Fontanelle en om een optimale afstemming met de leden van de Rosa Mystica-Fontanelle te verkrijgen, opdat de sacramenten op de beste en vooral effectiefste manier toegediend kunnen worden aan alle gelovigen die tot Maria komen om te bidden, genade te vragen, en om hun bekering en geloofsreis aan Haar toe te vertrouwen.

### FONTANELLE

Degenen die de gebeurtenissen in Fontanelle hebben gevolgd via deze nieuwsbrief, weten hoe sinds vanaf het begin, de Associazione Rosa Mistica haar uiterste best heeft gedaan om aan de gelovigen en de Kerk verslag te geven van de gebeurtenissen naar absolute en volledige waarheid met doorzettingsvermogen, maar vooral met grote liefde.

Het is een verplichting waaraan wij altijd hebben geprobeerd te voldoen als een dienst, in de eerste plaats aan Maria, de Moeder van Jezus, die haar verlangen had geuit om van Fontanelle een plaats van devotie tot Haar te maken. Niet zo maar een plek, maar een plaats waar mensen bidden tot Maria om door Haar bemiddeling als Moeder, in een steeds inniger contact met haar Zoon te kunnen treden. Een ontmoeting die mensen ervaren tijdens het gebed, en vooral in de twee sacramenten die Hijzelf had ingesteld, de Biecht en de Eucharistie. Degenen die ons

hebben gevolgd weten dat dit alles niet altijd gemakkelijk was, omdat wij vaak moesten kampen, met zachtmoedigheid, maar ook met vastberadenheid. Want wat hier is geboren en zich op een wonderbaarlijke manier over de hele wereld heeft verspreid, mag nooit worden verstikt. Maar de overtuiging om te werken voor een goed en belangrijk doel heeft ieder van ons gesteund en ons de nodige kracht geschonken.

Zoals we nu weten, heeft de Kerk, middels de Congregatie voor de Geloofsleer, en derhalve op het hoogste niveau, vastgesteld, daarbij de destijds geuite mening op diocesaan niveau herhalend, dat de verschijningen van Maria Rosa Mystica in de eerste cyclus in 1947 en vervolgens in de tweede cyclus in 1966, niet werkelijk plaats hebben gevonden.

De kerk heeft dit uitgedrukt door gebruik te maken van de minder drastisch beschikbare formules in deze gevallen. Zoals wij weten kunnen de kerkelijke autoriteiten hun oordeel op twee manieren formuleren. Van de gebeurtenissen in kwestie kan zij stellen "non consta la soprannaturalità" (een bovennatuurlijke oorsprong staat niet vast), of het kan verklaren "consta la non soprannaturalità" (het staat vast dat er geen bovennatuurlijke oorsprong is).

Op het eerste gezicht lijkt het misschien dat er weinig verschil is tussen deze twee uitdrukkingen. In werkelijkheid is dat verschil aanzienlijk. In de eerste uitspraak wordt gezegd dat met de beschikbare gegevens niet kan worden vastgesteld dat de gebeurtenissen van bovennatuurlijke oorsprong waren. In de tweede uitspraak wordt het echter duidelijk en met stelligheid uitgesloten dat de verschijningen authentiek waren. In het eerste geval wordt de mogelijkheid derhalve opengelaten zodat verdere onderzoeken in de toekomst misschien een ander licht op de gebeurtenissen in kwestie zouden kunnen werpen. Inderdaad gebeurt dit af en toe in de geschiedenis van Mariaverschijningen, zoals, bijvoorbeeld, in Frankrijk te Laus, waar de verschijningen in de 16e eeuw opnieuw werden overwogen en uiteindelijk sinds slechts een paar jaar gele-

den door de Kerk erkend werden. Ten aanzien van Fontanelle, is “non consta la soprannaturalità” (een bovennatuurlijke oorsprong staat niet vast) geconstateerd voor de beweerde gebeurtenissen. De voortzetting van de devotie ter ere van Rosa Mystica – Moeder van de Kerk, wordt hiermee opnieuw bevestigd, zoals overigens in 2001 reeds eerder is bepaald door de bisschop van Brescia, Mgr. Sanguineti. Daarnaast is Fontanelle uiteindelijk een plaats van diocesane Mariadevotie geworden met de voortdurende aanwezigheid van een priester die de biecht en de vieringen van de Eucharistie zal waarborgen.

Hoe denken wij als Vereniging hierover? Wij hebben uiteraard altijd gestreden voor een volledige erkenning van de gebeurtenissen. Wij geloven echter, dat uiteindelijk deze volledige en officiële erkenning van de devotie het allerbelangrijkste is. Daarom geven wij gevolg aan deze kerkelijke voorschrift; wij zullen blijven gehoorzamen, niet alleen uit plicht, maar uit liefde en toewijding. Twee overtuigingen houden ons overeind. Het eerste, van onze kant hebben wij er alles aan gedaan om de erkenning van de verschijningen te verkrijgen. Ten tweede, eindeloze geschillen zou het middel op de voorgrond zetten, te weten de verschijningen, en niet het doel op zichzelf, namelijk de boodschap die Maria had willen brengen. Sterker nog, wij zijn in de overtuiging dat toen Maria Rosa Mystica destijds verscheen met de vraag om van deze plaats een centrum van geloof en gebed ter ere van haar Zoon Jezus te creëren, Zij thans in haar grote nederigheid zeker welwillend is om de grenzen van het menselijke oordeel te accepteren. Alles wel beschouwd is Zij zeker verheugd dat in Fontanelle de dingen gebeuren die Zij bovenal wenste.

Daarom blijft Zij haar ontelbare genaden uitstorten over de vele pelgrims van over de hele wereld, die zich hier al bevinden en die massaal zeker zullen blijven komen omdat ze nu adequate spirituele hulp kunnen ontvangen. En zouden deze gebeurtenissen misschien niet plaats hebben gevonden dan nog blijft het mooi en belangrijk dat zij hier zijn begonnen

en een plaats creëerden waar via onze Moeder het gemakkelijker is om haar Zoon te ontmoeten.

René Laurentin, de grote Marioloog en expert in verschijningen zei vol wijsheid in gevallen van twijfel: “Het zou mogelijk zijn dat Maria in het begin niet naar die plaats kwam, maar het is door het geloof en de vroomheid van de gelovigen dat Zij er stellig naar toe komt”. En dit geldt absoluut ook voor Fontanelle met tenslotte vrede voor iedereen. En het is juist in het licht

van dit alles dat, als Vereniging en als individuen, wij ook onze reis zullen voortzetten, met trouw en liefde samenwerkend met de bisschop en de leidinggevende priester met betrekking tot de diverse taken van de leken.

Dat Rosa Mystica, aan wie wij zo veel dank verschuldigd zijn voor de vele ontvangen gunsten, onze Voorspreekster moge zijn voor ons allemaal!

Associazione Rosa Mistica - Fontanelle

## WIJ ONTVINGEN

Viering in Santa Cruz Bolivia

### ■ VANUIT BOLIVIA

Broeders en zusters in Christus, Abad Jorge Cayola Lucaña van Rosa Mystica op Santa Cruz de la Sierra in het hart van Amerika Morena, Bolivia, groet u allen en deelt u mee dat de Gemeenschap van Rosa Mystica Santa Cruz de Eucharistie heeft gevierd ter ere van onze Moeder “Virgen Maria Rosa Mystica” in de kathedraal basiliek Menor” San Lorenzo Martir “op 13 juli 2013.

Hartelijke groeten



## WIJ ONTVINGEN

### ■ UIT BENIN

Ave Maria !

Het is werkelijk schitterend! Met grote vreugde ontvang ik de eerste uitgave van "La Voix de Maria Rosa Mystica" Wat een prachtig werk voor de Franstalige wereld, gewijd aan Rosa Mystica. Dank u wel, lieve vrienden, voor al die grote inspanning. De Heer zelf zal u grootmoedige mensen op uw pad sturen om de missie van Maria Rosa Mystica te volbrengen. Ook wij voeren de missie van de Onbevleete Maagd uit, hoewel wij vele problemen ondervinden, die vooral te wijten zijn aan het gebrek aan middelen. Vaak lijden wij er ook onder dat wij mensen die gekweld worden door ernstige problemen zoals ziekte, honger, ondervoeding, kleding enz. niet kunnen helpen. Momenteel zijn we begonnen aan de inrichting van de Foyer Saint Maximiliaan Maria Kolbe waarin wij ongeveer zestig kinderen van de middelbare school zullen verwelkomen. Het betreft kinderen uit arme gezinnen, die het hele schooljaar in de Foyer moeten blijven en zodoende voedsel, drinkwater en elektriciteit krijgen, tevens enkele leraren die hen helpen buiten de schooluren. Sommige families helpen ons een beetje, maar de noden zijn zo immens groot! Wij hopen de kinderen in oktober te kunnen verwelkomen.

P. Agostino Maria TOGBE F.I.

### ■ VANUIT VENEZUELA

In mei, zeiden wij tegen elkaar, "Wij moeten heel moeilijke dingen voor elkaar krijgen, en toch doen wij die met grote vreugde en met de medewerking van vele vrijwilligers hier in onze stad Altamira. Hopelijk zullen we in staat zijn om deze taak te voltooien en het feest van Rosa Mystica te vieren."

Onze vrienden uit Venezuela zijn daarin gelaagd en hebben ons nu foto's van de inauguratie van de kapel ter ere van Rosa Mystica toegestuurd met de mededeling: "Het



was een zware job voor ons met de hulp van de hele gemeenschap van de H. Maagd onder de titel Rosa Mystica. Wij vereren haar vol toewijding".

Juan David  
Umanchuk Akuliw



### ■ VANUIT RUSLAND

Rosa Mystica in de parochiekerk te Ufa, een stad aan de voet van het Oeralgebergte.



### ■ VANUIT LIBANON

Op 13 Juli hebben wij de Heilige Mis gevierd ter ere van Rosa Mystica.

## TIJDSHEMA

### VOOR SEPTEMBER:

#### Elke dag:

15:00 - 17:00 - Biecht

17:00 - Rozenhoedje, Meditatie, Zegen

#### Zaterdag

20:00 - 21:00 - Eucharistie en Heilig Uur voor Maria,

Aanbidding, Rozenhoedje, Catechismus, Zegen

#### Zondag

16:30 - Rozenhoedje

17:00 - Heilige Mis

### VOOR OKTOBER: MARIA- EN MISSIEMAAND

#### Elke dag:

15:00 - 16:30 - Biecht

16:00 - Rozenhoedje

16:30 - Heilige Mis

#### Zaterdag

8:00 - Heilige Mis

14:30 - 16:30 - Biecht

16:30 - Rozenhoedje

#### Zondag

15:00 - 17:00 - Biecht

16:30 - Rozenhoedje

17:00 - Heilige Mis

### ZONDAG 7 OKTOBER – FEEST VAN MAAGD VAN DE ROZENKRANS

Vakantietijd

### ZONDAG 13 OKTOBER – VIERING VAN DE WERELDBOND VAN EERHERSTELLENDEN COMMUNIES

om 11:00 en om 17:00 - Heilige Mis

De vrede, genade en barmhartigheid, liefde en vreugde van de Heer zij met ons allen, in onze families, in de Kerk en in de hele wereld.

**De redactie en de Associazione  
Rosa Mystica-Fontanelle**

Verantwoordelijk directeur: Angelo Mor  
Tribunale autorisatie van Brescia nr. 61/90 of Nov. 11, 1990  
Vertaling: Sylvia Hetarihon  
Typografie: Tipopennati srl – Montichiari (Bs)