

DE STEM VAN ROSA MYSTICA

MOEDER VAN DE UNIVERSELE KERK
FONTANELLE DI MONTICHIARI - (Brescia)

Juli 2012 - Anno 22 - N. 5

Maandelijks nieuwsbericht
van de **Associazione Rosa Mistica - Fontanelle**
Postbus 134
25018 MONTICHIARI (Brescia) - ITALY

Contact:

Loc. Fontanelle - Via Madonnina

Tel.: 030 964111

Casa di Pierina - Via S. Martino della Battaglia, 155

E-mail: mariarosmi@katamail.com

info@rosamisticafontanelle.it

Zie web site: www.rosamisticafontanelle.it

Bankgegevens:

IBAN: IT 24 R 08676 54780 000000007722

c/o post. **0 07601 11200 000029691276**

Nonprofit-tarief van de Associazione:

Poste Italiane S.p.A. - Sped. in abb. Post. - D.L. 353/2003

(conv. L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2 / DCB Brescia

*Expedition en abonnement postal
Taxe perçue - Tassa riscossa - Filiale di Brescia*



De mariale verschijningen in de moderne tijd: een groot plan dat zich stap voor stap openbaart



Door haar Onbevlekt Hart waarmee Zij geboren werd, stond de H. Maagd sinds het begin van de incarnatie geheel achter de goddelijke plannen. Zij heeft haar fundamentele rol tweeduizend jaar geleden ten uitvoer gebracht, en nog steeds zet Zij deze rol voort en bij uitstek als Middelaars van de verlossende genaden, die haar Zoon voor ons had verworven.



Deel 1

Een poos geleden heb ik een onderzoek mogen voltooien aangaande de verschijningen van Maria en Jezus in de afgelopen eeuwen m.n. de verschijningen van het Heilig Hart van Jezus aan M.M. Alacoque te Paray-le-Monial in 1673 tot aan Zijn verschijningen in Polen in 1932 aan Faustina Kowalska, waarbij Hij haar de icoon van de Goddelijke Barmhartigheid presenteerde. Het is als een reisroute d.m.v. vele belangrijke verschijningen gedurende de moderne en hedendaagse tijden langs Rue du Bac, Lourdes, Pellevoisin, Fatima («*De Allerheiligste Harten van Jezus en Maria - Wat wenst de Hemel ons mee te delen?*» - I quaderni del Timone, 2012 - Italiaanstalige brochures van het maandblad «Timone»). Het is een onderzoek naar het verband tussen deze talrijke uitzonderlijke gebeurtenissen die in de afgelopen

eeuwen plaats hebben gevonden. Tegelijkertijd is het een poging om te kunnen begrijpen wat de Hemel ons hiermee zo vaak wil aankondigen. Het resultaat was verrassend: al bij het eerste onderzoek werd het duidelijk dat een soort rode draad inderdaad alle gebeurtenissen met elkaar verbindt. Een draad die een goddelijk plan omlijnt, karakteristiek aan elke gebeurtenis, die daarna echter aan de volgende verschijning begint te weven. Het resultaat daarvan is als een onmetelijk en fascinerend borduursel. Bijzonder hieraan is dat al deze verschijningen een voortdurende, aanhoudende en tegelijkertijd geduldige uitnodiging zijn tot de goddelijke pedagogiek ten gunste van de mensheid en wel in twee richtingen. Ten eerste, elke verschijning heeft zijn eigen specifieke doelstelling, m.n. het bieden van concrete hulp aan de gelovigen

VERVOLG OP BLZ. 2 B

De mariale verschijningen in de moderne tijd: een groot plan dat zich stap voor stap openbaart

VERVOLG VAN BLZ. 1 B

om het historische moment waarin zij zich bevinden, in het licht van het geloof te kunnen interpreteren en daarnaar te handelen. Soms gebeurt dat met betrekking tot de burgerlijke geschiedenis, soms met dat tot de Kerken en andere keren weer in verband met beiden, gezien de aanzienlijke en onvermijdelijke interferenties die tussen deze twee categorieën ontstaan. De verschijningen van het Heilig Hart in Paray-le-Monial waren daarom niet alleen een zeer belangrijk tegenmiddel t.o.v. het oprukkend jansenisme dat een bedreiging vormde door de mensen angst in te boezemen voor God. In plaats daarvan brachten de verschijningen Gods liefde op de voorgrond en schonken de gelovigen van tevoren de kracht om de door de Franse revolutie ontketende sociale en religieuze ontwrichting het hoofd te bieden. Deze revolutie was erop uit om God te ondermijnen en Hem te vervangen door de Godin van de Rede. De rampzalige gevolgen daarvan duren tot op heden voort. Maar ook de Mariale verschijningen in Rue

du Bac, Lourdes, Pellevoisin – waarvan de twee eerste betrekking hebben op de Onbevleete Ontvangenis en de derde op het Heilig Hart – zijn een constante ondersteuning voor het door de moderniteit ter discussie gebrachte Christelijke geloof. Wij weten hoe Fatima gerelateerd is aan de marxistische ideologie, die met zijn socialistisch realisme het geloof in vele landen ter wereld probeert om te werpen. Ook de verschijningen van de Barmhartige Jezus vonden op een dergelijke manier plaats, t.w. kort voordat Hitler met zijn nazisme aan de macht kwam en daarmee onnoemelijk veel slachtoffers maakte. Als men met aandacht de verschijningen door de eeuwen heen op de voet volgt, komt men tot de conclusie dat deze verschijningen regelmatig plaatsvinden op de belangrijkste en gevaarlijkste historische tijdstippen. Vaak lopen ze zelfs op de feiten vooruit, licht en troost schenkend, niet alleen aan alle gelovigen, maar ook aan de kerkleiders op het hoogste niveau. De verschijningen voegen niets toe

aan de Openbaring, die op zich zelf al volmaakt is en omdat het tot vlees geworden Woord van God het laatste en definitieve woord van de Vader is. Het doel is het volk van God en de hele hiërarchie te stimuleren om zich in de evangelische boodschappen te verdiepen. De hemelse verschijningen in de moderne en hedendaagse tijden zijn dus van zeer grote steun voor de gelovigen, die met het verbrokkelen van het christendom, een steeds agressiever wordend atheïsme en agnosticisme moeten trotseren. Intussen werd, verschijning na verschijning, de oproep zich tot Jezus te wenden hoe langer hoe duidelijker geopenbaard door het Heilig en Barmhartig Hart van vlees. Door deze oproep werden de christenen niet alleen rond de kern van de schepping teruggebracht, maar ook de belangrijkheid van de Heilige Moeder nam daardoor toe. Door haar Onbevleete Hart waarmee Zij geboren werd, stond de H. Maagd sinds het begin van de incarnatie geheel achter de goddelijke plannen. Zij heeft haar fundamentele rol tweeduizend jaar geleden ten uitvoer gebracht, en nog steeds zet Zij deze rol voort en bij uitstek als Middelaressen van de verlossende genaden, die haar Zoon voor ons had verworven. In deze rol stelde

13 Juli – Feest van Rosa Mystica

Eerste verschijning van de heilige Maagd met drie rozen op haar borst - 13 juli 1947

Van het dagboek van Pierina met een aantal weglatingen:

«Ik ben de Moeder van Jezus en de Moeder van jullie allen». (...) Terwijl de H. Maagd dit zei spreidde *Ze de armen, die ze tot dan nog tegen elkaar had gehouden, uit. Daardoor opende zich ook haar mantel; ik zag dat de drie zwaarden, die de vorige keer haar hart doorboorden, er niet meer waren. In plaats daarvan prijken drie prachtige rozen: een witte, een rode en een gele roos met gouden reflecties. Instinctief keek ik naar beneden en zag daar de drie zwaarden aan de voeten van de H. Maagd liggen, te midden van heel veel rozen van dezelfde kleur als die op haar borst.*

«Onze Heer zend mij om een nieuwe Mariaverering te brengen voor alle mannelijke en vrouwelijke instituten, ordegemeenschappen en wereldpriesters» (...) Ik beloof aan deze religieuze instituten, orden en wereldpriesters die Mij op bijzondere wijze vereren, mijn buitengewone bescherming,

de opbloei van geestelijke roepingen, minder geroepen die verraad plegen, minder zielen die de Heer beledigen met zware zonden en grote heiligheid bij de dienaars van God. «Ik wens dat de 13de van iedere maand als Maria-dag gevierd wordt. Aan de 12 voorafgaande dagen moeten bijzondere gebeden van voorbereiding gedaan worden». «Die dag moet een dag van boetedoening zijn voor de beledigingen van godgewijden tegen de Heer, die daarmee mijn Hart en het Hart van mijn Goddelijke Zoon doorboren met drie scherpe zwaarden».

«Op die dag zal ik aan ieder religieus instituut, ordegemeenschap en wereldpriester, die Mij op die manier vereerd hebben, een overvloed van genaden en grote heiligheid in hun roeping schenken».

«Heilig die dag door bijzondere gebeden, zoals de H. Mis, de H. Communie, de H. Rozenkrans en de Aanbidding».

«Ik wens dat de 13de juli elk jaar gevierd wordt door ieder religieus instituut en dat in ieder instituut of ordegemeenschap zielen leven met een grote gebedsspiritualiteit opdat geen enkel roeping verraden zal worden». (Hierbij leek de witte roos op haar borst meer op te leven om de betekenis ervan aan te tonen). «Ik wens ook dat andere zielen leven in edelmoedigheid en liefde ten opzichte van opofferingen, beproevingen, vernederingen, als boete voor de beledigingen tegen Onze Heer door godgewijden die in staat van doodzonde leven». (Nu leek de rode roos op haar borst meer te schitteren).

«Tevens wens ik dat weer andere zielen hun leven geheel opofferen als boetedoening voor het verraad dat de Judas-priesters tegen Onze Heer plegen». (Ook hier leek de geel-gouden roos meer te glanzen).

«Door de boetedoening die deze zielen verrichten, zal mijn moederlijke Hart die priesters heiligen en overvloed in genaden in hun ordegemeenschappen verlenen».

«Ik wens dat deze nieuwe Mariaverering in alle instituten verspreid wordt».

«Ik heb dit instituut als eerste uitgezocht, omdat de stichteres ervan de naam "Di Rosa" draagt. Zij heeft haar dochters met de geest van liefdadigheid geïnspireerd,

Zij aan de gelovigen een simpele en vrome devotie voor: toewijding aan het Hart van Jezus of aan het Onbevlekt Hart van Maria, alle religieuze handelingen op de eerste vrij- en zaterdag van de maand en zeer fundamenteel, de H. Rozenkrans. Het gaat om heel eenvoudige instrumenten, die ieder christen bewuster maken van het feit dat zij in een groot plan van liefde zijn opgenomen. Instrumenten die hen tegelijkertijd sterken ten aanzien van de vele gevaren in deze eeuw van moderniteit en post moderniteit. En wat is de rol van Montichiari en Fontanelle in dit alles? Zou het niet interessant zijn te zien of en hoe ook deze verschijningen die zoveel weerstand oproepen – voornamelijk hier op de plaats van oorsprong – in dit hemels plan passen en wat er aan toegevoegd zou kunnen worden? Dat is wat wij de volgende keer duidelijk proberen te maken. Ook voor deze verschijningen zal blijken dat zowel de betekenis als de rijkdom van de boodschappen beter begrepen kunnen worden met het voorschrijden van de tijd.

Rosanna Brichetti Messori

(wordt vervolgd)

zodat zij als vele roosjes zijn geworden, het symbool van de liefdadigheid... daarom kom ik hier omringd door rozen».

«Ik zal geen enkel uiterlijk wonder verrichten. Het meest duidelijke wonder zal zijn wanneer deze godgewijde zielen die sinds geruime tijd en vooral tijdens de oorlog in hun geestelijke gesteldheid lauw geworden zijn, hun roeping ontrouw zijn geworden en zelfs verraden hebben, die door grote verjissingen, zoals het tegenwoordig tegen de Kerk het geval is, vervolgingen hebben opgeroepen, zullen ophouden Onze Heer zo zwaar te beledigen. Zij zullen de oorspronkelijke geest van hun heilige ordetichters opnieuw laten opleven!»

IN FONTANELLE 13 JULI:

- 09:00 gezamenlijk gebed: lofprijzing en H. Rozenkrans
- 10:20 Processie met het beeld van Rosa Mystica en rozenkransgebed
- 11:00 H. Mis
- 15.30 Rozenkransgebed
- 16:00 Vespers
- 16.30 Rozenkransgebed
- 17:00 H. Mis

ONTVANGEN BERICHTEN

■ **EEN MOOI BERICHT UIT BRAZILIË:** de Congregatie van de Kleine Missionarissen van Maria Rosa Mystica is drie zusters rijker geworden. Van harte feliciteren wij de stichteres, Moeder Ildegarda, die wij op deze foto in december 2010 zien gedurende de inwijding van de kerk van de nieuwe orde-gemeenschap samen met Mgr. João de Aviz, huidige prefect van de Congregatie voor de Instituten voor het Gewijde Leven.

■ «Hoe kan ik de Heer vergoeden wat Hij voor mij heeft gedaan? Ik zal de beker van bevrijding heffen, de naam aanroepen van de Heer». – psalm 116:12/13.

Het is met een hart vol vreugde en liefde voor God dat ik hier mijn innige dankbaarheid wil uiten voor uw gebeden en ook voor uw hartelijke ontvangst... Lieve vrienden, hoe groot is mijn vreugde dat ik het priesterschap mocht ontvangen! Weliswaar ben ik het niet waardig, ook al heeft de Heer mij daartoe verleid en ik voor Hem bezweken



A Comunidade Pequenas Missionárias de Maria Rosa Mística, tem a grata satisfação de convidar vossa senhoria e vossa família a participar da celebração eucarística, presidida pelo arcebispo metropolitano de Brasília, Dom Sérgio da Rocha, no dia 1º de agosto de 2012 às 9hs, com a profissão dos votos temporários das irmãs:

Ir. Clara Maria Daniela Pres de Castro

Ir. Myrian Fátima Araújo

Ir. Tereza Maria Hídalgô Medina

Contamos com sua presença e suas orações.

ben. «Heer, u hebt mij verleid, en ik ben bezweken, u was te sterk voor mij en u hebt mij in uw greep gegrepen». (Jr. 20,7). Bidt daarom dat God heilige priesters opwekt.

Padre Carlo Maria Hougbo (FI)

Op deze foto staan jonge, nieuwe priesters van de Congregatie van Franciscaanse Broeders van de Onbevleete Ontvangenis. Zij hebben Rosa Mystica een bezoek gebracht om Haar te bedanken voor hun roeping en om aan Haar, de Moeder van de Kerk, hun priesterschap toe te wijden. Zij staan nu aan het begin van hun taak in hun land van afkomst: Benin. Laat ons met hun gebed steunen.



ONTVANGEN BERICHTEN

■ **UIT KAMEROEN, PATER PALADINI** - Lieve vrienden van Rosa Mystica. Afgelopen zondag werd in Kameroen de veertigste Onafhankelijkheidsdag van Kameroen gevierd. In alle centra van het land werden culturele en sportieve initiatieven als ook de traditionele parade gehouden. Velen namen daaraan deel: studenten van alle scholen (vanaf kleuter- tot hoge scholen, en in de grote steden ook universiteiten), solidariteitsverenigingen en vakbewegingen van de civiele maatschappij, als ook vertegenwoordigers van de diverse politieke partijen. Op dit pad van de vernieuwing, constateren wij samen met de gelovigen van onze parochiën, hoe fundamenteel het woord van God en de sacramenten zijn. De Heilige Vader herinnerde de Kerk van Afrika eraan in zijn recente Postsynodale Apostolische Exhortatie (Aansporing) «Africae munus»: «De Heilige Schrift bevestigt dat het Bloed van Christus door de Doop, de oorsprong en het verbindende element van een nieuwe broederschap wordt. Dit staat in tegenstelling tot splitsing, tribalisme, racisme en etnische centralisatie. De Eucharistie is de kracht, die de verspreide kinderen van God in eenheid bewaart, «daar in onze aderen hetzelfde Bloed van Christus stroomt, dat ons tot kinderen van God en tot familieleden van God maakt». Wanneer wij Jezus in de Eucharistie en in de Heilige Schrift ontvangen, worden wij uitgezonden naar de wereld om er Christus aan te bieden en hiermee anderen tot dienst te staan» (nr. 41). Op dit pad van geloof en betrokkenheid rekenen wij op het gebed en de genegenheid van al de Vrienden van Rosa Mystica, die in al deze jaren ons nooit in de steek hebben gelaten. Samen met Maria, kan een ieder van ons de Heilige Geest ontvangen als de bron van vernieuwing in ons leven.



In heel de wereld bereiden de groepen van Rosa Mystica zich voor op het plechtige feest van 13 juli. Wij danken iedereen die ons hun gebedsprogramma stuurden. Wij publiceren er hier een van:



TIJDSINDELING VAN GEBEDSDIENSTEN GEDURENDE DE ZOMER VAN 1 APRIL TOT 30 SEPTEMBER

Zondag en feestdagen:

Vespers 16:00; H. Mis 17:00

Dagelijks: H. Rozenkrans: 10:00 – 15:30 – 16:30
- Vespers en catechese 17:00

Zaterdag en zondag:

biechtvader aanwezig vanaf 16:00

De 13^e van elke maand DAG VAN MARIA

- ononderbroken rozenkransgebed 15:30

De zondag na de 13^{de}:

Processie om 16.30 ter ere van Rosa Mystica;
bij terugkeer H. Mis om 17:00

Elke middag om 16:00 is een priester aanwezig voor de biecht of een gesprek. Groepen worden bij aankomst verzocht zich hier bij Fontanelle aan te melden, tel. +39 030 964111

De vrede, genade, barmhartigheid, liefde en vreugde van de Heer zij met ons allen, in onze families, in de Kerk en in de hele wereld.

**De redactie en de Associazione
Rosa Mistica-Fontanelle**

Verantwoordelijk directeur: Angelo Mor
Tribunale autorisatie van Brescia nr. 61/90 of Nov. 11, 1990
Typografie: Tipopennati srl – Montichiari (Bs)