

DE STEM VAN ROSA MYSTICA

MOEDER VAN DE UNIVERSELE KERK
FONTANELLE DI MONTICHIARI - (Brescia)

Juni 2012 - Anno 22 - N. 4

Maandelijks nieuwsbericht
van de **Associazione Rosa Mistica - Fontanelle**
Postbus 134
25018 MONTICHIARI (Brescia) - ITALY

Contact:

Loc. Fontanelle - Via Madonnina

Tel.: 030 964111

Casa di Pierina - Via S. Martino della Battaglia, 155

E-mail: mariarosmi@katamail.com

info@rosamisticafontanelle.it

Zie web site: www.rosamisticafontanelle.it

Bankgegevens:

IBAN: IT 24 R 08676 54780 000000007722

c/o post. **0 07601 11200 000029691276**

Nonprofit-tarief van de Associazione:

Poste Italiane S.p.A. - Sped. in abb. Post. - D.L. 353/2003
(conv. L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2 / DCB Brescia

*Expedition en abonnement postal
Taxe perçue - Tassa riscossa - Filiale di Brescia*



Het Heilig Lichaam van Christus, Het Heilig Hart, De Goddelijke Barmhartigheid, De drie door Jezus gewenste feesten

“*Het is geen toeval, dat de eerste publieke verschijning van de tweede cyclus van Rosa Mystica aan Pierina, precies op de zondag na Pasen plaats vond. De H. Maagd wilde daarmee de verschijningen in Fontanelle zegenen. Vanaf dat moment werd Fontanelle de «Fontein van Genade en Barmhartigheid».*”

Zonder twijfel herinneren wij ons het feest van de Goddelijke Barmhartigheid dat wij nog maar net hebben gevierd op de eerste zondag na Pasen. In de maand juni vieren wij eerst het feest van het Heilig Lichaam van Christus en daarna het feest van het Heilig Hart van Jezus. Misschien zal niet een ieder van ons zich herinneren hoe nauw deze drie feesten aan Jezus verbonden zijn. Daarom lijkt het ons interes-

sant om de oorsprong en de bijzonderheid daarvan weer eens te ontdekken. Alle drie gebeurtenissen hebben eenzelfde karakteristiek: Jezus zelf had ze gepresenteerd tijdens verschillende verschijningen. Daarbij verzocht hij de desbetreffende zieners ze aan de Kerk voor te stellen om ze in praktijk te laten brengen. Laten wij bij de middeleeuwen beginnen. In 1258 was het christendom in volle bloei. Dat hield in dat het

christelijke geloof niet alleen het leven van de enkeling beïnvloedde maar ook dat van alle gemeenschappen; het was een gunstige atmosfeer. Toch bestonden er ook gevaren. Een daarvan was het risico dat het geloof louter als een formaliteit beleefd zou worden wegens twijfels over de werkelijke aanwezigheid van het vlees geworden Woord in de Eucharistie.

VERVOLG OP BLZ. 2 B

Het Heilig Lichaam van Christus, Het Heilig Hart, De Goddelijke Barmhartigheid

VERVOLG VAN BLZ. 1 B

Daar waren bijvoorbeeld de Katharen, aanhangers van het manicheïsme, die een goddelijke en spirituele aanwezigheid in een materie zoals brood, zonder meer verwerpen.

In die tijd verscheen Jezus aan de H. Juliana van Cornillon om de gelovigen te steunen die ten prooi vielen aan twijfels. Hij verzocht haar uitdrukkelijk elke donderdag na de zondag van het Feest van de Heilige Drievuldigheid te vieren. Dit feest bevestigt dat door de consecratie van de priester, het Lichaam van Christus aanwezig is in de hostie. Een feest voorzien van een octaaf, zou bij de hiërarchie en de harten van Gods volk, de aanbidding van het in alle kerken en kapellen tentoongestelde Allerheiligste Sacrament, in toenemende mate verhogen.

In de 17de eeuw breekt de moderne periode aan. Iets meer dan een eeuw tevoren, had de reformatie vele Europese naties aan de katholieke kerk onttrokken, wat echter niet het centrale dogma van de verlossing door Jezus Christus had aangetast. Niettemin verscheen een

ander groter gevaar aan de horizon: de Illuminatie, die God uit het leven van de mens wenst te bannen door de godin van de rede op de troon te plaatsen. In 1675 verscheen Jezus aan de H. Margaretha Maria Alacoque door middel van het symbool van Zijn Heilig Hart, dat Zijn innige liefde voor de mensheid openbaart. Deze liefde omgeeft ons ook vandaag en wanneer wij het hoogtepunt in ons leven wensen te bereiken, is het van groot belang om in dit goddelijke reddingscircuit te stappen door Zijn liefde te beantwoorden. Allereerst voor onszelf maar door opofferingen ook voor diegenen die Hem niet willen erkennen en Hem niet lief hebben. Hiermee herinnerde Jezus de mensheid aan alles wat Hij had gedaan – Zijn vleeswording, lijden, dood en wederopstanding – blijvend bewaard in het symbool van Zijn Hart van vlees. De Kerk diende dit feest af te kondigen en toe te passen volgens het verzoek van Jezus, d.w.z. op de vrijdag, acht dagen na het feest van het Lichaam van Christus. Eeuwen zijn verstreken maar de te-

genstanders blijven volharden. Zij versterken zelfs hun aanvallen om de harten van de mensen tegen God te keren. Alsof zij geheel autonoom waren, zelscheppend, en noch liefde noch hulp nodig hebben van de Schepper, die een vrije mensheid schiep om een band met Hem te creëren, niet die van slavernij, maar van liefde. Wij kennen hun uitgangspunt al te goed omdat wij in deze atmosfeer leven en allen zonder twijfel bewust zijn van deze negatieve afbreuk, die steeds verder toeneemt.

Precies aan de vooravond van een van de verschrikkelijkste gebeurtenissen van de 20ste eeuw – aanvang van de zeer bloedige Tweede Wereld Oorlog door het nazisme – opende de hemel zich om het vertrouwen van de gelovigen te hernieuwen. In 1932 verscheen Jezus aan de H. Faustina Kowalska en nodigde de mensheid uit om geloof en vertrouwen te hebben in de Goddelijke Barmhartigheid. Als symbool offerde Hij haar de beroemde icoon – die wij allen inmiddels wel kennen – en verzocht de Kerk Zijn Barmhartigheid te benadrukken met een speciaal feest dat op de eerste zondag na Pasen diende te worden gevierd. Op deze wijze herhaalde Jezus in Polen aan het begin van de 20ste eeuw dus opnieuw Zijn eerder aan de H. Margaretha Maria Alacoque geopenbaarde liefde voor de mensen, om hen eraan te herinneren dat Hij bovenal vol vergiffenis is tegenover hun weerspanning. Het Hart van Jezus is een bevoorrechte plaats waarin de Goddelijke Barmhartigheid zichzelf openbaart. Een laatste aantekening voor ons, die Rosa Mystica liefhebben: het is geen toeval, dat de eerste publieke verschijning van de tweede cyclus van Rosa Mystica aan Pierina, precies op de zondag na Pasen plaats vond. De H. Maagd wilde daarmee de verschijningen in Fontanelle zegenen. Vanaf dat moment werd Fontanelle de «Fontein van Genade en Barmhartigheid».

Rosanna Bricchetti

1966

«Mijn Goddelijke Zoon, Jezus Christus, heeft dit oord in Montichiari uitgekozen om het in een bron van genaden te veranderen».

«Hij heeft mij op de dag van het **Feest van Corpus Christi gezonden om de zielen op te roepen de Heilige Eucharistie** weer te beminnen.... omdat er zo veel mensen en ook Christenen de Eucharistie slechts tot een symbool willen beperken... Als Middelaars vraag ik om een wereldbond van eerherstellende communies». «Met deze boodschappen heb ik licht geworpen op de Heilige Sacramenten, voornamelijk op de Eucharistie en op reeds geopenbaarde waarheden». «Luister naar de moederlijke harte-kreet van liefde voor de redding van de zielen».

«Deze Boodschap van Liefde is ook om mijn beminde zoon, Paus Paulus, te steunen, als ook de bisschoppen en de priesters die conflicten moeten ondergaan voor het redden van de zielen in deze moeilijke tijden».

«Het gevaar van de straf nadert en het atheïsme is bezig de mensheid te vernietigen...» **«Mijn moederliefde zal dit verhinderen».**

«Gebed, boetedoening, red de zielen, bemin de Heer en de belofte zal nimmer falen».

Pater De Fiores, een grote vriend van Rosa Mystica

“Met groot verdriet deelt de Associatie van Rosa Mystica hierbij het plotselinge en onverwachte heengaan van Pater Stefano De Fiores mee. Hij was een weergaloze Montfortaan, een internationaal bekende marioloog, maar vooral een grote vriend van Rosa Mystica, de Moeder van de Kerk.”

Met groot verdriet deelt de Associatie van Rosa Mystica hierbij het plotselinge en onverwachte heengaan van Pater Stefano De Fiores mee. Hij was een weergaloze Montfortaan, een internationaal bekende marioloog, maar vooral een grote vriend van Rosa Mystica, de Moeder van de Kerk. Hij voerde werverdiende professionele titels, hij was docent aan de Pontificale Gregoriaanse Universiteit en de Mariale Theologische Faculteit en was tevens voorzitter van de Italiaanse Interdisciplinaire Mariale Associatie. De ontmoeting met deze theoloog vond slechts enkele jaren geleden plaats, maar werd heel snel waardevol en diepgaand dankzij het karakter van deze expert. Hij had een grote aantrekkingskracht op hen die zich bezig hielden met mariale studies. Dit heeft ons ertoe geleid hem over alle gebeurtenissen in Montichiari en Fontanelle te informeren. Wij vroegen hem de Mariale verschijningen te onderzoeken en te herwaarderen, diep in te gaan op deze buitengewone en zo door Gods volk beminde fenomenen, die echter dikwijls met wantrouwen worden bekeken door de hiërarchie. Dat deed hij inderdaad. Net als de grote H. Thomas en recenter ook als Karl Rahner, een van de grootste theologen van de 19de eeuw, trachtte hij het inzicht van de mensen te wijzigen door hen erop te wijzen dat de gebeurtenissen als een profetie beschouwd dienden te worden. Als een geschenk uit de hemel die zich opent, niet om iets toe te voegen aan de Openbaring van de H. Schrift, die op zich compleet is – daar het Vleesgeworden Woord van God het laatste en definitieve woord van God is – maar om ons te helpen dit woord beter te verstaan en te beleven in samenhang met het historische moment waarin wij ons bevinden. Pater De Fiores handelde op concrete

wijze om de negatieve houding te veranderen. Dit waren zijn woorden: «De strenge en overheersende houding in de periode na het Concilie van Trente, verwaarloost de positieve inhoud en waarden van de boodschappen die door zieners worden overgebracht. Zulk een houding ontnemt de gemeenschap de waardevolle aansporing

om een afwezigheid of een abnormaliteit van de normale kerkelijke procedure uit een bepaalde historische tijdperk, uit de weg te ruimen». Voorts zei hij: «Recentelijk bestaat een steeds grotere behoefte aan het reviseren en bevorderen van het proces van verschijningen. Meestal wordt het onderzoek overgelaten aan een technische commissie die in het geheim werkt en het gebeuren negatief beoordeelt zonder enige motivatie. De gelovigen gehoorzamen blindelings aan de beslissingen of protesteren daartegen. In de geest van het Tweede Vaticaans Concilie is het noodzakelijk om de verantwoordelijkheid van het christelijke volk te herwaarderen. Men dient hen – zo ver als mogelijk – op een juist niveau deel te laten nemen aan de kritische onderscheiding van verschijningen en hen inzicht te geven over de redenen van de definitieve beslissing».

Enmaal geheel op de hoogte van de verschijningen, begon Pater De Fiores de zaak van de verschijningen van Rosa Mystica, Moeder van de Kerk, waar te nemen. Hij was van mening dat het Montichiari-Fontanelle-dossier opnieuw degelijk onderzocht moest worden om tot een definitieve verklaring te komen over

de waarachtigheid van de verschijningen en de inhoud van de boodschappen. En dit alles op basis van bepaalde elementen die hij als zeer belangrijk achtte. Ten eerste het feit dat de procedure, die destijds gebruikt werd door de kerkelijke autoriteiten t.o.v. deze verschijningen, niet



Je woorden weerklinken nog in ons na:

«Dat je de moederlijke aanwezigheid van Maria op een intense manier in jouw leven mag ervaren! Het is een waardevolle gave om je betere zelf te hervinden, want in Haar “microcosmos van de Kerk” leer je een feilloos “ja” te zeggen aan Christus. En met Haar, de bringer van de Geest, zal het constructieve dynamisme van de mensheid die aan het reddingsplan van de Vader gehoorzaamt, in beweging worden gebracht».

correct was. Deze had namelijk ook de verificatie van de feiten en de geloofwaardigheid van de ziener moeten behelzen. Het is daarom van belang dat het destijds onvolledige onderzoek opnieuw ingesteld en afgemaakt wordt met de nodige ernst en grondigheid. Ten tweede was Pater De Fiores buitengewoon verbaasd en onder de indruk, dat ondanks dat de verschijningen op de plaats van oorsprong voortdurend het risico lopen verboden te worden, de afgeworpen vruchten ervan echter zeer talrijk zijn over de gehele wereld. Gebedsgroepen over al de vijf continenten, toestemming van pastorieën, getuigenissen van bisschoppen over genaden en wonderen, genezingen van dodelijke ziekten en belevenissen van gelovigen, bij wie de aan hen toevertrouwde beelden van Rosa Mystica tranen begonnen af te scheiden.

Daarom stelde hij een drievoudige werkwijze voor:

- 1) Systematische verzameling van alle documenten met betrekking tot de zieners Pierina Gilli en de beweging Rosa Mystica
- 2) Historische reconstructie van de gebeurtenissen op basis van de overvloedige, bestaande archieven
- 3) Interdisciplinaire benadering van de fenomenen: psychologisch ten aanzien van het karakter van de ziener; theologisch betreffende de orthodoxie van de boodschappen; juridisch ten opzichte van de kerkelijke positie; sociologisch en spiritueel met betrekking tot de resultaten van de verschijningen.

Deze weg hebben wij genomen. Niet alleen hebben wij het bestaande materiaal in de archieven gereorganiseerd, maar op verzoek van de bisschop van Brescia, Mgr. Monari, hebben wij dit materiaal eveneens aan de Congregatie van de Geloofsleer gezonden. Tevens worden andere onderzoeken gedaan door een vriend en pupil van Pater De Fiores, de socioloog, Prof. Mimmo Pettulà, die onder de supervisie van Pater De Fiores een accurate historische reconstructie is begonnen. Niet lang geleden schreef Pater De Fiores aan de professor, «Ik ben getroffen door je vermogen deze ingewikkelde situatie met zoveel behendigheid te behandelen. Je noteert de feiten met objectiviteit, zonder nutteloze polemiek noch ongewenste zelfverdediging, aan de lezers zelf overlatend een onpartijdige keuze te maken. Mijn complimenten voor het intense en lange werk dat je tot stand hebt gebracht. Ik spoor je aan om dit op dezelfde golf-lengte voort te zetten omdat het hier een fundamenteel werk betreft; zonder dit werk is het onmogelijk verdere evaluaties te maken».

Ook wij geven gehoor aan deze oproep en doen alles wat van ons verwacht wordt. Alles zal zonder de waardevolle en toonaangevende leiding van Pater De Fiores, gecompliceerder worden. Wij willen echter niet ontmoedigd raken, in de zekerheid dat wat hij niet meer voor ons kan doen op aarde, hij het zeker zal voortzetten vanuit de hemel. Daar heeft Maria, de Moeder aan wie hij al zijn studies in zijn leven heeft toegewijd, hem verwelkomd om hem naar Jezus te begeleiden.



Pr. Edward Roche, een grote toegewijde van Rosa Mystica, in de kathedraal van Montichiari ter gelegenheid van zijn recentelijk bezoek.

In deze maand viert hij het jaarfeest van zijn priesterwijding. Met broederlijke genegenheid bidden wij voor hem hier in Fontanelle en wensen hem Gods zegen toe.

TIJDSINDELING VAN GEBEDSDIENSTEN GEDURENDE DE ZOMER VAN 1 APRIL TOT 30 SEPTEMBER

Zondag en feestdagen:

Vespers 16:00; H. Mis 17:00

Dagelijks:

H. Rozenkrans: 10:00 – 15:30 – 16:30

Vespers en catechese 17:00

Zaterdag en zondag:

Biechtvader aanwezig vanaf 16:00

De 13^e van elke maand DAG VAN MARIA

Ononderbroken rozenkransgebed 15:30

De zondag na de 13^{de}:

Processie om 16.30 ter ere van Rosa Mystica;
bij terugkeer H. Mis om 17:00

Elke middag om 16:00 is een priester aanwezig voor de biecht of een gesprek. Groepen worden bij aankomst verzocht zich hier bij Fontanelle aan te melden, tel. +39 030 964111

De vrede, genade, barmhartigheid, liefde en vreugde van de Heer zij met ons allen, in onze families, in de Kerk en in de hele wereld.

**De redactie en de Associazione
Rosa Mistica-Fontanelle**

Verantwoordelijk directeur: Angelo Mor
Tribunale autorisatie van Brescia nr. 61/90 of Nov. 11, 1990
Typografie: Tipopennati srl – Montichiari (Bs)