

DE STEM VAN ROSA MYSTICA

MOEDER VAN DE UNIVERSELE KERK
FONTANELLE DI MONTICHIARI - (Brescia)

April 2013 - Anno 23 - N. 3

Maandelijks nieuwsbericht
van de **Associazione Rosa Mistica - Fontanelle**
Postbus 134
25018 MONTICHIARI (Brescia) - ITALY

Contact:

Loc. Fontanelle - Via Madonnina

Tel.: 030 964111

Casa di Pierina - Via S. Martino della Battaglia, 155

E-mail: mariarosmi@katamail.com

info@rosamisticafontanelle.it

Zie web site: www.rosamisticafontanelle.it

Bankgegevens:

IBAN: IT 24 R 08676 54780 000000007722

BIC: **ICRAITRRISO** (de laatste letter is een nul)

c/o post. **0 07601 11200 000029691276**

Nonprofit-tarief van de Associazione:

Poste Italiane S.p.A. - Sped. in abb. Post. - D.L. 353/2003
(conv. L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2 / DCB Brescia

*Expedition en abonnement postal
Taxe perçue - Tassa riscossa - Filiale di Brescia*



Paus Franciscus bidt de Regina Coeli op de Tweede Paasdag

De genade van de sacramenten van Pasen is een geweldige bron van kracht voor de vernieuwing van zowel het persoonlijke leven en dat van het gezin als van de sociale betrekkingen.

Bij het geb ed van de Regina Coeli op de Tweede Paasdag, ook wel door de Italianen de 'Maandag van de Engel' genoemd, nodigde Paus Franciscus ons uit te mediteren over wat wij aan God moeten vragen: «O God, die een constante aangroei van een nieuw nageslacht verleent aan de Kerk, sta toe dat uw dienaren zich in hun leven vasthouden aan het Sacrament dat zij in geloof hebben ontvangen». (Maandag van het Paasoctaaf). «Het doopsel dat ons tot kinderen van God maakt, en de eucharistie die ons met Christus verenigt, moeten het leven worden. Dat wil zeggen: zij moeten onze houdingen, gedragingen, handelingen en keuzes weerspiegelen. De genade van de sacramenten van Pasen is een geweldige bron van kracht voor de vernieuwing van zowel het persoonlijke leven en dat van het gezin als van de sociale betrekkingen. Toch moet alles door het menselijk hart heengaan: als ik mijzelf toesta door de genade van de verrezen Christus geraakt te worden, als ik die genade in mij laat verbeteren wat niet goed is, wat mij en anderen beschadigt, dan sta ik de overwinning van Christus toe om zichzelf in mijn leven te bestendigen en haar weldadige activiteit te verbreden. Dat is de macht van de genade!» zei de paus. «Zonder genade kunnen we niets! En met de genade van het doopsel en de heilige communie kunnen we een instrument worden van Gods barmhartigheid, die mooie barmhartigheid van God. De dagelijkse arbeid en de dagelijkse vreugde zijn ervoor om de genade van de sacramenten tot uitdrukking te brengen. Wat een vreugde om instrumenten van Christus' genade te zijn, als ranken van de wijnstok die Christus zelf is, geïnspireerd door de ondersteunende aanwezigheid van zijn Geest!»



De Moeder van Barmhartigheid

Wij allen weten dat op de eerste zondag na Pasen het Feest van de Goddelijke Barmhartigheid gevierd wordt en dat het in dit jaar op 7 April valt. Deze dag is ook zeer belangrijk voor Fontanelle. Precies op die dag zegende Rosa Mystica, Moeder van de Kerk, de Bron van "Genade en Barmhartigheid" als een instrument, maar ook als een teken van genezing voor zo vele lichamelijke en geestelijke zieken die naar het water van de bron zijn gekomen in de loop van de jaren. Tijdens die gebeurtenis maakt Maria zich bekend als de "Moeder van Barmhartigheid". Om de waarde van deze titel goed te kunnen begrijpen, presenteren wij u hierbij hetgeen Johannes Paulus II daarover schreef in zijn encycliek "Dives in misericordia" (Rijk aan Barmhartigheid).



«**M**aria is ook degene die op een heel unieke en buitengewone wijze – als geen andere mens – de barmhartigheid gekend heeft en die tegelijkertijd op een even uitzonderlijke manier door het offer van haar hart bereikt heeft, dat zij zelf kon gaan deelnemen aan die openbaring van de goddelijke barmhartigheid. Dit offer hangt ten nauwste samen met het kruis van haar Zoon, waaronder zij ook op Calvarië heeft gestaan. Dit offer van haar is dan ook een volkomen unieke deelname in het openbaren van de barmhartigheid; want het is een deelname aan de absolute trouw van God aan zijn eigen liefde en aan het verbond dat Hij van eeuwigheid gewild heeft en dat Hij in de tijd met de mens, met zijn volk, met het menselijke geslacht gesloten heeft; het is een deelname aan die openbaring die eens en voor altijd door het kruis gevuld is. Niemand heeft als Maria, de Moeder van de Gekruisigde, het mysterie van het kruis beleefd, d.w.z. de ontstellende ontmoeting van de transcendente goddelijke rechtvaardigheid met de liefde: de «kus» die door de barmhartigheid aan de rechtvaardigheid gegeven werd. Niemand, heeft, zoals Maria, in zijn geest dit mysterie opgenomen: die waarlijk goddelijke dimensie van

de verlossing, die door de dood van de Zoon op de berg van Calvarië bereikt is, samen met het offer van haar moederhart en met haar besluit: «Mij geschiede naar uw woord».

Maria is dus degene die het mysterie van de goddelijke barmhartigheid het diepst doorgrondt; zij kent er ook de prijs van en begrijpt hoe hoog deze is. In deze zin noemen wij haar dan ook Moeder van Barmhartigheid, Onze Lieve Vrouw van Barmhartigheid of Moeder van de goddelijke barmhartigheid... als diegene die door een mysterieuze en tegelijk onvergelijklijk diepe verbondenheid met de Messiaanse zending van haar Zoon op bijzondere wijze voorbestemd is om die liefde die Hij was komen openbaren aan de mensen aan te bieden: een liefde die op de meest concrete wijze bewezen wordt aan lijdenden en armen, aan van hun vrijheid beroofden en blinden, aan onderdrukten en zondaars... Van deze volkomen «barmhartige» liefde, die voornamelijk bewezen wordt ten aanzien van geestelijk en lichamelijk kwaad, is op duidelijke en unieke wijze het hart deelgenoot gemaakt van haar die Moeder van de Gekruisigde en Verrezene was: Maria heeft er in gedeeld. En in en door haar houdt deze liefde niet op zich in de geschiedenis van de Kerk en van het mensdom te

openbaren. Deze openbaring levert bijzonder veel vruchten op, omdat ze in de Moeder van God steunt op de unieke tact van haar moederhart, op haar fijn gevoel en op haar zo bijzondere geschiktheid om al diegenen te bereiken die meer geneigd zijn om van een moeder barmhartige liefde te aanvaarden. Dit is een van de voortreffelijke en levengevende mysteries van de christelijke godsdienst, een mysterie dat zo nauw met het geheim van de Menswording is verbonden.

Hierover leert het Tweede Vaticaans Concilie: «Dit moederschap nu van Maria in het genadebestel gaat zonder ophouden voort, vanaf de instemming die zij bij de boodschap in geloof heeft gegeven en waarin zij onder het kruis zonder aarzelen heeft volhard tot aan de eeuwige voleinding van de uitverkorenen. Want, ten hemel opgenomen, heeft zij deze heilbrengende taak niet neergelegd, maar door haar menigvuldige voorspraak gaat zij voort ons de gaven van het eeuwige heil te bezorgen. Met moederlijke liefde draagt zij zorg voor de broeders van haar Zoon die nog op pelgrimstocht zijn en in gevaren en angsten verkeren, totdat zij het gezegend vaderland bereiken»

Rosanna Messori Brichetti

«De zonden in de harten van mijn kinderen worden modder,
maar gewassen met het water van de genade,
worden de zielen opnieuw gezuiverd en de genade waardig».
Mijn liefde omhelst de hele mensheid.

WIJ HEBBEN ONTVANGEN:

■ **UIT KAMEROEN** - Beste vrienden van de Associatie Rosa Mystica, Met blijdschap wensen wij u een Zalig Pasen toe! Voorts willen wij samen met u delen hoe wij met de hulp en voorspraak van Maria Rosa Mystica ons evangelisatiewerk voortzetten in het hartje van het oerwoud van Kameroen. Gedurende deze vastentijd volgen wij met name de jeugd, die behalve met catechismus en liturgische diensten (koor, lezingen, diensten, misdienaars), zich ook bezighoudt met educatieve en liefdadigheidsactiviteiten in voorbereiding op de Paasplechtigheid. Vorige zaterdag hebben zij samen met andere jonge mensen van de stad, deelgenomen aan de Kruisweg op een slingerend pad van vijftien kilometer vanaf de Kathedraal naar het heiligdom van Maria Koningin van de Vrede boven op een heuvel met uitzicht op de stad. Circa drieduizend jongeren namen er deel aan; bij elke statie baden zij samen met Maria Rosa Mystica (zie bijgaande foto) voor jonge mensen van hun leeftijd over de hele wereld en mediteerden zij over de boodschap van de volgende Jongerendag in Rio de Janeiro. Dat de Verrezen Heer ons allemaal moge bijstaan om op te staan uit het "graf" van ons egoïsme, om ons hoe langer hoe meer te begeven op het pad van solidariteit en liefde, zodat een ieder van ons zich verantwoordelijk voelt om een «bewaarder» te zijn van onze broeders en zusters, dichtbij of ver van



ons, zoals onze Paus Franciscus ons daaraan herinnerd heeft in de eerste preek van zijn pontificaat.

U dankend voor uw vriendschap en al uw gebeden, zend ik u hierbij onze hartelijke groeten. **Pater Franco**, sinds vele jaren missionair in Kameroen.

■ UIT LIBANON, NIEUWS OVER HET GETEISTERDE SYRIË

«Op 13 oktober kwamen wij in contact met de Syrische priester, Zaher Mehanna. Een religieuze had hem een boek gegeven over de Heilige Maagd, Maria Rosa Mystica. Nadat hij het gelezen had nodigde hij zijn parochianen uit voor een gebedsbijeenkomst om aan de wens van Maria Rosa Mystica gehoor te geven om voor de wereldvrede te bidden en in het bijzonder voor de vrede in Syrië. De kerk was overvol met biddende gelovigen toen plots een bom in de nabijheid explodeerde. De scherven van de kerkvensters vlogen in het rond, maar als door een wonder raakte niemand verwond. De priester zette een dankwoord aan de Heilige Maagd in facebook, waardoor wij hem konden uitnodigen om naar Libanon te komen. Wij boden hem het materiaal aan dat wij bezaten om een groep op te zetten in vereniging met onze eigen gebedsgroep. In deze tijd hebben de Syriërs ons gebed heel erg nodig. Elke 13de van de maand viert Pater Zaher een Heilige Mis ter ere van Rosa Mystica.

Joyce Sayegh

Gebedsgroep Maria Rosa Mystica, Libanon - Baabdash



■ **UIT ARGENTINIË** - Wij zijn een gebedsgroep tevens een muzikale groep. Met deze foto wensen wij u een Zalig Pasen toe en een nieuw, florerend jaar in alle gebedsgroepen van Maria Rosa Mystica samen met onze nieuwe Paus. Anna Tagliaferri van de gemeenschap Santa Angela Merci, Valentin Alsina, Provincie Buenos Aires.



De kindertjes bij het grot van Rosa Mystica in het opvanghuis «Casa della Gioia di S. Rita da Cascia»



Het heiligdom van de Moeder van Barmhartigheid "Rosa Mystica" zoals Zij zich dit heeft gewenst (Mgr. Rahuna)

■ **UIT BURUNDI** - Dit zijn mijn veertig missiejaren met **Rosa Mystica** in **Burundi**. Jaren van stilte, **Liefde** en **lijden**. Liefde voor mijn Vader, Jezus en Maria – liefde voor de verlaten weesjes – liefde voor de zondaars die ik elke dag ontvang in de biechtkamer – liefde voor Jezus in de Heilige Eucharistie die wij elke dag aanbidden en vieren in de hospitalen – liefde voor onze Barmhartige Jezus, voor de aanwezigheid van **Rosa Mystica**, die niet begrepen en geaccepteerd wordt door haar kinderen. Het lijden wegens armoede en de onmogelijkheid om zo velen te helpen die aan mijn deur kloppen. Dit zijn mijn veertig missiejaren om **Liefde** te kweken bij de jongeren voor de **Vader**, de **Zoon**, **Maria**, het **kruis**, de **Eucharistie**, de **Rozenkrans** met de **Kracht** van de **Heilige Geest**.

P. Vittorio

■ **UIT ETHIOPIË** - Moge de Verrezen Heer ons allen de Heilige Geest schenken om verder lief te hebben, blijdschap door te geven ook ondanks het lijden en om met Hem weer op te staan in het ware leven. Amen.

De gemeenschap van Dongora, Ethiopië

TIJDSINDELING VAN GEBEDSDIENSTEN

GEDURENDE DE ZOMER VAN 1 APRIL TOT 30 SEPTEMBER

Zondag en feestdagen:

Vespers 16:00; H. Mis 17:00

Dagelijks: H. Rozenkrans: 10:00 – 15:30 – 16:30

- Vespers en catechese 17:00

Zaterdag en zondag:

biechtvader aanwezig vanaf 16:00

De 13^e van elke maand DAG VAN MARIA

- ononderbroken rozenkransgebed 15:30

De zondag na de 13^{de}:

Processie om 16.30 ter ere van Rosa Mystica;
bij terugkeer H. Mis om 17:00

Elke middag om 16:00 is een priester aanwezig voor de biecht of een gesprek. Groepen worden bij aankomst verzocht zich hier bij Fontanelle aan te melden, tel. +39 030 964111

De vrede, genade, barmhartigheid, liefde en vreugde van de Heer zij met ons allen, in onze families, in de Kerk en in de hele wereld.

**De redactie en de Associazione
Rosa Mistica-Fontanelle**

Verantwoordelijk directeur: Angelo Mor
Tribunale autorisatie van Brescia nr. 61/90 of Nov. 11, 1990
Vertaling: Sylvia Hetarihon
Typografie: Tipopennati srl – Montichiari (Bs)