

# DE STEM VAN ROSA MISTICA

MOEDER VAN DE UNIVERSELE KERK  
FONTANELLE DI MONTICHIARI - (Brescia)

Maart 2012 - Anno 22 - N. 2

Maandelijks nieuwsbericht  
van de **Associazione Rosa Mistica - Fontanelle**  
**Postbus 134**  
**25018 MONTICHIARI** (Brescia) - ITALY

Contact:

**Loc. Fontanelle - Via Madonnina**

**Tel.: 030 964111**

Casa di Pierina - Via S. Martino della Battaglia, 155

E-mail: [mariarosmi@katamail.com](mailto:mariarosmi@katamail.com)

[info@rosamisticafontanelle.it](mailto:info@rosamisticafontanelle.it)

Zie web site: [www.rosamisticafontanelle.it](http://www.rosamisticafontanelle.it)

Bankgegevens:

IBAN: IT 24 R 08676 54780 000000007722

c/o post. **0 07601 11200 000029691276**

Nonprofit-tarief van de Associazione:

Poste Italiane S.p.A. - Sped. in abb. Post. - D.L. 353/2003

(conv. L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2 / DCB Brescia

*Abbonement postverzending  
Portokosten betaald – Bijkantoor van Brescia*



## Heden en toekomst in Fontanelle

**«Ik ben gekomen om liefde te brengen,  
barmhartigheid en vrede in de harten van mijn kinderen en mijn  
advies is, gooi geen modder op naastenliefde»**

“*Vaak komen mensen naar Fontanelle om te bidden tot Rosa Mistica en komen veranderingen tegen t.o.v. het verleden, bv. het ontbreken van de dagelijkse Heilige Mis. Zij willen weten wat de redenen daartoe zijn en inzicht krijgen in de tegenwoordige situatie van deze plek vanuit juridisch oogpunt. Om hen een uitgebreid antwoord te kunnen geven, en ook aan hen die geen aanmerkingen maken maar er wel mee rondlopen, hebben wij vragen gesteld aan de leidinggevendenden van de «Associazione Rosa Mistica», die de gang van zaken vanaf het begin hebben gevolgd.*”

**Allereerst: wat is de actuele situatie van Fontanelle?**

**D**e situatie is niet aanzienlijk veranderd t.o.v. het verleden, namelijk dat het belangrijkste hetzelfde is gebleven, d.w.z. de erkenning van de verering tot Maria Rosa Mistica - Moeder van de Kerk, geïntroduceerd door Mgr. Sanguineti in 2001 en duidelijk bevestigd door de tegenwoordige bisschop, Mgr. Monari, in het laatste decreet aangaande deze plek. De essentie van deze bevestiging is de viering van de zondagse H. Mis op deze plek, die hierdoor de officiële zetel van deze mariale verering is geworden. Het verschil t.o.v. het verleden is dat Mgr. Sanguineti, die verantwoordelijk was

VERVOLG OP BLZ. 2 B

## Heden en toekomst in Fontanelle

VERVOLG VAN BLZ. 1 B

voor het pastorale belang van de gebeurtenissen in Fontanelle, geleidelijk aan deze devotie had uitgebreid tot een dagelijkse viering van de H. Mis. Dit om aan de vraag te kunnen voldoen van de in aantal voortdurend toenemende pelgrims. Voorts stelde hij een priester aan om in Fontanelle de verering en het spirituele leven te ondersteunen. Dit alles was bijzonder waardevol. Sinds enige tijd is Mgr. Monari echter van mening laatstgenoemde diensten ongedaan te maken. Het is ongetwijfeld begrijpelijk hoe zeer wij allen onder deze beslissing lijden. Wij hebben nochtans gehoorzaamd omdat een verering ontegenzeggelijk onder de bevoegdheid van een bisschop valt. Desondanks zullen wij nimmer ophouden om met nederigheid en geduld die beslissing

te laten herroepen. Intussen concentreren wij ons op de gebeden en m.n. de drie rozenkransgebeden, die de devotie aanwakkeren en de pelgrims verwelkomen.

### Waarom is de dagelijkse H. Mis zo belangrijk?

De H. Mis is het middelpunt van het katholieke geloof. De verering tot Maria kan alleen dan volledig en correct tot uitdrukking gebracht worden wanneer er een weg is om Jezus te bereiken, en in het bijzonder de H. Eucharistie.

Wij zijn van mening dat op die manier iedereen die Maria Rosa Mistica komt vereren, in staat gesteld wordt om de spirituele beleving ten volste te ervaren en er grote baat van mag hebben.

Maar deze beperkingen zijn gerechtvaardigd door het feit dat de verschijningen in Montichiari en Fontanelle nog niet officieel erkend zijn.

Twee dingen dient men hier te onderscheiden: enerzijds de werkelijkheid van de verschijningen, anderzijds de erkenning van de verering. Wat de eerste betreft weten wij dat een christen niet verplicht is te geloven in verschijningen die officieel erkend zijn door de Kerk zoals Lourdes en Fatima. En als dit waar is, dan is het tegengestelde ook waar, namelijk dat geen enkele christen verplicht is niet te geloven in verschijningen die nog niet officieel erkend zijn. Er bestaat dus een correcte en mogelijke ruimte ook voor diegenen die de feiten op een andere manier interpreteren. Des te meer wanneer de redenen daartoe volkomen gerechtvaardigd zijn. De gebeurtenissen in Fontanelle werden zeer serieus genomen en grondig onderzocht door deskundigen zoals de theoloog en bijbelexpert Mgr. Enrico Rodolfo Galbiati. Deze demonstreerde dit ook in zijn boek dat wij recentelijk opnieuw hebben uitgegeven: Maria Rosa Mistica, Moeder van de Kerk, (uitgave Ares), waarin wij ook een overzicht hebben gemaakt van de over de hele wereld verspreide rijkelijke vruchten als resultaat van de devotie tot Rosa Mistica. Juist deze rijkelijke vruchten hebben in zekere mate de bisschoppen van Brescia geleid tot de erkenning van deze voortdurend toenemende verering, die altijd in goede banen geleid wordt en in ieder geval voortgezet dient te worden. Voorts zijn er in de twee laatste jaren belangrijke acties ondernomen: allereerst heeft een speciale aan onze associatie verbonden studiegroep de opdracht gegeven aan een befaamde historicus, prof. Pettullà – onder de supervisie van een van de meest geziene mariologen van deze tijd, Padre S. De Fiores – om de gebeurtenissen in Montichiari in 1947 en in Fontanelle in 1996 en al de spirituele vruchten daarvan, opnieuw te bestuderen. Dit alles om de gebeurtenissen te reconstrueren met een maximum aan historisch materiaal om op deze wijze – mede voor de toekomst – waardevolle memoires op te stellen. Daarnaast, ook op verzoek van de bisschop, Mgr. Monari, zijn tal van ongepubliceerde documenten betrekking hebbend op de verschij-

Uit het boek van Mgr. Galbiati brengen wij de volgende woorden van de H. Maagd Maria

### FONTANELLE:

**Eerste verschijning, 17 april 1966: WITTE ZONDAG**

**Tweede verschijning, 13 mei 1966**

«Mijn goddelijke Zoon is één en al Liefde. Hij heeft mij hierheen gestuurd om deze bron wonderdadige geneeskracht te geven. Geef een kus aan de trede als teken van boete en reiniging, daal enkele treden naar beneden, stop daar en geef weer een kus en daal weer. Voor de derde keer, geef een kus op de trede en hier moet een Kruis aangebracht worden. Vóór het drinken moeten de zieken en al mijn kinderen allereerst mijn goddelijke Zoon om vergiffenis vragen en vol liefde dit kruis kussen». Neem wat modder in je handen, was jezelf nu met het water. Dit is om jullie te leren dat de zonde in de harten van mijn kinderen tot modder wordt. Maar wanneer zij zich wassen met het water van de genade, zullen zij gereinigd worden en de genade weer waardig zijn.

Maak bekend aan al mijn kinderen wat mijn Zoon Jezus in 1947 van hun verlangt: in de Kerk heb ik Zijn wensen en mijn Boodschappen geuit.

Ik wens en herhaal: laat de zieken en al mijn kinderen naar deze wonderdadige bron komen. Dit is nu jouw missie te midden van de zieken en de hulpbehoevenden. Het is mijn wens dat hier een gemakkelijk te betreden waterbassin voor de onderdamping van zieken wordt gebouwd; de andere fontein dient voor drinkwater»

«Welke naam zou u aan de fontein willen geven?»

«De Fontein van Genaden».

«En uw naam?»

«Rosa Mistica».

Ik ben gekomen om liefde, barmhartigheid, en vrede in de harten van kinderen te brengen en mijn advies is: gooi geen modder op naastenliefde.

«Kunt u de betekenis geven van de mantel die u uitspreidt?»

«Het betekent mijn Liefde die de hele mensheid omvat».

«Wat wilt u dat wij doen in Fontanelle?»

«Liefdadigheid voor de zieken die hier bijeenkomen»



# EEN WATERPUT

## In verspreide groepen komen zij uit verschillende dorpen

## De vreugde drinkwater te mogen hebben

Beste vrienden, dank zij u en alle leden van de Associazione Rosa Mistica zijn wij nu in staat iets te realiseren dat slechts een droom voor ons was. De put is gemaakt en nu hebben wij water! Moge de Heer u allen altijd zegenen... Wij hebben u niet vergeten in onze gebeden, wij kunnen dat eenvoudigweg niet omdat u zo veel voor ons gedaan heeft en daarom vragen we aan de Heer en Zijn Allerheiligste Moeder om u te overstelpen met genaden. Dank u, dank u en dank u... Ik heb uw laatste bericht ontvangen waarin u ons uitnodigt voor Fontanelle te bidden opdat de mensen mogen luisteren naar de moederlijke oproep van Maria Rosa Mistica om te bidden, boete te doen en opofferingen te brengen. Ik heb reeds met mijn bisschop gesproken over mijn wens met u mee te mogen werken en hij heeft mij beloofd mij daarin te ondersteunen (laten wij deze wens van mij toevertrouwen aan de H. Maagd). Uw toegenegen



**Père Augustin Marie FI**

Wij hebben hieraan bijgedragen met de collecte van de tweede zondag van Oktober (verkoop van broodjes)

ningen en op Pierina Gilli zelf, naar de Curie van Brescia opgestuurd als ook naar de Congregatie voor de Geloofsleer te Rome. Dit alles dient plaats te vinden omdat thans een duidelijke behoefte aanwezig is aan een diepgaander onderzoek dan ooit tevoren is uitgevoerd, ten einde de gehele waarheid van de gebeurtenissen aan te kunnen tonen.

**Maar waarom een erkenning van de verering als er nog twijfel bestaat aangaande de waarheid van de verschijningen? Heeft dit te maken met tegenstrijdigheid?**

Nee, dit is een standaardprocedure die de Kerk vaak gebruikt. Om de juiste beweegredenen die ten grondslag liggen aan een dergelijke keuze te kunnen begrijpen, dienen wij de uitspraak van de grote mariale theoloog, René Laurentin, de hoogste wereldexpert in mariale verschijningen, in overweging te nemen. In gevallen waar een meningsverschil ontstaat tussen de Kerk en de devotie van de gelovigen, brengt hij altijd de volgende tussenoplossing naar voren: "Zelfs wanneer er geen mogelijkheid is de werkelijkheid van een

verschijning te bewijzen, doch het in de stellige overtuiging van iedereen is dat Maria aanwezig is op een zekere plek, op een moment van de zogenoemde verschijningen en dat rond Haar boodschappen een wijde en groeiende devotie is ontstaan in overeenstemming met het geloof van de Kerk, dan is Zij daar werkelijk aanwezig". Werkelijk aanwezig zoals Zij is, boven alle verdeeldheid en polemiek, ook in Fontanelle in de vroomheid van Haar zonen en dochters die van alle werelddelen komen aanstromen. Aanwezig in de antwoorden op de smeekbeden die Zij geeft, luisterend naar al diegenen die in Fontanelle en op heel veel andere plaatsen Haar aanroepen als Rosa Mistica, Moeder van de Kerk, en onnoemlijk veel genaden verlenend op het gebied van spirituele en fysieke genezingen.

Het is voor al het voorafgaande dat wij – ondanks de wens tot een diepgaander onderzoek ter verheldering van de waarheid van de gebeurtenissen op deze plek – ons ertoe verplichten alles in het werk te stellen om de traditie van de in Fontanelle ontstane devotie tot Rosa Mistica, Moeder van de Kerk, voort te zetten in alle volledigheid, deugdelijkheid

en trouw, mede gezien het feit dat in de algemene huidige geloofscrisis Fontanelle een oase van vreugde vertegenwoordigt. Het lijkt ons daarom dat men hier te maken heeft met een belangrijke pastorale aangelegenheid die eerder aangemoedigd en gemotiveerd zou moeten worden in plaats van die te onderwerpen aan tegenwerkingen en onderdrukking.

**Wij hebben net het prachtige nieuws ontvangen over de priesterwijding van fra Carlo op 24 maart 2012 en wij zetten ons allen in om te bidden voor deze jonge man wiens roeping wij als een geschenk van Rosa Mistica zien, alsook voor zijn metgezellen. Op 31 maart komt deze jonge priester met twee pas gewijde priesters om Rosa Mistica te bedanken voor het tot stand brengen van zijn doel en Haar te vragen hem steeds te begeleiden in het priesterlijk leven. Het is de wens van deze nieuwe priesters om de H. Mis aan de voeten van Rosa Mistica op te dragen. De Associazione verenigt zich in gebed met deze jonge mannen en vertrouwt hen toe aan de bevoegde autoriteit.**

## ONTVANGEN BERICHTEN

“Het grootste deel van de collecte d.m.v. verkoop van broodjes (gemaakt met het water van de wonderdadige bron) op de tweede zondag van oktober is gestuurd naar twee instituten in Benin, waarvan wij een dankbrief ontvingen; een kleiner deel ging naar Padre Enzo van de Kleine Missionarissen van Maria Rosa Mistica in Brazilië.”

■ **MARIA, ROSA MISTICA IN BRAZILIË** - Op 7 september hebben wij hier in Brazilië onze nationale dag gevierd en ik heb daarvan gebruik gemaakt om te reizen naar de citadel van Osvaldo Cruz (40.000 inwoners) gelegen tussen de staten S. Paulo, Paraná en Mato Grosso. Ik ging naar de Missie om er de onschatbare waarde van de devotie tot Maria Rosa Mistica toe te lichten en om de eerste steen te leggen voor een groot heiligdom dat aan Maria Rosa Mistica is toegewijd. Ik was in gezelschap van de bisschop, Mgr. Osvaldo Giuntini; aan hem overhandigde ik mijn boeken over de mooie missie van Maria Rosa Mistica die de mensen van God op hun weg naar hun hemelse vaderland bijstaat. Alle religieuze en staatsburgerlijke autoriteiten waren aanwezig en een groot aantal gelovigen nam biddend en zingend deel aan de processie. Ik kan u vertellen dat de hele stad geblokkeerd werd door deze grote gebeurtenis. Het allerbelangrijkste was het zaaien van iets dat een groot werk zal worden onder een migrant volk op zoek naar een toekomst in gemeenschap en broederschap. Hier in Brazilië zijn tal van kerken en kathedralen te vinden waar Maria Rosa Mistica gehuldigd wordt en waar Zij Haar zegeningen op Haar kinderen laat dalen. In de loop der jaren zijn vele religieuze congregaties en instituten gesticht, die geïnspireerd door Haar Moederlijke Boodschappen, naar Haar zijn vernoemd. Ik herinner me met warme gevoelens hoe ik mijn eerste stapjes zette aan de hand van de zusters van de Gemeenschap van de Kleine Missionarissen van Maria Rosa Mistica. Deze gemeenschap werd erkend door Mgr. João Braz de Aviz, die in die tijd bisschop was in Brazil en thans Prefect van de Congregatie voor de Instituten van het Gewijde Leven is. De constitutie van deze orde luidt als volgt: «Het doel van ons Instituut is de vorming van godgewijden waar zij omwille van het welzijn van de Kerk een “nieuwe en speciale wijding” ontvangen die hen verplicht met grote liefde een leven te leiden zoals Christus, de Maagd Maria Rosa Mistica, en de apostelen, in overeenstemming met hun missionaire charisma, de evangelisatie van de families van godgewijd leven te bevorderen en de heiliging van de priesters te bemiddelen door hen te ondersteunen in hun apostolische missie in het spirituele en materiële welzijn van een groot aantal behoeftige en verlaten mensen». De stichting van ons Instituut is te danken aan een bijzondere interventie van de H. Maagd onder de titel Maria Rosa Mistica. Wij noemen ons de Kleine Missionarissen van Maria Rosa Mistica, wij zijn als kinderen die Haar innig liefhebben, wij vereren en vertrouwen op Haar. Wij onderwerpen ons aan Haar om het mysterie van Jezus dieper te kunnen beleven en wij werken samen met Haar in Haar missie als Moeder van het Apostolaat». Op dit moment werken twintig van deze missionarissen in de armste wijken van de hoofdstad Brasilia, waar zij zich ontfermen over verlaten kinderen, hulp bieden aan de armsten en ook aan verlaten parochies met grote morele problemen, om er nieuwe hoop te zaaien voor een betere wereld. Zij zijn vol

enthousiasme en bezieling! Wie weet of zij op een dag ook naar Italië kunnen komen om daar de gaven en ervaringen te delen van vele missionarissen die Italië hadden verlaten voor de glorie van de Heer door middel van veel opofferingen en voor de promotie van het ware volk van God. **P. Savoldi**

■ **VAN HET BISDOM VAN BENIN: MGR. A.M.** - Geachte mevrouw, Met grote vreugde hebben wij uw boodschap ontvangen met het goede nieuws: € 1.500 als contributie voor het heiligdom dat toegewijd is aan de Notre-Dame des enfants de N'Dali. Ik wilde hierbij mijn grote dankbaarheid betuigen aan u en de eerbare leden van uw invloedrijke mariale vereniging. Een brief volgt dit bericht dat u snel moet bereiken. Wij danken u uit de grond van ons hart! Moge de H. Maagd Maria u allen zegenen. Hartelijke groeten en nogmaals dank!  
**Padre A.M.. – Bisschop van Benin**

**OP ZONDAG, 4 MAART ZAL DE H. MIS WORDEN OPGEDRAGEN VOOR DE ZIEL VAN WIJLEN DON EMILIO TRECCANI**

### TIJDSINDELING VAN GEBEDSDIENSTEN GEDURENDE DE ZOMER VAN 1 APRIL TOT 30 SEPTEMBER

**Zondag en feestdagen:** Vespers 16:00; H. Mis 17:00

**Dagelijks:** H. Rozenkrans: 10:00 – 15:30 – 16:30  
- Vespers en catechese 17:00

**Zaterdag en zondag:** biechtvader aanwezig vanaf 16:00

**De 13<sup>e</sup> van elke maand DAG VAN MARIA**  
- ononderbroken rozenkransgebed 15:30

**De zondag na de 13<sup>de</sup>:**

Processie om 16.30 ter ere van Rosa Mistica; bij terugkeer H. Mis om 17:00

Elke middag om 16:00 is een priester aanwezig voor de biecht of een gesprek. Groepen worden bij aankomst verzocht zich hier bij Fontanelle aan te melden, tel. +39 030 964111

### TIJDSINDELING VAN GEBEDSDIENSTEN GEDURENDE DE WINTER VAN 1 OKTOBER TOT 31 MAART

**Zondag en feestdagen:** Vespers 15:00; H. Mis 16:00

**Dagelijks:** H. Rozenkrans: 10:00 – 14:30 – 15:30  
- Vespers en catechese 16:00

**Zaterdag en zondag:** biechtvader aanwezig vanaf 15:00

**De 13<sup>e</sup> van elke maand DAG VAN MARIA**  
- ononderbroken rozenkransgebed 14:30

**De zondag na de 13<sup>de</sup>:**

Processie om 15.30 ter ere van Rosa Mistica; bij terugkeer H. Mis om 16:00

Elke middag om 16:00 is een priester aanwezig voor de biecht of een gesprek. Groepen worden bij aankomst verzocht zich hier bij Fontanelle aan te melden, tel. +39 030 964111

De vrede, genade, barmhartigheid, liefde en vreugde van de Heer zij met ons allen, in onze families, in de Kerk en in de hele wereld.

**De redactie en de Associazione  
Rosa Mistica-Fontanelle**

Verantwoordelijk directeur: Angelo Mor  
Tribunale autorisatie van Brescia nr. 61/90 of Nov. 11, 1990  
Typografie: Tipopennati srl – Montichiari (Bs)