

DE STEM VAN ROSA MYSTICA

MOEDER VAN DE UNIVERSELE KERK
FONTANELLE DI MONTICHIARI - (Brescia)

Januari 2014 - Jaar 21 - N. 1

Maandelijks nieuwsbericht
van de **Associazione Rosa Mistica - Fontanelle**
Postbus 134
25018 MONTICHIARI (Brescia) - ITALY

Voor satelliet navigatiesysteem:
Via Madonnina

Voor contacten: Verantwoordelijke erediensen:

Tel. +39 324 7993898

Loc. Fontanelle - Via Madonnina

Tel.: 030 964111

Casa di Pierina - Via S. Martino della Battaglia, 155

E-mail: mariarosmi@katamail.com

info@rosamisticafontanelle.it

Zie web site: www.rosamisticafontanelle.it

Nonprofit-tarief van de Associazione:

Poste Italiane S.p.A. - Sped. in abb. Post. - D.L. 353/2003
(conv. L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2 / DCB Brescia

*Expedition en abonnement postal
Taxe perçue - Tassa riscossa - Filiale di Brescia*



MOEDER VAN GOD, MOEDER VAN DE KERK

“Wij weten dat in Fontanelle Maria Rosa Mystica ook vereerd wordt als de Moeder van de Kerk. Dit zeer belangrijke aspect kenmerkt deze Mariale plaats op een wel heel bijzondere manier. Hoewel de titel «Moeder van de Kerk al sinds enige tijd in de kerkelijke termen opgenomen is, heeft deze titel in feite nog niet zo lang geleden de exacte definitie en positie gekregen”

Het was namelijk paus Paulus VI die Maria bij de afsluiting van een van de sessies van het Tweede Vaticaanse Concilie, uitgeroepen heeft tot Moeder van de Kerk. Men zegt, dat het ook werd aangespoord door de gebeurtenissen die hier in Montichiari en Fontanelle plaatsvonden, dat wil zeggen in het bisdom waar hij geboren en opgeleid werd tot priester, het bisdom waarover hij op de hoogte gehouden moest worden. Hoe het ook gegaan mag zijn, het staat vast dat de verering, die sinds decennia hier al aanwezig was, vanaf dat moment officieel uitgebreid werd tot over

de gehele Kerk. Juist om deze redenen is het belangrijk dat we de betekenis ervan goed begrijpen en daar diep doordrongen van raken. Om het beter te kunnen begrijpen, gaan wij uit van een recente gebeurtenis waarmee wij slechts een paar dagen geleden begonnen zijn in dit nieuwe jaar. Wij weten dat vanaf 1967 – eveneens in opdracht van paus Paulus VI – op elke nieuwjaarsdag het feest van Maria gevierd wordt. Het is het belangrijkste feest dat Maria eert als de «Theotokos, d.i. als de Moeder van God. Terwijl wij nog steeds ondergedompeld zijn in de sfeer van Kerst, nog de echo's horen

van de vreugdevolle liederen voor het Kind, dat zo belangrijk voor de geschiedenis van de mensheid en voor ieder van ons is, nodigt de Kerk ons op dat moment uit om terug te denken over diegene die dit alles heeft toegestaan, namelijk over Maria, over het jonge meisje dat haar hart en haar schoot zonder enig voorbehoud heeft geopend ter vervulling van Gods plannen. En het is precies om deze redenen dat zij de eer kreeg om de «Moeder van God» te worden. Een titel – en een realiteit – die een goddelijk plan in haar diepste

VERVOLG OP BLZ. 2 B

MOEDER VAN GOD, MOEDER VAN DE KERK

VERVOLG VAN BLZ. 1

wezen onthullen. Maria is waarlijk de Moeder van God, omdat, zoals wij weten, Jezus twee naturen in Zijn persoon bezat, de goddelijke en de menselijke natuur. Daardoor verdient zij deze titel, en zeker niet als godin, maar als vrouw. En het is juist deze menselijke natuur, die tevens voor de menselijke natuur van Jezus zorgde, die, bijgevolg, ook echt een van ons is, daadwerkelijk de Emanuel, d.i. «God met ons». Terugdenken aan Maria als de Moeder van God betekent daarom terugkeren naar het beginpunt. Maar daar stopt het niet; het hele liturgische jaar blijven wij ons herinneren aan alles wat volgt op deze gebeurtenis. Maria die “alles in haar hart bewarend” haar kleine bijzondere Zoon grootbracht; Maria die Hem in Kana aanspoorde zich te openbaren; Maria, die Hem daarna discreet volgde tijdens Zijn openbaar leven, tot Zijn tragische, maar verlossende dood aan het Kruis. Ja, daar aan de voet van het houten Kruis waar zij ondertussen, behalve als moeder, ook de eerste en de beste leerling was van de Zoon die zij ter wereld had gebracht, het was namelijk op dat moment dat zij de missie als Moeder van de Kerk op zich nam, d.w.z. de Moeder van alle kinderen van Gods Volk. Het is waar dat de officiële inhuldiging plaats vond in de Bovenzaal tijdens Pinksteren toen de Heilige Geest neerdaalde over de apostelen die rond Maria verzameld zaten, maar in feite werd de Kerk al geboren in de duisternis aan de voet van het Kruis, waar haar rol als fysieke Moeder van Jezus eindigde, en voor haar – tevens voor ons – de rol als Spirituele Moeder begon. Dit is de rol die nog steeds tot op heden voortduurt, de rol die we ons herinneren met geloof en liefde, hier in Fontanelle, met een aanhoudend beroep op haar moederlijke bescherming. Zij is de Moeder van de Kerk en is daarom, voor alle doeleinden, onze Moeder.

Rosanna Brichetti Messori

De fijne geur van Calicantus

“Tijdens de kerstvakantie in Fontanelle hebben wij vele momenten van geestelijke vreugde meegemaakt en we voelden ons welkom en omringd door de liefde van de Heer en de Heilige Maagd. De noveen van Kerstmis, de voorbereiding van het altaar, het mooie kribbetje, de vieringen, dat alles was opbeurend en van grote troost voor iedereen geweest. Het grote aantal biechtende gelovigen hebben de priesters druk bezig gehouden in de nieuwe comfortabele biechtstoelen voor en tijdens de feestdagen.”

De barre weersomstandigheden hebben de pelgrims en gelovigen niet kunnen ontmoedigen. Integendeel, samen, dicht tegen elkaar gedrukt rond het Kind in de stal, zong iedereen ontroerd het lied, dat St. Alfonso uit zijn groot hart had doen stromen: «*Tu scendi dalle Stelle*» (U daalde van de Sterren), en de zeer bekende en lieve woorden «... e vieni in una grotta al freddo e al gelo ...» (en U bent in een koude en bevoren grot gekomen) waren daarom nog nooit zo waar en mooi geweest. De warmte van zovele harten, door de Moeder voorbereid om het Kindje Jezus te verwelkomen, deed ons de kou en de stromende regen vergeten. Verwelkomd door het Kind in de grote Kerstkrans van dennentakken, bessen en rode rozen, die het altaar en de voeten van Rosa Mystica ook versierden, voelden we ons allemaal omgeven door de Liefde van God, als leden van een grote familie. De H. Missen waren erg plechtig dankzij een onberispelijke liturgische dienst van grote en kleine misdienaars, de muziek van onze drie organisten, de koren en de enthousiast zingende gelovigen. De wierook deed ons denken aan de schoonheid van gebeden die naar de hemel stegen, gepaard met de geur van bloemen: bloemen in overvloed, als een nederig dagelijks teken van eer van zoveel mensen die ze met een kaars achter lieten aan de voeten van de Maagd Maria en voor het kribbetje. Op de eerste dag van het jaar, toegewijd aan de goddelijke Moederschap van Maria, droegen een aantal priesters de H. Mis op. Naast onze Singalese seminarist, Shashika, waren er een seminarist uit Argentinië en uit Vietnam, een priester uit Thailand, Pater Pietro, de onvermoeibare biechtvader, en Pater Carlo uit Ivoorkust. Men zou kunnen zeggen, dat verschillende vertegenwoordigers van de wereld daar voor het altaar stonden en ten bate van de hele wereld hebben wij samen aan de Maagd Maria om het geschenk van de vrede gevraagd. De eerste vrijdag van de maand en het jaar, baden wij samen het traditionele dagelijkse offer van het Apostolaat van het Gebed. De Hoge Mis werd op de eerste zaterdag door de bisschoppelijk afgevaardigde, Mgr. Marco Alba, voorgedaan, samen met Pater Pedro Barrajon, oud-rector van de Pauselijke Regina Apostolorum in Rome en zijn medebroeder Pater Adrian, die beiden net terug waren van een bedevaart naar Medjugorje, en tenslotte Pater Maurizio Gagliardini del Clero di Novara, een trouwe vriend van Fontanelle. Onder de vele gelovigen bevond zich ook dr. Richard Caniato, journalist en spreker op de grote internationale conferentie van de Rosa Mystica in Panama in oktober vorig jaar. Het Feest van de Driekoningen met de zegen voor de kinderen en de kus van een grote menigte gelovigen voor het Kindje Jezus, was een mooie afsluiting van het kerstfeest; eenvoudig en plechtig tegelijk, simpel en welriekend als de Calicantus, die met haar kleine bloemen op haar ranke takken de kapel benevelde met haar heerlijke geur. Aan deze geur, tijding van de lente, willen we onze beste wensen voor dit nieuwe jaar toevoegen: dat het gelukkig mag zijn als de vlucht van een vrolijke mus, goed en welriekend als de kleine calicantus.

Don Giancarlo



Vánoce 2013

Radosné Vánoce přeje
komunita Naší Paní nad Vltavou.

La comunità
di Naší Paní nad Vltavou.
augura buon Natale.

La communauté
de Naší Paní nad Vltavou
souhaite un joyeux Noël.

The community
of Naší Paní nad Vltavou
wishes you a blessed Christmas



Wij hebben ontvangen



■ *Uit Benin:* Ave Maria! Met deze brief wil ik en alle kinderen van onze Foyer (Huis van Liefdadigheid) St. Maximiliaan Maria Kolbe graag onze dank betuigen aan de Associatie van Rosa Mystica in Fontanelle, voor de geweldige hulp die ze ons dit jaar hebben geboden. Met het geld konden wij een hut en het terras van de keuken bouwen, en hebben wij een zak rijst, 50 liter olie, 50 kg vlees en 25 kg vis gekocht. Wij danken u heel hartelijk en verzekeren u dat wij altijd voor u bidden. Elke dag tijdens de H. Mis offeren wij uw intenties op aan de Heer, onder vermelding van uw naam. Wij nemen de gelegenheid om u een Zalig Kerstmis en een Gelukkig Nieuwjaar toe te wensen. Moge door de bemiddeling van de Heilige Maagd Maria en Haar Zoon een officiële erkenning plaatsvinden ten aanzien van de verschijningen van Maria Rosa Mystica in Montichiari/Fontanelle. Beste vrienden, het is waar, ik durf niets meer te vragen, omdat jullie al zoveel gedaan hebben voor ons allemaal. Moge de Heer u zegenen en uw familie en al uw dierbaren beschermen. Vergeet ons niet in deze zo moeilijke tijden voor ons instituut. Lieve mama, wij moeten niet alleen ons project afmaken, maar hebben ook vele eerste levensbehoeften nodig. Alleen dan kunnen we ons doel bereiken. Ook wanneer u Gregoriaanse misboeken kan zenden, zal het een grote hulp voor ons zijn. Uw Pater Agostino Maria

P.S.: De € 500 die u ons hebt gezonden hebben wij goed ontvangen; er waren gelukkig geen problemen met onze rekening.



Geestelijk verenigd in gebed met alle groepen over de hele wereld, nemen wij deel aan de vreugde van de zusters van de **Gemeenschap van de Kleine Zusters Missionarissen van Maria Rosa Mystica in Brazilië** ter gelegenheid van de eeuwige professie van **vijf zusters van het trappistenklooster te Klášter nad Vltavou in Tsjechië**.

De tedere devotie van een seminarist tot de H. Maagd.

Tijdens kerstfeest verleende een jonge seminarist, Manoj Shashika uit Sri Lanka, een student van het internationale seminarie in Rome «Sedes Sapientiae», zijn medewerking aan Pater Giancarlo, moderator van de Miale Devotie in Fontanelle. Hij ervoer dit als bijzonder fijn en nuttig daar Fontanelle een plaats is van dagelijkse bedevaarten van Singalese gelovigen, die een grote devotie voor de Maagd Rosa Mystica koesteren. Shashika, van jongs af aan toegewijd aan de Maagd Maria, leidde het gebed en de zang van zijn landgenoten, die verrast en blij waren een seminarist uit hun land op deze plaats te mogen ontmoeten. Wij zijn ervan overtuigd dat onze lezers er prijs op stellen het gebed te lezen van de jonge seminarist, die zich aan de H. Maagd heeft toegewijd: «O Moeder van

Barmhartigheid, Rosa Mystica, wij komen tot U als zondaars, die popelen om troost en vergeving te vinden bij U, onze toevlucht. Nederig smeken wij om Uw moederlijke tederheid tijdens onze reis in deze wereld. Wij willen geen grote wonderen vragen, maar smeken U nederig om vandaag en voor altijd bij ons te blijven, omdat U onze steun bent in onze levensreis. O Heilige Maagd Maria Rosa Mystica, help ons om ons geloof, hoop en liefde tot uiting te brengen in onze families, vooral in moeilijke en donkere tijden, en wanneer wij ons door iedereen verlaten voelen; laten wij de grote liefde van Jezus, Uw Zoon, voor ieder van ons nooit vergeten, en breng uw kinderen naar de volheid van deze liefde. Amen».

Shashika Manoj, seminarist

Wij hebben ontvangen

■ *Uit Liban* - Op 8 december vierden we de H. Mis voor de vrede in het Midden-Oosten, voornamelijk in Libanon en Syrië, en in het bijzonder voor de Maaloula-zusters dat zij in staat zullen zijn om zo snel mogelijk veilig en gezond terug te keren in hun klooster.



9 December in Syrië met Pater Zaher Mehanna

Ik ben terug van Fontanelle met om met kracht en vreugde de Heer te dienen op voorspraak van Maria Rosa Mystica, Moeder van de Kerk. Dank u voor uw gastvrijheid tijdens mijn laatste reis in Fontanelle. Ik hoop terug te komen op de eerste zondag na Pasen, alleen of samen met mijn parochianen. God zegene de werken van uw handen en schenke u vrede, sereniteit, voorspoed en goede gezondheid voor het nieuwe jaar 2014. Vele beste wensen!

Een Afrikaanse priester die Fontanelle bezoekt.

TIJDSHEMA

TIJDROOSTER VOOR JANUARI 2014

Dagelijks:

- 15.00 Biecht
- 16.00 Rozenhoedje, litanie van de H. Maagd, meditatie en zegening

Feestdagen:

- 15:00 Biecht, Uitstelling van het Allerheiligst Sacrament - Aanbidding
- 15:30 Rozenhoedje, Litanie van de H. Maagd
- 16:00 Hoge Mis

Elke 13de van de maand:

- 15:00 individuele en gezamenlijke aanbidding
- 15:30 H. Rozenkrans
- 16:00 H. Mis

IV Reunión Nacional de los
Peregrinos de María Rosa Mística,
México.



8 y 9 de Febrero en Querétaro.

**Februari 8 en 9
in Querétaro**

**Vierde Nationale
Reunie van de
Bedevaartangers
van Maria Rosa
Mystica**

■ *Uit Mexico* - Met plezier plukken we nu al de vruchten van het Wereld Congres van Panama. Aan het einde van het Congres, werden de verschillende groepen uitgenodigd om te werken onder een manager voor elke staat, onder leiding van de plaatselijke priesters of bisschoppen. Voor dit doel zullen de vertegenwoordigers van de verschillende groepen elkaar ontmoeten in een congres ieder in hun eigen land. We kregen het nieuws en de uitnodiging om deel te nemen aan de groepen van Mexico en Argentinië, die beide in februari worden gehouden.

Voor informatie:

- **Rosa Egenia Lezama**
933-593-3076 - rosi-lezama@hotmail.com
- **Gabriel Zechinelli:**
993-108-7218 - gabriel_zechinelli@hotmail.com

■ *Uit Argentinië:* - Van 21 tot 23 februari zal een vergadering van de groep van Argentinië worden gehouden in Ciudad de Río Segundo, Provincia de Córdoba, met deelname van vertegenwoordigers van andere landen: voor informatie kunt u contact opnemen met

- **Fernando Leguizamon**
Cel. 0054 (0)387-5374298
Tel. 00-54-3572-423649 - 00-54-9-3572-449255
rosamysticaweb@hotmail.com

ADRESWIJZIGING VAN DE OPUS ROSA MISTYCA IN GERMANY

OPUS ROSA MYSTICA
Horst Mehring e.V. Kohlenstraße 239
D-45529 Hattingen-Niederwengern
Tel.: 00-49) (0) 232 44 397 397 - Fax:(00-49) (0) 232 44 397 399
Maria-Luise Wolf p/OPUS ROSA MYSTICA
MarialuiseWolf@aol.com
Horst Mehring e.V. - Att. Gertraude Maria Berger
Wittgenbusch 54 - D-45277 Essen - Alemania
Tel.: (0) 201 58 18 37

De vrede, genade en barmhartigheid, liefde en vreugde van de Heer zij met ons allen, in onze families, in de Kerk en in de hele wereld.

**De redactie en de Associazione
Rosa Mystica-Fontanelle**

Bankgegevens:
IBAN: IT 24 R 08676 54780 00000007722
c/c post. /IT/93/O 07601 112 00000029691276
Verantwoordelijk directeur: Angelo Mor
Tribunale autorisatie van Brescia nr. 61/90 of Nov. 11, 1990
Vertaling: Sylvia Hetarion
Typografie: Tipopennati srl - Montichiari (Bs)