

# DE STEM VAN ROSA MYSTICA

MOEDER VAN DE UNIVERSELE KERK  
FONTANELLE DI MONTICHIARI - (Brescia)

April 2014 - Jaar 21 - N. 3

Maandelijks nieuwsbericht  
van de **Stichting Rosa Mistica - Fontanelle**  
**Postbus 134**  
**25018 MONTICHIARI** (Brescia) - ITALY

Voor satelliet navigatiesysteem:  
**Via Madonnina**

**Voor contacten:** Verantwoordelijke eredienssten:

**Tel. +39 324 7993898**

**Loc. Fontanelle - Via Madonnina**

**Tel.: 030 964111**

Casa di Pierina - Via S. Martino della Battaglia, 155

E-mail: [info@rosamisticafontanelle.it](mailto:info@rosamisticafontanelle.it)

Zie web site: [www.rosamisticafontanelle.it](http://www.rosamisticafontanelle.it)

Nonprofit-tarief van de Stichting:

Poste Italiane S.p.A. - Sped. in abb. Post. - D.L. 353/2003  
(conv. L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2 / DCB Brescia

*Expedition en abonnement postal  
Taxe perçue - Tassa riscossa - Filiale di Brescia*



## VASTENTIJD IN FONTANELLE

Vastentijd in Fontanelle valt dit jaar samen met een buitengewone vroege lente. De twee seizoenen: de liturgische en de astronomische, brachten een heldere zon in de ziel, evenals over de weiden van de morene heuvels rond Fontanelle, over de bomen, weilanden, omgeploegde velden en kleurige bloemperken die deze ons zo dierbare plaatsen sieren. De lente heeft een mooi, smaragdgroen tapijt uitgespreid, vol margrietten met gouden hartjes. Viooltjes ontspruiten onder dode bevelkte bladeren: lichter, donkerder, en zelfs witter; hun parfum bereikt ons al voor wij ze kunnen ontdekken. Narcissen bloeien met



hun koninklijke kroontjes, een forsythia struik ontvlamt de groene laan in prachtig geel en de wilde pruimenbomen zijn bedekt met witte bloempjes. Elke dag staat de kapel van de H. Maagd vol met bloemen. Er staan zelfs bloemen rond de waterbron bij de beelden van Maria en de H.

Jozef, die wij tijdens de hele maand maart hebben geëerd, en ook voor die van Padre Pio en Santa Maria Crocifissa Di Rosa... en al deze bloeiende bloemen in en buiten het heiligdom herinneren ons aan de drie mystieke rozen. De vastentijd heeft ons elke dag in de namiddag verzameld voor het rozenkransgebed en heeft veel mensen ertoe geleid om de veertien staties van de «Via Crucis» met geloof en toewijding te bezoeken. Dit jaar konden wij op twee wandelwegen lopen, de gebruikelijke kleine weg achter het kruisbeeld en een nieuw pad langs de grote laan, geschikter voor het groeiend aantal pelgrims

VERVOLG OP BLZ. 2 B

## VASTENTIJD IN FONTANELLE

VERVOLG VAN BLZ. 1



op vrijdagmiddag en zondag. Veel gelovigen baden de staties van de kruisweg, alleen, samen met de familie, of in kleine groepen. Talrijke en vruchtbare biechten hielpen hen op de weg van boete en zuivering, bekering en terugkeer tot de Heer als een saamhorig begin van veertig dagen vasten volgens de leer van de H. Augustinus. Waarlijk, de terugkeer tot de Heer gaat via de biecht; laten wij dit Paasgeschenk van de verrezen Heer niet vergeten, te beginnen met de sobere plechtigheid op Aswoensdag, waarvoor vele pelgrims en toegewijden op elk uur, dag en nacht, naar Fontanelle toestromen. Prachtig zijn de zondagsvieringen met de Kruisweg in de middag, de aanbidding en het rozenkransgebed, de Hoogmis en het "Asperges me", de besprenkeling ter herinnering aan het doopsel. Elke zondag is een eerbetoon, een traditie van feestelijke en plechtige huldgingen van de gelovigen aan de Maagd Maria. De volgende liturgische feesten tijdens de vastentijd zijn als volgt: als eerste 19 maart, feest van de H. Jozef, de zuivere bruidegom van Maria, voorafgegaan door de noveen met de mooie recitatie, «Tot u, o ge-

zegende Jozef ....» gevolgd door de hymne van de heilige. Enkele dagen later ter herinnering aan de missionaris-martelaren op 24 maart met kruisweg en H. Mis en tenslotte 25 maart, het Hoogfeest van de Aankondiging met aanbidding, rozenkransgebed en gezongen Mis. Op diezelfde dag de inzegening van het nieuwe Kruisbeeld, opgericht op het pad naar de Bron, waar in verschillende talen staat geschreven: "Geef eerst een kus aan Jezus en bid dan het volgende gebed alvorens wat heilig water te nemen: «Jezus, heb medelijden met ons, vergeef ons onze zonden, Uw genade is groot, red ons».

Van 8 tot 11 april, eerste bedevaart naar Lourdes, georganiseerd door pater Giancarlo, om de gebeden van alle toegewijden aan Rosa Mystica aan de voeten van de Onbevleete Ontvangenis te brengen, tevens ter vernieuwing van de geestelijke verbinding tussen Fontanelle en het heiligdom van de Pyreneeën. Laten wij verenigd blijven in gebed, wachtend op Pasen, de dag van de Verrijzenis. Maria wijst ons het pad aan.

**Don Giancarlo Scalvini**

## DE WAAR D

*Net als in andere maria-le heiligdommen is er ook in Fontanelle een steeds stromende waterbron aanwezig, die gebruikt wordt door pelgrims als geestelijke reiniging en de naam "Bron van Barmhartigheid" draagt. Het is een bron waar we elk jaar in gebed samenkomen op een zeer bijzondere dag, namelijk de dag die door paus Johannes Paulus II aan de Goddelijke Barmhartigheid is toegewijd, in overeenstemming met de instructies die Jezus zelf aan de H. Faustina Kowalska had gegeven, t.w. de eerste zondag na Pasen.*

**D**it is een belangrijk ritueel dat ons ertoe brengt te mediteren over diverse onderwerpen. Allereerst over de grote symbolische rol die water speelt vanuit een spiritueel oogpunt. Hetzelfde geldt voor verschillende religies; het christendom heeft echter een specifieke waarde aan water toegekend, daar dit zo belangrijk, natuurlijk element allereerst door Jezus zelf gekozen is als grondstof voor het meest essentiële inwijdingsritueel, het doopsel. Het was de door Johannes de Doper uitgevoerde ritus in de Jordaan, die het begin van het openbare leven van Jezus kenmerkte. De door hem aangegeven weg werd toen overgenomen door de Kerk door het gebruik van water als een genadegave voor iedere christen die, rechtstreeks of via de ouders deelgenoot wenst

## DE VAN DE “BRON VAN BARMHARTIGHEID”

te worden van Gods volk. Het water is dan ook het belangrijkste element van de reiniging van onze erfzonde, dat plaatsvindt tijdens het doopsel en ons op het pad van de verlossing zet. Het wordt ook vergezeld door de heilige zalving, die ons ervan bewust maakt dat de Heilige Geest Zijn heiliging terstond in werking zet in de man of vrouw, die het sacrament ontvangt. Daarom is dit water zonder welke wij het niet kunnen redden in ons fysieke leven – wij weten wel hoe wij voor een tijdje kunnen overleven zonder voedsel, maar alleen voor een paar dagen zonder water – ook een instrument van geestelijk leven, want op dat moment wordt via Jezus de goddelijke genade voelbaar; de ziel wordt ingewijd en voegt zichzelf in als ranken in de wijnstok, in het mystieke lichaam van Christus. Iedere Christen kan dit gezegende water vinden bij de ingang van elke kerk om het teken van het kruis te maken. Indien dit bewust gedaan wordt, introduceert het ons elke keer weer in de boezem van de Goddelijke Barmhartigheid. Het is zeker het geval voor alles wat we tot nu toe hebben besproken, dat Maria ook in vele plaatsen verschijnt waar water stroomt. Dit kan een bron zijn waarvan het bestaan niet bekend was, zoals in Lourdes het geval was, en die door Maria



aan het licht werd gebracht door de zieneres Bernadette opdracht te geven om daar te graven. Of op andere plaatsen zegende Maria het water dat daar al aanwezig was, en maakte het heilig. In beide gevallen voegt Maria er altijd een verklaring en een aansporing aan toe. De verklaring is dat vanaf dat moment het water niet alleen een bron wordt om te drinken of zich te wassen, maar dat het ook verandert in een goddelijke gave die aanvaard en begrepen dient te worden. Tevens spoort Maria de gelovigen aan om te profite-

ren van dit geschenk en het water te benaderen met een specifiek doel: om lichamelijk en geestelijk te genezen en daardoor tot in de diepten van de ziel bekeerd te worden. Het is dus een eenvoudige en duidelijke verwijzing naar het doopwater dat ons voor het eerst introduceerde in het proces van de verlossing door Jezus; en het is Maria's taak om ons te helpen dit te bereiken. Laten we dus ook hier in Montichiari gebruik maken van het water, waarvan de naam reeds aangeeft van waar het afkomstig is, t.w. van de Goddelijke Barmhartigheid, die, zoals Jezus in het Evangelie zegt, niet de dood van de zondaar wenst, maar “dat hij zich bekeert en leeft.” Hoewel wij vaak van het pad van het doopsel afdwalen, kunnen wij nog altijd terugkeren als de verloren zoon, en met een steeds groeiende vreugde de gastvrije armen van onze Vader ervaren, die altijd op ons wacht om vergiffenis te schenken.



De Stichting Rosa Mystica Fontanelle  
en de priesters wensen u

een  
Zalig Pasen toe

**Rosanna Brichetti Messori**

## Wij hebben ontvangen

■ **México. Querétaro, 8 en 9 februari** - Uit Mexico, waar in februari de vierde bijeenkomst werd gehouden op nationaal niveau met alle gebedsgroepen vernoemd naar Maria Rosa Mystica. Geïnspireerd door de boodschap van de drie rozen op het hart van de Heilige Maagd Maria: gebed – boete – offer, willen we deze uitnodiging met alle toegewijden aan Rosa Mystica delen: «Zoals u weet zal het onze beurt zijn om de gastheren te zijn van de volgende vergadering van de Rosa Mystica-groepen, die in oktober a.s. gehouden zal worden gehouden in Mexico. Wij nodigen u uit om met ons mee te bidden, zodat de vergadering de warmte van de plaatselijke bisschoppen mag ontvangen via de uitspraak van de secretaris van de Mexicaanse bisschoppenconferentie. Wij bidden veel en met nederigheid voor alle religieuze autoriteiten die onze groepen te begeleiden».

■ **Argentina** - De eerste vergadering van de Argentijnse missionarissen, volgelingen van Maria Rosa Mystica, vond plaats van 21 tot 23 februari te Cordoba Rio Segundo. Het werd bijgewoond door vertegenwoordigers uit vele Argentijnse steden, zelfs uit Piura/Peru: «Wij hebben dagen van oase te midden van de woestijn van het dagelijks leven doorgebracht».

■ **Colombia** - wij danken Grupo Laical Rosa Mística Mosquera (Cundinamarca), Colombia, voor de prachtige foto's van de gelovigen die van het feest van Rosa Mystica in 2013 genoten te midden van vele kleurige bloemen.

■ **Peru** - Uit Pachacamac, Peru, stuurt Moeder Margarita de Jesus ons een mooie brief: «Wij willen graag met u de vreugde delen van de spiritualiteit van onze orde voor het Rosa Mystica charismatische eetherstel in Peru».

Ook uit Peru: In januari kwam een triest bericht bij ons binnen van Pater Maximo Zavaleta, die in het verleden de biecht hoorde in Fontanelle tijdens een hele feestdag: «Ik ben sinds 10 dagen in het ziekenhuis voor een dialysebehandeling, want ik ben aan het einde van mijn krachten. Mijn probleem is serieus: 3 keer per week moet ik naar het ziekenhuis om daar de dialyse te ondergaan en het ziekenhuis is 2 ½ uur hiervandaan. De heen – en terugreis plus nog 4 uur in het ziekenhuis voor 3 dagen per week is te zwaar voor mij». Wij hebben gehoor gegeven aan deze noodkreet en hebben een bedrag van € 5.000, – aan een lekenmissionaris meegegeven. Deze vertelde ons: «Pater Maximo is verre van rijk. Toen ik hem naar de bank vergezelde, vertelden ze hem daar dat zijn rekening totaal leeg was! Voorts zei hij dat hij een genadevolle ontmoeting had bij het heiligdom van Rosa Mystica met 3 jonge Colombiaanse broeders, die in 2010 waren ingewijd en goedgekeurd waren door hun lokale bisschop. Ze zijn 'Broeders van eetherstel aan het Heilig Hart van Jezus en Maria'.



■ **Burundi** - Pater Vittorio Blasi, missionaris in Burundi voor meer dan veertig jaar, schreef: «Met deze mooie foto rond Rosa Mystica, willen de kinderen hun weldoeners bedanken. Sandra, die als een lieve moeder voor hen zorgt en heel toegewijd is aan Rosa Mystica, zaait in stilte en bescheidenheid de liefde van Maria in hun hartjes. Dank u, Fontanelle! Wij moeten nu stil te zijn, maar het is de stilte van God en binnenkort mogen wij weer veel praten».

### TIJDROOSTER GEDURENDE DE VASTENTIJD IN APRIL 2014

#### Dagelijks:

15:00 -16:00 Biecht

16:00 Rozenkransgebed, Litanie van de H. Maagd, meditatie en

#### Elke vrijdag tijdens vastentijd:

15:00 Kruisweg – Aanbidding van het H. Kruis – H. Mis

#### Elke zondag tijdens vastentijd:

15:00 Kruisweg – Aanbidding en Eucharistische zegen

16:00 Hoogmis met Asperges, rituele besprenkeling met wjwater ter herinnering aan het H. Doopsel

#### 20 april, Pasen:

15:00 Eucharistische Aanbidding

15:30 Rozenkransgebed

16:30 Hoogmis

#### 21 april – tweede Paasdag:

Zoals tijdens feestdagen

#### 27 april – Eerste zondag na Pasen

Feest van de Goddelijke Barmhartigheid – heiligverklaring van 2 pausen

10:30 Rozenkransgebed

11:00 H. Mis

15:00 Eucharistische Aanbidding – Rozenkransgebed - Zegen

16:00 Hoogmis en processie

De vrede, genade en barmhartigheid, liefde en vreugde van de Heer zij met ons allen, in onze families, in de Kerk en in de hele wereld.

**De redactie en de Stichting  
Rosa Mystica-Fontanelle**

#### Bankgegevens:

IBAN: IT 24 R 08676 54780 000000007722  
c/c post. /IT/93/O 07601 112 00000029691276

Verantwoordelijk directeur: Angelo Mor  
Uitgegeven door de Stichting Rosa Mystica - Fontanelle  
Tribunale autorisatie van Brescia nr. 61/90 of Nov. 11, 1990  
Vertaling: Sylvia Hetarihon  
Typografie: Tipopennati srl – Montichiari (Bs)