

# DE STEM VAN ROSA MYSTICA

## MOEDER VAN DE UNIVERSELE KERK FONTANELLE DI MONTICHIARI - (Brescia)

MAART - APRIL 2017 - JAAR 27 - N.2

Maandelijks nieuwsbericht van de Stichting Rosa Mistica - Fontanelle Montichiari (Bs) - Italy



*Vastentijd - de  
gunstige tijd  
voor bekering en  
terugkeer naar  
God*



## Belangrijke toelichtingen over de mariale devotie te Fontanelle te Montichiari

*Op grond daarvan wilden wij een aantal belangrijke toelichtingen over de erkenning en regulering van de Mariaverering in Fontanelle te Montichiari verstrekken*

Sinds enige tijd ontvangen wij mededelingen van aan Rosa Mystica toegewijde gelovigen uit verschillende delen van de wereld met betrekking tot disciplinaire maatregelen, opgelegd door bisschoppen ten aanzien van de devotie tot Maria, Rosa Mystica. Wij ontvangen eveneens brieven van bezorgde gelovigen dat dergelijke interventies soms op onnauwkeurige en onvolledige wijze verspreid worden naar andere bisdommen, soms ten koste van de authentieke en waarlijke religieuze intenties waarmee de devotie in Fontanelle wordt ervaren en beoefend.

Op grond daarvan wilden wij een aantal belangrijke toelichtingen over de erkenning en regulering van de Mariaverering in **Fontanelle**

te Montichiari verstrekken om twijfels bij de gelovigen weg te nemen en hun harten gerust te stellen. Men dient niet te vergeten dat een groot deel van de informatie die wij hieronder geven sinds lange tijd in vier talen staat geschreven in de officiële website ([www.rosamisticafontanelle.it](http://www.rosamisticafontanelle.it)) van de Stichting tot devotie en religie Rosa Mystica Fontanelle. Bovendien verstrekken wij namens de Bisschop van Brescia, exact dezelfde informatie aan alle bisschoppen en lokale klerikale autoriteiten, die ons om een officiële opheldering vragen.

1. Na kennis genomen te hebben van de bijdragen van zijn voorgangers en van de instructies van de Heilige Stoel, alsook van de brief

van de Congregatie voor de Geboeflsleer op 13 november 2012 met speciale kerkelijke voorschriften, vervat in het gepubliceerde decreet van 15 juli 2013, heeft de Bisschop van Brescia in overeenstemming daarmee de Mariale devotie in Fontanelle gereguleerd om doelmatige bijstand te verlenen aan de pelgrims die uit verschillende delen van Italië en het buitenland naar deze plek komen om te bidden. De devotie werd veroorloofd en gereguleerd door Bisschop Giulio Sanguineti met een eerdere voorschrift van 2001 na enkele beperkende interventies zowel van Bisschop Foresti in 1984

## BELANGRIJKE TOELICHTINGEN OVER DE MARIALE DEVOTIE TE FONTANELLE TE MONTICHIARI

VERVOLG VAN BLZ. 1

en in 1997 als ook van Bisschop Morstabilini in 1968.

2. Volgens de indicaties van de huidige kerkelijke voorschriften, worden tegenwoordig zowel Mariale devotie als doopceremonies in Fontanelle bevorderd onder direct toezicht van de diocesane Bisschop, zonder verwijzingen naar verschijningen, boodschappen of andere verschijnselen van veronderstelde bovennatuurlijke aard in verband met de persoon van Pierina Gilli. We brengen in herinnering dat de Kerk voor de vermeende verschijningen of andere buitengewone verschijnselen in Fontanelle de formule “non constat de supernaturalitate” hanteert, d.w.z.: “de bovennatuurlijkheid staat tot op heden nog niet vast”, een uitspraak van voorzichtigheid in afwachting van verder onderzoek over het fenomeen en de twijfels die door de complexiteit ervan zijn ontstaan.

3. Zoals kan worden afgeleid uit de kerkelijke voorschriften, eist de bisschop van Brescia – noch zijn voorlopers – niet dat de gelovigen beelden, votiefplaatjes, geschilderde afbeeldingen of altaren van Maria Rosa Mystica dienen te verwijderen, noch in Fontanelle, in parochiekerken of in privékapellen. Het beeld van Maria met de drie rozen, dat, naar ons beste weten, niet in het bisdom of in Italië bestond vóór de gebeurtenissen van Montichiari, is nu wijdverspreid en wordt over de hele wereld vereerd. In Fontanelle en in de parochie van Montichiari staat het beeld van Maria Rosa Mystica sinds vele jaren. Bovendien wordt in de devotie de Loretaanse titel “Rosa Mystica” vereerd zoals ook de devotionele betekenis van de “Drie Rozen”, die verwijzen naar “gebed – boete – offer”, die de drie traditionele coördinaten van de christelijke spiritualiteit vertegenwoordigen.

4. Het is ook de taak van de Stichting van Devotie en Religie *Rosa Mystica Fontanelle*, opgericht door de bisschop van Brescia in 2014, vooral in het licht van de vele vruch-

ten van bekering en van de geestelijke en lichamelijke genezingen die voortdurend aan ons gemeld worden, om door te gaan met een serieuze studie en een grondig onderzoek over de gebeurtenissen in de parochie van Montichiari en in Fontanelle als ook over de documentatie met betrekking tot de historische en spirituele gebeurtenissen van Pierina Gilli, de vermeende zieneres die in 1991 overleed en het onderwerp was van een bisschoppelijk onderzoek in 1947-1948.

Deze ingewikkelde en vernieuwde fase van de studie wordt momenteel uitgevoerd in het bisdom van Brescia, in nauw overleg en met een expliciete toewijzing van de Congregatie voor de Geloofsleer. Onlangs

werd een belangrijk integraal onderdeel van het onderzoeksmateriaal verstrekt dat nu in het bezit is van bovengenoemde congregatie; dit materiaal had de Pauselijke rechtbank nog niet eerder ter beschikking.

Tegelijkertijd werd door middel van een onafhankelijk initiatief van de Culturele Vereniging van Onderzoek en Studie te Milaan (Ares), gegevens van de dagboeken van de vermeende zieneres gepubliceerd, vergezeld van andere historisch belangrijke bronnen en gezaghebbende adviezen, met inbegrip van het postume oordeel van de bijbelexpert, Mgr. Enrico Galbiati en marioloog, Pr. Stefano De Fiore.

Deze waardevolle bijdragen kunnen een nuttige verrijking vormen die licht werpen op de historische oorsprong en bronnen van een zo grote Mariale verering en toewijding, die sinds heel lang de bisschoppelijke en nationale grenzen overschrijden.

**Mgr. Marco Alba**  
Bisschoppelijk afgevaardigde

## Heilige vastentijd

*“Broeders, ik smeeek u de genade van God niet te verwaarlozen. Dit is het gunstig ogenblik, dit is de dag des heils”*

Beste gelovigen, pelgrims, aanhangers van Rosa Mystica, lieve vrienden, we staan voor “een plechtige tijd” in het leven van de Kerk, een gunstige periode voor bekering en terugkeer naar God, niet alleen om de belijdenis van onze zonden, maar ook en vooral om de goedheid van God, die in de gekruisigde Christus een nieuw en eeuwig verbond met zondaars hernieuwt. De heilige vastentijd is dus een voorbereiding op Pasen, een concreet teken voor iedereen, een overgang van het lijden door de zonde naar de genadevolle vreugde van de doop. De passende deugd van deze liturgische periode is volgens St. Augustinus de nederigheid, zoals door onze Heer is aangegeven. Sinds Zijn geboorte in een kribbe tot aan Zijn dood aan het kruis, is het hele leven van Christus gekenmerkt door Zijn houding van nederigheid. Hij had de natuur van God, maar hij heeft zich niet willen vastklampen aan de gelijkheid met God (cf. Filip.2,6); Hij heeft zich van zichzelf ontdaan en het bestaan van een slaaf aangenomen om leven te geven aan goddelozen. Christus heeft Zichzelf voorgesteld als een meester van nederigheid: “Leer van mij, die zachtmoedig en nederig van hart ben.” (Mt.11,29). De zachtmoedige is degene die zich opent om de wil van God te aanvaarden; de nederige degene die van de wil van God aanvaardt om het goede te doen. De nederigheid van Christus wordt een school waarin men zichzelf omvormt. Christus is de “grote Genezer”; Hij geeft aan zondaren de remedie van nederigheid om trots te overwinnen en met de viering van het mysterie van Pasen wijst Hij de weg van de terugkeer naar God.

Hoe zouden we dan voorbij kunnen gaan aan de volgzaamheid en nederigheid van Maria, wij, die elke dag hier komen op deze gezegende en erkende plaats van Mariale vroomheid en doopvieringen? Laten we om de genade vragen, dat ook wij volgzaam en nederig worden. Er zijn 40 dagen van de geestelijke oefeningen te gaan om ons te leiden tot een viering van een waarlijk heilig Pasen. Het vastenprogramma dat we hebben voorbereid, zal ons allemaal helpen. In de tussentijd, verzekeren wij u, dat wij voor u zullen blijven bidden en als tegenprestatie vragen we u om hetzelfde voor ons te doen. Wij wensen u een goed en heilig Vasten!

**Uw priesters**

# VASTENTIJD MET ROSA MYSTICA OM JEZUS TE ONTDEKKEN

“Een van de pijlers van de Mariaverering te Fontanelle, is een zeer duidelijke boodschap. Het is de aansporing tot “gebed, boete, opoffering”, waarover we nu wat gaan na denken tijdens deze vastentijd, die in de loop van het liturgisch jaar, eens te meer, ons gaat voorbereiden op het vieren van Pasen in al zijn rijkdom.”

«G»ebed, boete, opoffering». Deze woorden kunnen misschien wat vreemd in onze moderne oren klinken. Misschien zelfs onaangenaam, omdat ze ons terug lijken te sturen naar het verleden waar het geloof als in een sfeer van lijden was gehuld en het leven op een beklemmende manier doordrong. Wij, moderne mannen en vrouwen, zijn integendeel er meestal op uit om, soms ten koste van alles, onszelf een prettig leven te bezorgen met veel plezier, geld en succes en niet alleen om allerlei soort lijden uit te schakelen, maar zelfs de dood. Groot is de ellende en de wanhoop als uiteindelijk alle illusies als een kaartenhuis in elkaar storten. Door pijn en verdriet getroffen, is de kans groter dat we dan op zoek gaan naar een diepere betekenis van ons bestaan, het terugvinden of herontdekken van het geloof dat we eens versmaad hadden. Als we het leven leren begrijpen, zal het ons met de loop der jaren nederiger en toegankelijker maken voor het mysterie dat het leven omgeeft. Het moment dat wij dit begrip kunnen opbrengen zal een stap voorwaarts zijn naar “gebed, boete en opoffering”.

“Gebed”: vaak denkt men dat met veel woorden gebeden moet worden, bijna alsof de aandacht van een afgeleide God gevangen moet worden om Hem te overtuigen hen welwillend te zijn. Integendeel, het gebed moet ons dienen om onszelf aan te moedigen, om ons te doen inzien en te laten voelen dat God werkelijk bestaat en ons innig liefheeft. Daarom moeten we ons vol hoop op Zijn liefde vertrouwen, overtuigd dat Hij precies weet wat we nodig hebben. Zo zijn woorden – zoals die van de Rozenkrans waartoe Maria ons aanspoort ze voortdurend en overal te bidden – zeer nuttig om dicht bij God te blijven; het gaat vooral om wat Jezus als “voortdurend gebed” aanduidt. Met andere woorden, om onze harten voor de Heer steeds open te houden in een – zelfs stil – maar diepgaande dialoog met onze Schepper en Vader, in de overtuiging dat Hij ons op elk moment in het leven begeleidt en helpt. Als we daarvan overtuigd zijn, zal dat een prachtige gewoonte worden: een diepe, voortdurende houding van gebed, te midden van alle problemen van het leven en tijdens het dagelijkse werk. Wat zal ons dan nog weerhouden om dit uit te voeren tijdens deze vastentijd?

“Boete”: duidelijk is het dat zelfs vóór het maken van

een extern gebaar van boetedoening, het in de eerste plaats van belang is een ding te erkennen, namelijk wat de Kerk ‘zonde’ noemt. Met andere woorden, wanneer wij de grenzen van onze menselijke natuur overschrijden, waardoor wij verkeerde dingen doen, in tegenstelling tot het goede dat God van ons verwacht te doen. Vaak zijn we echter niet bereid dit te accepteren. De beste boete is met nederigheid onze kwetsbaarheid en zwakheid te erkennen en ons tot de goddelijke barmhartigheid toe te vertrouwen, tot die Liefde die exact weet hoe het met ons gesteld is en die ons helpt onszelf te verbeteren. We moeten ons er bewust van worden, dat als we ons van God afkeren, we falen Hem lief te hebben, maar bovenal, dat we onszelf kwetsen en vaak in heel erge mate. Het zou dan ook heel nuttig zijn als we in deze tijd van voorbereiding op Pasen nog effectiever gebruik zouden maken van het sacrament van de verzoening. Een volledige bekentenis na een grondig onderzoek van het geweten zal ons hart hernieuwen en brengt ons in contact met de goddelijke barmhartigheid.

“Opoffering”: om de betekenis ervan tot ons te laten doordringen, moeten we bij uitstek beseffen, dat dat de opoffering van Jezus aan het kruis is, dat Hij zijn leven uit liefde voor ieder van ons had opgeofferd. Opoffering betekent dus in de eerste plaats, meer en meer en altijd opnieuw ontdekken dat het leven liefde is en dat we ons niet als werkelijk goed kunnen beschouwen als we de enige en ware Meester, Jezus, niet navolgen. Opofferen betekent dus gaandeweg leren onze egoïsme op te geven, ons te openen voor God en anderen met een steeds groeiende edelmoedigheid. Het is niet gemakkelijk, maar het wel mogelijk, zeker als we gebed en boetedoening begrijpen en blijven uitoefenen.

Ziedaar onze vastentijd: met hernieuwde inzichten op weg naar Pasen, naar een van de belangrijkste gebeurtenissen van het christendom, de Dood en Verrijzenis van de Heer. Het is het opnieuw ontwaken van ons geloof, onze hoop en onze menslievendheid met behulp van Rosa Mystica, van Haar, die eerst de moeder van Jezus was, maar nu ook de allerliefste en derde moeder van de mensheid is geworden.

Rosanna Bricchetti Messori

## Wij hebben ontvangen

■ **Uit Colombia** - Goedemorgen uit Medellin, Colombia. Ik ben blij met u te mogen communiceren. Ik wil u vriendelijk verzoeken deze foto's op uw nieuwsbrief en op uw site te plaatsen, als een getuigenis van liefde, dankbaarheid en respect voor mijn Madonna en Moeder, Maria Rosa Mystica. Deze foto's werden 's nachts genomen in de grot op 8 december jl., toen we aan het



voorbereiden waren voor het feest van de Onbevleete Ontvangenis Maria. Hier in Colombia noemen we dit evenement de "Nacht van de Lichtjes", omdat we lichtjes branden en ze voor de deuren en ramen zetten ter ere van de Heilige Maagd.

Heel erg bedankt!

**Luis Felipe Londoño**

### Tijdschema van Maart en April 2017 Vastenperiode en Pasen

**Elke dag:** 15:00 Biecht; 16:00 Rozenkransgebed

**Elke vrijdag v.D. Vastenperiode**

15:00 Biecht; 15:30 Kruisweg; 16:00 H. Mis

**Zaterdag:** 15:00 Biecht

15:30 Rozenkransgebed; 16:00 H. Mis, vooravondmis

**Zon- en Feestdagen**

15:00-17:00 Biecht; 15:00 Aanbedding

15:30 Rozenkransgebed; 16:00 Hoogmis

**Woensdag, 1 maart – Aswoensdag- Vasten en onthouding  
Aanvang Vastentijd**

15:00 Biecht – Eucharistische Aanbedding

15:30 Rozenkransgebed; 16:00 H. Mis met askruisje

**Vrijdag, 3 maart** – Eerste vrijdag v/d maand

**Maandag, 13 maart** – *Maandelijke Mariale Gebedsdag*

**Maandag, 20 maart** – **Feest H. Jozef**

15:00 Biecht – Eucharistische Aanbedding;

15:30 Rozenkransgebed; 16:00 Hoogmis

**Vrijdag, 24 maart** – **Gebedsdag voor missionaire martelaren**

**Zaterdag, 25 maart** – **Feest van de Aankondiging van de Heer**

15:00 Biecht; 15:30 Rozenkransgebed; 16:00 Hoogmis

**26 MAART AANVANG ZOMERTIJD;**

**TIJDSCHEMA VAN DE VIERINGEN WORDEN MET 1 UUR ACHTERUITGEZET**

**Zondag, 26 maart:** 16:00 -18:00 Biecht

16:00 Aanbedding; 16:30 Rozenkransgebed;

17:00 Hoogmis

**9 april: Palmzondag – Zegenvierende binnenkomst van Jezus in Jeruzalem – Zegening van de olie – H. Mis begint met de processie**

16:00-18:00 Biecht; 16:00 Aanbedding

16:30 Rozenkransgebed; 17:00 Hoogmis

**13 april: Maandelijke Mariale Gebedsdag - PAASTRIDUÛM:**

– *Witte Donderdag:* normale tijdschema

– *Goede Vrijdag:* 15:00 Kruisweg ter herdenking van de dood van Christus

– *Stille Zaterdag:* 15:00 - 17:00 Biecht; 17:00 Rozenkransgebed (geen H. Mis)

**16 april: PAASZONDAG**

16:00-18:00 Biecht; 16:00 Aanbedding

16:30 Rozenkransgebed; 17:00 Hoogmis

**17 april: DAG VAN DE ENGELEN**

16:30 Rozenkransgebed; 17:00 H. Mis

**Zondag, 23 april: Eerste zondag na Pasen, Feest van de Goddelijke Barmhartigheid.**

Ter herdenking van de moederlijke oproep van Rosa Mystica

09:30 gezamenlijk gebed; 10:30 Processie

11:00 Hoogmis – 's middags vlg. feestdagenschema

**Dinsdag, 25 april: Feest H. Markus, evangelist**

16:30 Rozenkransgebed; 17:00 H. Mis

Informaties: **+39 030 964111 - info@rosamisticafontanelle.it**



De onderhoudswerkzaamheden in Fontanelle die we in december hadden aangekondigd, zijn ondertussen begonnen. Onze excuses voor het eventuele ongemak. We zullen ons uiterste best doen om dit zoveel mogelijk te beperken en om de werkzaamheden binnen de vastgestelde termijn te laten beëindigen. De geschatte kosten van deze interventie zijn ongeveer **300.000 euro**. Al degenen die willen bijdragen met donaties en offers voor de realisatie ten behoeve van de Mariaverering in Fontanelle, worden vriendelijk uitgenodigd de bankrekening van de stichting te gebruiken:

**IBAN: IT 24 R 08676 54780 000000007722**

**BIC/SWIFT: ICRAITRRISO (de laatste letter is een nul)**

**IBAN C/C POSTE: IT93 0076 0111 2000 0002 9691 276**

**BIC/SWIFT C/C POSTE: BPPIITRRXXX**

**Door gebrek aan ruimte is het niet mogelijk om vele andere mooie getuigenissen te publiceren; zij worden wel bewaard in het archief. We voelen ons allemaal in gebed verenigd met het moederlijke hart van Maria Rosa Mystica.**

**Stichting Maria Rosa Mystica Fontanelle**

Maandelijks nieuwsbericht  
van de **Stichting Rosa Mistica - Fontanelle**  
**Postbus 134 - 25018 MONTICHIARI (Brescia) - ITALY**

Voor satelliet navigatiesysteem: **Via Madonnina**

**Voor contacten:**

**Loc. Fontanelle - Via Madonnina - Tel.: 030 964111**

E-mail: **info@rosamisticafontanelle.it**

Zie web site: **www.rosamisticafontanelle.it**

Nonprofit-tarief van de Stichting:

Poste Italiane S.p.A. - Sped. in abb. Post. - D.L. 353/2003

(conv. L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2 / DCB Brescia

*Expedition en abonnement postal  
Taxe perçue - Tassa riscossa - Filiale di Brescia*

Verantwoordelijk directeur: Angelo Mor  
Uitgegeven door de Stichting Rosa Mystica - Fontanelle  
Tribunale autorisatie van Brescia nr. 61/90 of Nov. 11, 1990  
Vertaling: Sylvia Hetarihon  
Typografie: Tipopennati srl – Montichiari (Bs)