

# DE STEM VAN ROSA MYSTICA

## MOEDER VAN DE UNIVERSELE KERK FONTANELLE DI MONTICHIARI - (Brescia)

FEBRUARI 2017 - JAAR 27 - N.1

Maandelijks nieuwsbericht van de Stichting Rosa Mistica - Fontanelle Montichiari (Bs) - Italy



*Op 8 januari hebben wij het Feest van de Doop van Jezus gevierd als afsluiting van de Kersttijd.*



## EEN NIEUW JAAR IN DE NAAM VAN MARIA, MOEDER VAN GOD EN MOEDER VAN DE KERK



Zoals gebruikelijk, is het nieuwe jaar in Fontanelle begonnen met de plechtige middagviering ter ere van Maria, Moeder van God. We hebben onze reis tijdens het nieuwe jaar aan Maria als onze Voorspreester toevertrouwd en bidden in het bijzonder voor de vrede in de Kerk en in de hele wereld. Voor ons was het ook een belangrijk moment met betrekking tot onze verantwoordelijkheid voor de Mariaverering te Fontanelle. Tijdens de Heilige Mis drukten wij ook onze gevoelens van dankbaar-

heid uit aan Mgr. Faustino Oliviero en Don Stefano Almici, die gedurende het gehele jaar 2016 hun diensten in Fontanelle hadden uitgevoerd, door het verzorgen en coördineren van de vele Eucharistievieringen, aanbiddingen en toewijdingen, die wij met vreugde aan de vele pelgrims en gelovigen wensen aan te bieden.

In 2016 kwamen er meer dan 40.000 bedevaarders in Fonta-

VERVOLG OP BLZ. 2 B



## UN NUOVO ANNO NEL NOME DI MARIA, MADRE DI DIO E DELLA CHIESA

VERVOLG VAN BLZ. 1

nelle (waarbij alleen rekening wordt gehouden met de reserveringen van de zondag-groepen, met uitzondering van degenen die persoonlijk zonder een groepsreservering kwamen en degenen die van maandag tot en met zaterdag kwamen, waarvoor geen reservering nodig is; het is daarom redelijk om er vanuit te gaan dat wij hierdoor op bijna een verdubbeling van het aantal pelgrims uitkomen), waarvan circa 40% uit het buitenland en de rest uit verschillende delen van Italië.

Aangezien ik een aantal van mijn pastorale zondagtaken in de parochie waar ik diende niet heb kunnen uitvoeren, heb ik in overleg met de bisschop, geaccepteerd om gedurende het hele jaar 2017 de verantwoordelijkheid voor de vieringen van de Mariaverering in Fontanelle

op zon- en feestdagen persoonlijk op me te nemen. Op alle andere dagen zullen verschillende priesters, die sinds lang hun hulp hebben aangeboden, zorg dragen voor de vieringen van de Eucharistie en de Biecht.

Op vrijdag 6 januari, heeft Pater Vincenzo Savoldi van de missionarissen van Sint-Carolus, de Eucharistievering van de Drie Koningen gevierd. Hij eindigde de plechtigheid met de zegening van de kinderen, die ondanks de barre kou toch gekomen waren. Pr. Vincenzo zal in deze maand, na enige tijd met zijn familie in Ciliverghe te hebben doorgebracht, terugkeren naar Brazilië. Wij hebben hem onze oprechte dank uitgesproken voor de passie waarmee hij ons altijd van dienst is geweest in Fontanel-

le. Ook hebben wij onze oprechte deelneming geuit bij het overlijden van zijn oude moeder in de eerste dagen van het nieuwe jaar; zij was bijzonder aan hem gehecht.

Op zondag 8 januari hebben we het feest van de Doop van Jezus gevierd als afsluiting van de kersttijd. Ook hebben alle gelovigen gezamenlijk de doopbelofte plechtig hernieuwd en de genade van Maria Rosa Mystica afgesmeekt om onze geloofsreis te kunnen voortzetten als werkelijke kinderen van God, gesterkt door de besprenkeling met het doopwater en de niet aflatende werking van de Heilige Geest.

We vervolgen onze reis volgens de etappes van het nieuwe liturgische jaar en smeken Maria Rosa Mystica om de gave van een nieuw jaar, rijk aan genade en vruchten van bekering en om altijd in staat te kunnen zijn de werking van de Heilige Geest in de Kerk en in de geschiedenis van de mensheid te herkennen.

**Mgr. Marco Alba**

*Bisschoppelijk Afgevaardigde*

## ALLES STEUNT OP SMALLE SCHOULDERS

*Uit de vorige nummers van ons maandelijks bulletin hebt u al kunnen vernemen over de recente publicatie van de dagboeken van Pierina Gilli, een – vooralsnog veronderstelde – zienares, uit wie de verering tot Maria Rosa Mystica, Moeder van de Kerk, te Montichiari en Fontanelle, voortgekomen is. Het zal u bekend zijn dat de kerkelijke autoriteiten in de afgelopen decennia de procedure over de gebeurtenissen opgeschort hadden; nu zijn ze echter volop hun onderzoekingen aan het uitbreiden om een verdere verduidelijking over de waarheid van de feiten aan het licht te krijgen.*



Uit het feit dat vele boekenwinkels dit boek in hun bezit wensen te hebben, trekken wij de conclusie dat bij de mensen daar grote interesse voor bestaat. Men wil meer weten over deze vrouw die graag in verborgenheid had willen leven, maar die desondanks, het middelpunt van grote aandacht en

ook heftig meningsverschillen werd. Opgegroeid op het platteland, leidde zij sinds haar kindertijd een leven in grote armoede en opofferingen. Wel dra voelde ze zich geroepen tot het religieuze leven. Deze wens kon ze echter nooit verwezenlijken, omdat ze de hemelse plannen diende te ondergaan. Zij werd betrokken bij een

reeks uitzonderlijke gebeurtenissen, vergezeld van duivelse intimidatie en ernstige ziekten, die vaak moeilijk te identificeren waren volgens de normale medische diagnose. Ze stond vaak helemaal alleen tegenover een diep wantrouwen en moest herhaaldelijk zware vernederingen ondergaan. Hierdoor begon Pierina – ook



haast ertoe gedwongen door haar geestelijke leiders – al haar ervaringen in een dagboek op te schrijven. Iedereen kan nu niet alleen van dag tot dag de kostbare inhoud van haar dialogen met het bovennatuurlijke volgen, maar ook tot besef komen hoe groot de nederigheid, het geduld, de geest van liefde en verdraagzaamheid van deze vrouw was, die zich tot het eind van haar leven had laten leiden door de Heilige Geest als een simpel instrumentje. Een “vod” in Gods handen zoals ze zichzelf noemde en ook als zodanig door anderen genoemd wilde worden.

Deze woorden doen ons herinneren aan een andere nederige getuige van de H. Maagd, Bernadette Soubirous. Tegen haar wil in werd zij de protagonist van de gebeurtenissen; van zichzelf zei ze dat ze als een “bezem” uit de kast was om op te ruimen, om, aan het einde van de dienst, weer erin teruggezet te worden. Of wat te denken over de oprechtheid en de prachtige bereidheid waarmee Lucia, Jacinta en Francisco in Fatima niet alleen accepteerden dat de H. Maagd hen tot getuigen van haar boodschappen maakte, maar dat ze ook actief betrokken werden in het mysterie van de verlossing door zich aan te bieden voor de redding van zondaren.

Kortom, het gaat hier om een voorwaarde voor “zieners” dat ons tot nadenken stemt. Vooral waarom de Hemel vaak zulke heel eenvoudige mensen kiest om zeer belangrijke boodschappen aan de mensen te brengen. Onze aardse logica gebruikend, zijn wij geneigd te denken dat wanneer Maria of Jezus het zouden verkiezen om aan gezaghebbende personen te verschijnen, zij, en ook al deze buitengewone gebeurtenissen, gemakkelijker zouden worden aanvaard en erkend. Het probleem is dat als we op deze manier denken,

we de woorden van Jezus in het Evangelie vergeten: «Ik dank u Vader, dat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. (Mt 11,25)». Met andere woorden, de aardse wijsheid is vaak zo trots dat zij een belemmering vormt voor de goddelijke wijsheid en een moeilijk te doorboren en onoverkomelijke muur wordt, terwijl eenvoud en kleinheid tot nederigheid, beschikbaarheid en ontvankelijkheid voor de Geest leiden. We moeten dus niet verbaasd zijn als zulke belangrijke plaatsen zoals Lourdes of Fatima (maar we zouden veel meer plaatsen kunnen noemen), heiligdommen zijn, waar ieder jaar miljoenen pelgrims zich verzamelen, op zoek naar genezing van lichaam en geest, van hulp en troost in grote levensmoeilijkheden, aan het licht kwamen, steunend

op kleine schouders, frêle, onervaren, onbeduidend van aanzien en zelfs veracht in de ogen van de mensen. Net als de schouders van Bernadette Soubirous, een klein meisje van een meter veertig, half analfabeet, altijd ziek, maar dat wel beschikte over een grote kracht en een ferme onverzettelijkheid tegen verraderlijke onderzettingen, opgezette valstrikken met het doel zichzelf tegen te spreken en allerlei aanvallen, waarvoor ze echter nooit zwichtte. Maar ook op de smalle schouders van onze Pierina, waarvan we hopen dat ze uiteindelijk beter zal worden gekend en erkend.

**Rosanna Brichetti Messori**

## *Wij hebben ontvangen*

■ *Uit Venezuela* - Juan David Umanchuk informeerde ons met enthousiasme dat op 13 februari 2017, een heilige mis zal worden gevierd ter ere van Rosa Mystica. Na de mis, zal de grot waarin het beeld van Rosa Mystica komt te staan, gezegend worden. Deze plechtigheid zal worden bijgewoond door alle parochiegroepen, die het beeld in een processie zullen brengen door de straten van de stad om de mensen te laten deelnemen aan het Mariale gebed van elke 13<sup>de</sup> van de maand, zoals door de parochie is voorgeschreven.

■ *Uit de Centraal-Afrikaanse Republiek* - Ik schrijf om u te informeren dat de Broederschap van de Rosa Mystica steeds verder blijft groeien. Op verzoek van drie bisschoppen, is er besloten om onze broederschap ook in andere provincies uit te breiden. In eenheid van gebed,

**Broeder Yvon Wassialo**  
**Paroisse Saint Jacques Bangui**

## Wij hebben ontvangen



In de afgelopen jaren zijn in Italië vele gebedsgroepen gevormd en vernoemd naar Rosa Mystica. Ze bestaan uit burgers van andere landen, hier woonachtig wegens werk. De meeste van hen hebben in Italië dezelfde bron van toewijding teruggevonden, als die in hun land van herkomst, met een sterke passie voor gebed in hun hart. Grote

aantallen Singalezen wonen dagelijks de H. Mis bij in Fontanelle. In Sri Lanka wordt Rosa Mystica zo zeer vereerd, dat ze Haar, naast de H. Thomas, als mede patroonheilige van hun land beschouwen. Filippino's zijn ook regelmatige bezoekers van Fontanelle en periodiek komen ze samen om de H. Eucharistie met hun priesters te vieren. Onder de vele etnische groepen die werkzaam zijn in Italië, zijn er ook Ivorianen; velen van hen wonen in de naburige provincies Parma en Cremona. De verantwoordelijke persoon voor deze groepen is de heer Armand Zozo, die onlangs terug ging naar Ivoorkust en daar enkele van de vele lokale groepen ontmoette. De voorzitter van deze groepen is mevrouw Marie Terese Adou, moeder van Don Eugenio, een priester die zijn ambt uitoefent in Italië; in het gezelschap van haar zoon heeft Mw. Adou in de afgelopen jaren Fontanelle bezocht. Onlangs is de heer Armand Zozo teruggekeerd naar zijn vaderland en op dinsdag 3 januari, 2017, overhandigde hij na de plechtige mis in Saint Paul Parish in Abidjan, een beeld van Rosa Mystica uit Montichiari aan Mw. Adou. Te-

vens heeft hij heeft rozenkransen en afbeeldingen uitgedeeld tijdens een groot evenement dat door de gelovigen was georganiseerd. Namens de Italiaanse groep, heeft de heer Armand na de mis een ander beeld van Rosa Mystica aan het hoofd van de parochie gebedsgroep, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus van Marcory (Abidjan) aangeboden. Het werd onder luid gejuich door alle aanwezigen ontvangen.



De onderhoudswerkzaamheden in Fontanelle die we in december hadden aangekondigd, zijn ondertussen begonnen. Onze excuses voor het eventuele ongemak. We zullen ons uiterste best doen om dit zoveel mogelijk te beperken en om de werkzaamheden binnen de vastgestelde termijn te laten beëindigen. De geschatte kosten van deze interventie zijn ongeveer **300.000 euro**. Al degenen die willen bijdragen met donaties en offers voor de realisatie ten behoeve van de Mariaverering in Fontanelle, worden vriendelijk uitgenodigd de bankrekening van de stichting te gebruiken:

**IBAN: IT 24 R 08676 54780 00000007722**

**BIC/SWIFT: ICRAITRRISO (de laatste letter is een nul)**

**IBAN C/C POSTE: IT93 0076 0111 2000 0002 9691 276**

**BIC/SWIFT C/C POSTE: BPPIITRRXXX**

### Tijdschema voor februari 2017

#### Dagelijks:

15:00 Biecht; 16:00 Rozenkransgebed

#### Elke vrijdag:

15:00 Biecht;

15:30 Rozenkransgebed of Kruisweg

16:00 H. Mis

#### Elke 13<sup>de</sup> van de maand: Mariale Gebedsdag

15:00 – 17:00 Biecht; 15:00 Aanbidding

15:30 Rozenkransgebed; 16:00 Hoogmis – Processie

#### Elke zaterdag:

15:00 Biecht; 15:30 Rozenkransgebed

16:00 H. Mis

#### Zon- en feestdagen:

15:00 – 17:00 Biecht; 15:00 Aanbidding

15:30 Rozenkransgebed; 16:00 Hoogmis

#### Vrijdag, 3 februari: Feest van de H. Blasius

15:00 Biecht; 15:00 Aanbidding

15:30 Rozenkransgebed;

16:00 Hoogmis met keelzegening

#### Zaterdag, 11 februari: Feest van de H. Maagd van Lourdes 25ste. Wereldziekendag 2017

15:00 Biecht; 15:30 Rozenkransgebed

16:00 Hoogmis met zegening van de zieken.

Informaties: +39 030 964111 - [info@rosamisticafontanelle.it](mailto:info@rosamisticafontanelle.it)

Door gebrek aan ruimte is het niet mogelijk om vele andere mooie getuigenissen te publiceren; zij worden wel bewaard in het archief. *We voelen ons allemaal in gebed verenigd met het moederlijke hart van Maria Rosa Mystica.*

Stichting Maria Rosa Mystica Fontanelle

Maandelijks nieuwsbericht

van de **Stichting Rosa Mistica - Fontanelle**

**Postbus 134 - 25018 MONTICHIARI** (Brescia) - ITALY

Voor satelliet navigatiesysteem: **Via Madonnina**

#### Voor contacten:

**Loc. Fontanelle - Via Madonnina - Tel.: 030 964111**

E-mail: [info@rosamisticafontanelle.it](mailto:info@rosamisticafontanelle.it)

Zie web site: [www.rosamisticafontanelle.it](http://www.rosamisticafontanelle.it)

Nonprofit-tarief van de Stichting:

Poste Italiane S.p.A. - Sped. in abb. Post. - D.L. 353/2003

(conv. L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2 / DCB Brescia

*Expedition en abonnement postal  
Taxe perçue - Tassa riscossa - Filiale di Brescia*

Verantwoordelijk directeur: Angelo Mor  
Uitgegeven door de Stichting Rosa Mystica - Fontanelle  
Tribunale autorisatie van Brescia nr. 61/90 of Nov. 11, 1990  
Vertaling: Sylvia Hetarihon  
Typografie: Tipopennati srl - Montichiari (Bs)