

DE STEM VAN ROSA MYSTICA

MOEDER VAN DE UNIVERSELE KERK FONTANELLE DI MONTICHIARI - (Brescia)

SEPTEMBER 2016 - JAAR 26 - N.5

Maandelijks nieuwsbericht van de Stichting Rosa Mistica - Fontanelle Montichiari (Bs) - Italy



TEGELS MET DRIE ROZEN OP DE TREDEN
VAN DE HEILIGE TRAP



De stappen op onze weg

Gedurende het hele jaar worden vieringen in Fontanelle zoals gewoonlijk volgens het liturgisch jaar gehouden, weliswaar worden ze echter altijd verrijkt en gekenmerkt door een aantal bijzonder belangrijke afspraken die ondertussen kenmerkend zijn wegens de speciale manier van devotie en spiritualiteit van de gelovigen die in steeds grotere aantallen naar Fontanelle komen. Deze zomer vonden twee belangrijke vieringen plaats: het feest van Maria Rosa Mystica op 13 juli en de plechtigheid van de Hemelvaart van Maria op 15 augustus.

Nog andere traditionele en belangrijke evenementen zullen plaatsvinden: de tweede zondag van september ontvangen wij in Fontanelle vele Singaleze gelovigen ter gelegenheid van hun traditionele bedevaart, waarbij alle christelijke Singaleze gemeenschappen, die in Noord-Italië verblijven, zich in gebed zullen verenigen. Hun toewijding tot Maria en het plechtige aspect van hun liturgische vieringen en processies zijn voor ons allemaal een ware geloofsgetuigenis. De broederlijke samenkomst van mensen die ver van elkaar wonen en toch zo met elkaar verenigd zijn, willen wij graag onder de bescherming stellen van Maria Rosa Mystica, Moeder van de Kerk. De tweede zondag van oktober zullen we in Fontanelle de traditionele zondag van de Communie van Eerherstel vieren: het is de viering van een eenvoudig maar

innig ritueel, nauw verwant aan de wijdverbreide Mariaverering over de hele wereld, ter ere van de immense gave van de Heilige Eucharistie, die zich verheft als een Sacrament van onvoorwaardelijke en barmhartige liefde ten opzichte van onze zwakheid, onwaardigheid en veronachtzaming, geduldig wachtend tot het openbloeien van onze menselijke liefde ten opzichte van Hem.

Ten slotte zullen we in november ons plechtig voorbereiden op de sluiting van het Heilig Jaar van Barmhartigheid door paus Franciscus, gezamenlijk met onze diocesane Kerk en de universele Kerk.

We bidden tot Maria Rosa Mystica om de stappen van onze weg te besturen en om ons geloof in Haar Zoon Jezus te bewaren.

Mgr. Marco Alba
Bisschoppelijk gedelegeerde



Fontanelle, 13 juli 2016

Feest van Rosa Mystica

Dankzegging van een priester, pater Vincenzo Savoldi, m.b.t. zijn 50^{ste} priesterjubiläum.

Dankzegging van een jong Colombiaans echtpaar, dat uit liefde voor Rosa Mystica op 13 juli in het huwelijk trad; dit jaar zijn ze naar Fontanelle gekomen om hun tweede huwelijksjaar te vieren.

Goed nieuws voor alle getrouwen van Rosa Mystica



Zoals gebruikelijk, vierden wij ook dit jaar op 13 juli een groot feest in Fontanelle ter ere van Rosa Mystica, Moeder van de Kerk. Vele mensen waren aanwezig; het was aangenaam warm niet alleen wegens de zomerse temperatuur, maar vooral door de liefdevolle atmosfeer. Onder de gelovigen was er in de eerste plaats, pater Vincenzo Savoldi, een groot vereerder van Rosa Mystica, in Fontanelle teruggekomen om zijn 50ste priesterjubiläum aan haar op te dragen. In zijn Zuid-Amerika, heeft hij een groot deel bijgedragen aan het bekendmaken van Rosa Mystica, want het is aan haar dat hij zijn priesterlijke roeping te danken heeft. Zonder twijfel verheugde Maria zich over deze zoon, die op een zo trouwe en liefdevolle wijze haar bij elke gelegenheid aan iedereen voorstelt. Tijdens de mis van pater Savoldi hebben we tegelijkertijd ook alle andere priesters en religieuzen die eveneens hun roeping aan Rosa Mystica te danken hebben, in de dankzegging opgeno-

men. Dit is belangrijk omdat, zoals u weet, is in Fontanelle de Mariaverering nauw verbonden aan het gebed tot Maria om nieuwe roepingen van bijzondere toewijding te inspireren en om hen te beschermen, zodat elk van hen haar met grote trouw en devotie zal blijven volgen op de aangewezen weg. Tevens hebben wij gebeden voor de vele leken die van overal toegestroomd kwamen. Onder hen bevond zich een zeer aan Rosa Mystica toegewijd jong Colombiaans echtpaar, dat speciaal op

13 juli in het huwelijk was getreden. Ze waren voor de eerste keer naar Fontanelle gekomen ter gelegenheid van hun tweede huwelijksjaar om Maria te bedanken voor de vele zegeningen en om zich opnieuw onder haar bescherming te stellen. Eenmaal terug in hun land, hebben Sonia en Remigio ons geschreven, niet alleen om ons te bedanken voor de ontvangst, maar ook om hun toewijding aan Rosa Mystica te vernieuwen. Van een ander echtpaar, dat Fontanelle in de afgelopen maanden kwam bezoeken, ontvingen we een mooie getuigenis, welke wij graag met u willen delen: "Over het algemeen heerst er in Colombia een grote devotie en verering tot de Heilige Maagd Maria Rosa Mystica. We bezochten onlangs het heiligdom in Medellín en namen er enkele foto's van. We weten dat er in andere steden van ons land verschillende heiligdommen naar Rosa Mystica zijn vernoemd. Welbekend is het heiligdom in Santa Marta, een stad aan de noordoostelijke kust van Colombia. In Medellín, is ook een parochie gewijd aan Rosa Mystica. Verder staat daar een klooster dat Rosa Mystica heeft gekozen als patrones. Deze zusters hebben een beeld dat ze van huis tot huis brengen. Dit beeld produceert vele wonderen, die allemaal voorzien zijn van gelegaliseerde verklaringen. Bovendien staat er bij ons in de buurt een retraitehuis, dat ook onder de bescherming van de Rosa Mystica is geplaatst. Zoals u ziet, heerst er in ons land veel liefde en toewijding tot Rosa Mystica".

Maar, zoals we het allemaal wel weten, is de toewijding aan Rosa Mystica wereldwijd verspreid over de hele wereld. Wij ontvangen vele mooie getuigenissen, onder ander dit interessante bericht uit Valentin Alsina, Argentinië, van een vereerderster van Rosa Mystica. Ze informeerde ons dat precies op 13 juli vorig jaar en

Colombia

Hartelijke groeten! Moge God en de Maagd Maria Rosa Mystica u zegenen en begeleiden.

Oscar en Marisol

Bij een grote, zeer drukke openbare weg hebben gelovigen een Mariabeeld geplaatst. Meerdere malen hebben de civiele autoriteiten geprobeerd deze devotie te verplaatsen, maar door de onverzettelijkheid van de gelovigen zijn zij er tot nu toe niet in geslaagd!





Argentinië

Op 13 juli heeft de bisschop deze kerk vernoemd naar "Maria Rosa Mystica, Moeder van de Kerk". Geloofd zij de Heer. Amen!! Hartelijke groeten aan al onze vrienden van de Stichting!

in combinatie met ons feest hier in Fontanelle, hun bisschop een kerk heeft toegewijd aan "Rosa Mystica, Maria Moeder van de Kerk". Ze stuurde ons een foto van de processie ter ere van de Heilige Maagd door de straten van de stad. Net op het moment dat de processie de kerk weer binnentrad, viel een grote straal zonlicht via de ramen de kerk binnen, wat de vreugde van de gelovigen en de plechtigheid van de ceremonie deed toenemen.

Nog een goed nieuwtje betreffende het feest van 13 juli: degenen die de Heilige Trap naast de Bron van Genade beklimmen, zullen een aangename verrassing krijgen. Sinds kort zijn gekleurde tegels ingebed in de treden. Daarop staat bovenaan het monogram van Maria afgebeeld en daaronder de drie rozen – wit, rood en geel, t.w. gebed, boete en offer – die bij uitstek het symbool van Rosa Mystica vormen.

Maar, het beste nieuws van alles is het volgende. De onderzoeken werpen, de een na de ander, steeds meer licht op de gebeurtenissen van Rosa Mystica in Montichiari en Fontanelle. Meerdere malen schreven wij in dit bulletin, dat de beslissing van de Curie van Brescia, gevali-



deerd door de Congregatie van de Doctrine van het Geloof, inhoudt dat de "vermeende verschijningen niet van bovennatuurlijk karakter zijn". Daarom houden wij ons hier in Fontanelle met de volste gehoorzaamheid aan het decreet van de bisschop, t.w. dat enerzijds de verering van Rosa Mystica, Moeder van de Kerk, als legitiem is verklaard, maar dat anderzijds de gebeurtenissen niet als authentiek erkend worden. We hebben eerder al vermeld dat de

Stichting Rosa Mystica, die de zorg heeft over het behoud van dit heiligdom, ook continue diepgaande onderzoeken heeft laten verrichten met betrekking tot de gebeurtenissen. Hierover hebben we nu twee nieuwe rapporten ontvangen. Het eerste is een uitgebreid en diepgaand onderzoek over de zieneres, Pierina Gilli. Deze expertise heeft bewezen dat zij evenwichtig en psychologisch gezond was en dus geheel geloofwaardig wanneer zij spreekt over de gebeurtenissen. Het tweede is dat de "Diari" (dagboeken) die zij had geschreven, gepubliceerd worden door ARES en dat de eerste keer dat het plaatsvond precies op het feest van 13 juli gebeurde. Pierina schreef de "Diari" in gehoorzaamheid aan haar geestelijke leiders. Nu zijn haar dagboeken uit het archief gehaald en zijn beschikbaar voor iedereen; men kan ze ook kopen in Fontanelle. Het is een krachtig boek, uitgegeven door Riccardo Caniato, een journalist die de gebeurtenissen van Rosa Mystica met vakbekwaamheid samenstelde, maar ook met toegewijde liefde. In het boek staan na de "Diari" tal van getuigenissen en studies die alles tot in detail uitwerken, in de hoop dat uiteindelijk ook op officieel niveau alle gebeurtenissen uiteindelijk gezamenlijk met grote ernst en de nodige diepgang beoordeeld zullen worden.

Rosanna Brichetti Messori



Wij hebben ontvangen



Benin - Pater Agostino Togbe, Franciscan van de Onbevleete Ontvangenis, kwam zijn eerste mis vieren in Fontanelle na zijn wijding die in 2008 plaats had gevonden. Hij vertelde ons dat het beeld van Maria Rosa Mystica thans in de kerk is gezet en dat de bisschop zeer positief is over de verspreiding van de devotie. Hij heeft ons ook op de hoogte gesteld van zijn overplaatsing van Benin naar Kameroen eind september.



Kameroen - Beste vrienden van Rosa Mystica, hierbij enkele foto's van hoop en vreugde die genomen zijn in onze missie een paar weken geleden tijdens het bezoek van de pauselijke nuntius. We dankten de Heer voor Zijn genade met een presentatie bij het altaar van een honderdtal kinderen die de Eerste Communie en het Vormsel hebben ontvangen. Zoals u kunt zien op de foto, begeleidde Maria Rosa Mystica, Moeder van de Kerk, ons met haar grote nederigheid en dankbaarheid.



Pater Franco Paladini

Equatoriaal-Guinea - Sinds jaren wordt dit land gekenmerkt door hun passie en toewijding tot Rosa Mystica. Hun bedevaarten naar Montichiari zijn onvergetelijk door de voorbeeldige toewijding en prachtige gewaden van de dames. Zij zijn altijd heel precies in het organiseren van de gebeden en gehoorzamen aan de wensen van Maria Rosa Mystica onder leiding van de lokale geestelijke overheid. Samen met de afgevaardigde van de bisschop waren ze ook aanwezig op het Congres van Panama en kijken nu ernaar uit om deel te nemen aan het congres van Montichiari.

9 OKTOBER, tweede zondag van de maand

PLECHTIGE VIERING VAN DE DAG VAN DE WERELDBOND VAN EERHERSTELLEDE COMMUNIES
Dag van gebed en penitentie.

09:00 gezamenlijk gebed, H. Biecht, H. Rozenkrans
11:30 H. Mis, processie en het uitdelen van gewijde broodjes

's Middags: tijdschema voor feestdagen

Tijdschema voor september 2016

Dagelijks:
16:00 Biecht; 16:30 Rozenkransgebed.

Elke dinsdag en vrijdag:
16:00 Biecht; 16:30 Rozenkransgebed of Kruisweg
17:00 H. Mis

Zaterdag:
16:00 Biecht; 16:30 Rozenkransgebed
17:00 H. Mis, vooravondmis

Zon- en feestdagen:
16:00-18:00 Biecht; 16:00 Aanbedding
16:30 Rozenkransgebed; 17:00 Hoogmis

Vanaf 1 oktober 2016 wordt de poort naar het waterbassin en de Heilige Trap gesloten van 20:00 tot 07:00.

VANAF 1 OKTOBER 2016 WORDEN ALLE KERKDIENTEN MET EEN UUR VERVROEGD

Informaties: +39 030 964111
E-mail: info@rosamisticafontanelle.it

Door gebrek aan ruimte is het niet mogelijk om vele andere mooie getuigenissen te publiceren; zij worden wel bewaard in het archief. *We voelen ons allemaal in gebed verenigd met het moederlijke hart van Maria Rosa Mystica.*

Stichting Maria Rosa Mystica Fontanelle

Maandelijks nieuwsbericht van de **Stichting Rosa Mistica - Fontanelle**
Postbus 134 - 25018 MONTICHIARI (Brescia) - ITALY

Voor satelliet navigatiesysteem: **Via Madonnina**

Voor contacten:
Loc. Fontanelle - Via Madonnina - Tel.: 030 964111

E-mail: info@rosamisticafontanelle.it
Zie web site: www.rosamisticafontanelle.it

Nonprofit-tarief van de Stichting:
Poste Italiane S.p.A. - Sped. in abb. Post. - D.L. 353/2003
(conv. L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2 / DCB Brescia

Expedition en abbonement postal
Taxe perçue - Tassa riscossa - Filiale di Brescia

Bankgegevens:
IBAN: **IT 24 R 08676 54780 000000007722**
BIC/SWIFT: **ICRAITRRIS0** (de laatste letter is een nul)
IBAN C/C POSTE: **IT93 0076 0111 2000 0002 9691 276**
BIC/SWIFT C/C POSTE: **BPPIITRRXXX**

Verantwoordelijk directeur: Angelo Mor
Uitgegeven door de Stichting Rosa Mystica - Fontanelle
Tribunale autorisatie van Brescia nr. 61/90 of Nov. 11, 1990
Vertaling: Sylvia Hetarion
Typografie: Tipopennati srl - Montichiari (Bs)