

DE STEM VAN ROSA MYSTICA

MOEDER VAN DE UNIVERSELE KERK FONTANELLE DI MONTICHIARI - (Brescia)

MEI 2016 - JAAR 26 - N.3

Maandelijks nieuwsbericht van de Stichting Rosa Mystica - Fontanelle Montichiari (Bs) - Italy



De feestelijkheden ter gelegenheid van het 50e jubileum

“50 Jaar zijn verstreken sinds de dag dat op deze gezegende plek het eerste gebed opbloeide tot Maria Rosa Mystica, Moeder van de Kerk. Met een hart vol dankbaarheid bieden gelovigen en pelgrims opnieuw de rozen van opoffering, gebed en boete aan de Heilige Maagd en smeken haar om de genade van trouw aan de beloften van het Heilig Doopsel.”

Afgelopen maand april was een bijzonder intense en belangrijke maand voor alle gelovigen en pelgrims die in Fontanelle kwamen bidden, maar ook voor alle getrouwen over de hele wereld die hun genegenheid kenbaar maakten door middel van gemeenschappelijk gebed. Op de zondag van de Goddelijke Barm-



hartigheid (de zondag na Pasen), 3 april 2016, hebben we het jubileum plechtig gevierd, ter herdenking van de aanvang van de toewijding aan Rosa Mystica in Fontanelle op de zondag na Pasen in 1966; op die dag werd Pierina Gilli voor de eerste keer geïnspireerd om vanaf dit afgelegen gehucht tussen de velden, haar gebed tot Maria Rosa Mystica te richten en haar te vragen om het voor velen tot een plaats van vrede, troost en lichamelijke en geestelijke genezing te maken. Bijzonder in dit jaar vierden we de 50e verjaardag van deze gebeurtenis (1966-2016) en daarom celebreeerden we de aanwezigheid van Maria in Fontanelle met grote plechtigheid en toewijding, waarbij de pelgrims de gelegenheid werd aangeboden om te biechten en aan de eucharistie deel te nemen. Er werden twee heilige missen gevierd, een in de ochtend en een in de middag, opgeluisterd door het parochiekoor van Chiari en afgesloten met de traditionele korte processie naar het kapelletje waar een groot beeld van Maria Rosa Mystica staat. We hebben dus op twee achtereenvolgende zonda-

gen feest gevierd, eerst op Pasen en een week later op 17 april, de eerste dag waarop de gebeurtenissen in Fontanelle plaatsvonden (op de zondag na Pasen 1966 t.w. op 17 april), en dit was een gelegenheid om met hernieuwde plechtigheid 's middags de heilige mis om 16:00 uur te vieren. De milde, zonnige dag moedigde verder een heel groot aantal gelovigen aan om Maria Rosa Mystica met heel hun hart te bedanken voor de vele gaven die ze aan hen had geschonken en ook om haar genaden en zegeningen te vragen. Aan het einde van de mis liepen we allen in een plechtige processie naar het aan Rosa Mystica toegewijde kapelletje; aan de rechterkant van het kapelletje hebben we ter herdenking van het 50-jarig bestaan een gedenkplaat onthuld en gezegend met de volgende woorden: «50 Jaar zijn verstreken sinds de dag dat op deze gezegende plek het eerste gebed opbloeide tot Maria Rosa Mystica, Moeder van de Kerk. Met een hart vol dankbaarheid bieden gelovigen en pelgrims opnieuw de rozen van opoffering, gebed en boete aan de

Heilige Maagd en smeken haar om de genade van trouw aan de beloften van het Heilig Doopsel».

Veel pelgrims woonden deze ceremonie bij in een sfeer van contemplatie en ontroering; Raadslid Patrizia Mulé, die de burgemeester van Montichiari vertegenwoordigde, richtte tot alle aanwezigen welgemeende en oprechte woorden van persoonlijke en institutionele nabijheid in het belang van de Mariaverering die op deze plaats sinds vijftig jaar wordt gehouden. Ook tijdens deze plechtige gelegenheid vertrouwden we aan Maria Rosa Mystica opnieuw ons pad naar haar toe. Op deze plek vangen talrijke wegen aan, zowel persoonlijke, gemeenschappelijke en kerkelijke, onafhankelijk van onze eigen wil, situaties en tijden; we vertrouwen ons daarom opnieuw aan Maria Rosa Mystica, die wij hier ook vereeren als de Moeder van de Kerk en smeken haar om haar volk te beschermen en hen altijd op hun pad van bekering en zuivering te houden voor de redding van de wereld.

Bisschoppelijk gedelegeerde
Mgr. Marco Alba

Een eerste heilige mis onder de hoede van Maria Rosa Mystica

Op zaterdag, 9 april, heeft aartsbisschop Ranjith Don Sashika Manoj tot priester gewijd in de kathedraal van Colombo, de hoofdstad van Sri Lanka. Bij aankomst de avond tevoren op het eiland in de prachtige Indische Oceaan, keek ik reikhalzend uit naar de dag van de wijding. Begeleid door Don Mattia, een jonge priester uit Albenga, ook een vriend van Don Sashika, werd ik begroet en onthaald met grote hoffelijkheid tijdens het korte maar bijzondere verblijf. Zelfs de verzen- gende hitte heeft me niet weerhouden om te genieten van elk moment van deze reis. Op zaterdagochtend was de kathedraal vol priesters en gelovigen. De plechtige viering van de wijding werd gekenmerkt door momenten van grote ontroering; voor mij brak het mooiste moment aan toen de ouders van de nieuw gewijde priesters naar het altaar liepen en hun kinderen, nu voor altijd aan de Heer geschonken, en hen smeekten om de eerste vruchten van hun zegen te geven; op de knieën kusten ze daarna de handen van hun zonen.

Zondag vond de eerste mis plaats in Don Sashika's eigen parochie, gewijd aan de kleine Heilige Maria Goretti. Het was een prachtig feest met zingende weeskinderen, dansende meisjes en jongens die acrobatische sprongen maakten als welkomstgroet aan de jonge priester. Deze eerste mis was nog ontroender dan

de wijding zelf; niet alleen alle mensen van het dorp waren aanwezig, maar ook de hele grote familie van getrouwen en vrienden van Rosa Mystica, men zou haast kunnen zeggen: praktisch geheel Fontanelle stond daar bij het altaar... Aan het einde van de mis kwam iedereen naar voren om de handen van Don Sashika te kussen; tegelijkertijd deelde hij aan een ieder een prentje uit van onze lieve heilige Maagd, waardoor hij voor altijd zijn priesterschap aan Rosa Mystica verbindt. Ik zou gemakkelijk honderd pagina's kunnen schrijven over die gezegende dagen, maar de tijd dringt. Toch nog even een paar regeltjes over een ontroerende gebeurtenis, die plaatsvond na de heilige mis. Bij aankomst in het ouderlijk huis, bracht Shashika in de aanwezigheid van zijn vader en moeder, Don Mattia en mijzelf, een offer uit aan Maria Rosa Mystica. De nieuwe priester stak een kaars aan in de vorm van een roos aan de voet van haar

beeld, dat de Stichting hem had geschonken ter herinnering aan zijn kostbare en edelmoedige diensten in Fontanelle. Allen knielden stil neer, terwijl hij zichzelf, zijn geliefden en iedereen aan Rosa Mystica, Moeder van de Kerk, opdroeg. Met tranen van ontroering ervoer ik op dat moment de grootheid van waarachtige toewijding aan Rosa Mystica hetzij in Sri Lanka als in hele de wereld.

Don Giancarlo



De pas gewijde priester met zijn ouders.



Maria, onze hoop

Ik overdrijf absoluut niet als ik zeg dat de middag van 17 april, de dag waarop we het 50ste jubileum van Fontanelle hebben gevierd, een van de beste momenten in mijn leven was. Tijdens die heerlijke uren, zoals ik die zelden in mijn leven heb meegemaakt, heb ik ervaren wat werkelijke Mariaverering betekent, dat wil zeggen lof brengen uit de diepte van ons hart aan onze Moeder, onszelf in totaal vertrouwen aan haar overleveren, om op hetzelfde moment in volheid te komen bij haar Zoon en via Hem, tot de Heilige Drievuldigheid te geraken, Hij die alles heeft geschapen en daarover met een eeuwigdurende voorzienige liefde heerst. Tijdens een lange aanbidding voor het Heilig Sacrament van het Altaar en daarna het opnieuw beleven tijdens de Mis van Zijn offer aan het Kruis en Zijn opstanding, leek het me als nooit tevoren, hoe onrechtvaardig bepaalde kritieken zijn in de richting van de Katholieke Kerk, namelijk dat er te veel belang wordt gegeven aan de Mariale verering.

Wel, ik verzeker u dat ik op die momenten, maar ook daarna, toen ik er nog over na zat te denken, precies het tegenovergestelde gevoel kreeg. Het is namelijk de devotie tot Maria, het netwerk van al de aan haar gewijde heiligdommen, verspreid over de hele wereld, die het geloof van de mensen in haar Zoon versterkt in deze zeer moeilijke tijden. Ondanks alles, brengen al haar onzichtbare

maar onbreekbare rijgraden iedereen op deze onrustige wereld samen bijeen rond het ware wezenlijke en wel op een ongekende manier. In het bijzonder voor onze Europa betekent dit dat het zal kunnen uithouden zonder verloren te gaan onder de zware druk waaraan het tegenwoordig onderworpen wordt, zonder de kern van evangelische waarden waarop het is gebouwd, te moeten ontkennen. Ik zeg dit omdat het juist te danken is aan de viering van het 50-jarig jubileum van de verering van Rosa Mystica, die voor het eerst hier in Fontanelle in 1966 aanving, dat ik een geloof ervaar dat als het ware tastbaar is, een sfeer van ware heiligheid die we allen mogen inademen. En in al die pelgrims die van overal binnenstromen en elk hoekje in Fontanelle vullen, neemt men een grote verscheidenheid aan mensen waar, die duidelijk vertegenwoordigt wat er vandaag gebeurt in Italië. Mensen uit alle hoeken van de wereld, Afri-

kanen, Aziaten, Zuid-Amerikanen... mannen en vrouwen, jong en oud, kinderen en volwassenen, gezond en ziek. Kortom, een hele wereld in al haar diversiteit, steeds talrijker en bonter, maar desondanks verenigd rond het meest essentiële, namelijk het geloof dat er een bovennatuurlijke werkelijkheid bestaat, de hoop dat die werkelijk zorg draagt voor ons leven, de liefde en het wederzijdse respect die daaruit voortkomen; want alleen liefde en respect maakt een echt menselijk leven mogelijk. En wat alles bij elkaar houdt is een vrouw die tweeduizend jaar geleden "ja" zei. Een doorslaggevende "ja", dat op een mysterieuze, maar reële wijze, aarde en hemel verbindt en het menselijke en het goddelijke in Jezus doet samen smelten waardoor Jezus tegelijkertijd mens en God is en daarom voor altijd, de Emmanuel zal blijven: "God met ons."

Rosanna Brichetti Messori



Over de hele wereld zijn gelovigen verenigd in gebed tot Maria Rosa Mystica. Velen hebben ons berichten gestuurd om ons te vertellen hoe nabij ze ons waren tijdens de viering van het jubileum. We publiceren hierwan een aantal en bedanken van harte alle groepsleiders en personen, van wie we de berichten helaas niet kunnen publiceren wegens de beperkte ruimte.

- Ik verenig mij in uw dankzegging op 17 april en wens u allen een vreugdevol Pasen toe. **Mgr. Giulio**
- Met heel mijn hart verenig ik me met uw gebeden tot Maria Rosa Mystica. **Pater Augusto en Comunità Adveniat.**
- Lieve vrienden van Rosa Mystica, op 17 april zijn wij verenigd in gebed ter ere van Maria Rosa Mystica, Moeder van de Kerk en Moeder van de priesters. Als teken van vriendschap, stuur ik u hierbij een foto van een paar dagen geleden tijdens de Chrismamis met de bisschop en de priesters van Mbalmayo. Hiermee willen wij aangeven hoe dicht wij bij u staan in gebed en dienstverlening. **Franco Paladini Missionaris in Kameroen.**
- Ik dank Maria Rosa Mystica voor haar 50ste jubileum van haar verschijningen en ik dank ook voor mijn 50ste priesterjubileum. Zodra het mogelijk is, kom ik naar Fontanelle om Haar mijn dank te brengen. Tot spoedig. **Pater Vincenzo, Missionaris in Brazilië.**
- Ik dank voor al het nieuws dat uit Fontanelle komt. Ik zou graag samen het 50ste jubileum samen met u willen vieren, maar gezien mijn parochiale werkzaamheden, is dat op dit ogenblik niet mogelijk. Zodra ik wat vrije tijd heb, spoed ik me naar Fontanelle. God zegene alle bemiddelingen van Maria Rosa Mystica. **Don Eugenio, Ivorkust.**
- Lieve vrienden, ik verenig me met uw gebeden tijdens het 50ste jubileum van Rosa Mystica. Hoewel ver vandaan, ben ik u heel nabij in mijn gebeden. **Zr. Piera, Missionary, Ivorkust.**

Tijdschema voor mei 2016

Dagelijks:

16:00 Biecht
16:30 Rozenkransgebed

Elke dinsdag en vrijdag:

16:00 Biecht
16:30 Rozenkransgebed
17:00 H. Mis

Zaterdag:

16:00 Biecht
16:30 Rozenkransgebed
17:00 H. Mis, (vooravondmis)

Zondag en feestdagen:

16:00-18:00 - Biecht
16:00 Aanbidding
16:30 Rozenkransgebed
17:00 Hoge Mis

6 en 7mei: eerste vrijdag en zaterdag van de maand:

15:00 Aanbidding, Rozenkransgebed, Biecht
16:00 H. Mis

13 mei: Maria Dag

16:00-18:00 - Biecht
16:00 Aanbidding
16:30 Rozenkransgebed
17:00 H. Mis

Vanaf 2 tot 31 mei:

- Elke dag: 20.30 - Rozenkransgebed, gezamenlijk
- Elke zaterdag: 20.30 Rozenkransgebed, gezamenlijk en met meditatie

Informaties: +39 030 964111

E-mail: info@rosamisticafontanelle.it

*Verenigd in gebed zegenen
u alle priesters van Rosa Mystica!*
Stichting Rosa Mistica-Fontanelle

Maandelijks nieuwsbericht
van de **Stichting Rosa Mistica - Fontanelle**
Postbus 134 - 25018 MONTICHIARI (Brescia) - ITALY

Voor satelliet navigatiesysteem: **Via Madonnina**

Voor contacten:

Loc. Fontanelle - Via Madonnina - Tel.: 030 964111

E-mail: info@rosamisticafontanelle.it

Zie web site: www.rosamisticafontanelle.it

Nonprofit-tarief van de Stichting:
Poste Italiane S.p.A. - Sped. in abb. Post. - D.L. 353/2003
(conv. L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2 / DCB Brescia

*Expedition en abonnement postal
Taxe perçue - Tassa riscossa - Filiale di Brescia*

Bankgegevens:

IBAN: **IT 24 R 08676 54780 000000007722**
BIC/SWIFT: **ICRAITRRIS0** (de laatste letter is een nul)
IBAN C/C POSTE: **IT93 0076 0111 2000 0002 9691 276**
BIC/SWIFT C/C POSTE: **BPPIITRRXXX**

Verantwoordelijk directeur: Angelo Mor
Uitgegeven door de Stichting Rosa Mystica - Fontanelle
Tribunale autorisatie van Brescia nr. 61/90 of Nov. 11, 1990
Vertaling: Sylvia Hetarion
Typografie: Tipopennati srl - Montichiari (Bs)