

DE STEM VAN ROSA MYSTICA

MOEDER VAN DE UNIVERSELE KERK FONTANELLE DI MONTICHIARI - (Brescia)

DECEMBER 2016 - JAAR 26 - N.7

Maandelijks nieuwsbericht van de Stichting Rosa Mistica - Fontanelle Montichiari (Bs) - Italy



*“Het ware Licht,
dat ieder mens
verlicht en
naar de wereld
kwam”.*



Advent en Kerstfeest in Fontanelle

Laten wij met nederigheid en ontzag het grote mysterie van de nacht van Bethlehem beschouwen, het mysterie van de goddelijke genade, dat het door de zonde verwonde mensdom nimmer alleen zal laten. Moge Maria Rosa Mystica ons op onze reis begeleiden en onze hoop levend houden.



Ondanks de beproevingen van koude en mist, die de gelovigen en bedevaarders tijdens de maand december in een bijna “openlucht heiligdom” zoals die in Fontanelle moeten ondergaan, ervaren de

meesten de vieringen op een nóg intensere wijze.

Op de tweede zondag van de Advent werd de middagmis opgeluisterd door de vesperzang ter gelegenheid van een live-uitzending van Radio Maria vanuit

Fontanelle, waardoor we over het hele land ook nuttig nieuws en informatie konden verspreiden over de aard van de verering die er met grote instemming gevierd wordt.

Het hoogfeest van de Onbevleete Ontvangenis is een bijzonder feestelijke dag in de geschiedenis van Fontanelle en de deelname van de gelovigen is indrukwekkend en toegewijd. Naast de viering van de twee plechtige ochtend- en middagmissen, beoefenen wij een bijzondere gedachtenis in gemeenschap met allen over de hele wereld die in Rosa Mystica geloven, namelijk het Uur van Genade, van 12:00 tot 13:00 uur. Tijdens dit gebed

VERVOLG OP BLZ. 2 B

Advent en Kerstfeest in Fontanelle

VERVOLG VAN BLZ. 1

vragen wij aan Maria om genaden en geestelijke vruchten voor ons persoonlijk welzijn of voor dat van de Universele Kerk; het is een historisch moment in deze gecompliceerde en verwarrende tijd. Laten wij ons daarom toewijden aan de Onbevleete Maagd, bewust van het feit dat in de christelijke visie, de kleine en grote veranderingen in de geschiedenis in feite de verborgen vrucht van onze persoonlijke bekering kunnen inhouden.

In Fontanelle wordt Maria Rosa Mystica ook aangeropen als Moeder van de Universele Kerk; op deze wijze wordt ons gebed door Haar op een bijzondere manier aan God opgedragen voor bepaalde doeleinden of voor de Kerk over de hele wereld en vooral voor de vervolgde martelarenkerk, maar ook voor onze bisdomkerk. Een fase is aangebroken tijdens welke de gebeurtenissen in Fontanelle met een nieuw elan en grote aandacht bestudeerd worden. Wij overhandigen onszelf in de handen van onze Moederkerk met hernieuwd vertrouwen en bereidvaardige beschikbaarheid, in de zekerheid dat de Heilige Maagd Haar liefdevol

Tot onze grote vreugde hebben wij na de publicatie van de dagboeken van Pierina Gilli (samengesteld door Riccardo Caniato, Uitgeverij Ares Milan, 720 pagina's, € 18), vele brieven van dankbaarheid en aanmoedigen ontvangen. En nog steeds blijven er brieven binnenkomen zowel bij de Stichting als de uitgever en zelfs van het hoogste niveau van de kerkelijke hiërarchie. Het werk is gebaseerd op de originele (erkende) documenten. Al deze brieven zijn een ondersteuning, een doeltreffende bijdrage aan de kennis en inzicht over de gebeurtenissen te Montichiari en Fontanelle.

Regelrecht vanuit Fontanelle heeft Radio Maria een opname van de ronde tafel uitgezonden, gericht op de presentatie van de dagboeken van Pierina Gilli en de verschijningen van Rosa Mystica in Montichiari en Fontanelle door tussenkomst van Riccardo Caniato, redacteur van het boek, Rosanna Brichetti Messori, journalist en schrijfster, Mgr. Marco Alba, bisdomkanselier van Brescia en bisschoppelijk gedelegeerde voor de Stichting Maria Rosa Mystica - Fontanelle, evenals Stefano Chiappalone, journalist tevens studioleider.

Mocht u deze opname willen beluisteren, klik dan op:
<https://www.gloria.tv/audio/kLXg8h1Lg3xU2TSNCFcAKCU2L>

Licht op onze geestelijke leiders zal laten schijnen. Met deze wensen in het hart kijken wij samen met Maria verlangend uit naar het feest van de Geboorte van Onze Heer Jezus. Laten wij met nederigheid en ontzag het grote mysterie van de nacht van Bethlehem beschouwen, het mysterie van de goddelijke genade, dat het door de zonde verwonde mensdom nimmer alleen zal laten. Moge Maria Rosa Mysti-

ca ons op onze reis begeleiden en onze hoop levend houden.

Dit is mijn kerstwens voor al onze lezers en alle vereerders van Rosa Mystica over de hele wereld, ook namens onze priesters en vrijwilligers die hun hulp met toewijding bieden in dit heiligdom van gebed tevens alle leden van de Stichting Rosa Mystica Fontanelle.

Mgr. Marco Alba
 Bisschoppelijk gedelegeerde



Wij hebben ontvangen



■ *Uit Congo* - Deze kapel toont de vreugde en liefde van de mensen en de priester van deze plaats in Congo voor Rosa Mystica; aan Haar hebben zij hun land en moeilijkheden geheel toevertrouwd.

■ *Uit Colombia* - **Henry Gomez Casas**, toegewijd aan Rosa Mystica sinds bijna 20 jaar en oprichter sinds vier jaar van Radio Rosa Mystica Colombia, presenteert zijn medewerkers en houdt ons op de hoogte van de gebeurtenissen via:

www.radorosamisticacolombia.com
<https://www.youtube.com/watch?v=AvRA258kflo>
www.radorosamisticacolombia.com



“Het ware Licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam”

Zo onthult de evangelist Johannes ons in korte en krachtige woorden de ware betekenis van Kerstmis, die wij ook dit jaar zullen vieren. Helaas is het tegenwoordig niet altijd gemakkelijk om de betekenis van deze dag volledig te vatten wanneer we door te veel dingen worden afgeleid. Gezondheidsproblemen en zorgen over het leven nemen onze energie weg en laten ons weinig tijd over om rustig na te denken en te mediteren. Ook door de tegenwoordige manier van leven hebben de meeste mensen de neiging om hun aandacht te richten op wat niet essentieel is, zelfs ook wanneer ze gelovig zijn. Met Kerstmis dreigen we soms overweldigd te worden door allerlei soorten voorbereidingen, zoals kerstlichtjes en cadeautjes, lekker eten met familie en vrienden enz., waarbij wij ons echter bloot stellen aan het gevaar de werkelijke en diepe betekenis van deze dag uit het oog te



En toch, als Kerstmis bij uitstek het feest is waar men geschenkjes aan elkaar geeft, dan is het omdat wij in werkelijkheid op deze dag het grootste geschenk dat aan elk van ons geschonken is, willen herdenken, namelijk het hemelse geschenk: een Kind geboren in een stal, dat niemand anders dan God zelf is, verlangend om zó dicht bij Zijn schepselen te zijn dat Hij het menselijk vlees wenste aan te nemen. Het is een geschenk dat ons onlosmakelijk verenigt met de Hemel, of we dat willen erkennen of niet, om als wij dat wensen, wij volledig aan het goddelijk leven deel kunnen nemen; het is waarlijk de grootste vreugde die iem

mand ten deel kan vallen! Ten slotte, als Kerstmis ook het feest is tijdens welke we mogen genieten van de beste schotels die de cultuur van elk land ooit daarvoor heeft bedacht, is het ook omdat in ieder geval in ons onderbewustzijn de herinnering voortleeft aan het Kind dat met Zijn komst, onze honger naar liefde vult en onze dorst naar de zin van het leven stilt; een leven zonder Hem is heel moeilijk verklaarbaar. Toen het Kind uiteindelijk een Man werd, voorzag Hij iedereen van het Ware Voedsel, dat uitgesteld wordt in het mysterieuze maar glorieus sacrament, de Eucharistie!

Dit zijn een paar eenvoudige reflecties in de zekerheid dat Maria Rosa Mystica ons zal helpen als we Haar hierom vragen. Zij zal ons begrip verhelderen om ook dit jaar de diepte van het feest van de geboorte van Jezus te beleven, zodat we in staat zullen zijn om hieraan met vrede en vreugde deel te nemen en zelfs aan de uiterlijke aspecten van dit feest.

Rosanna Brichetti Messori

verliezen. Zo erg dat zelfs het belangrijkste symbool van Kerstmis, de kribbe, vaak wordt vervangen door dat ander symbool, wel mooi op zichzelf, maar dan van een heel andere betekenis, de kerstboom. Ondanks die verandering-veroorzakende traditie blijven we echter terugdenken aan de oorsprong van Kerstmis. Als Kerstmis in feite een feest vol licht is, dan doet het ons wel herinneren aan dat Licht waarover Johannes spreekt, het zo buitengewoon helder Licht dat zich tweeduizend jaar geleden aan de wereld toonde. Het Licht, dat gedurende een tijdsspanne van duizenden jaren werd verwacht, kwam toen vanuit de Hemel in de vorm van een klein kind dat eerst door slechts een paar herders werd herkend en daarna door de Drie Wijzen die van ver kwamen. Een Licht dat pas jaren later zich volledig ontvouwde toen het Kind een man werd die tot aan Zijn dood het goede nieuws aan de mensen verkondigde over een liefdevolle God, die van ons verwacht te willen reageren op Zijn liefde.



Aanpassingen grondgebied Mariaverering te Fontanelle di Montichiari PROJECT NIEUW KANTOORGEBOUW VOOR DIENSTEN



In samenwerking met de gemeente Montichiari, worden de werken verricht op het gebied van de Mariale toewijding in Fontanelle. Het betreft een voorstel voor een herindeling van de bouwkvellen en een uitbreiding van de

bestaande installatie met bouwelementen die niet van invloed zijn op de conditie van het gebouw en zonder aantasting van de herkenbaarheid van de elementen die het omringende grondgebied karakteriseren.

In het bijzonder wordt een geprefabriceerd gebouw voorzien voor de erediensten en voor het beheer van het gebied evenals

een aantal onderhoudswerkzaamheden, waaronder voor het behoud van de beschermkap van het kruisbeeld, de uitbreiding van de bestrating van voetpaden en de herpositionering van de staties van de Kruisweg.

De geraamde kosten van deze interventie bedragen ongeveer 300.000 euro. Diegenen die willen bijdragen aan de realisatie van dit belangrijk project ten behoeve van de Mariaverering in Fontanelle, worden uitgenodigd om hun donaties en offers over te maken naar de volgende bankrekening van de Stichting:

IBAN: IT 24 R 08676 54780 00000007722

BIC/SWIFT: ICRAITRRIS0 (de laatste letter is een nul)

IBAN C/C POSTE: IT93 0076 0111 2000 0002 9691 276

BIC/SWIFT C/C POSTE: BPPIITRRXXX

Tijdschema voor december 2016

Dagelijks:

15:00 Biecht
15:30 H. Rozenkrans

Elke dinsdag, vrijdag en zaterdag:

15:00 Biecht
15:30 H. Rozenkrans of Kruisweg
16:00 H. Mis

Zon- en feestdagen:

15:00-17:00 Biecht
15:00 Aanbidding
15:30 H. Rozenkrans
16:00 Hoogmis

24 december - Kerstnacht

15:00 Biecht
15:30 H. Rozenkrans
16:00 Hoogmis, geen vooravondmis

25 december - Kerstdag

Tijdschema voor feestdagen

31 december - H. Silvester

15:00 Biecht
15:30 H. Rozenkrans
16:00 Dankzegging, vooravondmis

Informaties: +39 030 964111 - info@rosamisticafontanelle.it

Door gebrek aan ruimte is het niet mogelijk om vele andere mooie getuigenissen te publiceren; zij worden wel bewaard in het archief. *We voelen ons allemaal in gebed verenigd met het moederlijke hart van Maria Rosa Mystica.*

Stichting Maria Rosa Mystica Fontanelle

Maandelijks nieuwsbericht
van de **Stichting Rosa Mistica - Fontanelle**
Postbus 134 - 25018 MONTICHIARI (Brescia) - ITALY

Voor satelliet navigatiesysteem: **Via Madonnina**

Voor contacten:

Loc. Fontanelle - Via Madonnina - Tel.: 030 964111

E-mail: info@rosamisticafontanelle.it

Zie web site: www.rosamisticafontanelle.it

Nonprofit-tarief van de Stichting:

Poste Italiane S.p.A. - Sped. in abb. Post. - D.L. 353/2003
(conv. L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2 / DCB Brescia

*Expedition en abbonement postal
Taxe perçue - Tassa riscossa - Filiale di Brescia*

Verantwoordelijk directeur: Angelo Mor
Uitgegeven door de Stichting Rosa Mystica - Fontanelle
Tribunale autorisatie van Brescia nr. 61/90 of Nov. 11, 1990
Vertaling: Sylvia Hetarihon
Typografie: Tipopennati srl - Montichiari (Bs)