

DE STEM VAN ROSA MYSTICA

MOEDER VAN DE UNIVERSELE KERK
FONTANELLE DI MONTICHIARI - (Brescia)

MEI 2015 - JAAR 25 - N. 4

Maandelijks nieuwsbericht van de Stichting Rosa Mistica - Fontanelle Montichiari (Bs) - Italy



Wanneer de inspiratie van de natuur, transparant geworden door een geestelijke levensinstelling, ingeleid wordt in onze geest, wordt deze vromer, gelukkiger en beter. Dit helpt ons om met liefde en vertrouwen te werken en "Rosa Mystica" troost onze prozaische en bittere gespannenheid.

Paulus VI,
30 april 1972



KONINGIN DES HEMELS, VERHEUG U!

De prachtige antifoon "Regina Coeli", die in plaats van het Angelus, elke dag van Pasen tot Pinksteren de liturgie van de Kerk begeleidt, is van zeer oude oorsprong. Tijdens het pausschap van de H. Gregorius brak de pest uit, waaraan vele inwoners van Rome stierven. De heilige startte een processie rond de muren van de stad om God te smeken een einde te maken aan de verschrikkelijke epidemie. Volgens de traditie van de evangelist Lukas, droegen de gelovigen in de processie een geschilderde beeltenis van de H. Maagd. Overall waar de heilige beeltenis van de Moeder van God kwam, verdween de pest als bij toverslag en ook de hemel klaarde op. Bij een van de haltes, hoorde men plots rondom de beeltenis van de H. Maagd engelenstemmen. Ze

zongen: "Regina Coeli laetare, alleluja. Koningin des hemels, verheug u, alleluja. Omdat Hij, die gij waardig geweest zijt te dragen, alleluja, want de Heer is waarlijk verrezen, zoals Hij gezegd heeft, alleluja." En de H. Gregorius voegde daar meteen aan toe: "Bid God voor ons, alleluja."

Wonderbaarlijk is het lied van de Engelen en prachtig de aanroeping van de heilige paus, "Ora pro nobis Deum, alleluja." Met "Bid God voor ons" leek de paus

te smeken: "Maria, als u voor ons tot God bidt, dan zullen wij rustiger worden en opnieuw ons vertrouwen en hoop, die wij zo nodig hebben, terugkrijgen. Voor ons, onze families, onze lieve jeugd, onze zieke en lijdende broeders en zusters. Als u ons helpt, zullen wij weer in staat zijn te bidden met grotere toewijding en met meer daadkracht. Ja, laten wij ons ook daarbij aansluiten met een nederige tegelijkertijd krachtige stem: "Bid God voor ons!"

Beste vrienden, dat de maand mei, die wij zijn begonnen met buitengewone bedevaarten van duizenden gelovigen naar Fontanelle, inderdaad een school van gebed moge worden voor allen en eenieder van ons; de Allerheiligste Maagd Rosa Mystica, Model van ware en vroomheid en toewijding, wenst dat wij iedere dag trouw bidden.

Maria, het Heiligdom van de Heilige Geest

Paulus VI Apost. Exhort. - "Marialis cultus" nr. 26

Aan deze opmerking omtrent de christologische aard van de mariale Avroomheid dient naar Ons oordeel een tweede te worden toegevoegd, namelijk deze dat in de Maria-verering ook het nodige reliëf moet worden gegeven aan een ander volstrekt wezenlijk bestanddeel van het geloof: aan de persoon en het werk van de Heilige Geest. De theologische reflectie en de heilige Liturgie zelf hebben in feite duidelijk in het licht gesteld, hoe de heiligende werking van de Geest in de Maagd van Nazareth gerekend moet worden onder zijn tussenkomsten in de geschiedenis van het heil. Zo hebben bijvoorbeeld sommige heilige Vaders en andere kerkelijke schrijvers de heiligheid van Maria vanaf haar oorsprong zelf gezien als het werk van de Geest, die Haar (zoals zij het uitdrukken) "als het ware boetseerde en tot een nieuw schepsel omvormde".

Daarbij bezonnen zij zich op teksten van het Evangelie als deze: "De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen" (Lc. 1, 35) en "Maria... bleek zwanger te zijn van de Heilige Geest"; en "het kind, dat zij in haar schoot draagt, is het werk van de Heilige Geest" (Mt. 1, 18.20). Aldus zagen zij in die tussenkomst van de Geest een daad, die de maagdelijke staat van Maria aan God toewijdde en vruchtbaar maakte...

Zich verder verdiepend in het mysterie van de Menswording, zagen de genoemde schrijvers in de geheimnisvolle band tussen de Heilige Geest en Maria een bruidelijk aspect, dat Prudentius op dichterlijke wijze aldus weergeeft "De Maagd, die niet gehuwd was, huwt de Geest". Ook noemden zij Maria "het Heiligdom van de Heilige Geest", een spreekwijze die reliëf geeft aan het gewijde karakter van de heilige Maagd, die een duurzame verblijfplaats van de Geest Gods is geworden.

Evenzo dieper doordringend in de leer over de Paracleet, erkenden sommigen van hen dat uit Hem, als uit een bron, de volheid van genade in Maria is voortgevloeid (cf. Lk 1:28), evenals de overvloed van gaven, die Haar sierden. Vandaar dat zij dus ook aan de Geest toeschreven: het geloof, de hoop en de liefde, die het hart van de heilige Maagd bezielde; de kracht die haar hielp om zich blijvend met de wil van God te verenigen; de sterkte die haar ondersteunden bij haar lijden onder het Kruis... tenslotte, hun beschouwingen wijdden aan de aanwezigheid van Jezus' Moeder in de zaal van het Laatste Avondmaal, waarin de Geest is neergedaald over de opkomende Kerk (cf. Handelingen 1:12-14; 2:1-4), verrijkten zij het aloude thema "Maria-Kerk" met nieuwe gedachten. Doch bovenal namen zij hun toevlucht tot de voorspraak van de heilige Maagd, om van de Geest de kracht te verkrijgen om Christus in hun eigen ziel voort te brengen.



Tweede zondag na Pasen 2015 – een regen van rozen daalde op het altaar neer tijdens de plechtige Mariale Mis.

IK SMEEK U, IK SMEEK U, HEILIGE MAAGD

“Niets meer hoeft te worden toegevoegd aan dit laatste fragment, een extract uit het document over Maria door de zalige paus Paulus VI, wiens lezingen ons hebben begeleid in deze laatste maanden.”

Niets meer, want alles is al duidelijk genoeg, ook voor mensen die niet veel weten over theologie. Alles wat is gerealiseerd in Maria, d.w.z. de Incarnatie van het Woord, is de wens van de Vader, maar het werk van de Heilige Geest, aan wie Maria gehoorzaam was in elk moment van haar leven. Niets anders rest ons, behalve lering te trekken uit deze gebeurtenissen, iets meer te begrijpen van dat grote mysterie, vertegenwoordigd door de derde persoon van de heilige Drieëenheid. Ondanks dat wij gelovigen zijn, gebeurt het soms, dat wij ons dichter bij de Vader en de Zoon voelen en niet goed weten waar wij de Heilige Geest in ons leven moeten plaatsen. Het is echter van groot belang dat wij, net als de Maagd Maria, werkelijk dienen te begrijpen hoe groot de rol van de Heilige Geest in ons leven wel is. Laten wij dus proberen om met eenvoud onszelf meer in dit grote mysterie te verdiepen. Met eenvoud, want de Geest is niets anders dan de Liefde die sinds eeuwigheid de Vader en de Zoon verenigt en die de essentie van het goddelijke leven vormt. Maar, Hij is tevens die Liefde, die op hetzelfde moment waarop God



besloot de wereld te creëren, daar zelf deel aan nam, diezelfde Liefde die de Incarnatie van het Woord tot aan diens opstanding, concreet gerealiseerd had. Hij is dus de Liefde, die zeer essentieel is voor onze heiliging, d.w.z. voor onze volledige participatie in de verlossing, die Christus voor ons heeft verdiend, maar die wij ook dienen te omarmen en maximaal

te realiseren in ons leven. Om in harmonie met de H. Geest te leven, ondergedompeld in Zijn transformerende energie, hoeven wij geen bijzondere dingen te doen. Het is voldoende als wij - natuurlijk - met vreugde en dankbaarheid de liefde van onze Vader accepteren; Hij blijft onophoudelijk kloppen aan de deur van ons hart. Laten we bewust zoeken

naar die Liefde die in ons werkt en ons voortdurend helpt zo veel mogelijk de Zoon, die op de aarde was neergedaald om ons van het kwaad te bevrijden, te imiteren.

En als we dit doen, zullen wij ondanks onze beperkingen, ondergedompeld leven in de Heilige Geest, die stukje bij beetje met zijn genadegaven van ons de nieuwe mens zal maken, de mens van wie het Evangelie spreekt. Eens te meer betekent het, dat wij de moederlijke bemiddeling van Maria zeer nodig hebben.

Hiermee beëindigen wij de overwegingen over de Marialis Cultus, die ons in deze laatste maanden hebben begeleid, met de antieke smeekbede van de H. Hildefonsus; ook Paulus VI bad dit gebed doorlopend: **"Ik smeeK U, ik smeeK U, heilige Maagd, dat ik Jezus mag ontvangen van die Geest, door wie U Jezus ter wereld hebt gebracht. Moge mijn ziel Jezus ontvangen... door de werking van die Geest, door wie uw vlees diezelfde Jezus heeft ontvangen... Dat ik Jezus mag beminnen in diezelfde Geest, in wie U hem aanbiedt als uw Heer en aanschouwt als uw Zoon"**.

Rosanna Brichetti Messori

Laat de kinderen tot mij komen

De aanwezigheid van een groep kinderen van de parochie van Fiesse op zondag 12 april, in Fontanelle, was mooi en ontroerend. Begeleid door hun catechisten en een jonge priester, waren de kinderen die hun eerste biecht deden, voor een dagje in Mulino. Het was een ochtend van gebeden en nadenken. Iedereen had een lunchpakketje en na een paar spelletjes gingen zij de plechtige middagmis bijwonen.

Zittend in de eerste rijen, hebben ze met aandacht deelgenomen aan de H. Mis. De volwassenen hielpen hen met hun gebeden en aan het einde van de mis boden de kinderen aan Maria drie potten met witte, rode en gele rozen. Tijdens de processie ontvingen ze van de Bisschoppelijk Gedelegeerde, Mgr. Mark Alba, naast het beeld van Rosa Mystica, een mooie rozen-



krans, die hen helpt te herinneren om elke dag te bidden tot Maria. Daarna poseerden ze allemaal vrolijk voor de camera waarvan wij de foto hierbij tonen. Wij hebben hen tezamen met alle kinderen van de wereld onder de dekmantel van Rosa Mystica geplaatst.

Don Giancarlo

Wij hebben ontvangen

■ **Van Venezuela** - Vanuit dit zeer geteisterde land ontvangen wij veel getuigenissen van liefde en toewijding jegens Rosa Mystica. Reeds in het verleden ontvingen wij de getuigenis van de toegewijde Italiaanse missionaris van de salesiaanse orde, Pater Guerrino Friso, gestorven in 2007 en vereerd door de mensen als een heilige. Wij ontvingen ook getuigenissen van vele vertegenwoordigers van de Kerk, sommigen reeds overleden, anderen nog actief in hun missie. Een dezer dagen ontvingen wij de getuigenis van een jonge priester, die het volgende schrijft: Ik ben een 27-jarige priester, ik ben genezen van een ziekte door bemiddeling van Rosa Mystica. Daarom heb ik de Aartsbisschop van Maracai-bo gevraagd mij in een parochie te plaatsen waar ik veel patiënten hulp kan bieden en, dankzij God, ben ik nu aalmoezenier bij een groot en belangrijk ziekenhuis in Venezuela, tevens priester van de S. Agostino kerk. Wij streven ernaar hier het beeld van Rosa Mystica te plaatsen, terwijl een ander beeld onder patiënten en hun familie pelgrimeert, te midden van verering en vurige gebeden van vele harten. Wij hebben een gebedsgroep gevormd, met de naam Rosa Mystica; deze groep is al actief in de parochie en ook onder de patiënten.

■ Een soortgelijke getuigenis ontvingen wij van Barquisimeto, eveneens in Venezuela, een stad die nauw aan het hart van de inwoners van Monteclearensi ligt, omdat daar hun landgenoot, Renzo Begni, zijn taak als priester verricht. Prof. Dr. Alejandro De Jesús Lamas, **Coördinator Ministerio de Música y Pastoral Social Parroquial**, genas wonderbaarlijk door bemiddeling van Rosa Mystica van een ernstige, acute buikvliesontsteking. Hij uitte daarna zijn verlangen aan zijn geestelijke leider, om patiënten te mogen bezoeken met het beeld van Rosa Mystica en hun geestelijk te helpen door hen aan te moedigen de pijnlijke beproeving van ziektes en in dankbaarheid tot God te doorstaan.



Tijdschema liturgische diensten in mai

Gedurende de maand mei blijft het gewone tijdschema gehandhaafd.

Elke dag

15:00 biecht
15:30 Rozenkransgebed
16:00 H. Mis
20:30 "de Maand Mei"
Rozenkransgebed, litanie, zegening

Op Zondagen

15:00 Aanbidding, biecht
15:30 Rozenkransgebed
16:00 Hoge Mis

Huldebetoon aan Maria

Na de processie, Rozenkransgebed

Belangrijke mededeling: Vriendelijk verzoeken wij de priesters, religieuzen en begeleiders van de groepen hun aankomst tijdig aan het secretariaat en de verantwoordelijke directeur van de erediensten door te geven. Op deze wijze kunnen wij ons goed voorbereiden om u een ordelijke, toegewijde en vruchtbare bedevaart aan te bieden. Wij nodigen u van harte uit om op de officiële website (www.rosamisticafontanelle.it) en de nieuwe brochure «History and places of worship» ("Geschiedenis en plaatsen van aanbidding") te bezoeken om daar de tijdroosters van de erediensten in Fontanelle te raadplegen. Wij verzoeken u bij het organiseren van uw bedevaarten te handelen volgens de regels van de Directie en bovengenoemde brochure. Hartelijk dank u voor uw vriendelijke medewerking!

Stichting Rosa Mystica Fontanelle

Informaties: +39 030 964111 - E-mail: info@rosamisticafontanelle.it

*Verenigd in gebed zegenen
u alle priesters van Rosa Mystica!*
Stichting Rosa Mistica-Fontanelle

Maandelijks nieuwsbericht
van de **Stichting Rosa Mistica - Fontanelle**
Postbus 134 - 25018 MONTICHIARI (Brescia) - ITALY

Voor satelliet navigatiesysteem: **Via Madonnina**

Voor contacten:

Loc. Fontanelle - Via Madonnina - Tel.: 030 964111

E-mail: info@rosamisticafontanelle.it
Zie web site: www.rosamisticafontanelle.it

Nonprofit-tarief van de Stichting:
Poste Italiane S.p.A. - Sped. in abb. Post. - D.L. 353/2003
(conv. L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2 / DCB Brescia

*Expedition en abonnement postal
Taxe perçue - Tassa riscossa - Filiale di Brescia*

Bankgegevens:
IBAN: IT 24 R 08676 54780 000000007722
BIC/SWIFT: ICRAITRRIS0 (de laatste letter is een nul)
IBAN C/C POSTE: IT93 0076 0111 2000 0002 9691 276
BIC/SWIFT C/C POSTE: BPPIITRRXXX

Verantwoordelijk directeur: Angelo Mor
Uitgegeven door de Stichting Rosa Mystica - Fontanelle
Tribunale autorisatie van Brescia nr. 61/90 of Nov. 11, 1990
Vertaling: Sylvia Hetarihon
Typografie: Tipopennati srl - Montichiari (Bs)