

# DE STEM VAN ROSA MYSTICA

MOEDER VAN DE UNIVERSELE KERK  
FONTANELLE DI MONTICHIARI - (Brescia)

Februari 2015 - Jaar 25 - N. 1

Maandelijks nieuwsbericht  
van de **Stichting Rosa Mistica - Fontanelle**  
**Postbus 134**  
**25018 MONTICHIARI** (Brescia) - ITALY

Voor satelliet navigatiesysteem:  
**Via Madonnina**

**Voor contacten:** Verantwoordelijke erediensden:  
**Tel. +39 324 7993898**  
**Loc. Fontanelle - Via Madonnina**  
**Tel.: 030 964111**

Casa di Pierina - Via S. Martino della Battaglia, 155

E-mail: [info@rosamisticafontanelle.it](mailto:info@rosamisticafontanelle.it)  
Zie web site: [www.rosamisticafontanelle.it](http://www.rosamisticafontanelle.it)

Nonprofit-tarief van de Stichting:  
Poste Italiane S.p.A. - Sped. in abb. Post. - D.L. 353/2003  
(conv. L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2 / DCB Brescia

*Expedition en abonnement postal*  
*Taxe perçue - Tassa riscossa - Filiale di Brescia*



## VANAF DE AANKONDIGING TOT AAN DE TENHEMELOPNEMING

*Paulus VI Apost. Exhort. «Marialis Cultus» (I, A 6)*

“**D**e Aankondiging des Heren: de viering zelf betreft feitelijk Christus en de heilige Maagd tezamen, dat wil zeggen zowel het Woord, dat «Zoon van Maria» wordt (Mc. 6, 3), als de heilige Maagd, die de Moeder van God wordt. Met het oog op Christus vieren Oost en West, in hun onuitputtelijk rijke Liturgieën, dit hoogtepunt als een gedachtenis van dat heilbrengend «fiat», dat uitgesproken werd door het Mensgeworden Woord, dat deze wereld binnentredend, sprak: «Hier ben ik, o God, om Uw wil te volbrengen» (Hebr. 10, 7) (Ps. 39, 8-9). Het feest wordt dus gevierd als aandenken aan het begin van de verlossing, maar ook als onverbreekbare en bruidelijke eenheid tussen de goddelijke en de menselijke natuur, welke eenheid bestaat in de enige Persoon van het Woord. Wat voorts Maria betreft, vieren genoemde Liturgieën deze heilige gebeurtenissen als het feest van de nieuwe Eva, van de gehoorzame en getrouwe Maagd, die na het uitspreken van haar edelmoedigheid «fiat» (cf. Lk. 1:38), door de werking van de Heilige Geest de Moeder van God is geworden. Doch Zij is toen ook de ware Moeder van de levenden geworden en, door de éne Middelaar in haar lichaam op te nemen (TmI 2,5,) de ware Ark van het Verbond en de waarachtige tempel van



God. Dit feest wordt dus gevierd als het aandenken aan dat ogenblik in de tijdstroom, dat het hoogtepunt was in een soort van tweespraak, die God met de mens heeft gehouden over het heil van deze laatste; doch ook als herinnering aan de vrije toestemming van de heilige Maagd en aan haar medewerking bij het ten uitvoer leggen van het goddelijk raadsbesluit omtrent de verlossing van de mensheid.

De Liturgie viert verder op het hoogfeest van de 15de augustus de glorievolle Tenhemelopneming van Maria. Deze feestdag herdenkt de voltooiing en de zaligheid, waartoe de heilige Maagd bestemd was, de verheerlijking van haar smetteloze ziel en haar maagdelijk lichaam, maar ook haar volmaakte gelijkvormigheid met Christus, uit de doden opgestaan.

Aldus houdt dit feest aan de Kerk en de mensengemeenschap het beeld en het troostvol bewijs voor ogen, waaruit wij leren hoe onze uiteindelijke hoop in vervulling gaat. Immers, de verheerlijking naar ziel en lichaam, die zich eenmaal zal voltrekken, is het gelukkig lot van al degenen, die Christus tot zijn broeders heeft gemaakt doordat Hij hun deelgenoot is geworden in hetzelfde «vlees en bloed» (Hebr. 2, 4; Gal 4,4).

## MET MARIA VANAF HET BEGIN TOT AAN HET EIND

Onder leiding van de zaligverklaarde Paulus VI, vervolgen wij de weg van toenemende kennis over het grote mysterie waarin Maria centraal staat, zodat ook wij mogen komen tot een diepe en vreugdevolle deelname aan de fundamentele beginselen van ons geloof. Daarom: vanaf de Aankondiging tot aan de Tenhemelopneming. Waarschijnlijk wel het meest interessante aan deze lezing over het leven van de Maagd is, dat

de door paus Montini voorgestelde liturgie ons in staat stelt het begin en het einde van een steeds in pracht en glorie toenemend vergelijkingsverhaal in één oogopslag op te vangen. In de Marialis Cultus, besprak hij ook de gebeurtenissen zoals het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth, de presentatie van Jezus in de tempel, de Moeder van Smarten aan de voeten van haar stervende Zoon. Wegens gebrek aan ruimte is het in dit

document niet mogelijk om ook deze evenementen te behandelen. Wij zullen daarom alleen het vertrekpunt, d.w.z. de Aankondiging en de aankomst, d.w.z. de Tenhemelopneming bespreken. Uit de bijzonderheden van deze gebeurtenissen zullen wij met hernieuwde verwondering kijken naar de wonderen die God in de geschiedenis heeft gedaan en die ook in ons eigen leven plaats kunnen hebben als wij daarvoor openstaan. In de eerste

### Het Feest van de Doop van de Heer

Op zondag, 11 januari, feest van de Doop van de Heer, was het voor Fontanelle een historische dag. De **Algemene Vicaris van ons Bisdop, Mgr. Gianfranco Mascher**, droeg de plechtige Mis op en ging daarna ook voor bij het uitspreken van de hernieuwing van de doopbeloften. Aangekondigd, goed voorbereid en sinds lang verwacht, vond het bezoek van de Algemene Vicaris plaats in de sfeer van intens gebed dat onze zondagse vieringen kenmerkt. De zware ochtendmist en de nevel in het begin van de middag gaven wel geen feestelijke indruk, maar later in de middag sierde een spectaculaire zonsondergang onze viering en Mariale processie. Onze goed onderhouden Kapel staat altijd vol kaarsen en bloemen. De gelovigen knielen op de grond voor het Heilig Altaarsacrament, bidden de Heilige Rozenkrans en ontvangen daarna de Eucharistische Zegening. Zoals elk ander Mariaal heiligdom is onze Cenakel een plaats waar vele harten zich gemakkelijk met elkaar verenigen. Zo bad iedereen de Heilige Mysteries met volle overgave gedurende het plechtige Feest van de Doop van onze Heer. Bij dit feest begint de H. Mis altijd met de sprenkeling van gewijd water om ons doopsel te herdenken. Terwijl de celebrant langs het gangpad liep, zong het koor eenstemmig het «Kyrië» van de Engelenmis; stil luisterden allen naar het «Gloria in Excelsis», zich voorbereidend op het Woord van God. Na het voorlezen van het Evangelie over het feest, riep de Vicaris allen op de lezingen goed in zich op te nemen, evenals de viering van de Doop van de Heer, een doopfeest dat ons allemaal ook persoonlijk aangaat. Daar de datum van onze doop belangrijker is, raadde hij aan die dag zelfs beter te vieren dan de verjaardag. Hij onderstreepte de noodzaak om te leven volgens het ontvangen doopsel en verzocht de gelovigen niet alleen met de lippen de hernieuwing van de doopbeloften, d.w.z. drie keer «Ik verwerp satan» en «Ik geloof» te herhalen, maar het heel bewust te doen. Tenslotte vroeg de Vicaris om ons vertrouwen in Maria

te stellen, de moeder die op de bruiloft te Kana tegen de dienaars sprak en nu ook tegen elk van ons zegt: «Doe wat Hij zegt... doe alles wat Hij zal zeggen». Na deze hartverwarmende preek bleef het een poosje bijzonder stil in de kapel; het was als een bevestiging aan de Vicaris dat men aandachtig geluisterd had en graag wilde leren te handelen volgens zijn woorden. Daarna stonden men als één man op, klaar om «Ik verwerp» en «Ik geloof» uit te spreken; gebeden, die in deze tijd waarlijk meer dan ooit noodzakelijk zijn. Het murmelen van het water uit de bron van Rosa Mystica begeleidde deze gebeden als een voortdurende verwijzing naar het Heilige Doopsel. De H. Mis werd beëindigd met de uitnodiging deel te nemen aan de korte processie, het symbool van de levensweg vanaf de doopvont naar het hemelse Jeruzalem. Terwijl de zonsondergang zacht overging in de avondschemering, bereikte de processie de kleine kapel en samen bad men het gebed tot Rosa Mystica. De Algemene Vicaris bedankte iedereen voor de mooie ceremonie, de priesters die op deze plaats hun dienst doen, de Stichting, de vrijwilligers die hun hulp verlenen en alle aanwezigen. De gezichten van de pelgrims drukten rust, dankbaarheid en vreugde uit. Op dat moment herinnerde ik mij opeens de beroemde woorden van een van de hoofdpersonages in de Italiaanse historische roman, «De Verloofden» (I Promessi Sposi). Deze man was «de Ongenoemde», een gevreesde crimineel; hij begreep het geluk niet van al de mensen die op een feestdag samen blij naar de dorpskerk liepen: «Maar wat voor vreugde is dat toch... van waar die schoonheid van al deze mensen?... Waarom zijn deze mensen zo gelukkig?...» Wel, in Fontanelle kunnen we zeggen: «Dit zijn mensen die zojuist het feest van de Doop van onze Heer hebben gevierd en «Ik verwerp» en «Ik geloof» hebben uitgesproken. Dit zijn mensen die beseffen dat het leven een pad is vanaf de doopvont naar het hemelse Jeruzalem; ze zijn allen op weg daarheen, ze worden daar allen verwacht. Deze mensen zijn vreugdevol, want zij lopen aan de hand van Maria. En telkens weer herhaalt zij voor elkeen: «Doe wat Hij je zegt ... doe alles precies wat Hij je zal zeggen». En dit, beste vrienden, is de enige manier om ware vreugde en geluk te bereiken.

Don Giancarlo



fase wordt de Aankondiging in het gewone leven en de dagelijkse routine van een jong meisje van ongeveer veertien jaar als een storm ervaren; het volk waartoe zij behoorde verwachtte de Messias sinds lang, maar zelf had Maria geen enkel vermoeden dat haar eigen persoonsje daarin betrokken zou worden. God wenste als een mens op aarde te komen; Hij wenste de band tussen Hem en de mensheid te verinnigen om aan iedereen de mogelijkheid te bieden ten volle deel te nemen aan Zijn goddelijk leven. Hij wenste echter een vrijwillige instemming. En Hij vond deze instemming, onmiddellijk en vol vertrouwen, in dit jonge meisje, dat zichzelf volledig toewijdde aan Zijn goddelijke plannen en daardoor deze tot verwezenlijking bracht. Ten eerste was het een groot geheim; slechts een paar waren daarvan op de hoogte: haar ouders, Jozef, haar nicht Elizabeth, een paar herders, de drie koningen, de profetes Anna en de oude Hebreeuw, Simeon. Daarop volgde een stilte van dertig jaar, tijdens welke Maria het grote avontuur waaraan zij deelnam, voortdurend beschouwde en in haar hart bewaarde. Dan openbaarde op haar aansporing die bijzondere Zoon zichzelf in Kana. Dit was het begin van een openbaar leven, dat verre van gemakkelijk was. Het was de onthulling van het grote mysterie van de Incarnatie, maar ook van de daaraan verbonden Verlossing. Het koninkrijk van God was ophanden en de Man die de straten van Palestina doorkruisde, mensen genezend naar lichaam en ziel en sprekend over Zijn Vader, is de Emmanuel, God met ons. Maar dat is nog niet alles. Om de weg geheel te effenen en het kwaad voorgoed te verslaan, diende er een beslissende passage overgestoken te worden. Die Zoon moest zichzelf aan de Vader opofferen door Zijn eigen leven voor Zijn broeders te geven. Een groot mysterie, een afdaling naar de bodem van de hel, gevolgd door een verrijzenis in de glorie van de Opstanding. Maria, Zijn moeder, was de hele tijd aanwezig, ogenschijnlijk afgezonderd, maar in werkelijkheid deelnemend aan al de voornaamste gebeurtenissen. De evangelisten hebben er weinig van gesproken, maar ze hebben nooit nagelaten de essentiële elementen te vermelden. Haar Tenhemelopneming is de afsluiting van de zichtbare periode. Het vertrouwen, dat zij met grote helderheid uitte sinds het begin en dat alle cruciale en pijnlijke fases weerstond, dat vertrouwen maakte haar tot de moeder van God en eveneens tot de perfecte volgeling van haar Zoon; dat vertrouwen wordt thans beloond en verheerlijkt. Nu is ze de Koningin van de Hemel, gezeten naast Hem, in de glorie van de heilige Drieëenheid, als getuige van Gods beloften. En als wij daarvoor openstaan, is zij altijd bereid door haar tussenkomt voor iedereen van ons te bemiddelen, zodat ook wij dezelfde bestemming mogen bereiken.

**Rosanna Bricchetti Messori**

## Wij hebben ontvangen

■ *Don Felipe, pas gewijde priester in Mexico* - Op 2 december j.l., werd Don Felipe de Jesus Gutierrez tot priester gewijd in de Kathedraal van Cuernavaca in Mexico. Don Giancarlo die deelnam aan de priesterwijding, heeft hem de broederlijke genegenheid, omarming en gebeden van de grote familie van Fontanelle overgebracht. Tijdens zijn studie in Rome, heeft deze zo aan Rosa Mystica toegewijde jonge priester, zowel als seminarist en diaken in Fontanelle zijn diensten aangeboden. Hij vierde zijn eerste Heilige Mis in de Basiliek van de Madonna van Guadalupe, bijgestaan door Don Giancarlo en Don Mattia.

Laten wij allen met ons gebed de diensten van deze jonge priester in het Kleine Seminarie begeleiden, wetend dat zijn gebeden ook voor ons van grote nut zal zijn.



■ *Uit Kameroen* - Hartelijk dank voor de regelmatige toezending van het «Rosa Mystica» - bulletin. Hierdoor stelt u ons in staat de ontwikkelingen van de activiteiten in Fontanelle te volgen. Ook uit de brieven en de foto's van verschillende continenten vernemen wij hoe Maria met haar lieflijkheid en nederigheid, erin slaagt in het leven van verschillende culturen binnen te treden om hun leven met haar liefde te bezielen. Dat is wat we ook ervaren in de parochie van Obeck-Mbalma-yo (Kameroen), vooral tijdens de periode van oktober tot december, tijdens welke de Mariale gebedsgroepen (zie bijgevoegde foto), een pelgrimstocht van het beeld van Rosa Mystica naar de gezinnen in onze wijken organiseerden. Het warme welkom dat Maria ontvangt ook van de gezinnen, die niet vaak bij de parochie komen, leidt ons tot bekering. Door tussenkomst van de H. Maagd, dient de Kerk te leren waarheid en rechtvaardigheid te preken, niet als een afstandelijke en strenge rechter, maar als een moeder die haar lijdende kinderen begeleidt en ondersteunt, zodat zij de volheid van het geestelijk leven kunnen bereiken. Het is alleen Maria's liefdevolle nabijheid die in staat is de harten te



openen en genezen. Op deze wijze worden dagelijkse ontmoetingsplaatsen zoals ziekenhuizen, scholen, werkplekken en tehuizen steeds menselijker. Moge Maria voor ons altijd «De Ster van de Nieuwe Evangelisatie» blijven, in overeenstemming met de woorden van Paus Franciscus. Hartelijke groeten,  
**Pr. Giuliano Franco Paladini**

## Tijdschema van de liturgische feesten

I **Dagelijks:** 15:00-16:00: Biecht; 16:00: Rozenkransgebed

I **Feestdagen:** 15:00: Aanbedding; 15:30: Rozenkransgebed; 16:00: H. Mis

I **Elke wake van de feestdagen:** 15:30: Rozenkransgebed; 16:00: H. Mis

**Van januari 22-31: Noveen Don Bosco**

I **Dagelijks:** 15:30: Rozenkransgebed; 16:00: H. Mis.

**Februari 2 - 3 - 6 - 7 - 11 - 13 - 18:**

15:30: Rozenkransgebed; 16:00: H. Mis.

**Februari 2, maandag - Maria Lichtmis:**

na de H. Mis kaarsenzegening.

Aanvang noveen Onze Lieve Vrouw van Lourdes

**Februari 3, dinsdag, H. Blasius:**

Na de H. Mis keelzegening

**Februari 6, eerste**

**Februari 7, eerste zaterdag**

Aanvang avondvieringen: 20:00: H. Rozenkransgebed en processie

**Februari 11, woensdag - Onze Lieve Vrouw van Lourdes**

**Februari 13, vrijdag - Maandelijks Mariadag**

**Februari 18, woensdag - Aswoensdag: vastendag**

15:00 Kruisweg; 16:00 H. Mis - askruisje

**Aanvang vastentijd: Elke vrijdag van de vastentijd:**

15:00: Kruisweg; 15:30: H. Rozenkransgebed; 16:00: H. Mis.

**Elke zondag van de vastentijd:** 15:00-17:00: Biecht

15:00: Kruisweg; 15:30: Aanbedding en H. Rozenkransgebed

16:00: Hoge Mis

**Belangrijke mededeling:** Vriendelijk verzoeken wij de priesters, religieuzen en begeleiders van de groepen hun aankomst tijdig aan het secretariaat en de verantwoordelijke directeur van de erediensten door te geven. Op deze wijze kunnen wij ons goed voorbereiden om u een ordelijke, toegewijde en vruchtbare bedevaart aan te bieden. Wij nodigen u van harte uit om op de officiële website ([www.rosamisticafontanelle.it](http://www.rosamisticafontanelle.it)) en de nieuwe brochure «History and places of worship» («Geschiedenis en plaatsen van aanbidding») te bezoeken om daar de tijdroosters van de erediensten in Fontanelle te raadplegen. Wij verzoeken u bij het organiseren van uw bedevaarten te handelen volgens de regels van de Directie en bovengenoemde brochure. Hartelijk dank u voor uw vriendelijke medewerking!

**Stichting Rosa Mystica Fontanelle**

**Informaties:** +39 030 964111 - E-mail: [info@rosamisticafontanelle.it](mailto:info@rosamisticafontanelle.it)  
**Verantwoordelijke voor de erediensten:** +39 324 7993898



■ *Uit Japan* - De voorzitter deelt ons met vreugde mee dat de 13de van elke maand de paters Di Prinzio of Toshio Ikeda de Heilige Mis vieren ter ere van Rosa Mystica. De groep, die nu meer dan 30 personen telt, neemt deel aan alle Mariale festiviteiten. Het beeld van Rosa Mystica pelgri-meert van het ene gezin naar het andere, waar het acceptatie en liefde van vele broeders en zusters tot stand brengt.

*Verenigd in gebed zegenen  
u alle priesters van Rosa Mystica!*  
**Stichting Rosa Mistica-Fontanelle**

Bankgegevens:

**IBAN: IT 24 R 08676 54780 000000007722**

**BIC: ICRAITRRIS0** (de laatste letter is een nul)

**c/c post. /IT/93/0 07601 112 00000029691276**

Verantwoordelijk directeur: Angelo Mor

Uitgegeven door de Stichting Rosa Mystica - Fontanelle

Tribunale autorisatie van Brescia nr. 61/90 of Nov. 11, 1990

Vertaling: Sylvia Hetarihon

Typografie: Tipopennati srl - Montichiari (Bs)