

DE STEM VAN ROSA MYSTICA

MOEDER VAN DE UNIVERSELE KERK FONTANELLE DI MONTICHIARI - (Brescia)

DECEMBER 2015 - JANUARI 2016 - JAAR 25 - N.9
Maandelijks nieuwsbericht van de Stichting Rosa Mistica - Fontanelle Montichiari (Bs) - Italy



*Leid, vriendelijk Licht, in 't duister dat me omsluit,
leid Gij mij voort! De nacht is zwart, en ik ben ver
van huis leid Gij mij voort!*

Kardinaal Newman



GOD MET ONS

“En onder deze fundamenteën, ten eerste, ons eigen christelijk geloof, waarvan Kerstmis zeker een van de belangrijkste symbolen vormt. Laten we niet vergeten dat in dit feest, we de herinnering vieren van een heel bijzonder evenement: de incarnatie van God in een mens, in dat kind dat geboren werd in de eenvoud en armoede van een grot en aan wie de naam van Jezus was gegeven.”

Zo ook dit jaar weer, dag na dag, zijn we nu op het punt gekomen om Kerstmis te vieren. Zoals altijd, wanneer we de lichtjes op de straten zien, beginnen we te denken aan cadeautjes en misschien zelfs aan de kerstvakantie. We weten het allemaal, maar vaak durven we het niet aan elkaar te vertellen dat er iets aan het veranderen is, in feite, al veranderd is. Dat komt omdat we niet alleen met de steeds sterkere aanwezigheid van andere cultu-

ren en religies onder ons te maken hebben, maar ook omdat een van hen, de islam, althans in zijn meest radicale franje, niet alleen komt met bedreigingen, maar met ook werkelijke en verwoestende aanvallen op ons leven. En dit kan niet anders dan aanstootgevend en verontrustend zijn voor ons. Men zegt ons niet bang te zijn en verder te leven alsof er niets gebeurd was, maar eerlijk gezegd, dit is niet gemakkelijk. Dat komt omdat, behalve het onmiddellijk

gevaar van terreurdaden en moorden die nooit volledig voorspelbaar en dus niet controleerbaar zijn, we het duidelijk gevoel hebben dat er omwentelingen zullen plaatsvinden, bedoeld om invloed uit te oefenen op de fundamenteën van onze westerse cultuur. En onder deze fundamenteën, ten eerste, ons eigen christelijk geloof, waarvan Kerstmis zeker een van de belangrijkste symbolen vormt. Laten we niet vergeten dat in dit feest, we de herinnering vieren van een heel bijzonder evenement: de incarnatie van God in een mens, in dat kind dat geboren werd in de eenvoud en armoede van een grot en aan wie de naam van Jezus was gegeven. Een kind dat vanzelfsprekend net als alle andere kinderen zou groeien, maar in wiens persoon zich ook de goddelijke natuur verbergt die,

VERVOLG OP BLZ. 2 B

God met ons

VERVOLG VAN BLZ. 1

door het offer van het kruis, vanaf dat moment elke mens de mogelijkheid geeft om zijn leven te bevrijden van de valkuilen van zonde en dood, waardoor hij mag deelnemen, zelfs nu al, aan de vreugde die voortkomt uit het bewustzijn van die goddelijke liefde die hem volledig omhult. Al deze dingen, laten we het toegeven, lijken ons zo vreemd, dat ze in eerste instantie op een soort vrome legende lijken om ons te troosten in ons onrustig leven. Een mythe die tweeduizend jaar geleden zou geboren zijn, verspreid door de eeuwen heen door heel de wereld en in deze maand opnieuw tot ons komt.

Dit is hoe velen vandaag denken. Helaas, daarmee ontkennen ze ook al het goede dat afkomstig is van het geloof. Het is echter geen mythe zoals blijkt uit de talrijke studies en onderzoeken in de loop van de Christelijke geschiedenis; de ene studie na de andere toont aan hoe die bijzondere verhalen van de evangelisten absoluut geloofwaardig zijn en dus inderdaad volledig behoren tot de geschiedenis van de mensheid; ze zijn er zelfs het fundament ervan. Het is duidelijk dat wanneer dit allemaal waar is, het nog belangrijker is, vooral in deze steeds onrustiger wordende tijd waarin vele moeilijkheden elkaar overlappen en ineenstrengelen. Het is ook duidelijk dat daarom ons geloof nu niet mag verminderen. Integendeel, het moet nog diepgaander worden om ons in staat te stellen daaruit de kracht en het licht te verkrijgen, die we nodig hebben om deze komende ingewikkelde en moeilijke jaren het hoofd te kunnen bieden. Op een persoonlijke en intieme manier, in het diepst van ons hart in een open en continue dialoog met de God die koos mens te worden om ons Zijn liefde te tonen. Ook naar buiten toe moeten we niet bang zijn om ons christelijk geloof door te blijven beleven met eenvoud en zachtmoedigheid, zonder dubbelzinnigheid, noch complexen of angst voor onze tradities. We

Een huis in de Hemel

De oude film “Een huis in de Hemel” vertelt het verhaal over een jongen die na de dood van zijn moeder, volledig verlaten is, vergeten en achtervolgd. Wanhopig en gebroken ging hij op een koude decembernacht, naar het graf van zijn moeder op zoek naar troost. Hij strekte zich op het graf en huilend riep hij zijn moeder aan, verlangend van zijn moeder, verlangend naar de warmte van haar moederlijke hart. Uiteindelijk viel hij in slaap en droomde van een ladder die van de aarde naar de hemel steeg, en getroost door dat uitzicht, beklom hij de trap tot duizelingwekkende hoogtes. Opkijkend, zag hij het glimlachende gezicht van zijn moeder. Toen zag hij dat ze een bal van zilveren draad naar hem gooide; de bal stuitte op de stappen naar hem toe. De jongen pakte het glanzende draad, hield het stevig in zijn handen en begon hoe langer hoe hoger te klimmen. Het was een prachtig uitzicht. Op de hoogste trede van de trap stond zijn moeder op hem te wachten. Hij rende naar haar toe en ze drukte haar zoon vast tegen haar hart, omhelsde, kuste en troostte hem... Toen hij wakker werd, bevond hij zich in een vreemde kamer; hij was half bevroren naar het ziekenhuis vervoerd. Hij herstelde en ging door met zijn leven, dat moeilijk en hard was als voorheen; maar op een of andere manier, leek het niet meer zo hard en wreed, omdat de glimlach van zijn moeder altijd over hem zweefde; de warmte van haar moederlijke hart was voortdurend in hem. Zijn moeder begeleide en stond hem bij vanuit de hemel.

Het is een mooi verhaal, een ontroerende film, maar ik zou nooit een nog mooier kroniek kunnen schrijven over de schitterende dag van geloof en genade, die we hebben meegemaakt op 8 december in Fontanelle.

De pelgrims, de eerste van het nieuwe **Heilig Jaar**, kwamen in Fontanelle in de vroege ochtend als aan de hemel “de Morgenster” nog schitterde naast de halve maan. Ze vulden de straten en tuinen, waren in de kapel, bij de staties van de kruisweg, en liepen in de ochtendprocessie. Ze waren in groten getale aanwezig bij het Mariale gebed en de Hoogmis. Er stond een lange rij voor de biechtstoelen, de heilige Trap, de Bron en het voetbad. Talrijke pelgrims woonden het eucharistische banket bij, het Uur van de Universele Genade en de opoffering van de nieuwe rozenkrans van parelmoer en zilveren filigraan in de handen van Rosa Mystica, Moeder van de Kerk en onze Moeder. En in de namiddag, die net als de ochtend overgoten werd door een zacht zonlicht, werd het feest van de Onbevleete voortgezet met een hernieuwde toewijding van alle pelgrims tijdens de aanbidding, de rozenkrans en in de biechtstoelen. De plechtige mis werd gevierd door Don Marco, de afgevaardigde van de bisschop. Toen hij het feest besloot met een bloemenhulde aan de Maagd in de vorm van een mand vol witte, rode en gele rozen, glansde in het donker van de nacht de ster die alle plaatsen van de Goddelijke Barmhartigheid aangeeft en altijd zal blijven aangeven. Op 8 december van dit Heilig Jaar dat net is aangevangen, weefde eenieder van ons samen met de pelgrims een prachtig tapijt met het zilveren draad dat we als een geschenk van onze Moeder van de hemel hebben gekregen; het is een tapijt dat steeds weer de goedheid van de Maagd op deze gezegende plek verhaalt. Net als in het verhaal van de jongen, pakken ook wij het zilveren draad op, dat de devotie tot Onze-Lieve-Vrouw symboliseert en beklimmen de treden van de trap die van de aarde naar de hemel stijgt. Mogen de dagen van het Heilig Jaar van Barmhartigheid, in onze vingers voortglijden als de parelmoer kralen van een rozenkrans die met elkaar verbonden worden door een draad van zilveren filigraan onder de ogen van de meest tedere van alle moeders: de Heilige Maagd Maria. Dat is onze wens en ons gebed voor de komende Kerst en het Nieuwjaar.

Don Giancarlo

dienen deze tradities aan onze kinderen over te brengen, om de grote waarde ervan te behouden. Laat ons dit jaar met een nog grotere tederheid dit kind, wiens geboorte we vieren, tegen ons hart houden. En laten we Hem al ons verleden toevertrouwen om dit door Hem te laten zuiveren, ons heden opdat het

niet te moeilijk voor ons is en onze toekomst opdat deze altijd verlicht mag worden door Zijn licht. En met deze geest, verzoend en vol vertrouwen, willen we genieten van het komende feest. Zalig Kerstmis aan allen!

Rosanna Bricchetti Messori

“Mijn Liefde omhelst de gehele mensheid”

Deze foto's van pelgrims biddend aan de voeten van Rosa Mystica zijn de manifestatie van de in grote letters geschreven woorden boven op de aan Haar gewijde kapel.

“L'AMOR MIO ABBRACCIA
TUTTA L'UMANITA'..”



6 december 2015:
Bij ons uit Korea



Een delegatie van de Belgische mijnwerkers
die elk jaar komen om Rosa Mystica te bedanken.



Clara e Jemma
uit Zuid-Korea 30 en
31 oktober 2015



Uit Benin
- Pr. Augustinus Maria,
die na jaren terugkeerde
om Rosa Mystica
te bedanken aan wier
voeten hij zijn eerste
Heilige Missen had
opgeofferd.

8 december 2015: Feest van het Onbevlekt Hart



De grote blauwe gebedenboeken

Vanaf nu zullen we in onze maandelijkse nieuwsbrief enkele van de gebeden publiceren die de gelovigen en pelgrims in de grote blauwe gebedenboeken schreven; daarna zullen deze boeken worden bewaard in de archieven van de Stichting Rosa Mystica Fontanelle. De publicatie van de gebeden die we overbrengen, zonder verwijzing naar de mensen die ze hebben achtergelaten, zal het verlangen van onze lezers naar gebeden her-



nieuwen; gebeden die hier de geur en de genade van de witte roos van het Onbevlekt Hart van onze Heilige Maagd hebben. Wij danken onze lieve mevrouw Liliansa Bresciani Alba, moeder van Don Marco, die deze rozen voor ons heeft uitgekozen.

Lieve Rosa Mystica, ik heb mijn moeder onlangs verloren. Ik vraag u of zij aan uw zijde mag verblijven, want dat verdient zij. Wat mijzelf betreft, heb ik niets te vragen, maar wilt u alstublieft mijn zoon beschermen en me helpen over mijn vader te waken, want zonder zijn vrouw, voelt hij zich zo verloren. Ik dank u met heel mijn hart.

Moeder Maria, vandaag begint de reis van het geloof die wij u hebben beloofd; we vertrouwen op uw hulp en we zijn er zeker van dat we het kunnen vervullen. Als u naast ons blijft, kunnen we elk obstakel overwinnen. Dank u, Moeder Santa Rosa Mystica.

Heer Jezus, op voorpraak van Maria Rosa Mystica, uw Moeder en Moeder van de Kerk, smee ik U wijsheid en voorzichtigheid te verlenen aan mijn priesterambt, zodat ik in staat zal zijn om mijn leven voor anderen op te offeren zonder mezelf te sparen.

O Maria, druk de ongebornen kinderen aan uw Hart en troost hun moeders.

O Maria, u weet wat mijn familie nodig heeft... zonder liefde kunnen we niet verder... Kom in mijn huis en breng mij het grootste geschenk: de liefde. Dank u, breng het spoedig!

Allerliefste Heilige Maagd Rosa Mystica... Ik smeek u: zorg voor ons allemaal. Dank u!

Tijdschema voor januari 2016

Dagelijks:

15:00 Biecht. 16:00 Rozenkransgebed

Zaterdag:

15:00 Biecht.
15:30 Rozenkransgebed.
16:00 H. Mis (Vooravondmis).

Zondag en feestdagen:

15:00-17:00 Biecht
15:00 Aanbedding.
15:30 Rozenkransgebed.
16:00 Hoogmis.

1 januari: feest-tijdschema

2 januari: eerste zaterdag van de maand

6 januari: Driekoningen: feest-tijdschema

10 januari, zondag - Doop van de Heer
Hernieuwing van de doopbelofte tijdens de H. Mis

13 januari, woensdag - Mariale dag

15:00-17:00 Biecht.
15:00 Aanbedding.
15:30 Rozenkransgebed.
16:00 Hoogmis.

Belangrijk: Wij vragen de priesters, religieuzen en begeleiders van de bedevaartgroepen hun aankomst tijdig aan het Secretariaat en de Verantwoordelijke voor de verering te melden, zodat wij op de best mogelijke manier de ontvangst en uw verblijf op dit heiligdom kunnen regelen. Volgt u deze procedure, dan zult u in staat zijn een mooie bedevaart op een ordelijke, toegewijde en vruchtbare manier te ervaren. Wij bevelen u van harte aan in de officiële website (www.rosamisticafontanelle.it) de instructies te bezoeken over de Mariale verering in Fontanelle, het tijdschema en de nieuwe brochure "Geschiedenis en plaatsen van verering." Wij nodigen iedereen uit om de bedevaarten te organiseren volgens de richtlijnen in de gids en de hierboven vermelde brochure. Wij danken u hartelijk voor uw medewerking!
De Stichting Rosa Mystica Fontanelle

Informaties: +39 030 964111 - E-mail: info@rosamisticafontanelle.it

*Verenigd in gebed zegenen
u alle priesters van Rosa Mystica!*
Stichting Rosa Mistica-Fontanelle

Maandelijks nieuwsbericht
van de **Stichting Rosa Mistica - Fontanelle**
Postbus 134 - 25018 MONTICHIARI (Brescia) - ITALY

Voor satelliet navigatiesysteem: **Via Madonnina**

Voor contacten:

Loc. Fontanelle - Via Madonnina - Tel.: 030 964111

E-mail: info@rosamisticafontanelle.it

Zie web site: www.rosamisticafontanelle.it

Nonprofit-tarief van de Stichting:

Poste Italiane S.p.A. - Sped. in abb. Post. - D.L. 353/2003
(conv. L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2 / DCB Brescia

*Expedition en abonnement postal
Taxe perçue - Tassa riscossa - Filiale di Brescia*

Bankgegevens:

IBAN: **IT 24 R 08676 54780 000000007722**
BIC/SWIFT: **ICRAITRRIS0** (de laatste letter is een nul)
IBAN C/C POSTE: **IT93 0076 0111 2000 0002 9691 276**
BIC/SWIFT C/C POSTE: **BPPIITRRXXX**

Verantwoordelijk directeur: Angelo Mor
Uitgegeven door de Stichting Rosa Mystica - Fontanelle
Tribunale autorisatie van Brescia nr. 61/90 of Nov. 11, 1990
Vertaling: Sylvia Hetarion
Typografie: Tipopennati srl - Montichiari (Bs)