

DE STEM VAN ROSA MYSTICA

MOEDER VAN DE UNIVERSELE KERK
FONTANELLE DI MONTICHIARI - (Brescia)

Oktober 2014 - Jaar 21 - N. 8

Maandelijks nieuwsbericht
van de **Stichting Rosa Mistica - Fontanelle**
Postbus 134
25018 MONTICHIARI (Brescia) - ITALY

Voor satelliet navigatiesysteem:
Via Madonnina

Voor contacten: Verantwoordelijke erediensen:
Tel. +39 324 7993898
Loc. Fontanelle - Via Madonnina
Tel.: 030 964111

Casa di Pierina - Via S. Martino della Battaglia, 155

E-mail: info@rosamisticafontanelle.it
Zie web site: www.rosamisticafontanelle.it

Nonprofit-tarief van de Stichting:
Poste Italiane S.p.A. - Sped. in abb. Post. - D.L. 353/2003
(conv. L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2 / DCB Brescia

Expedition en abonnement postal
Taxe perçue - Tassa riscossa - Filiale di Brescia



Paulus VI
en Mgr. Francesco Rossi
Parochie Montichiari
van 1949 tot 1970

Zondag, 19 oktober, is een belangrijke dag voor onze Kerk te Brescia, evenals voor de Kerk in de hele wereld: in Rome zal de zaligverklaring van paus Paulus VI plaatsvinden. In de voorafgaande bulletins van de Stem van Rosa Mystica hebben wij reeds toelichtingen gegeven hieromtrent en zullen daarmee doorgaan; in de volgende maand zullen wij dan opnieuw licht werpen op de leer van deze grote paus. Wij hopen dat dit voor al onze lezers een gelegenheid zal zijn van daadwerkelijke groei en bekering tot Christus, door de krachtige voorspraak van Maria, Moeder van de Kerk.

Mgr. Marco Alba,
Bisschoppelijke
Vertegenwoordiger

MARIA HET LICHT VAN DE MYSTERIE VAN CHRISTUS

Paulus VI, Apost. "Marialis cultus", Inleiding

«Sinds Wij op de zetel van Petrus werden verheven, hebben Wij Ons zonder ophouden beijverd om de verering van Maria te bevorderen... De ontplooiing van de godsvrucht tot de Maagd Maria, die Wij vurig verlangen, en die (zoals Wij boven reeds te kennen hebben gegeven) als het ware is opgenomen in de bedding van de ene eredienst, die met recht en reden "christelijk" wordt genoemd – is een karakteristieke trek van de authentieke vroomheid van de Kerk. In werkelijkheid openbaart immers de mariale godsvrucht in de praktijk van de eredienst de innerlijke band, die de heilige Maagd heeft met het goddelijk raadsbesluit omtrent de verlossing van het menselijk geslacht, zodat aan Haar krachtens de geheel enige plaats, die Zij in dat raadsbesluit inneemt, naar evenredigheid ook een bijzondere verering wordt bewezen;⁴ Evenzo moet op iedere authentieke voortgang van de christelijke eredienst noodzakelijk ook een

verantwoorde groei van de verering der Moeder Gods volgen... Hetzelfde gebeurt ook in onze tijd. Want nu de Kerk in onze dagen zich opnieuw bezint op het mysterie van Christus en op haar eigen natuur, ontmoet zij bij de oorsprong van de eerste en bij de voltooiing van de tweede dezelfde Vrouw, de Maagd Maria, die immers zowel de Moeder van Christus als de Moeder van de Kerk is. Aldus heeft een verdiepte kennis aangaande de taak, die aan Maria werd toevertrouwd, zich omgevormd tot een vreugdevolle verering jegens Haar en tot een met aanbidding gepaard gaande eerbied jegens het raadsbesluit van God. Deze heeft immers in zijn Gezin – dat de Kerk is --, evenals in iedere huiselijke haard, de figuur van een Vrouw geplaatst, die onopvallend en in de geest van dienstbaarheid over de Kerk waakt "en haar schreden naar het vaderhuis welwillend beschermt, tot aan de glorievolle dag van de komst des Heren"

DE MOEDER VAN JEZUS IS OOK ONZE MOEDER

Wij hebben zojuist een passage gelezen uit de introductie van het document dat Paulus VI aan de verering van Maria heeft gewijd. Uiteraard willen wij goed begrijpen wat hij ons wenst mee te delen. Allereerst kijken we naar iets belangrijk, dat zelfs essentieel is met betrekking tot Maria en onze relatie met haar. Wat haar heel belangrijk en kostbaar maakt voor ons, is een feit – één enkel feit – waaruit alle andere voortvloeien, namelijk het feit dat zij de moeder van Jezus is, van het Woord dat vlees werd en waardoor zij de moeder van God werd. Dit is de reden waarom wij haar eren en haar tegelijkertijd steeds vragen om hulp en bemiddeling. Een Christen die denkt dat Maria een soort godin is die eigen krachten bezit, heeft een volkomen verkeerd denkbeeld. Alle macht die Maria heeft, verkrijgt ze van haar Zoon en van Hem alleen. Daarom heeft Paulus VI bepaald dat de Mariaverering moest worden ingesteld binnen de context van de verering tot God en haar Zoon, Jezus. Dit is de reden waarom de feesten ter ere van Maria niet afzonderlijke feesten zijn, maar onderdeel vormen van het liturgische jaar. Zij begeleiden de cyclus, beginnend met Advent tot en



met Pinksteren en de Hemelvaart van de Verlosser, met het doel Zijn menswording te herdenken en deze voor de gelovigen steeds levend te houden. Dit is een feit, dat ons vandaag vanzelfsprekend lijkt; dit is echter niet het geval. Duidelijk is dat door de eeuwen heen zich nooit belangrijke en gevaarlijke afwijkingen hebben voorgedaan in de Mariale toewijding. Desondanks dient te worden onderkend dat het tweede Vaticaans Concilie krachtig en met autoriteit Maria opnieuw in de ge-

schiedenis van de verlossing heeft geplaatst. Daarom heeft dit Concilie geen apart document aan Maria gewijd, maar er de voorkeur aan gegeven om de overdenking over haar te plaatsen in het kader van het Lumen Gentium (Licht van de Volkeren), het document over de constitutie van de Kerk. In die tijd was er iemand die daarover enige bezwaren maakte, want het leek hem dat hierdoor de figuur van Maria beperkt werd. Het tegenovergestelde is echter waar, want het is door haar duidelijk in de geschiedenis van de verlossing te plaatsen dat Maria – op overvloedige wijze – in het licht wordt gesteld dat haar waardig is. Door haar "ja", werd zij de Moeder van Jezus en naderhand de uitmuntendste leerling van haar Zoon; tegelijkertijd ontving zij de genade als Moeder van de gehele Kerk en van iedere gelovige. Met dit document, dat één van zijn Mariale verdiensten vormt, heeft Paulus VI de leer van de Kerk aangaande Maria hervat en een nieuwe aanzet gegeven voor een betere assimilatie en integratie bij zowel de geestelijken als het volk van God. In het volgende bulletin zullen wij nader bekijken hoe Maria Jezus in Zijn heilswerk bijstaat.

Rosanna Brichetti Messori



HET GROTE FEEST VAN DE SINGALEZEN UIT SRI LANKA



toe, om hun toewijding aan hun lieve H. Maagd tot uiting te brengen en haar te bedanken wegens de geboorte van een kind, of een aangename gebeurtenis of voor de genaden die ze hebben ontvangen. Niet alleen het eerbetoon met bloemen wordt met grote toewijding uitgevoerd, maar ook het hele bezoek aan Fontanelle: de kruisweg, de eerbiedige groet aan Rosa Mystica in het kapelletje, de kus op het Kruisbeeld, het doorwaden van de Bron van Genade, het beklimmen van de trap op de knieën; dit alles gebeurt

Met stijgende bewondering kijken wij naar de onophoudelijke stroom van pelgrims van bovengenoemde broeders en zusters in Christus. Ze hebben hun mooie eiland moeten verlaten om in Italië te werken; intussen hebben zij tot hun grote vreugde het huis van Rosa Mystica ontdekt. Iedere dag van het jaar komen deze getrouwen naar Fontanelle, alleen of in groepen. Deze familiepelgrims brengen meestal bloemen mee als eerbetoon, een enkele roos of een pot bloemen van het seizoen tot aan de mooiste bloemencomposities

in volle overgave. Elk jaar vormen deze onophoudelijke, dagelijkse pelgrimstochten een ware geloofsgetuigenis van deze mensen. Hierdoor aangetrokken, zetten zelfs Italiaanse en andere buitenlandse pelgrims het feest in de namiddag voort met nog een plechtige Mis en een Mariaprocessie. Dit jaar maakt het feest van de Kruisverheffing het Singaleze feest nog mooier. Pater Jude en zijn assistenten, met de grote hulp van onze seminarist, Sashika, begon op de vooravond van het feest met een middagprocessie en het bidden van de Rozenkrans. De volgende ochtend

stond rondom het op het plein opgerichte altaar, een menigte van gelovigen met bloemen, vlaggen, spandoeken in wit en Maria-blauw, misdienaars in rode en witte togen, muzikanten en kleine danseresjes ter ere van de Maagd en vele priesters. Mgr. Neville Joe Perera, afgevaardigde bisschop voor de Singaleze gelovigen in Italië, vierde de H. Mis. Mgr. Marco Alba liep vooraan in de processie met de kostbare relikwie van het Heilig Kruis. Vanaf het altaar aan de voet van het grote Kruisbeeld gaf hij daarmee de zegen. Na de H. Mis, werd het feest voortgezet op de grasvelden rondom Fontanelle en het spektakel van het vrolijke volk was niet minder verheffend dan de heilige eredienst. De aanbidding vond in de middag een uur eerder plaats. Zoals eerder vermeld, heeft een natuurlijke overgang van geloofsgetuigenis plaatsgevonden tussen verschillende rassen. Het beeld van Rosa Mystica werd tijdens de processie onder bloemenslingers van rode, witte en gele rozen gedragen als een zegel van vriendschap tussen de verschillende rassen; een stempel van vriendschap die met de eenvoud van een wit rozenknopje was begonnen te bloeien onder de stralen van de zon, aan de voet van onze geliefde Moeder Rosa Mystica.

Don Giancarlo

Elke vierde zondag,
om 11:30,
offert pater Jude de H. Mis
op voor de Singaleze
gemeenschap.





De waarde van een glimlach

Een mooie foto van de Duitse pelgrims o.l.v. **GERTRAUDE** en pater... heel trouw op eerste vrijen zaterdagen van de maand. De Opus Rosa Mystica verstuurt beelden

van Rosa Mystica over de hele wereld.

OPUS ROSA MYSTICA - Horst Mehring e.V.
Kohlenstraße 239 - D-45529 Hattingen-Niederwenigern
Tel.: (00-49) (0) 232 44 397 397 - Fax: (00-49) (0) 232 44 397 399
Att. Gertraude Maria Berger - Wittgenbusch 54
D-45277 Essen - Duitsland - Tel.: 0049 (0) 201 58 18 37



TER HERINNERING

Vanaf 1 tot 13 oktober: elke dag de biecht

15:00 – 16:00 Biecht
15:30 Rozenkransgebed
17:00 H. Mis

I 13 oktober, tegelijkertijd de **tweede zondag van de maand**, is een dag van eerherstel voor de beledigingen en heiligschennissen tegen de Allerheiligste Eucharistie: het is de dag van de **“Wereldbond van Eerherstellende Communies”**. Aan het einde van de vieringen, zullen gezegende broodjes worden uitgedeeld.

09:00 – 12:00 Biecht
10:00 Zegening van het brood
10:30 Processie
11:00 H. Mis
15:00 Eucharistische Aanbedding
15:30 Rozenkransgebed en biecht
16:00 Hoge Mis

Aansluitend: processie en het uitdelen van gezegende broodjes.

TIJDROOSTER VOOR OKTOBER 2014

Attentie: vanaf 1 oktober wordt de tijd van de vieringen met een uur vooruitgezet. Het dagelijkse **Rozenkransgebed** zal dan om **16:00** beginnen. **Op zon- en feestdagen: H. Mis om 16:00** voorafgegaan door het Rozenkransgebed

Ook dit jaar wensen wij een oktobermaand van geloof en devotie te ervaren; het is de Maria- en Missiemaand, een maand die begint met de liturgische herdenking van de kleine, grote H. Theresia van het Kind Jezus, patrones of de Missies.

Elke 4^{de} zondag van de maand draagt pater Jude de H. Mis op voor de gemeenschap van Sri Lanka.

Belangrijke mededeling: Vriendelijk verzoeken wij de priesters, religieuzen en begeleiders van de groepen hun aankomst tijdig aan het secretariaat en de verantwoordelijke directeur van de erediensten door te geven. Op deze wijze kunnen wij ons goed voorbereiden om u een ordelijke, toegewijde en vruchtbare bedevaart aan te bieden. Wij nodigen u van harte uit om op de officiële website (www.rosamisticafontanelle.it) en de nieuwe brochure **«History and places of worship»** (“Geschiedenis en plaatsen van aanbidding”) te bezoeken om daar de tijdroosters van de erediensten in Fontanelle te raadplegen. Wij verzoeken u bij het organiseren van uw bedevaarten te handelen volgens de regels van de Directie en bovengenoemde brochure. Hartelijk dank u voor uw vriendelijke medewerking!

Stichting Rosa Mystica Fontanelle

Informaties: +39 030 964111

Verantwoordelijke voor de erediensten: +39 324 7993898

E-mail: info@rosamisticafontanelle.it



Bedevaartgangers uit Pordenone en omgeving in het Heiligdom van Rosa Mystica te Fontanelle op 7 september 2014

Voor ieder van ons was dit een prachtige dag, waarvoor wij onze hartelijke dank willen uiten aan onze hemelse Moeder.

*Verenigd in gebed zegenen
u alle priesters van Rosa Mystica!*
Stichting Rosa Mistica-Fontanelle

Bankgegevens:

IBAN: IT 24 R 08676 54780 000000007722
c/c post. /IT/93/O 07601 112 00000029691276

Verantwoordelijk directeur: Angelo Mor
Uitgegeven door de Stichting Rosa Mystica - Fontanelle
Tribunale autorisatie van Brescia nr. 61/90 of Nov. 11, 1990
Vertaling: Sylvia Hetarihon
Typografie: Tipopennati srl – Montichiari (Bs)