

DE STEM VAN ROSA MYSTICA

MOEDER VAN DE UNIVERSELE KERK
FONTANELLE DI MONTICHIARI - (Brescia)

September 2014 - Jaar 21 - N. 7

Maandelijks nieuwsbericht
van de **Stichting Rosa Mistica - Fontanelle**
Postbus 134
25018 MONTICHIARI (Brescia) - ITALY

Voor satelliet navigatiesysteem:
Via Madonnina

Voor contacten: Verantwoordelijke erediensen:

Tel. +39 324 7993898

Loc. Fontanelle - Via Madonnina

Tel.: 030 964111

Casa di Pierina - Via S. Martino della Battaglia, 155

E-mail: info@rosamisticafontanelle.it

Zie web site: www.rosamisticafontanelle.it

Nonprofit-tarief van de Stichting:

Poste Italiane S.p.A. - Sped. in abb. Post. - D.L. 353/2003
(conv. L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2 / DCB Brescia

Expedition en abonnement postal
Taxe perçue - Tassa riscossa - Filiale di Brescia



Zondag, 19 oktober, is een belangrijke dag voor onze Kerk te Brescia, evenals voor de Kerk in de hele wereld: in Rome zal de zaligverklaring van paus Paul VI plaatsvinden. Wij zullen ons daarom met vreugde invoegen op het bisschoppelijk pad; in de volgende nummers van de Stem van Rosa Mystica zullen wij ruimte scheppen voor enkele reflecties op basis van de geschriften en de leer van deze grote paus. Wij hopen dat dit voor al onze lezers een gelegenheid zal zijn van daadwerkelijke groei en bekering tot Christus, door de krachtige voorspraak van Maria, Moeder van de Kerk.

Mgr. Marco Alba, Bisschoppelijke Vertegenwoordiger



HET GEHELE CHRISTELIJKE MYSTERIE IN ENKELE WOORDEN

Verwijzend naar de leer van Paulus VI, hebben wij vorige keer gesproken over de Rozenkrans. Deze keer vervolledigen wij het beeld van de vereringen naar welke hij expliciet verwijst in het document dat toegewijd is aan de Heilige Maagd, t.w. de Marialis Cultus, en wel met een ander gebed waarvan hij «de ongewijzigde waarde en frisheid» onderstreept. Het gaat om het Angelus Domini.

HET ANGELUS DOMINI: een gebed dat steeds actueel blijft

Paolo VI Esort. Apost. "Marialis cultus" n.41

«**O**ns woord hier over het gebed het "Engel des Heren" beoogt alleen op eenvoudige maar diepgevoelde wijze Onze aansporing te herhalen, dat het gebruik om dit gebed te bidden zoveel mogelijk bewaard moet blijven. Ook schijnt het niet nodig de vorm van dit gebed

te vernieuwen; want zelfs na zoveel eeuwen gebruik, blijft zijn kracht en schoonheid onverminderd voortduren, daar zijn opbouw immers eenvoudig en aan de goddelijke Boeken ontleend is. Zijn historische oorsprong doet ons denken aan een aanroeping, waarin men bad om het behoud van de vre-

de. Ook schenkt zijn liturgische kringloop wijding aan bepaalde ogenblikken van de dag. En tenslotte brengt het ons ertoe, het paasmysterie indachtig te zijn; want na de Menswording van Gods Zoon erkend te hebben, vragen wij dat wij "door zijn lijden en kruis tot de heerlijkheid van de verrijzenis mogen gebracht worden". Weliswaar zijn enkele gebruiken, die het bidden van het "Engel des He-

ren "oudergewoonte vergezelden, reeds verdwenen of krijgen in het leven van de hedendaagse mens te nauwer nood nog aandacht. Het betreft eerder zaken van weinig belang, want zijn wezenlijke aspecten: de geconcentreerde beschouwing van het mysterie der Menswording van het Woord, de geestelijke zin van de begroeting van de Engel, tot de heilige Maagd gericht, en het inroepen van haar

barmhartige voorspraak, bleven onveranderd. En ofschoon de tijdsomstandigheden veranderd zijn, blijven toch voor de meeste mensen de karakteristieke momenten van de dag – morgen, middag en avond – onveranderd voortbestaan en betekenen ogenblikken van afwisseling in hun werkzaamheden, terwijl zij hen tevens aansporen een pauze in te lassen om te bidden.



W aarschijnlijk heeft de meerderheid van ons geen gelegenheid meer om dit gebed geregeld te bidden. Door het in ieder geval een keer per week in bijzondere omstandigheden te bidden, zou deze prachtige gewoonte ongetwijfeld weer hersteld kunnen worden, m.n. tijdens het zondagse Angelus gedurende welke de pausen het gebed in het openbaar op het St. Pietersplein sinds het bestaan van de televisie bidden. Op deze wijze worden alle daarin geïnteresseerde gelovigen in staat gesteld aan het gebed op deze belangrijke gebeurtenis deel te nemen. Een reden te meer om de diepe betekenis van dit gebed nader te bestuderen. Wij verkennen ze samen tijdens de verschillende fases van de structuur, die, zoals wij weten, samengesteld is uit drie antifonen, vergezeld van drie Ave Maria's, gevolgd door een vers en een gebed.

1. «De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt»; «En zij heeft ontvangen van de heilige Geest». Meteen, zonder enige inleiding, belanden wij in het centrum van de belangrijkste gebeurtenis in de geschiedenis van de mens. Gabriël kondigt een Hebreeuws meisje aan dat, als zij er mee instemt, zij de Verlosser op de wereld zou brengen. Deze woorden worden direct gevolgd door feiten, omdat ze inderdaad bereid is mee te werken met de werken van God.

2. «Zie de dienstmaagd des Heren»; «Mij geschiede naar uw woord». Altijd onder de indruk van haar wijze be-

knoptheid, proberen wij nu te begrijpen hoe dit alles in zijn werk ging. Hoewel verbaasd en beduusd, reageert Maria op het voorstel van God met de vertederende bescheidenheid en eenvoud van een jong meisje. Hier ben ik, ik heb volledig vertrouwen in U en daarom stel ik mij volkomen tot Uw beschikking. Het meisje reageert op de genaden, het geschenk van God, met een volledig vertrouwen en een absoluut geloof in Zijn plan, zonder enig voorbehoud.

3. «En het Woord is vlees geworden»; «En Het heeft onder ons gewoond». Zie het ondenkbare effect vanuit menselijk oogpunt: God, in de persoon van het Woord, heeft volledig het vlees van de mens aangenomen en wordt de Emmanuel, "God met ons".

Hij was bereid om alles op Zijn eigen schouders te nemen; ter wille van de mens maakte Hij met zijn dood en opstanding de weg totaal open naar de Vader. De Latijnse taal, waarin het gebed van het Angelus oorspronkelijk tot leven kwam, legt op een betere manier uit dan de vertaling ervan, hoe dit alles plaats heeft kunnen vinden: "habitavit in nobis", betekent in feite: "Hij kwam wonen onder ons", maar ook "Hij kwam wonen in ons." Van elk van ons wordt dus verwacht om Jezus in onszelf tot leven te brengen zoals Maria het deed. Dit, omdat het voorstel de Verlosser te aanvaarden altijd en voortdurend gericht is tot eenieder van ons. Het gebeurt, net als met Maria, via onze "ja." Inderdaad, met de Christelijke God die Liefde is, kan niets gebeuren zonder

13 juli 2014: Een regen van rozen



Een regen van dwarrelende rozenblaadjes over het altaar.

Moge de kleine Theresia van Lisieux het ons niet kwalijk nemen dat wij de woorden van haar beroemde belofte gebruiken: " ... "Ik zal vanuit de hemel goed doen op aarde; na mijn dood zal ik rozen laten regenen"... Op zondag, 13 juli, hebben wij in Fontanelle inderdaad

de schoonheid, de betovering, de poëzie en de waarheid van deze onvergetelijke woorden mogen beleven. Overal waren er rozen: witte, rode, gele... rozen in de drie bloemenperken naast de kapel in de glorie van hun zomerbloei... rozen op het altaar... rozen aan de voeten van het

onze vrijwillige toestemming.

Zoals wij weten, worden elke van deze drie antifonen gevolgd door een "Weesgegroet"; het is een smeekbede aan Maria om met haar moederlijke voorspraak ons bij te staan op het pad, waarop zij ons was voorgegaan. De verzen die daarop volgen geven het ook aan: "Bid voor ons, heilige Moeder van God"; "opdat wij de beloften van Christus waardig worden."

Het gebed eindigt met: "Laat ons bidden: Heer, wij hebben door de boodschap van de Engel de menswording van Christus uw Zoon leren kennen; wij bidden U: stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus, onze Heer. Amen."

Het is dus qua inhoud en gevolgen een overzicht van het gehele Christelijke mysterie in slechts enkele woorden. Ik zou durven spreken van een heilige vertolking, die met zijn kracht en beknoptheid, in staat is ons te boeien en onze verbazing weer wakker te schudden, zelfs tot diepe bewogenheid, voor de geschenken van God

Rosanna Brichetti Messori

Van een jonge Mexicaanse priester: Bedevaart naar Fontanelle



Op paaszondag, 20 april jl., ging een groepje Mexicanen en Peruvianen op bedevaart naar Fontanelle. Dit groepje kwam naar Milaan om deel te nemen aan de eeuwigdurende toewijding van Pater David Padron, M.Sp.S. Hun familie en vrienden kwamen uit Mantas, Tamaulipas, Mexico, waar de devotie tot Maria Rosa Mystica elke dag gestadig

groeit. We waren verheugd Pasen te hebben gevierd als één geestelijke familie gedurende de H. Eucharistie, Aanbidding en Rozenkrans; wij hebben de gebeden en deze belevenis met elkaar gedeeld. Deze dag zal in onze herinnering blijven voortduren als een prachtig geschenk van de H. Maagd. Ook kwamen wij andere Mexicanen tegen, diaken Felipe en Mw. Lupita. Dat was voor ons een teken van het bestaan van de grote familie die Rosa Mystica in de wereld creëert.

P. David De Jesus
Missionaris van de Heilige Geest

witte beeld van Rosa Mystica... rozen in de schaduwrijke lanen... rozen in de boeketten van de pelgrims... rozen die van boven op het altaar neervielen gedurende de gezamenlijke gebeden en opnieuw een regen van veelkleurige rozenblaadjes van boven de kapelpoort... en nog eens duizend gezegende rozen... Duizend rozen... dat zijn er behoorlijk veel, en toch waren ze niet toereikend, noch de vijfhonderd rozen in de ochtend, noch de vijfhonderd tijdens de Avondhoogmis. Daarom werden zelfs de rozen van het altaar en die van het draagblad van het beeld van Rosa Mystica ook uitgedeeld. Het feest van 13 juli zal ongetwijfeld in het geheugen van menig pelgrim blijven: een grote menigte van gelovigen. Ze waren al in de vroege ochtend aanwezig, baden de rozenkrans, liepen in de processie, stonden in lange rijen voor de biechtstoelen te wachten en woonden de Avondhoogmis bij, die tijdens het luiden van het Angelus eindigde met een strofe uit de hymne van Alexander Manzoni:

*"Gij, bij het ochtendgloren,
Gij, bij het dalen van de schemer,
Gij, wanneer rond noen de zon de dag
in tweeën deelt en de bronzen klokken U
begroeten, de vromen aansporend U te
eren."*

Men zette het feest zelfs gewoon voort tijdens de pauze. Velen kwamen dan terug aan de voeten van Rosa Mystica voor een persoonlijk gebed. Ettelijke pelgrimsgroepen kwamen binnen stromen, een groot aantal bussen stond op de parkeerplaats en vele families zochten een plaatsje uit. Talrijke Singaleze (Sri Lanka) families werden verwelkomd door de eveneens Singaleze seminarist, Sashika. Na de bloemenhulde en het bidden met de handpalmen tegen elkaar, hielden de Singalezen, zoals gewoonlijk, een eenvoudige maar gezellige picknick onder de schaduw van de bomen.

Aanbidding om 3 uur 's middags... persoonlijke en begeleide gebeden... en nog meer gelovigen voor de biechtstoelen. De Hoogmis werd voorgegaan door de bisschoppelijke vertegenwoordiger... voorts de processie met een groot aantal gelovigen tot aan de voet van het grote Kruis... de zegening van de rozen... Nog meer witte, gele en rode rozen, die echter niet toereikend waren voor iedereen; niemand echter die zich daarover beklaagde, de Heilige Maagd zelf had immers aan elkeen een geestelijke roos uitgereikt... en die roos was de ware en de mooiste van alle rozen tijdens dit grote Feest.



Het uitdelen van de gezegende rozen aan de pelgrims.



De lange processie ter ere van Rosa Mystica.

NIEUWE PUBLICATIE



Vouwblad
van de
**GESCHIEDENIS EN
PLAATSEN
VAN
VERERING**

in verschil-
lende talen



Wij hebben ontvangen

■ *Uit Jeruzalem* - Zr. IZIDORA van de "Rosary Sisters" zendt ons de hartelijke groeten en de geestelijke nabijheid van haar Gemeente.

TIJDROOSTER VOOR SEPTEMBER 2014

Elke zondag:

17:00: Hoogmis, voorafgegaan door Aanbidding, Biecht en Rozenkrans

Zaterdag, 6 sept. - Eerste zaterdag v/d maand

20:30: Processie en avondwake

Maandag, 8 sept. - Geboorte van Maria

16:30: Rozenkrans

17:00: Hoogmis

Vrijdag, 12 sept. - Feest van de Heilige Naam van Maria

16:30: Rozenkrans

17:00: Hoogmis

Zaterdag, 13 sept.

17:00: Hoogmis, voorafgegaan door Aanbidding, Biecht en Rozenkrans

20:00: Mariale avondwake door Singeleze pelgrims

Zondag, 14 sept. - Kruisverheffing

10:30: Hoogmis en processie

15:00: Aanbidding, Biecht en Rozenkrans

17:00: Hoogmis

Maandag, 15 sept. - Maria, Moeder van Smarten, Patrones van Christelijke Moeders

16:30: Rozenkrans

17:00: Hoogmis met en voor levende en gestorven moeders

Belangrijke mededeling: Vriendelijk verzoeken wij de priesters, religieuzen en begeleiders van de groepen hun aankomst tijdig aan het secretariaat en de verantwoordelijke directeur van de erediensten door te geven. Op deze wijze kunnen wij ons goed voorbereiden om u een ordelijke, toegewijde en vruchtbare bedevaart aan te bieden. Wij nodigen u van harte uit om op de officiële website (www.rosamisticafontanelle.it) en de nieuwe brochure «History and places of worship» ("Geschiedenis en plaatsen van aanbidding") te bezoeken om daar de tijdroosters van de erediensten in Fontanelle te raadplegen. Wij verzoeken u bij het organiseren van uw bedevaarten te handelen volgens de regels van de Directie en bovengenoemde brochure. Hartelijk dank u voor uw vriendelijke medewerking!

Stichting Rosa Mystica Fontanelle

Informaties: +39 030 964111

Verantwoordelijke voor de erediensten: +39 324 7993898

E-mail: info@rosamisticafontanelle.it



■ *Uit India* - Seminarist Mathew (vierdejaars student theologie en zeer toegewijd aan Maria Rosa Mystica) schreef ons: Hartelijk dank voor het maandelijks bulletin! De leer van Paus Paul VI is prachtig en zeer interessant! De bezinning over het belang van de Heilige Rozenkrans komt op het juiste moment! We zijn blij dat een religieuze uit Togo ons een presentatie over de geestelijke Familie van Maria Rosa Mystica heeft gegeven, waardoor wij onze kennis die wij al van Moeder Hildegarda van de Kleine Missionarissen van Maria Rosa Mystica in Brazilië hadden gekregen, verder hebben kunnen uitbreiden. Aan enkele bisschoppen heb ik mijn grote wens geuit dat ook de groep van priesters die zich aan Rosa Mystica hebben toegewijd ooit naar Fontanelle zou kunnen gaan. Hier in India zijn wij begonnen voor Rosa Mystica te werken onder de jonge mensen; velen van hen kennen haar al, anderen zijn bezig haar met grote interesse te bestuderen. Hierbij zend ik u enkele foto's van de jongens die bij ons zijn gekomen om samen te bidden. Ik verzoek u vriendelijk voor mij en ons missiewerk voor Rosa Mystica in India te bidden. Wij allen bidden dat het Congres dat over enkele maanden in Mexico plaats zal vinden een groot succes wordt!

■ *Uit Argentinië en Brazilië* - Vele oude en nieuwe vrienden zenden berichten over hun gebedsgroepen die aan Maria Rosa Mystica zijn toegewijd. Onder hen denken wij aan mw. Anna TAGLIAFERRI uit Buenos Aires wegens haar toegewijde en grote volharding; in 2005 was zij met ons in de Sint Pieter te Rome tijdens een gebedsontmoeting voor mariale gebedsgroepen. Onder de nieuwe vrienden willen wij Rodrigo Vicente Corsi van de groep voor jonge mensen te Espirito Saint Pinhal (Sao Paulo-Brazilië) bedanken voor het zenden van de mooie foto's van Rosa Mystica omringd door rozen. Aan allen richten wij onze broederlijke genegenheid en nabijheid in gebed tot Haar die de Moeder van Liefde is.

Bijzonder hartelijke groeten en onze uitdrukkelijke nabijheid aan alle gebedsgroepen "Rosa Mystica" in Mexico. Laten wij dapper en volhardend voortgaan in de liefde tot onze Hemelse Moeder, Maria Rosa Mystica, onder begeleiding van onze Herders! Zo juist ontvingen wij het bericht dat het Congres in Mexico, zoals gepland, van 12 tot 17 november a.s. plaats zal vinden.

*Verenigd in gebed zegenen
u alle priesters van Rosa Mystica!*
Stichting Rosa Mistica-Fontanelle

Bankgegevens:

IBAN: IT 24 R 08676 54780 000000007722
c/c post. /IT/93/O 07601 112 00000029691276

Verantwoordelijk directeur: Angelo Mor
Uitgegeven door de Stichting Rosa Mystica - Fontanelle
Tribunale autorisatie van Brescia nr. 61/90 of Nov. 11, 1990
Vertaling: Sylvia Hetarion
Typografie: Tipopennati srl - Montichiari (Bs)